

ALS IK ZWAK BEN, DAN BEN IK MACHTIG

HJM Sales

“doch van mijzelfen zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.” (2 Cor. 12:5b)

Geliefde broeders en zusters, in de prediking van deze week komt een elementair christelijk uitgangspunt aan de orde, een belangrijke sleutel zagezegd voor een vruchtbaar geestelijk leven. Het is een uitgangspunt dat in de wereld als volkomen dwaas wordt beschouwd. Een logische reactie eigenlijk, omdat onbekeerde wereldlingen de geestelijke waarheden van Gods Koninkrijk nu eenmaal in het geheel niet kunnen begrijpen. God zei in Zijn Woord niet voor niets, dat door de ‘dwaasheid’ van de evangelieprediking mensen zouden worden behouden en de zogenaamde wijzen zouden worden beschaamd. Leest u 1 Cor. 1:17-31.

Paulus verkondigde in 2 Cor. 12:10b: *“want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”*. Een voor de wereld onbegrijpelijke uitspraak! Maar hij had recht van spreken en kon dit uit ervaring zeggen, omdat hij onvoorstelbare zware vervolgingen, verdrukkingen, martelingen, grote nood en noem alle gevaren maar op, had ondervonden (2 Cor. 11:23-33). En hij was tóch blijven staan, hij was geestelijk niet ten ondergegaan. Sterker nog, hij had zelfs geweldige ervaringen met Jezus mogen beleven. Tot tweemaal toe was hij in de hemel opgetrokken geweest en voorts had hij uitnemende openbaringen met betrekking tot het Woord van God ontvangen (2 Cor. 12:1-4,7). Hij had uit genade overvloedig voor Jezus mogen arbeiden. Jezus had hem gezegend met grote kracht en wijsheid en vele mensen waren door zijn predikingen tot bekering gekomen. Maar desondanks was Paulus niet trots en hoogmoedig geworden, zoals helaas veel christenen en zeker ook succesvolle predikers en voorgangers wel eens overkomt. Neen, integendeel! Paulus was nederig en bescheiden gebleven.

Maar Paulus had wél het verband ontdekt tussen de ondervonden verdrukkingen en de van Jezus ontvangen kracht om overvloedig voor Hem te arbeiden. Hij had wél ontdekt, dat hij machtig was om over alle moeilijke omstandigheden te heersen. Namelijk door zwak te zijn!

Hieraan wil ik enkele woorden wijden.

Laten we beginnen met 2 Cor. 12:9-10 te lezen: *“En Hij heeft tot mij gezegd: **Mijn genade** is u genoeg; want **Mijn kracht** wordt in **zwakheid** volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik **machtig**.”*

Van belang in dit schriftdeel zijn drie zaken: Gods Genade, Gods Kracht én onze zwakheid. Deze drie zijn aan elkaar verbonden en samen werken zij geestelijke macht in ons leven uit. Als wij zwak zijn, is God ons genadig en geeft ons Zijn Kracht. Zódanig dat wij geestelijk machtig zullen zijn. Machtig om over alle omstandigheden en verzoeken te heersen én machtig om overvloedig vruchtbaar voor Hem te werken. Het woordje *“machtig”* komt van het Griekse *“duna’tos”* en betekent *“in staat zijn, de bekwaamheid en de sterkte hebben om iets te doen”*. In dit verband uiteraard voor de opbouw van Gods Koninkrijk.

Hoe kunnen wij dit ontvangen? Gods Woord beschrijft een aantal stappen:

1. Allereerst door de hartegesteldheid van een broos aardens vat te bezitten. Wij mogen ons realiseren, dat wij in onze oude natuur helemaal niets positiefs voor Gods Koninkrijk tot stand kunnen brengen. Onze eigen kracht dienen we nederig terzijde te schuiven, want het is enkel door Gods Kracht, waardoor Zijn Lichaam wordt opgebouwd. 2 Cor. 4:7 – *“Maar wij hebben dezen schat in aardens vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons;”*

We dienen niet alleen te erkennen dat wij zwak zijn, maar ons ook wérkelijk in geestelijke zin zwak gevoelen. Beseffen dat wij breekbaar zijn als een aarden vat! Als het valt, dan ligt het in gruzelementen. In tegenstelling tot een metalen vat, dat hoogstens een deukje oploopt. Hiermee geven we God de mogelijkheid om ons Zijn kracht te schenken. Kracht die door onze zwakheid nu ook macht wordt om de verzoeken tot zonde te wederstaan. Omdat wij beseffen niets zelf te kunnen, helpt Hij ons.

2. Als wij vervolgens met deze nederige hartegesteldheid Gods Woord gaan lezen, gebeurt er iets wonderlijks. Want dan begint God Zelf in ons hart te schijnen om de diep verborgen, duistere plekken te openbaren. 2 Cor. 4:6 – *“Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschieden heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.”*

Dan begint God ons dóór Jezus, Die Zélf het Woord is, te verlichten met de kennis van Zijn heerlijkheid. Net als bij de woeste duisternis in Gen. 1:2-3 zegt Hij: *“Daar zij licht!”* En het werd licht en zo wordt Gods Woord als een spiegel. Want nu zien wij enerzijds Jezus' schitterende heerlijkheid, maar anderzijds onze eigen zonden, grove tekortkomingen en ongerechtigheden. Onze verloren staat! 2 Cor. 3:18 – *“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”* In Gods Woord aanschouwen we Jezus én ook onszelf. En als Hij ons daarna door Zijn Heilige Geest laat ervaren hoe groot Zijn liefde is, dat Hij Zijn eigen Bloed gaf om ons naar Zijn heilig en heerlijk Beeld te veranderen, beginnen we Hem te aanbidden. Want we ervaren inwendig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons karakter verandert. Dan kunnen wij niet meer zwijgen. Dan willen we Hem eren en danken, Hem groot maken, loven en prijzen. En in die aanbidding mogen wij Zijn schitterende heerlijkheid ervaren. En we mogen steeds intenser deel hebben aan die heerlijkheid, want Hij verandert ons van heerlijkheid tót heerlijkheid.

3. Steeds weer opnieuw als we onszelf in die spiegel van het Woord ontdekken, ja, élke dag, worden we veranderd tot grotere heerlijkheid. Doch om Jezus' heerlijkheid te ontvangen, is verdrukking daarbij essentieel! 2 Cor. 4:17 – *“Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;”* Verdrukking is nu eenmaal Gods weg voor Zijn kinderen (Hand. 14:22; 1 Thess. 3:3), waardoor wij Jezus in Zijn heerlijkheid mogen aanschouwen en waardoor de heerlijkheid die Hij in ons hart tot stand brengt, eeuwige heerlijkheid wordt. Als wij met de juiste hartegesteldheid die verdrukkingen ondergaan, vindt er in ons binnenste een doodsproces van het oude karakter plaats, waardoor het (eeuwige) leven van Jezus en Zijn heerlijkheid meer en meer in ons begint te groeien. 2 Cor. 4:8-11 – *“Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig; vervolgd, doch niet daarin verlaten; neder-geworpen, doch niet verdorven; Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam om-dragende, **opdat** ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; **opdat** ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.”*

Let u op het twee maal gebruikte woordje 'opdat'. Verdrukking is in Gods ogen noodzakelijk, opdat Hij ons kan veranderen naar Jezus' Beeld. Daarom, hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn, wij doen er goed aan om ons aan Jezus vast te blijven klampen. Zó gaan we voor Jezus schijnen en worden wij voedszaam brood voor anderen. Want een kaars wordt door vuur verteerd en broodkoren moet eerst worden verbrijzeld. Dus kan het doodsproces dat we ondergaan, heftig zijn. Er kunnen zware tijden komen, waarin de strijd zeer hevig is. Tijden van ziekte en dood en van andere problemen. Tijden waarin je je zo vertrappt en in de steek gelaten voelt, zo totaal verlaten en eenzaam, zo ontzettend beroerd, zwak en leeg. Totaal krachteloos. Tijden waarin je je in een vallei des doods waant, waar geen licht schijnt aan het einde van de pikdonkere tunnel en waar de opstanding totaal afwezig schijnt. Tijden waarin je het uitschreeuwt tot God. Hulp lijkt dan eindeloos ver weg. Maar tóch is Jezus aanwezig! Ps. 24:4 – *“Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”*

Ezech. 16:6 – *“Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!”*

4. Indien wij onze eigen kracht prijsgeven, niets van onszelf verwachten en ons werkelijk zwak gevoelen en ons in de verdrukkingen aan Jezus overgeven, dán zal God ons overvloedig genadig schenken. 2 Cor. 6:1-2 – *“En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben. Want Hij zegt: In den aangename tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, **nu** is het de welaangename tijd, ziet, **nu** is het de dag der zaligheid!”*

De uitdrukking “aangename tijd” of “welaangename tijd” vraagt enige toelichting. Het is een overzetting van een moeilijk te vertalen, oorspronkelijk Joodse uitdrukking, namelijk van “*eet ratson*” dat letterlijk “*tijd van wil*” betekent. “*Eet ratson*” wil zeggen, dat de koning ten opzichte van een ondergeschikte heeft besloten om hem een gunst of genade te verlenen. Deze heeft een beroep op hem gedaan en de koning besluit om hem tegemoet te komen.

Paulus zegt: *“Nú is het die tijd. Nú is het de dag van genade, de dag van redding. Nú wil de Koning genade schenken”*. Als we ons wérkelijk zwak en kwetsbaar voelen, dan mogen we nú vandaag nog een beroep op Gods grote kracht en genade doen. En Hij zál het schenken.

5. Als wij deze kracht en genade van God mogen ontvangen, dan zijn wij machtig om te heersen over alle moeilijke omstandigheden. Wat er ook gebeurt! Dan zullen wij blijven schijnen voor Jezus. 2 Cor. 6:4-10 – *“Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven **in alles** aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, In slagen, in gevangnissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechterzijde en aan de linkerzijde; Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen; Als onbekenden, en nochtans bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood; Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.”* Zijn wij werkelijk aangenaam als anderen ons belasteren, of als het leven zo moeilijk is?

Jezus vastgenageld aan het kruis is volgens de opinie van de wereld grote dwaasheid en het toppunt van zwakte. Ze kunnen het niet aanzien en niet verdragen.

Jes. 52:14 – *“Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, also verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;”*

Jes. 53:2 – *“Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.”*

De wereld lacht over een zogenaamd sterke, eeuwige God, Die tranen moest vergieten en Die moest lijden en sterven. Maar het was door deze ogenschijnlijke ‘dwaze zwakheid’, dat God een ieder die Jezus aanneemt, verlost van het verderf. Hebr. 5:7-9 – *“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreeze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”*

Geliefde broeders en zusters, als wij de verdrukkingen op ons pad kunnen verdragen (en God zal geen verzoeken bóven ons vermogen toestaan – 1 Cor. 10:13), dan kunnen wij met Paulus zeggen: *“Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”* (2 Cor. 12:10). En ons grote voorbeeld is Jezus, onze Heiland.

Moge God u en mij deze week zegenen. Amen.