

## WILT U JEZUS ZIEN? HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, veel mensen en zeker wedergeboren kinderen Gods zouden best graag Jezus eens willen zien. Hem in de Geest aanschouwen! Want zij hebben Hem lief en doen hun best om Hem te dienen en te volgen.

Maar op een zeker moment gedurende Zijn leven op aarde leerde Jezus een indringende les aan al degenen met dit verlangen.

We lezen in Joh. 12:20-21 dat er sommige Grieken waren, die Jezus graag wilden zien: *“En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden; Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsáida in Galiléa was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien.”*

Deze Grieken deden wat best voor de hand lag. Zij gingen naar Filippus, die zij wellicht kenden, omdat hij één van de naaste, intieme volgelingen van Jezus was, en zij brachten hem op de hoogte van hun verlangen. Wat deed Filippus vervolgens? Hij vertelde het aan Andréas, een andere naaste volgeling van Jezus en samen gingen zij naar Jezus toe met het verzoek van deze Griekse mensen. Joh. 12:22 – *“Filippus kwam en zeide het Andréas; en Andréas en Filippus wederom zeiden het Jezus.”*

Het antwoord dat Jezus hen gaf, is bijzonder leerzaam voor ieder van ons. Want hebben wij niet allemaal het verlangen om een blik op Zijn kruis of in Jezus' ogen te werpen? Met name in tijden en momenten die in geestelijk opzicht zwaar zijn? Wij verlangen om Hem te aanschouwen om daarmee als het ware een geestelijke ‘push’ te krijgen teneinde daardoor de moeilijkheden te kunnen doorstaan. Maar Jezus zei niet tegen Filippus en Andréas: *“OK, maak maar een afspraak voor morgen of voor vanavond om zeven uur”,* of *“Laat ze nú maar even komen”*. Neen! Zijn antwoord leek in eerste instantie verwarrend en was tenminste verbazingwekkend. Joh. 12:23-26 – *“Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelfde alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelfde verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.”*

Wat leert Zijn antwoord ons, broeders en zusters?

In Joh. 12:23 refereerde Jezus eerst aan Zijn verheerlijking. Deze verheerlijking zou plaatsvinden ná Zijn spoedige dood aan het kruishout van Golgotha en Zijn Opstanding uit het graf en de dood. Met andere woorden, Jezus wilde duidelijk maken dat het geen zin had om Hem te zien vóór Zijn dood en Opstanding. Dan zou Hij immers nog niet de prijs voor de zonden van de mensheid hebben betaald en nog niet de definitieve overwinning over de satan hebben behaald. In zekere zin (niet oneerbiedig bedoeld!) zou Hij dan als andere mensen zijn. Jezus wilde duidelijk maken, dat Hij pas recht op verheerlijking zou hebben ná het behalen van de overwinning en dat slechts het aanschouwen van Hem in Zijn overwinning zin heeft en tot voordeel van de mensen strekt. Fil. 2:6-11 – *“Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”*

We lezen in dit schriftdeel over de zware lijdensweg die Jezus heeft ondergaan en de grote verheerlijking die Hem ten deel viel. Om deel te krijgen aan Zijn verheerlijking moest Jezus (in Zijn eigen woorden) vallen in de aarde en sterven als een tarwegraan.

Joh. 12:24 – *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.”*

Jezus maakte het volgende duidelijk: *“Beste Filippus en Andréas, beste Grieken, het heeft slechts zin om Mij te aanschouwen ná Mijn overwinning over de zonde, de dood en de hel. Daartoe moet Ik eerst vallen en sterven als een tarwekorrel. Dán pas ben Ik de grote Overwinnaar, Die veel vruchten zal voortbrengen. Als Ik zielen wil redden uit het verderf, zal Ik éérst moeten afsterven. En willen jullie Mij écht aanschouwen, dan zullen ook jullie eerst moeten vallen en afsterven als tarwekorrels.”*

Willen wij Jezus aanschouwen? Dan moeten we niet blijven vasthouden aan ons leven, maar moeten we bereid zijn om het op te geven. Joh. 12:25 – *“Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.”*

De bereidheid om het eigen leven prijs te geven, staat direkt in verband met het volgen van Jezus. Het staat in verband met Gods Koninkrijk. Luk. 9:23-25 – *“En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mij nentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen, of schade zijns zelfs lijden?”*

Leest u in gelijke zin ook Matt. 16:24-26 en Mark. 8:34-36.

Jezus navolgen betekent het kruis op je nemen. Niet Jezus' kruis, neen, je eigen kruis. Het betekent ook het verloochenen van jezelf ter wille van Hem, zelfs als het ten koste gaat van je eigen leven. Het betekent óók Jezus dienen. Joh. 12:26 – *“Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.”* Ieder die verlangt om Jezus te dienen, zal Hem daartoe moeten volgen. En moet daarom bereid zijn om Hem tot in de dood te volgen, want Jezus is voor de mensen zelfs tot in de dood gegaan. Waar Jezus is, dáár zal ook de waarachtige dienaar zijn. Óók in de dood!

Verstaat u het, geliefde broeders en zusters? Om Jezus te zien, moeten wij Hem in Zijn geweldige overwinning aanschouwen. Wij moeten verstaan, dat Hij kwam om te dienen en als het goddelijke Tarwegraan te vallen en voor ons te sterven. Wij moeten verstaan dat Hij ons hierin een voorbeeld gaf. Ook wij moeten vallen en afsterven. Voor Jezus en voor elkaar. Joh. 13:12-15 – *“Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.”*

Dán zullen wij Jezus zien, zoals Hij waarlijk is! We zullen Hem zien in Zijn oneindige, dienende en opofferende liefde om voor ons te sterven. Wij zullen Hem zien in Zijn geweldige kracht om uit de dood op te staan en ons met dezelfde opstandingskracht bij te staan en eeuwig leven te geven.

Na Zijn confronterende woorden tegen Filippus en Andréas, verklaarde Jezus aan hen dat dít alles juist het doel van Zijn bediening was. Joh. 12:27 – *“Nu is Mijn ziel ontroerd (lett. beangstigd, geëntimideerd); en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.”*

Jezus kwam op de aarde om voor de zonden van de mensen te sterven! Dát was Zijn missie. Daarom was Hij nu geëntimideerd en ook angstig. Omdat Hij nu heel spoedig als een offerlam ging sterven. Het was alsof Jezus tegen Filippus en Andréas zei: *“Ik ben best wel bang. Maar moet Ik dan aan Mijn hemelse Vader vragen om niet als een tarwegraan te hoeven sterven? Dát was toch juist de reden dat Ik op aarde ben gekomen? Alleen dán toch kan Ik veel vruchten voortbrengen (zielen redden) voor Gods Koninkrijk?”*

Als Jezus de overwinning aan het kruis zou behalen, zou Hem een geweldige verheerlijking ten deel vallen, zoals hij zei in Joh. 12:23 – *“.....: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.”*

Maar Zijn liefdevolle Vader in de hemel zag dat Jezus nu ook beangstigd en geïntimideerd was. Het was een moment waarop de spoedige, gruwelijke kruisdood Hem als een vreselijk obstakel toescheen. Jezus wist dat Hij het Offerlam was en op dit moment, vlak voor het Paschafeest, werden dagelijks duizenden offerdieren geslacht op het tempelplein in Jeruzalem. De met afschuwelijke geuren van bloed en dood bezwangerde lucht en het geblaas en pijnlijke gejammer van de dieren waren te veel voor Jezus. En daarom legde God de Vader Hem een heerlijke bemoediging in Zijn hart. Ook klonk er een stem uit de hemel. Deze stem was juist tot opbouw van het geloof van de menigte. Joh. 12:28,30 – *“Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken..... Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil.”*

Jezus' hart werd versterkt met geloof in Zijn grote overwinning, want vastberaden zei Hij in Joh. 12:31-33 – *“Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld (d.i. satan) buiten geworpen worden. En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. (En dit zeide Hij, betekende, hoedanigen dood Hij sterven zou.)”*

Geliefde broeders en zusters, Jezus heeft satan, dood en hel glorieus overwonnen en Hij leeft. Hallelujah! Door Zijn overwinning kunnen en mogen ook wij overwinnen. Hallelujah! Het geheim van een succesvol volgen en dienen van Jezus is onze bereidheid om af te sterven. Dan zullen wij Hem zien en ook Zijn Opstanding in ons eigen leven ervaren en vruchten voortbrengen. Als wij dicht bij het Licht wandelen, zullen wij Jezus aanschouwen. Want Hij is het Licht (Joh. 12:35).

Moge onze Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.