

VERZAMEL DE DUBBELE PORTIE VAN HET WOORD (3)

hjms

Geliefde broeders en zusters, het is Gods oneindige genade en liefdevolle wil om ons, ellendige zondaren, om te vormen tot een vlekkeloze en volmaakte Bruid. In Ezech. 16:4-8 kunt u de gedachten van God hieromtrent lezen ten aanzien van Zijn volk Israël, welke in profetische zin verwijzen naar de Gemeente als Bruid van Jezus, het Lam Gods.

“En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef! Ik heb u tot tien duizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid, en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.”

God zag ons vol medelijden aan toen wij nog diep verloren en walgelijke zondaren waren, als het ware weggeworpen en bloedend in de modder van onze zonden. Maar Hij bracht ons tot leven door het Kruisoffer van Jezus, Zijn Zoon, en Hij deed ons groeien en sloot een huwelijksverbond met ons.

Dit geweldige patroon mogen wij ook ontdekken in de historische Israëlitische Tabernakel. Want we hebben ontdekt dat het Gods wil is, dat wij via de Poort van het Evangelie het Koninkrijk van God binnentreden. Waarvoor? Om ons vervolgens te bekeren bij het Brandofferaltair dat een typebeeld van het kruis van Golgotha is, waar Jezus als het goddelijke Offerlam stierf voor het verloren mensdom. Maar dit is slechts het begin van Gods raadsplan. Zijn einddoel voor ons leven is, dat wij in geestelijke zin doorgroeien tot in het Allerheiligdom waar de Arke des Verbonds was geplaatst, de plaats waar God woonde en troonde. Deze Ark is het schaduwbeeld van de Bruid van Christus, het Lam Gods (Openb. 21:2-5).

Maar, broeders en zusters, voor gezonde groei is gezond voedsel absoluut noodzakelijk! Wij hebben het levende Brood uit de hemel, dat wil zeggen het Woord, nodig om te groeien. Daarom was er ook in het Heiligdom de Tafel der Toonbroden te vinden, onder andere verwijzend naar de voortdurend noodzakelijke gemeenschap met het Woord van God. En weet u wat in verband hiermee zo bijzonder was?

Dat er in het Allerheiligdom in de Arke des Verbonds (dus niet eróp of ernáást) onder andere de gouden Kruik met Manna was geplaatst (Hebr. 9:4), hetgeen eveneens verwijst naar gemeenschap met het Woord van God. Doch nu gaat het om permanentie! Want als we verstaan dat de Ark wijst op de Bruid, dan zien we dat het Woord van God nu diep in haar binnenste een plaats heeft gekregen. Het Woord is vlees in haar geworden.

Door de voortdurende gemeenschap met het Woord (de Tafel der Toonbroden) heeft er een groei plaatsgevonden, hetgeen heeft geleid tot permanentie (de Kruik met Manna).

Daarom, mijn broeders en zusters, ik roep u op om het Woord van God te verzamelen en het te overdenken, maar vooral om het te gehoorzamen. Opdat het een vaste plaats in uw hart zal krijgen. Nu is er overvloed in Nederland. Niet alleen in de materiële dingen, maar ook in de geestelijke zaken. Ondanks de geestelijke afval zijn er nog steeds veel goede gemeenten waar het levende Woord van God verkondigd wordt. Er is nog steeds godsdienstvrijheid in Nederland. Er is nog geen vervolging, dus u kunt nog zoveel mogelijk van de overvloed van het Woord verzamelen. Onder andere door de onderlinge samenkomsten in de gemeente

niet te verzuimen, door aantekeningen te maken, door dagelijks thuis tijd te geven aan het lezen en bestuderen van het Woord. Om het daarna uit te leven en te gehoorzamen. Dit laatste is zó ontzettend belangrijk!

Dus nogmaals, broeders en zusters, nú in de tijd van overvloed moeten we het Woord van God verzamelen om het lief te hebben en het in ons leven te gebruiken, uit te leven en te gehoorzamen. Ópdat wij door het Woord geheel inwendig veranderen, want dat is Gods wil. Ópdat het Woord in ons vlees wordt, zodat ons hart als het ware een gouden kruik met Manna wordt. Dus nú, mijn broeders en zusters, niet straks! Want straks als er een tekort is, kan het niet meer!

Indien wij nu geen reserves vormen van het Woord van God, dan zullen wij in de tijd van het tekort niets meer hebben om op terug te vallen. Als wij nu er voor zorgen dat ons hart vol is van het gepraktiseerde Woord van God, dan zullen wij daarop kunnen teren als het Woord niet meer mag en kan worden gepredikt.

Uit 1 Joh. 1:1 krijgen we een idee, hoé wij intiem met het Woord van God moeten omgaan: *“Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;”*

Johannes beschreef zijn omgang met het Woord alsof hij in een museum stond en daar niet alleen een geweldig mooi schilderij bestudeerde, maar hetgeen hij zag als het ware etste in zijn ziel.

Wij moeten het Woord horen, maar we moeten het ook zien. Dus begrijpen met onze geestelijke ogen. Vervolgens moeten wij het aanschouwen en moeten wij Jezus, onze Heiland en Hemelbruidegom in Zijn Almacht en Liefde in dat Woord ontdekken. Dan begint er iets te borrelen in ons binnenste!. Dan begint de liefde voor Jezus in ons hart te groeien en zullen onze handen Hem vol liefde betasten. En voortaan zullen wij met geheel ons hart Zijn Woord uitleven en liefhebben. Want wij hebben Jezus persoonlijk lief gekregen.

Wij leven nu aan het einde van de geestelijk zesde dag. De zevende dag breekt spoedig aan. Dit is de dag van het 1000-jarige Koninkrijk van Jezus, hetgeen ook uitgebeeld wordt via het Allerheiligdom van de Tabernakel. Deze zevende dag zal onze rustdag zijn, onze sabbat. Samen met Jezus zullen wij dan mogen rusten van al onze werken.

En broeders en zusters, het volgende is belangrijk! Toen Israël ná de verlossing en uittocht uit Egypte nog rondtrok in de woestijn, moesten zij op de zesde dag van de week steeds een dubbele portie Manna verzamelen, zodat zij óók op de zevende dag, de sabbat, voldoende te eten hadden. Want op die sabbatdag mochten zij van God geen Manna verzamelen. Dan viel er niets uit de hemel. Ik neem aan, dat wij allen weten dat in de Bijbel het Manna een typebeeld is voor het Woord van God (Deut. 8:3).

We zien hierin opnieuw de bevestiging dat, wanneer de Gemeente als Bruid van Christus haar door God beoogde staat van volmaaktheid heeft bereikt (Efez. 5:26-27), het Woord van God in haar vlees moet zijn geworden. Wij zagen reeds, dat in haar binnenste (haar hart) de gouden Kruik met Manna (het Woord) permanent aanwezig moest zijn. Nu zien we tevens dat, vóórdát het zover zal zijn, zij de dubbele portie van het Woord moet hebben verzameld. Vóórdát de Bruid wordt opgenomen in het Allerheiligdom van de hemel om samen met Jezus in het 1000-jarige Koninkrijk te regeren, moet het Woord van God vlees in haar binnenste zijn geworden.

Ex. 16:4-5,26-27 – *“Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet. En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.....*

Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn. En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen; doch zij vonden niet. “

In Ex. 16:4 lezen we, dat God zei: *“Opdat Ik het verzoeken, of het in Mijn Wet ga, of niet”*. Dit betekent dat God met Zijn methode van voorziening van brood wil zien óf wij wel bereid zijn om Hem te gehoorzamen. Door elke dag Zijn Woord te verzamelen en te doen, tonen wij aan God dat wij onze best doen en Hem liefhebben.

Daarom is het noodzakelijk om goed in het hart te laten doordringen, dat God Zijn Woord als het voedsel voor onze ziel beschouwt. Deut. 8:3 – *“En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kentet, noch uw vaders gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat.”*

Het Woord van God is het voedsel dat wij nodig hebben om gezond het eeuwige leven binnen te gaan. Aards voedsel is nodig voor het lichamelijke aardse leven. Maar het Woord van God is het leven brengende voedsel voor onze ziel. Het Woord doet ons zodanig geestelijk leven en groeien, dat wij tot de Bruid van Christus kunnen behoren. Dit goed te verstaan is uitermate belangrijk.

Want de magere jaren van verdrukkingen waarin het Woord niet meer gepredikt mag worden, zullen komen! Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jozef, toen hij de profetische droom van Farao uitlegde.

Gen. 41:25-32 – “Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven. Die zeven schone koeien zijn zeven jaren; die zeven schone aren zijn ook zeven jaren; de droom is een. En die zeven ranke en lelijke koeien, die na gene opkwamen, zijn zeven jaren; en die zeven ranke van den oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren des hongers wezen. Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb: hetgeen God is doende, heeft Hij Farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren, zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelve zullen er opstaan zeven jaren des hongers; dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden; en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden, vanwege dienzelven honger, die daarna wezen zal; want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen.”

Dit verhaal mogen we zeker op het Woord van God betrekken, want zowel de korenaren als de koeien (melk – Jes. 55:1-3) verwijzen in geestelijke zin naar het Woord van God.

De jaren van overvloed werden opgeslokt door de jaren van schaarste. In profetische zin zal dit gebeuren in de tijd vlak voordat de Bruid zal worden opgenomen om Jezus, haar Hemelbruidegom, te ontmoeten. De tijden zullen geestelijk zwaarder en zwaarder worden. Er zullen verdrukkingen komen voor de kinderen Gods, welke uiteindelijk uitmonden in een vreselijk zware verdrukking, waarin de Antichrist over de wereld zal heersen. Deze tijden zullen zich aan het einde van de zesde dag voltrekken. Het is dus de tijd waarin de Bruid reeds haar dubbele portie van het Woord moet hebben verzameld.

Die grote verdrukking zal geschieden onder de uitdrukkelijke toestemming van God. Nu wordt de Antichrist nog tegen gehouden door de Heilige Geest (2 Thess. 2:6-7). Maar het zal gebeuren en God is vastbesloten hierin!

Als wij Gods Woord goed lezen, dan ontdekken wij dat verdrukkingen bij het leven van een kind van God behoren (Matt. 16:24; Joh. 16:33; Hand. 14:22; 2 Tim. 3:12). Jezus, onze Voorloper (Hebr. 6:20) werd door het lijden geheiligd (Hebr. 2:10; 5:8). Ook wij zullen geheiligd worden, als wij Jezus willen volgen (Hebr. 2:11; 5:9). Maar dit geschiedt via de weg van het lijden (Fil. 1:29). Wij zullen ervaringen meemaken, waarin wij ons karakter zullen moeten prijsgeven. We zullen moeten leren om gewillig te zijn, als wij willen sterven aan

onzelf. Teneinde onze eigen eer, roem, visie en ego neer te kunnen leggen. Met deze gedachte moeten wij ons verzoenen. Maar daarna zullen we net als Jezus een geweldige geestelijke opstanding mogen ervaren.

Dit is het kruisproces dat ook Jezus moest ondergaan! *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelfde alleen;.....”* (Joh. 12:24a) Maar er zal daarna een heerlijke opstanding volgen: *“..... maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.”* (Joh. 12:24b).

Laten we even terugkeren naar Jozef in Egypte. Laten we eens zien naar het advies, dat hij aan Farao gaf in Gen. 41:33-36 – *“Zo zie nu Farao naar een verstandigen en wijzen man, en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo, en bestelle opzieners over het land; en neme het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. En dat zij alle spijs van deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen, onder de hand van Farao, tot spijs in de steden, en bewaren het. Zo zal de spijs zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen; opdat het land van honger niet verga.”*

Jozef adviseerde om in de overvloedige jaren steeds éénvijfde deel van de oogst van het koren in reserve te houden. Het getal vijf wijst in de Bijbel steeds op goddelijke verlossing. Middels het kruis van Jezus!

Vijf verwijst allereerst naar de vijf belangrijkste wonden van Jezus in Zijn handen, voeten en zijde, nadat Hij aan het kruis werd genageld. Door Zijn wonden werden wij verzoend met God. Maar denkt u ook aan het geld der verlossing van vijf sikkels (Num. 3:46-48). Denkt u aan de vijf stenen van David, waarmee hij Goliath versloeg en overwon. Denkt u aan de vijf broden, waarmee Jezus de schare voedde en de honger werd gestild (Matt. 14:17-19). Denkt u aan de vijf zalen van het badwater Bethesda ter genezing van de zieken (Joh. 5:2). Indien wij de verzoening met God wensen te ervaren, indien we verlossing willen ontvangen en overwinning, verzadiging en genezing, dan zullen wij de Weg van het kruis moeten opgaan. *“Strijdt om in te gaan door de enge poort;”* (Luke 13:24; Matt. 7:13). En hiervoor is het verzamelen van de dubbele portie van het Woord van God onontbeerlijk. Want het Woord doet ons al onze vreselijke karaktereigenschappen en zondige gewoonten ontdekken.

Broeders en zusters, het Woord van God wordt in de Bijbel heel vaak vergeleken met koren en met Brood. Jezus is het Brood des levens (Joh. 6:33,35,48,51,58). Maar vóórdát het koren getransformeerd is in heerlijk, knapperig brood, moeten er nogal wat handelingen worden verricht. Het koren moet met een sikkel worden gemaaid. De schoof moet in de brandende zon worden gedroogd. Het koren moet worden gesift (gewand). Het graan moet worden gemalen. Daarna moet het (met water of melk) gekneet worden tot deeg.

Vervolgens moet het worden gevormd. Tenslotte moet het worden gebakken in de oven. Al deze pijnlijke handelingen moeten de graankorrels ondergaan opdat het uiteindelijk tot voedsel voor hongerige zielen kan dienen.

Als wij óók als brood voor hongerige zielen in onze omgeving willen zijn, dan zal dit proces eveneens aan ons voltrokken moeten worden.

De tijden van schaarste zullen spoedig aanbreken. De Bijbel wijst op een wereldwijde hongersnood in de eindtijd. Openb. 6:5-6 – *“En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.”*

Dit schriftgedeelte wijst, gezien de hoge prijzen, letterlijk op een groot gebrek aan tarwe en gerst. Er zal een wereldwijd gebrek aan voedsel zijn met een rantsoenering van het koren als gevolg. Maar er zal ook een geestelijke hongersnood aanbreken, omdat gerst en tarwe naar het Woord van God verwijzen.

Maar dit schriftgedeelte biedt ook een uitweg, want het zegt tevens: *“Beschadig de olie en de wijn niet!”* Er is een ontsnappingsclausule voor de kinderen Gods, want “olie” verwijst altijd naar de Heilige Geest (Zach. 4:2-6), terwijl “wijn” wijst op het Bloed van Jezus (Joh. 2:3-4). God zal voor Zijn kinderen zorgen. Natuurlijk zal er ook voor kinderen Gods schaarste zijn, zowel in het aardse voedsel als in het geestelijke voedsel. Maar Gods garantie is dat zij niet zullen worden beschadigd. Gods zal hun voorzien, zowel materieel als geestelijk. De waarachtige kinderen Gods hebben geleerd om éérst het Koninkrijk Gods te zoeken, de dubbele portie van het Woord te verzamelen en vol te zijn van de Heilige Geest. Daarom zal God hen nu voorzien (Matt. 6:31-33).

Amos 8:11-14 – “Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden. Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten; Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van Berseba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder opstaan.”

Waarom zullen volgens de profeet Amos velen in die dagen van hongersnood omkomen? Omdat zij in de dagen van geestelijke overvloed het levende Brood van het Woord van God niet hebben verzameld. Nu zullen zij hongeren naar het levende Brood, dat is Jezus. Broeders en zusters, gelukkig maken wij het in Nederland niet mee, maar hongergevoel schijnt vreselijk te zijn.

Doch nóg erger is dorst! Échte dorst schijnt iemand tot waanzin te kunnen drijven. In deze tijden van schaarste zal er ook een vreselijke dorst naar het levende water van de Heilige Geest zijn (Joh. 7:37-39), omdat in de dagen van overvloed de Heilige Geest werd genegeerd. Maar helaas, zowel het Woord van God als de Heilige Geest zullen niet meer te vinden zijn. En velen zullen sterven.

Broeders en zusters, laten wij allen, mijzelf inclus, gewaarschuwd zijn en de Heer om genade smeken!

Moge Jezus u deze week rijkelijk zegenen. Amen.