

## JEZUS, WONDERVOLLE REDDER HJM Sales, 04-06-2016

Geliefde broeders en zusters, bij deze gelegenheid wil ik u graag onze Here Jezus uit de evangelieën schetsen! Hij is de Zoon van de levende God. Hij is het, Die voor ons Zijn leven gaf. Hij is het, Die wij liefhebben. Ik wil het nu niet zozeer over Zijn onderwijs hebben, maar wél over de Liefde en Genade, die Hij toonde. In feite over Zijn karakter waarvan wij erg veel kunnen leren. Nu ook speelt de vraag: *“Willen wij graag net als Jezus worden?”*

God de Vader verlangt enorm om mensen te redden, omdat zij anders door hun zonden voor altijd verloren zijn. Hij houdt van hen! Daarom gaf Hij Zijn enige Zoon Jezus prijs om geboren te worden als Mens en onschuldig de straf voor de zonden van de mensen te ondergaan. Joh. 3:16-18 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.”*

Voor het ontzagwekkende reddingswerk van verloren mensen vond God het nodig, dat Zijn grote Liefde voor hen duidelijk zichtbaar moest worden. En Zijn eigen Zoon zou de juiste Persoon zijn om het Verzoeningsoffer te zijn. En wie had toch kunnen bedenken, dat God die redding juist zou verbinden aan geloof in Jezus?

Omdat woorden van mensen ten enen male tekort schieten om Jezus' oneindige grootheid en karakter te beschrijven, verordeneerde Gods Heilige Geest dat liefst vier van Jezus' discipelen Zijn aardse bediening verschillend moesten beschrijven. Johannes typeert in zijn evangelie Jezus met name als Gods Zoon. God zond Zijn Zoon naar de aarde. Maar Jezus moest daartoe Mens worden. Lukas beschrijft Jezus vooral als Mens. Het werk dat Jezus ging verrichten, was vooral een dienend werk. Markus legt daarom nadruk op Jezus als de grote Dienstknecht. Maar wat niet vergeten mag worden is, dat Jezus ook de Koning der koningen is, Die zal komen om vanuit Jeruzalem over de gehele aarde te regeren (Openb. 19:11-16). Matthéus beschrijft Jezus vooral als de Koning.

Jes. 9:5-6 – *“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrededorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.”* Deze profetie gaat over Jezus. Als u wilt, kunnen Zijn Namen nú betekenis krijgen in uw leven. Vandaag kunt u Jezus aannemen, zodat Hij in uw hart wordt geboren. Vandaag nog kunt u besluiten om Hem in uw leven te laten regeren en heersen. Vandaag kunt u Hem om raad, om kracht, een wonder, om vrede voor uw hart vragen. Want de Allersterkste en Machtigste in het universum is ook de Allerliefste en Genadevolste.

Luk. 2:25-32 – *“En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Siméon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”*

U leest het goed! Jezus is de Zaligheid en het Licht voor álle volken. God vernederde Zich in Zijn Zoon zó ontzettend diep. Hij, de grote Schepper, liet Zich door Zijn schepselen kruisigen.

Maar het geheim, het grote wonder, is, dat wij door het aannemen van Jezus' Offer worden gered, Gods kinderen worden en deel krijgen aan Jezus' Lichaam. Dit wonder zou dit kleine Kind tot stand brengen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Zowel heidenen als Joden worden gered door het aannemen van Jezus. Zijn geboorte is een geweldige zegen voor állen. Rom. 8:1 – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”*

Toen Jezus de leeftijd bereikte, dat Hij aan Zijn grote taak en bediening begon, begon Hij te bidden en te vasten. Veertig dagen lang bad en vastte Hij in de woestijn. Satan dacht dat Hij nu een zwakke, makkelijke prooi zou zijn en viel Hem aan met zware verzoeken. Maar Jezus versloeg satan glorieus en kwam uit de woestijn terug in de volle Kracht van de Heilige Geest en overal waar Hij Zich liet zien, gebeurden grote wonderen.

Overal genas Hij de zieken. Hij genas verlamden, blinden en doven, melaatsen. Hij genas mensen die niet konden spreken. Hij bevrijdde mensen van sterke banden. Demonische, bezeten mensen maakte Hij vrij. Ook mensen met gezins- en huwelijksproblemen hielp Hij. Zo maakte Hij nieuwe wijn op een huwelijksfeest, toen die op was geraakt.

Jezus kwam niet om mensen te beschuldigen of te veroordelen, alhoewel Hij wél geveinsde geestelijke leiders terecht wees. Dat was de enige uitzondering! Zelfs de verrader Judas beschuldigde Hij niet. En Hij vergaf van harte Petrus, die Hem driemaal zelfs vloekend had verloochend. Hij vernederde Zich en waste de voeten van Zijn discipelen en óók van zowel Judas als Petrus. Toen Hij aan Golgotha's kruis hing, bad Hij voor Zijn beschuldigers en folteraars: *“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”* Nooit stond Jezus in Zichzelf slechte gedachten over mensen toe. Nooit liet Hij Zich vleien door mensen. Hij vertrouwde enkel op God en was in alles van Hem afhankelijk. Nooit van mensen!

Neen, Hij kwam om de mensen Gods grote Liefde en Genade te tonen. Matth. 9:13 – *“Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.”* Jezus kwam om de mensen te vergeven en te redden, zoals Hij o.a. zei tegen een verlamde man (Matth. 9:2).

Jezus leerde de mensen, dat wie zich vernedert als een kind de meeste in Gods Koninkrijk zal zijn. En Hij gaf Zelf het voorbeeld. Maar wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd.

Tegen een corrupte belastingambtenaar, een tollenaar die van de mensen stal, zei Hij: *“Zachéus, kom af, vandaag moet ik in jouw huis (hart) komen”*. Jezus beschuldigde hem niet. Hij zei niet: *“Jij bent een dief!”* En Zachéus was zo ondersteboven van Jezus' Liefde, dat hij zich radicaal bekeerde en al zijn oneerlijke praktijken naliet en in orde maakte.

Jezus raakte melaatsen aan, die door iedereen werden gemeden, omdat zij bang waren ook ziek te worden. *“Heer, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”* Jezus zei: *“Ik wil wordt gereinigd”*.

Jezus wekte de gestorven, enige zoon van een arme weduwe op uit de dood en gaf hem aan haar terug. Zo wekte Hij ook Lazarus op uit de dood en het kleine dochtertje van Jairo.

Hij liep vele kilometers in de hitte om één ziel, een eenzame vrouw in Samaria, wiens leven totaal was ontspoord, te redden. Zij had al vijf mannen gehad en was door de maatschappij (vergeef mij de uitdrukking) uitgekotst. Maar Jezus restaureerde genadevol haar leven.

Evenzo reisde Hij vele kilometers naar het land Gadara om een bezeten, demonische man te redden. Geen moeite was te veel om de verlorenen op te zoeken, te helpen en te redden.

Zoals Hij de grote afstand naar Tyrus en Sidon liep om een Syro-Fenicische vrouw te helpen, die genezing voor haar bezeten dochter zocht. Zijn hart was vol medelijden voor haar.

Jezus genas een arme vrouw die al twaalf jaar bloed vloeide. Zij had zonder resultaat al haar geld uitgegeven aan doktoren en medicijnen. Hij wees haar niet botweg af toen zij in geloof stiekem Zijn kleed vastpakte. In de verdringende menigte mensen ontdekte Hij juist háár!

Hij vergaf van harte alle verwerpelijke zonden van een vrouw (men denkt Maria Magdalena), die juist vanwege deze zonden overal berucht was, en schonk haar het voorrecht dat haar daad van aanbidding, toen zij Hem zalfde, over de gehele wereld gepredikt zou worden.

Hij genas de maanzieke, bezeten zoon van een bezorgde vader.

Bij alle gelegenheden werd Jezus innerlijk zo diep met ontferming bewogen. Omdat Hij de verloren zielen van de zondaren zag. En Hij wilde niet dat zij verloren zouden gaan.

Hij was die Goede Herder, Die nét zo lang zocht totdat Hij het verloren, afgedwaalde schaap had gevonden. En Hij nam het op in Zijn armen en droeg het op Zijn schouder terug naar de veilige schaapstal.

Hij was die Barmhartige Samaritaan, Die een zwaargewonde man, die door rovers was overvallen en halfdood langs de weg lag, opmerkte en niét voorbij liep zoals anderen. Hij werd innerlijk bewogen, verzorgde zijn wonden en bracht hem naar de herberg.

Jezus was het, Die tegen een blinde zei: *“Wat wil je dat Ik voor je doe?”*; *“Heer, dat ik ziende mag worden”*. En Hij raakte zijn ogen aan en genas Hem.

Jezus was het, Die tegen de op heterdaad betrapte, overspelige vrouw zei: *“Waar zijn jouw beschuldigers?”*. *“Zij zijn er niet, Heer”*. *“Dan beschuldig Ik jou ook niet, ga heen, en zondig niet meer!”*

Toen Hij de honger van een grote menigte van duizenden zag, die Hem al een paar dagen was gevolgd, verrichtte Hij een groot wonder en voedde allen met brood en vis. Hij wilde niet dat zij hongerig terug naar huis moesten gaan en onderweg zouden bezwijken.

Toen een verlamde man door zijn vrienden dwars door het dak van het huis voor Zijn voeten werd neergelaten, omdat het erg druk was, zei Jezus niet: *“Zijn jullie nu helemaal gek geworden om dat dak zo te vernielen?”* Neen, Hij vergaf zijn zonden en genas hem.

Jezus zorgde voor een boot vól vis (zó vol dat het bijna zonk) voor vissers die de hele nacht tevergeefs keihard hadden gewerkt en gevist. En toen die vissers bij gelegenheid in een zware storm terecht kwamen, bracht Hij de storm en de golven tot bedaren.

En broeders en zusters, altijd weer had Hij tijd voor kleine kindertjes. Als moeders met hun schatjes bij Hem kwamen, maakte Hij tijd, gaf hun aandacht en zegende hen.

Jezus' aandacht was ook altijd gericht op de armen. Die arme weduwe, die haar gehele leeftocht (huishoudgeld) van twee kleine penningen in de offerkist gooide, ontging Hem niet.

Broeders en zusters, deze geweldige Redder, de Heiland, onze Here Jezus Christus, mag u uit Genade vandaag aannemen en toelaten in uw hart. U mag Hem uw zonden belijden en besluiten om Hem voortaan te volgen. Uit Genade! In Hem zal Hij uw karakter veranderen.

Het is Gods Liefde en Genade, dat Jezus bereid was om in Gethsemané de zielestrijd te ondergaan om onze vuile zonden op Zich te nemen. Zijn gebedsworsteling was zó hevig, dat het bloed uit Zijn poriën werd geperst, een uiterst zeldzaam fenomeen dat in de medische wereld bekend is onder de naam *‘hematidrosis’*. Geen mens op aarde zal ooit deze diepste vernedering van de eeuwige God en grote Schepper van hemel en aarde kunnen begrijpen!

Toen Hij deze strijd had gewonnen, werd Hij meteen gearresteerd en Hij ging gewillig mee naar Golgotha, waar Hij in ónze plaats werd gekruisigd. Maar niet voordat Hij het oor had genezen van een van de soldaten die Hem wilden arresteren. Petrus had met een zwaard dat oor afgeslagen. Op Golgotha sloegen de soldaten spijkers door Zijn handen en voeten. Op Zijn hoofd plaatsten zij een doornenkroon, een uiting van de zondevloek over de aarde.

Jezus, de Zoon des mensen, had gezegd dat Hij eigenlijk geen plaats had om Zijn hoofd neer te leggen. Want zó druk was Hij en zó vaak was Hij niet wérkelijk welkom. Maar nu moest Hij Zijn vermoeide hoofd op het kruishout laten rusten.

Daar op het kruis stierf Jezus. Eenzaam, door iedereen verlaten, zelfs door Zijn hemelse Vader! Maar daar overwon Hij ook. Hij versloeg satan, die geen idee had dat dit nu juist de weg van Gods raadsplan was.

Wat ons betreft? Hier toonde Jezus ons Zijn Liefde en Genade, d.w.z. Gods onverdiende gunst: Wij worden door Jezus gered, omdat Hij reeds de straf voor ons aan het kruis van Golgotha heeft ondergaan en ontvangen kracht om niet meer te zondigen (Rom. 6:14). De zonde heeft geen macht meer! AB: *“sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under Law but under grace.”* Door Gods Liefde en Genade wordt de heerschappij van de zonde over zondaren teniet gedaan en worden hun levens veranderd.

Door die éne Offerande van Jezus Christus worden wij in eeuwigheid volmaakt (Hebr. 7:25, 27; 8:12; 10:14). Want God ziet ons nu volmaakt in Hem. Hij heeft de prijs voor ons betaald. Wij zijn nog niet volmaakt, maar God ziet ons zo (Fil. 3:9,10,12,15). En voortaan mogen wij langzaam groeien in het karakter van Jezus. Door het Woord, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Cor. 3:18)! Zie dus niet op uw tekorten, Jezus heeft er al voor betaald, maar zie op Hem.

Broeders en zusters, weet u wat u op de been kan houden als het dagelijkse leven u moeilijk en zwaar valt? Weet u wat diepe rust en vrede in uw hart kan geven? De gedachte dat Jezus heel spoedig voor ons terug komt! Sommigen kijken je vreemd aan als je zegt, dat je hoopt dat Jezus spoedig komt. Maar toch is het zo!

Joh. 14:1-3 – *“Uw hart worde niet ontroerd (Gr.: ‘ta’rasso’, d.w.z. verward, verbijsterd, bang, onrustig, geschrokken, in paniek); gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”*

Jezus komt terug in twee Wederkomsten! Allereerst de zgn. Opname, ook Wegname genoemd. Jezus komt onverwacht terug voor Zijn Bruid. Zij bestaat uit Gods kinderen, de heiligen. Zodra Hij in het Huis van de Vader de woningen in gereedheid heeft gebracht, komt Hij Zijn Bruid halen, want Hij wil niet dat zij de gevolgen van Gods toorn tijdens de Grote Verdrukking moet meemaken. En dat zal heimelijk gebeuren en in een oogwenk. De ongelovige mensen in de wereld zullen niets bemerken. Het in de bijbel gebruikte Griekse woord is *“harpazoo”*, een woord dat ook wordt gebruikt voor een wolf, die onverwachts een schaap grijpt (Joh. 10:12). In 1 Thess. 4:13-17 en 1 Cor. 15:51-53 kunt u hier over lezen.

En daarna zal op een later tijdstip, d.w.z. na de Grote Verdrukking, de zichtbare Wederkomst van Jezus plaatsvinden. Ieder oog, elk mens op aarde zal Hem dan zien komen. Dan komt Hij terug als de grote Koning en wordt Hij vergezeld door de heiligen (Zijn Bruid) en door legers van ontelbare engelen. Lees Matth. 25:29-30; Openb. 1:7; 19:11-16. En hierna zal Hij als de Koning der koningen vanuit Jeruzalem over de aarde regeren.

Geliefde broeders en zusters, deze Jezus is uw en mijn Redder en komende Bruidegom. Hij, de grote Schepper, Gods Zoon, Koning der koningen, Dienstknecht en Mens, komt spoedig terug voor ons. Uit Genade! Hallelujah! Moge Hij u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.