

GODS WIL HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het doen van de wil van God de Vader is erg belangrijk. Jezus roept ons daartoe op (Matt. 6:10). Dan komt Zijn raadsplan tot voltooiing. Maar óók en niet in de laatste plaats, omdat Hij zei, dat wij dan het Koninkrijk der hemelen zullen mogen binnengaan en dan Zijn familie zijn.

Matt. 7:21 – *“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.”*

Matt. 12:50 – *“Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.”*

Dus is het goed om de bijbel, Gods Woord, waarin Zijn universele wil is neergeschreven, te verstaan en vervolgens te gehoorzamen. Efez. 5:17 – *“Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.”*

Tóch wordt in de bijbel in bepaalde gevallen ook nog eens (welhaast ten overvloede) aangegeven wat Gods specifieke wil is. Om als het ware sterk te benadrukken, dat het zeker goed is om Gods wil hierin te gehoorzamen. In deze bijbelverkondiging wil ik u wijzen op twee van deze gevallen, namelijk dat God in ons hart barmhartigheid voor andere mensen wil zien én dat Hij wil dat wij rein en heilig zullen leven. Ik zal u een aantal schriftgedeelten geven, zodat u zelf biddend deze teksten kunt bestuderen.

God wil barmhartigheid voor zielen

Gods hart staat wijd open voor zielen. Het vloeit over van liefde om hen te redden. Daarom gaf Hij zelfs Zijn grootste schat, Zijn eigen Zoon Jezus, prijs als een Verzoeningsoffer aan Golgotha's kruis (Joh. 3:16). Maar Hij wenst, dat ook wij ons hart zullen openen en ons zullen bekommeren om de redding van anderen.

Het was dan ook daarom, dat Jezus erg scherp reageerde jegens de Farizeeërs die Hem bekritiseerden, toen Hij Zich bekommerde om verschoppelingen in de toenmalige Joodse maatschappij.

Matt. 9:11-13 – *“En de Farizeeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en de zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.”*

Jezus' hart werd altijd bewogen met medelijden, ontferming en barmhartigheid over dolende en behoeftige zielen. Ook toen een grote menigte van mensen met vele kreupelen, blinden, verlamden, stommen en andere zieken bereid was om Hem maar liefst drie dagen lang te volgen, snakkend naar genezing en geestelijk voedsel.

Matt. 15:32 – *“En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken.”*

Jezus gaf Zijn leven aan het kruis voor onze redding en vrijmaking. Wij werden gered en Gods kinderen toen wij het Evangelie geloofden en aannamen (Joh. 1:12). Maar Hij zond ook ons, nu Zijn discipelen, uit om het Evangelie (lett. “het goede nieuws”) te verkondigen. Immers, God de Vader wil niet dat er ook maar één ziel verloren zal gaan. Mark. 16:15 – *“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.”* Maar wij zullen slechts dán hierin succesvol kunnen zijn, als onze harten met barmhartigheid voor die arme en verloren mensen worden bewogen.

Matt. 18:14 – *“Alzo is de wil niet, uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.”*

1 Tim. 2:4 – *“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.”*
 Joh. 6:40 – *“En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.”*
 Gal. 1:4 – *“Die Zichzelfen gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;”*
 Efez. 1:5 – *“Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelfen, naar het welbehagen van Zijn wil.”*

God wil ook dat wij rein en heilig zullen leven

Leven in heiligmaking is uitermate belangrijk, broeders en zusters. Want hoe zullen wij ooit in Gods uitermate heilige, reine en voor de mens ontoegankelijke nabijheid kunnen komen, als wij zélf onrein en onheilig zijn? Dit werkt van twee kanten: Gods wezen verdraagt beslist geen onreinheid en een onheilige persoon kan Gods heilige heerlijkheid absoluut niet verdragen. Het is dan ook niet zomaar, dat de bijbel dit benadrukt.

1 Tim. 6:16 – *“Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.”*
 1 Petr. 1:15-16 – *“Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelfen heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”*
 Hebr. 12:14 – *“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;”*

Omdat God weet hoe belangrijk heiligmaking dus is, roept Hij ons daartoe op. Hij is onze eigen, geliefde Vader geworden door het Verzoeningswerk van Jezus. Dit was een geweldig wonder. Want wij mochten deel krijgen aan Zijn heilige, goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). Dit betekent, dat de voor groei in heiligmaking benodigde kiem reeds in ons is gelegd. Uit onszelf zijn wij (is de mens!) niet in staat om rein en heilig te leven. Maar door onze wedergeboorte is dit wél mogelijk geworden. Daarom roept God ons op om in te stappen in een leven van heiligmaking. Want Hij wil ons straks persoonlijk in de hemel kunnen begroeten en als Vader van aangezicht tot aangezicht met ons, Zijn eigen kinderen, staan.

Matt. 8:3 – *“En Jezus, de hand uitstreckende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid (HJMS, een typebeeld van onreinheid) gereinigd.”*

1 Thess. 4:3-4,7-8 – *“Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;..... Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.”*

Noteer, broeders en zusters, dat er een verband wordt gelegd tussen het leven in heiligmaking en de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest is uitermate rein. Zodat Hij niet in ons kan zijn en blijven als wij in onreinheid leven. Leven wij wél rein en heilig, dan is Hij volop daar! Het is dáárom dat ook in andere schriftgedeelten waar (on-)heiligheid ter sprake komt, de aanwezigheid van de Heilige Geest erbij wordt betrokken.

Tegen bekeerde Corinthiërs die oude gewoonten bleven navolgen door tempelhoeren te bezoeken, zei apostel Paulus in 1 Cor. 6:18-19 – *“Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?”*

En na zijn overspel met Bathséba schreeuwde koning David het uit tot God in Ps. 51:13 – *“Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.”*

Voor wedergeboren kinderen Gods is de aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart heel erg belangrijk. Wij kunnen Hem niet missen. Want wie anders zou ons toch kunnen leiden en helpen dwars door verzoeking, verleidingen en moeilijkheden heen?

Tot slot

Gaf Jezus ons niet het goede voorbeeld in het doen van Gods wil? Zodat Zijn raadsplan kon worden gerealiseerd?

Joh. 4:34 – *“Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrengende.”*

Joh. 5:30 – *“Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.”*

Joh. 6:38 – *“Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.”*

Matt. 26:39 – *“En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”*

Geliefde broeders en zusters, laten we onze best doen om God in álles te gehoorzamen, met name als het gaat om liefde en barmhartigheid voor zielen en het leven in reinheid en heiligmaking. Onze best doen om Gods wil te doen. Jezus verklaarde dat dit Zijn spijs was. Met andere woorden, Jezus vond Zijn bevrediging in het gehoorzamen van God de Vader. Hij ging zelfs actief op zoek naar Gods wil. En in het moeilijkste uur van Zijn leven in de Hof van Gethsemané, toen het er op aan kwam of Hij wérkelijk de allerhoogste prijs voor onze redding (Zijn eigen leven en Bloed) zou willen betalen, legde Hij Zich gehoorzaam neer bij de wil van Zijn Vader, Die barmhartig verlangde dat ieder mens zou worden gered.

Moge onze hemelse Vader u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.