

DE KONINKLIJKE WET VAN DE LIEFDE hjms

Geliefde broeders en zusters, in juli 2008 hoorde ik in Dalfsen een prediking van br. Willem Ouweneel over de liefde. Zijn prediking raakte mij diep. Ik heb daarom mijn aantekeningen van deze prediking uitgewerkt om ook u hierin te laten delen.

Ik wil beginnen met het lezen van Jak. 2:2-9 – *“Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben? Maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigden u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet den goeden naam, die over u geroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, zo doet gij wel; Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders.”*

De koninklijke wet, dat wil zeggen de wet van het Koninkrijk van God, is Gods wil dat wij liefhebben. Het Koninkrijk van God is dus een plaats waar men liefheeft. Wanneer wij niet liefhebben, worden wij door deze wet bestraft als overtreders.

Broeders en zusters, op dit moment is het Koninkrijk van God heel actueel! Maar ook de Heilige Geest. Dat wil ik u duidelijk maken aan de hand van Hand. 1:6-8 – *“Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.”*

De discipelen vroegen aan Jezus of in hun tijd het Koninkrijk zou worden hersteld, cq. weer opgericht. Met andere woorden, zij bedoelden of zij nú het Koninkrijk zouden mogen ontvangen. Jezus antwoordde dat dit in de hand van God de Vader was, maar Hij zei voorts: *“Jullie mogen (in plaats daarvan) de kracht van de Heilige Geest ontvangen”*. De Heilige Geest is dus verbonden aan het Koninkrijk. De discipelen wilden meteen het Koninkrijk ontvangen met al het uiterlijke vertoon, maar zij ontvingen de Heilige Geest in hun hart. Het Koninkrijk van God is daarom voor ons op dit moment de plaats van de werkingen en de kracht van de Heilige Geest in de liefde!

Vele christenen vereenzelvigen de Heilige Geest steeds weer met kracht. En dat is ook zo! De Heilige Geest is zeer krachtig. Maar kracht zonder liefde is als een luid schallend metaal en dus leeg! 1 Cor. 13:1-3 – *“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.”*

De Heilige Geest wil juist Zijn geweldige kracht openbaren in een sfeer van liefde.

Col. 1:13 – *“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;”*

God de Vader trok ons uit het Koninkrijk der duisternis en bracht ons in het Koninkrijk van liefde, het Koninkrijk van Zijn Zoon Jezus Christus, het Koninkrijk van Licht.

In Gen. 1:26 kunnen we lezen dat God de heerschappij over het koninkrijk (de aarde) ooit aan de mens, aan Adam en Eva had geven. Maar zij vielen in zonde (Gen. 3:1-15) en gaven daarmee de heerschappij over aan de duivel (Luk. 4:6). Jezus noemde de duivel dan ook de overste van de wereld (Joh. 14:30). In plaats dat Adam en Eva heersten, zou de aarde nog slechts door heel hard te werken enige vruchten aan hen afstaan (Gen. 3:16-19). Maar God de Vader zal het Koninkrijk weer aan de laatste Adam geven, dat wil zeggen aan Jezus (1 Cor. 15:22-28,45).

Het Koninkrijk kwam in de gedaante van de Here Jezus Christus op de aarde. Wie Jezus aanneemt als Heer en Verlosser, ontvangt Hem en het Koninkrijk in het hart.

Luk. 17:21 – *“En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.”*

Jezus is de verpersoonlijking van de liefde en het Koninkrijk van God bestaat nú al, als je het ziet of wil zien! NB, dit neemt niet weg, dat Jezus straks in persoon letterlijk als de grote Koning vanuit Jeruzalem over de wereld zal regeren.

Maar overal waar mensen zich onderwerpen aan Jezus en zich aan Zijn liefde overgeven, is het Koninkrijk nu al aanwezig. Dan regeert Jezus, de Vrededorst, in het hart.

Wie sterft aan zijn oude leven en met Jezus in het graf van de waterdoop wordt begraven, staat op in nieuw leven. Het graf van Jezus is een veilige plek, want dáár is Gods oordeel reeds gevallen. Daarná volg je Jezus in liefde in Zijn Koninkrijk van liefde. Omdat je van Hem houdt, wil je Hem volgen en dienen.

Jezus is de Zoon van de Liefde van de Vader (Col. 1:13). De Vader houdt van Jezus, Zijn Zoon. Wanneer wij óók van Jezus houden, dan ontroeren wij het hart van de Vader. Dít nu is thans Zijn Koninkrijk op aarde.

In Matt. 13 staan gelijkenissen over het Koninkrijk vermeld. Onder andere over een akker met een parel van grote waarde. Over deze gelijkenis zijn twee overheersende verklaringen. De eerste uitleg luidt, dat wij die parel Jezus zoeken. De tweede uitleg luidt, dat Jezus óns, de parel, zoekt. Het is niet zo belangrijk wie er gelijk heeft, want in beide verklaringen gaat het om de liefde. Daarom zegt Jak. 2:8 dat het een koninklijke wet is om lief te hebben. Het Koninkrijk ga je slechts binnen als je liefhebt.

De liefde is hét herkenningsteken van de discipelen, die Jezus (de verpersoonlijking van de liefde) in hun hart hebben. Eén van de geheimen van een gezegend leven is daarom de liefde. Joh. 13:35 – *“Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.”*

In élke bediening móeten wij de liefde voor de zielen in ons hart hebben. Net zoals Jezus dat had. Jezus genas de zieken niet om te bewijzen dat Hij de Messias was. Neen, Hij genas hen omdat Hij van hen hield. Daarom moeten wij éérst van de zieken houden, vóórdat wij voor hen bidden. Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk van liefde. Bidden voor zieken is geen truc. Neen, we moeten liefde hebben. Het Koninkrijk van God gaat over de liefde en niet over pietluttigheden. Rom. 14:15-19 – *“Maar indien uw broeder om der spijsze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijsze, voor welken Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worde. Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk, en aange-naam den mensen. Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.”*

Zo dikwijls vergroten wij onszelf uit (in hoogmoed en zelfgerechtigheid) om de anderen en onszelf van ons gelijk te overtuigen. We willen steeds weer bewijzen, dat wij gelijk hebben. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de liefde.

Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*

We lezen in dit schriftdeel, dat de Heilige Geest in stromen van levend water uit de buik van de dorstige die drinkt zal vloeien. Hier zit volgens br. Ouweneel een diepe betekenis achter. Want God beeldt Zijn ontferming altijd uit middels de buik, de plaats van de ingewanden. De ingewanden zijn de zetel van liefde en medelijden.

(hjms: Als bijvoorbeeld in Matt. 14:14 geschreven staat dat Jezus met ontferming was bewogen, dan wordt het Griekse grondwoord *“splugch'nizomai”* gebruikt, hetgeen betekent *“in zijn ingewanden bewogen worden, vandaar met medelijden worden bewogen, medelijden hebben met”*.)

Wanneer wij vol van de Heilige Geest zijn, dan komen onze ingewanden in beweging. Door de ontferming. Aanbidding in de volheid van de Heilige Geest is een uiting van liefde.

Rom. 5:5 – *“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.”*

Door de Heilige Geest stort God Zijn Liefde in ons uit en levend water (d.i. de liefde) gaat dan uit onze buik stromen. Naar Jezus toe en naar onze naasten toe. *“Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.”*

Elke mens is van nature zelfzuchtig en egoïstisch, tótdat de Heilige Geest in hem of haar komt. Zonder de liefde kun je geen goede leraar, herder, evangelist, etc. etc. zijn. Ook alle negen vruchten die in Gal. 5:22 worden genoemd, hebben steeds weer met de liefde te maken. Het in tongen spreken sec, zegt helemaal niets over liefde!

Als je méér van je vrouw, je gezin, je bezittingen houdt dan van Jezus, dan ben je Hem niet waardig (Matt. 10:37-38; Luk. 14:26-27). Jezus is méér dan onze ouders, familie, echtgenoot, bezittingen, etc.

Maar de liefde voor onszelf is wel de grootste hinderpaal. Wie meer van zichzelf houdt dan van Jezus, gaat verloren. Wie niet van zijn eigen voetstuk afdaalt, kan Zijn discipel niet zijn. Als Jezus niet de absolute nummer één in ons leven is, dan gaan wij verloren.

Daarom, leg alles in Jezus' hand en geef het aan Hem over: de liefde voor jezelf, je familie, je spulletjes.

Omdat Jezus ons zó intens lief had en heeft en omdat Hij alles voor ons heeft gedaan, mág en kán Hij alles van ons vragen. Laten wij zijn als Paulus. Gal. 2:20 – *“Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.”*

Broeders en zusters, de Heer zegene u deze week rijkelijk. Amen.