

## HEB DE WERELD NIET LIEF hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze bijbelverkondiging wil ik ingaan op de waarschuwingen in de bijbel, het Woord van God, aan het adres van alle kinderen Gods om de wereld met al zijn verleidende genietingen niet lief te hebben. We zullen beginnen met de bijbel te lezen.

1 Joh. 2:15-17 --- *“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.”*

Het woordje “wereld” wordt in dit schriftdeel liefst 6x genoemd. En “zes” is het getal van de mens. Zo werd de mens op de 6e dag geschapen (Gen. 1:24-31) en moest hij 6 dagen arbeiden (Ex. 23:12). Het getal eens mensen is 666 (Openb. 13:18). En als de “oude” mens ergens bij betrokken is, dan is het geestelijke resultaat meestal niet zo best (Rom. 7:18). Daarom ook moet de mens in zijn relatie met de wereld héél voorzichtig zijn.

Wat bedoelt Johannes eigenlijk als hij waarschuwt om de wereld niet lief te hebben?

Johannes gebruikte voor “wereld” het Griekse woordje “*kosmos*”. En kosmos heeft niets met tijd, maar alles met ruimte en wat daarin is te maken. Het betekent “de aarde, de wereld, het heelal, de mensen, maar ook de werelddangelegenheden, het geheel van de aardse dingen en goederen, rijkdommen, voordelen, genietingen, enz.”

In het verloop van deze bijbelverkondiging zal overigens blijken, dat er nóg een Grieks woord voor “wereld” is, dat relateert aan het bestuur van deze wereld met al wat daarin is.

En dan zegt Johannes: *“Heb die wereld met ál zijn genietingen en ál die verleidingen veroorzaakt door mensen of materiële dingen niet lief.”* Dat wil zeggen, zet uw hart er niet op, koester het niet, laat uzelf er niet door gebonden worden, wees er niet op gesteld, houdt het niet krampachtig vast.

Broeders en zusters, Johannes zegt niet, dat wij de wereld maar moeten verlaten of als kluizenaars moeten gaan leven. Wij leven nu eenmaal in deze wereld. En we zijn zelfs in de wereld geplaatst om andere mensen over Jezus te vertellen, om getuigen van Jezus te zijn. Dat lukt niet als wij leven als een kluizenaar. Wij mogen ook best wel van bepaalde dingen genieten. Maar.....!!! Wij mogen er nooit door gebonden worden. Want als Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dan moeten wij vrij zijn om Hem in de lucht tegemoet te gaan. En dat lukt niet als wij nog gebonden zijn aan iets. Een ballon kan niet opvaren in de lucht als hij met een dik touw vastzit, maar óók niet als hij nog met een dun draadje vastzit.

De apostel Johannes somde, naast het niet liefhebben van de wereld, drie dingen op waarvoor we in het bijzonder moeten waken:

### 1. *Begeerlijkheid der ogen:*

Dit zijn de dingen waardoor onze ogen zo getrokken kunnen worden en zo in beslag kunnen worden genomen, zoals mooie spulletjes, mooie mensen, leuke bezigheden, etc. Dus alle dingen die wij tot ons bezit zouden kunnen maken of die wij ons eigen kunnen maken.

### 2. *Begeerlijkheid des vleses:*

Dit heeft betrekking op de zinnelijke aard van de mens, namelijk al de dingen waarmee wij ons vlees kunnen bevredigen, zoals overmatig lekker eten en drinken, ons uitleven in seksuele genietingen, maar ook bijvoorbeeld ons te buiten gaan aan lui helemaal niets doen.

### 3. *Grootsheid des levens:*

Dit heeft te maken met hoogmoed en zelfgerechtigheid. Het raakt de ambities en de doelstellingen in het leven van de mens, het raakt hetgeen dat wij in ons leven willen bereiken en de drijfveer daarachter. Het raakt alle dingen die wij willen presteren, van de kleinste tot de

grootste dingen. Wat is het doel in ons leven? Waarom willen wij carrière maken? Waarom willen wij überhaupt iets doen? Doen wij het voor onszelf of doen wij het voor een ander of voor God? Willen wij onszelf behagen? Willen wij mensen behagen (Gal. 1:10)? Of willen wij God behagen?

Ook de apostel Jakobus waarschuwt ons tegen het liefhebben van de wereld. Want God stelt de vriendschap, het koketteren met de wereld en de dingen in die wereld gelijk met geestelijke hoererij. Jak. 4:4 --- *“Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.”*

Broeders en zusters, waarom mogen wij eigenlijk de wereld niet liefhebben? God schiep de aarde toch, opdat de mens daarin zou wonen en genieten?

In principe was dat natuurlijk ook zo. Maar door de zondeval van Adam en Eva is de wereld helaas onder de vloek en Gods oordeel terecht gekomen.

Uit de bijbel kunnen we enkele redenen afleiden, waarom het verstandig is om de wereld met al z'n genietingen niet lief te hebben. Johannes zei noemde reeds het feit dat de wereld en al zijn begeerlijkheden voorbij zal gaan, maar er zijn er nóg enkele:

1. Omdat er een duistere macht is die álles in die wereld in zijn greep heeft en bestuurt.

Luk. 4:5-7 --- *“En als Hem (d.i. Jezus) de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelve koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.”*

De duivel is de vijand van God en doet álles om de mensen verloren te laten gaan. Indien de duivel de heerser over deze wereld is, zal hij ook alles in die wereld gebruiken om mensen verloren te laten gaan. Mensen die dan ook de wereld en al de heerlijke dingen van die wereld najagen, zijn uiterst kwetsbaar voor satans aanvallen. Indien zij niet afgeremd en verlost worden, zullen zij eens, vaak zonder het te weten, een aanbidder van satan worden. Satan bezit alles in de wereld en tracht de wereld te beheersen, hoewel hij reeds een verslagen vijand is door Jezus' dood en Opstanding. En daarom is er in het Grieks nog een ánder woord voor “wereld”, namelijk “ai'on”, dat refereert aan een tijdperk. “Ai'on” heeft betrekking op de oorzaak en de aansturing, cq. de aanleiding tot de gebeurtenissen in de wereld. Ai'on duidt op de geestelijke krachten achter die gebeurtenissen. De geestelijke relatie tussen de woorden “kosmos” en “ai'on” blijkt uit Efez. 2:2 --- *“In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw (ai'on) dezer wereld (kosmos) naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;”*

Toen we nog niet bekeerd waren, wandelden wij naar de wil van de overste der wereld, de duistere macht in de lucht. Wij waren als marionetten aan een touwtje in de handen van de poppenspeler. En hoe tracht de duivel in onze harten en in de harten van de kinderen der ongehoorzaamheid te werken? De apostel Johannes noemde onder andere de ogenlust, de begeerten van het vlees, de egoïstische ambities en hoogmoed.

2. Je hoort sommige mensen óók wel eens zeggen, dat je de wereld niet mag liefhebben omdat de wereld Jezus heeft gekruisigd. Dat is absoluut waar. De wereld heeft Jezus gekruisigd. Maar daar ligt een diepe en duistere geestelijke reden achter.

Joh. 3:19-20 --- *“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.”*

Jezus, het Licht van God, kwam op de aarde om de mensen uit de duisternis van zonden en ongerechtigheid te trekken en te verlossen. Hij scheen in de duisternis, maar de duisternis begreep het niet (Joh. 1:4-5). Vele mensen prefereerden en prefereren helaas de gebondenheid aan hun duistere zonden in plaats van vrij te zijn.

Zo had God eens Israël als straf voor hun onbekeerlijkheid in ballingschap naar Babel

gevoerd en uiteindelijk na vele jaren verlost en teruggevoerd naar het Beloofde Land. Maar vrijwel onmiddellijk begon het volk weer te hoereren met de volkeren in het Beloofde Land en de omringende volkeren. In Ezra 9 kunt u hierover lezen. En dit is wat veel kinderen Gods na hun bekering doen. Zij worden door God vrijgemaakt van hun oude leven in de wereld, maar zij blijven koketteren met de wereld in plaats van zich van hun oude leven af te scheiden. Ezra zei dan ook, dat het Beloofde Land waarheen het volk Israël gevoerd was, een door de zonden vuil land was. Zo ook is ónze omgeving, de wereld waarin wij leven, door de zonden volkomen verontreinigd. Ezra 9:10-11 --- *“En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God ! na dezen? Want wij hebben Uw geboden verlaten, Die Gij geboden hadt door den dienst Uwer knechten, de profeten, zeggende: Het land, waar gijlieden inkomt, om dat te erven, is een vuil land (Hebr. “erets niddah”), door de vuiligheid van de volken der landen (Hebr. “benidat ameei ha-aratsot”), om hun gruwelen, waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinigheid.”*

De termen “vuil, vuiligheid” zijn afgeleide vertalingen van het Hebreeuwse “niddah”, dat wordt gebruikt om “onreinheid van menstruatie, onreinheid en vuiligheid door afgoderij of immoraliteit (hoererij), en godsdienstig ceremoniële onreinheid “ aan te duiden. Dit is Gods kwalificatie van de wereld: volkomen vuil, vies en verontreinigd, immoreel.

3. Een derde reden om de wereld niet lief te hebben, is het feit dat de wereld de kinderen Gods haat. Waarom zou u uzelf als Gods kind dan overgeven aan al de verleidingen van die wereld? Als puntje bij paaltje komt, zal de wereld u tóch haten. Misschien doet u van alles om er bij te horen. Maar zolang u Jezus niet geheel afzweert, zullen ze u verachten en haten. Vaak juist omdat u geen vast standpunt vóór Jezus heeft bepaald.

Joh. 15:18-21 --- *“Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijs Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.”*

Laat u de wereld toch los. Zolang u eigenlijk Jezus best wil blijven volgen, maar ook nog wilt genieten van de wereld, zal de wereld u desondanks haten. En het gevolg zal zijn dat er grote innerlijke scheuringen in uw leven komen, omdat u met uw ene hand Jezus vasthoudt en met de andere hand de wereld. Beiden trekken aan u en u zult worden verscheurd. Kiest u toch voor Jezus en laat de wereld los. Zo niet, kiest u dan maar liever de wereld, opdat u niet innerlijk verscheurd wordt.

Dé hamvraag die we onszelf nu toch nog moeten stellen is: *“Wát moeten we doen?”*.

Johannes zei al: *“Heb de wereld en alles wat daarin is niet lief”*. Hoe doen we dat?

De apostel Paulus zei, dat als u wilt groeien in uw geestelijk leven en u wilt beproeven wat Gods wil is en u wilt Hem behagen, dan moet u uzelf afscheiden van de wereld.

Rom. 12:2 --- *“En wordt dezer wereld niet gelijkvormig (Grieks “suschema'tizo”); maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.”*

“Suschema'tizo” betekent het “zich vormen qua gedachten en karakter naar het voorbeeld van een ander”.

Het (slechte) voorbeeld dat Paulus bedoelt is de wereld. En dan adviseert hij om uw gedachten niet bij die wereld te bepalen, om niet met uw gedachten met de dingen van die wereld bezig zijn. Bepaalt u toch uw gedachten niet voortdurend bij uw hobbies, uw carrière, uw vakantie, uw nieuwe LCD-televisie, etc, etc. In Col. 3 staat geschreven om juist de dingen te gedenken die bóven in de hemel zijn.

Col. 3:1-2 --- *“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.”*

Oók adviseert Paulus om uw karakter niet te laten vormen door wat zogenaamd “normaal”

geacht wordt in de wereld. De mensen in de wereld zijn agressief, dus zijn wij dan ook maar agressief? Iedereen woont samen, dus doen wij dat ook maar? Iedereen in de wereld is wel eens oneerlijk, dus wij ook maar? Paulus zegt: *“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen”* (2 Cor. 6:14). En in Openb. 18:4 worden wij opgeroepen om uit Babylon, uit de wereld te gaan, opdat wij geen gemeenschap met de zonden van die wereld hebben.

Geliefde broeders en zusters, laten wij tot slot Joh. 17:9-19 lezen, waar Jezus persoonlijk voor Zijn discipelen, maar ook voor u en mij bad. Wilt u dit schriftgedeelte lezen met een diepe begeerte naar Jezus in uw hart en met een sterk verlangen om verlost te worden van de zuigkracht van al die wereldse genietingen in uw leven? En met een verlangen om in deze wereld wél een getuige van Jezus te zijn?

*“Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. En Ik heilige Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.*

Is onze Here Jezus Christus niet goed? Hij bidt voortdurend voor ons, opdat de Vader ons zal bewaren van de boze en zijn verleidende influisteringen. Geeft u zich aan Jezus over en wordt verlost. Amen!