

DE WATERDOOP (1)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, ik realiseer mij dat het thema “waterdoop” tot op heden op deze website enigszins onderbelicht is geweest. Het is nu dus tijd om aandacht aan dit thema te schenken. Dit te meer omdat de waterdoop een belangrijke en onmisbare schakel in de ketting van het geestelijke leven van Gods kinderen vormt. Voor deze studie wil ik mij onder andere baseren op de handleiding over de waterdoop van wijlen voorganger br. L.F. Noll en bestemd voor zijn gemeenteleden.

Het is goed, dat we ons vooraf realiseren dat de bijbel slechts één waterdoop erkent. Efez. 4:5 – *“Een Heere, een geloof, een doop,”* Zodat de terechte vraag opkomt wélke waterdoop de bijbel dan wel erkent. Wel, op dit moment volstaat het antwoord, dat de bijbel alléén de door God ingestelde bijbelse waterdoop erkent. Maar uiteraard gaan we hier dieper op in.

De waterdoop werd door God ingesteld

We lezen in de bijbel dat de waterdoop door God aan Johannes de Doper werd opgedragen. Joh. 1:6,32-34 – *“Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes..... En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.”*

Luk. 3:2-3 – *“Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.”*

De Bijbel zegt dat Johannes de grootste profeet is (Luk. 7:26-28). Want hij profeteerde over de komst van Jezus, de Messias en Zaligmaker der wereld en riep de mensen op tot een diepe, innerlijke bekering juist in verband met de komst van Jezus. Johannes was, zoals we lezen, de wegbereider van Jezus. En hiermee kwam een geweldige, reeds ongeveer 600 jaar oude profetie in vervulling, namelijk Jes. 40:3-5 – *“Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.”* Leest u in gelijke zin Mal. 3:1a. En broeders en zusters, uiteraard heeft God in Zijn grote wijsheid ook in de bijbel laten vastleggen, dat de profetie van Jes. 40:3-5 juist met de komst van Johannes de Doper werd vervuld. Luk. 3:2-6 – *“Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechten weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.”*

Uit het voorgaande mogen we zonder twijfel concluderen, dat de waterdoop zijn oorsprong vindt bij de Eeuwige God, dus waarde voor de eeuwigheid heeft en als zodanig belangrijk is.

Johannes de Doper die op de drempel van de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament leefde en in de dagen dat Jezus op aarde wandelde, was de eerste persoon die mensen individueel doopte.

Maar tóch zien we het geestelijke schaduwbeeld van de waterdoop in het Oude Testament terug. Ja, eigenlijk zouden we moeten zeggen, dat er in het Oude Testament enkele malen sprake was van een massale vorm van waterdoop:

1. Zo weet u ongetwijfeld, dat in de dagen van Noach de wereld door God werd getroffen met een vreselijke zondvloed. De mensen hadden God massaal de rug toegekeerd en vol van boosheid leefden zij zich uit in de zonde (Gen. 6:1-8). Totdat God er genoeg van had. Slechts acht zielen (Noach en zijn gezin) werden behouden, omdat Noach rechtvaardig was en God liefhad. Noach had in Gods opdracht een ark gebouwd waarin hij veilig was toen de watervloed kwam. De behoudenis van Noach en zijn gezin typeert de waterdoop. 1 Petr. 3:20-21 – *“Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;”*
2. Het tweede voorbeeld betreft het volk van Israëel, dat door God uit de slavernij in Egypte werd bevrijd. Maar toen zij op weg waren naar het door God aan hen beloofde Land, werden zij desondanks door farao en de legers van Egypte achtervolgd. En op een gegeven ogenblik kwamen zij aan de oevers van de Rode Zee te staan. Ze konden niet meer vooruit, noch achteruit. Maar God baande voor hen een veilige weg dwars door het water van de Rode Zee. De Egyptenaren die hen vervolgden, verdronken echter jammerlijk. Inclusief farao, die een schaduwbeeld van satan is. Apostel Paulus legde in 1 Cor. 10:1-2 uit, dat hier sprake was van de doop van Israëel: *“En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;”*

Broeders en zusters, het is belangrijk dat u ontdekt, dat er in beide voorbeelden sprake is van dezelfde twee kenmerken: 1) Gods beminden die Hem liefhadden, werden behouden, 2) Zijn vijanden kwamen om. Dit dient u vast te houden!

De waterdoop is een vereiste, belangrijke schakel in de opbouw van het geestelijk leven

Broeders en zusters als God de waterdoop Zelf heeft ingesteld, dan moet de waterdoop wel een belangrijke schakel in de opbouw van het geestelijk leven zijn. Ja, van belang zijn voor de eeuwigheid. Dit wordt dan ook bevestigd in de woorden van Jezus, toen Hij Zelf gedoopt wilde worden door Johannes de Doper en deze tegenwerpingen maakte. Wij moeten hierbij in overweging nemen, dat Jezus zondeloos was en dus zeker niet voor eventuele zonden gedoopt behoefde te worden. Matth. 3:13-16a – *“Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde,..... “* Jezus verklaarde, dat het ons betaamt (dat het ons past) om al datgene te doen, wat door de gerechtigheid wordt vereist. God bepaalde dat de waterdoop moet worden ondergaan en dús onderging Jezus de waterdoop. Het ondergaan van de waterdoop heeft dus (tevens) met gehoorzaamheid aan God te maken. In Mark. 16:16 zei Jezus dan ook: *“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”*

Jezus' woorden kunnen dan ook als een gebod worden opgevat. En Petrus herhaalde deze woorden tegen een menigte, die door zijn prediking verslagen in het hart was. Hand. 2:37-38 – *“En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”*

De bijbelse waterdoop is een doop door onderdompeling

De bijbelse waterdoop is een doop door onderdompeling in water. Het is geen doop door besprenkeling met water. Dit valt af te leiden uit het in de Griekse grondtekst consequent gebruikte werkwoord “*baptizo*” telkens als er in het Nieuwe Testament sprake is van dopen. “*Baptizo*” betekent “*onderdompelen, indompelen, onder water zetten, overstromen, er onder brengen, er in doen, (fig.) het dopen met (uitstorten van) de Heilige Geest*”.

Het woord *baptizo* werd in de bijbel telkens gebruikt als Johannes de Doper doopte (bijv. in Joh. 1:33). Laten we ook Matt. 3:6,11,13-14,16 lezen: “*En werden van hem gedoopt (baptizo) in de Jordaan, belijdende hun zonden.Ik doop (baptizo) u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen (baptizo)..... Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt (baptizo) te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt (baptizo) te worden, en komt Gij tot mij? En Jezus, gedoopt (baptizo) zijnde, is terstond **opgeklommen uit het water**; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.*”

Broeders en zusters, merk op dat Johannes in het water doopte en dat Jezus uit het water van de Jordaan opklom. Dit bewijst dat er bij de bijbelse waterdoop beslist sprake is van onderdompelen. Maar bedenk niet alleen, dat Johannes de Doper de mensen in de rivier de Jordaan doopte, maar voorts op plaatsen waar veel water was. Veel water is niet nodig voor besprenkeling. Joh. 3:23 – “*En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt.*”

Baptizo werd ook gebruikt, toen Jezus Zijn bijzondere, specifieke zendingsofdracht aan de discipelen gaf. Matt. 28:18-20 – “*En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve doperende (baptizo) in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.*”

Weet u wat mij overigens nog nooit eerder was opgevallen? Dat Jezus Zelf óók mensen doopte. Joh. 3:22 – “*Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judéa, en onthield Zich aldaar met hen, en doopte (baptizo).*”

Baptizo werd gebruikt toen de discipelen vervolgens gehoor gaven aan Jezus' opdracht. Hand. 2:38,41 – “*En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt (baptizo) in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen..... Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt (baptizo); en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.*” Leest u in gelijke zin bijvoorbeeld ook nog Hand. 8:12-16. Het schriftgedeelte Hand. 8:36-39 is opnieuw een bewijs, dat er bij *baptizo* sprake is van onderdompelen: “*En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt (baptizo) te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebod den wagen stil te houden; en zij **daalden beiden af in het water**, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte (baptizo) hem. En toen zij **uit het water waren opgekomen**, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.*”

Afdalen in en opklimmen uit het water heeft slechts betekenis als er daadwerkelijk sprake is geweest van onderdompeling.

Tenslotte, broeders en zusters, *baptizo* wordt ook gebruikt voor de doop met de Heilige Geest. Leest u bijvoorbeeld Matth. 3:11; Hand. 1:5; 11:16.

De waterdoop dient te geschieden in de geopenbaarde Naam van de Drie-enige God

Vlak vóór Zijn verscheiden van de aarde naar de hemel gaf Jezus aan Zijn discipelen de specifieke zendingsoopdracht, inclusief de opdracht om de (nieuw voor Gods Koninkrijk gewonnen) zielen te dopen. Matth. 28:19 – *“Gaaf dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”*

Maar dit dopen moesten zij dan doen *“in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”*, dus in de Naam van de drie Personen van onze Drie-enige God. Deze Naam is heerlijk en geweldig. Echter, hoe die Naam dan wel luidde, zei Jezus niet. Dat moest immers de Heilige Geest nog openbaren. Joh. 16:13 – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”*

Had Jezus die heerlijke Naam dan niet Zelf kunnen openbaren? Natuurlijk had Hij dat gekund, maar ik denk dat Hij dat bewust niet deed. Omdat Hij Zélf participeert in die geweldige Naam. Maar Hij was nog niet in de hemel gearriveerd (Hemelvaart). Hij was dus ook nog niet verheerlijkt. En God zou Hem dan die hoog verheven Naam geven.

Wel, het is u en mij bekend dat de discipelen zich onmiddellijk van hun taak kweten en de mensen die Jezus wilden aannemen, gingen dopen. De eerste doopdienst vond plaats onmiddellijk na de uitstorting van de Heilige Geest in Hand. 2. En toen openbaarde de Heilige Geest ook meteen, wélke de Naam van de Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) is. Hand. 2:36 – *“Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een **Heere en Christus** gemaakt heeft, namelijk dezen **Jezus**, Dien gij gekruist hebt.”*

Welke is de Naam van God de Vader? Dat is HEERE! Dit kunt u lezen in talloze teksten in het Oude Testament.

Welke is de Naam van God de Zoon? Die Naam luidt Jezus!

Welke is de Naam van God de Heilige Geest? Dat is Christus, hetgeen letterlijk betekent Gezalfde.

De geopenbaarde Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest luidt dus Here Jezus Christus. In Fil. 2:9-11 noemde de apostel Paulus deze geopenbaarde Naam toen Hij sprak over de verheerlijking van Jezus: *“Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat **Jezus Christus de Heere** zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”*

Zoals gezegd gingen de discipelen aan de slag met het dopen van mensen en uit vele bijbelteksten kunnen we nu de geopenbaarde Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest afleiden. Dus Here Jezus Christus! De discipelen doopten in deze Naam. Bij het lezen van deze teksten moeten we echter wel bedenken, dat vaak beknopt beschrijvingen worden gegeven van de gebeurtenissen en dus ook van de Naam.

Hand. 2:38 – *“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van **Jezus Christus**, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”*

Hand. 8:16 – *“(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den **Heere Jezus**.)”*

Hand. 19:5 – *“En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den **Heere Jezus**.”*

Rom. 6:3 – *“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in **Christus Jezus** gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”*

Gal. 3:27 – *“Want zovelen als gij in **Christus** gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.”*

In onderling verband lezen we hier de heerlijke Naam: Here Jezus Christus.

Waarom is het dopen in deze geopenbaarde Naam Here Jezus Christus nu zo belangrijk? Het was zelfs zó belangrijk, dat niet alleen het Evangelie van het Koninkrijk van God moest worden gepredikt, maar ook de geopenbaarde Naam. Hand. 8:12 – *“Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.”* Ik denk dat het grote belang in een aantal redenen ligt opgesloten:

1. De zaligheid van het mensdom is in geen andere naam te verkrijgen. Niet in de naam van een mens, of kerk, of sekte, of welke godsdienst dan ook. Neen, onze redding is alleen door het geloof in die éne Naam, Here Jezus Christus, te verkrijgen.
Hand. 4:12 – *“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.”*
Joh. 1:12 – *“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”*
Dit wordt nogmaals bevestigd in Mark. 16:16 – *“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”*
Hoe worden we een kind van God? Door het geloof in de Naam Here Jezus Christus. Dan ontvangen we Hem, Zijn Persoon, in ons hart, waarna God ons daarop de macht schenkt om Zijn kind te worden. Dit te weten en te ervaren, vervult ons hart vervolgens met grote dankbaarheid en adoratie en doet ons steeds weer Zijn wonderbare Naam noemen.
2. Door het geloof mogen we deel van Gods gezin, Zijn familie, gaan uitmaken. Dan moeten we toch weten hoe die familie heet!
3. Er is geweldig grote kracht in die Naam aanwezig en reeds het met het gehele hart aanroepen van deze Naam brengt mensen vrijmaking, verlossing, genezing, hulp, etc.
Hand. 2:21 – *“En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”*

Zo was er een kreupele man bedelende bij de poort van de tempel in Jeruzalem. En Petrus en Johannes kwamen voorbij, waarna de man aan hen een aalmoes vroeg. Maar wat was het antwoord van Petrus? *“Ik kan je alleen genezing in Jezus' Naam aanbieden.”* En dit aanbod kwam vanuit zijn persoonlijke ervaring met die geopenbaarde Naam.
Hand. 3:6 – *“En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazaréner, sta op en wandel!”*
En het wonder geschiedde! De man liep weer. Hallelujah! En wat was Petrus' verklaring aan het verbaasde volk? Hand. 3:16 – *“En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.”*
Ja, prijst God, het is de geweldige Naam Here Jezus Christus, die alles nieuw maakt.

Geliefde broeders en zusters, de volgende week zullen we de les over de waterdoop beëindigen. Alsdan zal de diepere geestelijke betekenis van de waterdoop aan de orde komen, alsmede de voorwaarden tot het ondergaan van de waterdoop.

Moge onze lieve Heer en Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)