

## GELOOFSWANDEL

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus en hetgeen Hij voor ons op Golgotha's kruis volbracht, geeft ons het eeuwige leven.

Joh. 1:12 – *“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”*

Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*

Joh. 6:47 – *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.”*

Het eenvoudige geloof in het hart, dat Jezus onze zonden op Zich heeft genomen en daarvoor Gods oordeel en doodstraf heeft ondergaan, brengt ons eeuwig leven. Onze zonden zijn vergeven op grond van onze belijdenis en nu zijn wij vrij. Gered! Hallelujah!

Het is echter de vraag of wij wel écht in Jezus geloven. Want niemand kan in ons binnenste kijken, behalve God. Wérkelijk geloof moet daarom zichtbaar worden door daden. En dan bedoel ik niet, dat wij moeten werken om behouden te worden. Neen, wat ik bedoel is, dat uit echt geloof in het hart automatisch bepaalde daden voortkomen, die dat geloof ondersteunen. Een eenvoudig voorbeeldje: Wie echt in Jezus gelooft, heeft Hem lief. Immers, Hij onderging de vreselijke kruisdood voor onze redding. Als Jezus vervolgens in een groepje ongelovigen wordt bespot, zal men daar als vanzelf niet aan deelnemen.

Toen Jezus dan ook Zijn uitspraak: *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven”* (Joh. 6:47) vervolgde met de woorden: *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelfen”* (Joh. 6:53), waren dat woorden van een bijzondere intimiteit. Natuurlijk bedoelde Jezus niet dat Zijn discipelen daadwerkelijk Zijn fysieke vlees moesten eten en Zijn Bloed drinken. Hij bedoelde dat zij innerlijk gemeenschap met Zijn lijden aan het kruis moesten hebben en de eventuele consequenties van het zijn van Zijn volgelingen voor hun eigen levens moesten aanvaarden. Dus één van geest zijn met Jezus als Gods Offerlam! Bij een andere gelegenheid zei Jezus: *“En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.”* (Luk. 14:27). Bij écht geloof hoort dus een daarmee corresponderende kruis-, cq. geloofswandel (Jak. 2:14-26).

In Hebr. 11 wordt gesproken over bijzondere oud-testamentische personen, die hun geloof met geloofsdaden hebben bewezen. We zullen kort enkelen bespreken.

#### Abel

Hebr. 11:4 – *“Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.”*

In Gen. 4:2-8 kunt u hierover lezen. Kaïn was landbouwer en gaf aan God van de vruchten van zijn akkers. Ongetwijfeld zal hij er keihard voor hebben gewerkt, maar blijkbaar kwam zijn offer niet voort uit zijn hart. Want God accepteerde het niet. In zijn hart was geen liefde aanwezig. Er was jalouzie en boosheid verscholen.

Abel offerde een of meerdere van zijn lammetjes. Als herder had hij de schapen zelf geweid en gevoed. De drachtige oaien had hij verzorgd. Waarschijnlijk had hij ze geholpen bij het baren van de lammetjes. Hij had het bloed van de moeder gezien. Hij had de lammetjes in zijn armen gedragen en hen gekoesterd. Hij had hun warmte gevoeld. Bij het zien van die dartele diertjes was zijn hart opgesprongen van blijdschap en liefde. En toen had hij enkele

lammetjes geslacht en aan God geofferd. Wat een pijn zal hij in zijn hart hebben ervaren. Maar hij deed het voor God, Die hij nog méér liefhad.

Echt geloof uit zich dan ook in offers voor God, die in ons binnenste soms pijn veroorzaken en ons hartebloed doen vloeien. Zo offerde ook God Zijn eigen Zoon met pijn in het hart. En Diens Bloed vloeide aan het kruis. Uit liefde!

### Noach

Hebr. 11:7 – *“Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.”*

In Gen. 6-8 kunt u Noach's geschiedenis lezen. Gehoorzaam aan God bouwde hij een ark. Een ark des behouds! God had een grote, alles vernietigende watervloed voorzien. Ieder die in de ark wilde komen, zou worden behouden. Kunt u zich voorstellen wat Noach heeft moeten meemaken? Honderdtwintig jaar lang bouwde hij aan een schip. Notabene op droog land. En hij predikte aan allen: *“Kom en wordt behouden, want de regen komt.”* Wat zal hij zijn bespot door de mensen, toen er ogenschijnlijk niets gebeurde en de regens wegbleven. De mensen bekeerden zich niet, maar Noach bleef geloven en standvastig op zijn post.

Het in geloof volgen van Jezus is dus niet altijd gemakkelijk. De mensen luisteren niet zomaar naar de blijde boodschap van redding in en door Jezus. De mensen zullen spotten. Maar wij dragen het kruis van Jezus en zullen net als Noach op onze post blijven.

### Abraham

Abraham heeft veel geloofsdaden verricht, maar ik wil mij bepalen bij het offeren van zijn zoon Izak aan God. Hebr. 11:17-19 – *“Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.”*

Kunt u zich een voorstelling maken, van wat er in Abrahams hart moet zijn omgegaan, toen God hem vroeg om Izak te offeren? Jarenlang hadden hij en zijn vrouw Sara tevergeefs om een zoon gebeden. Zij bleven kinderloos. Pas op zeer hoge leeftijd kregen zij een zoon, Izak (Gen. 21:2). En nu vroeg God notabene om Izak aan Hem te offeren (Gen. 22:2). Terwijl al Gods beloften aan Abraham, zoals onder andere dat hij de stamvader van een zeer groot nageslacht zou worden, in Izak moesten worden vervuld. Maar tóch gehoorzaamde Abraham en offerde zijn lieve troetelkind aan God. Ik denk met een bloedend hart. Maar in volle verzekerdheid des geloofs, dat God zou doen wat Hij had beloofd (Gen. 22:8; Rom. 4:20-22). En God gaf hem Izak terug en vervulde alle beloften (Gen. 22:12-18).

Evenzo zal God ons soms ook vragen om het liefste wat wij hebben aan Hem te geven. Dat wil zeggen, soms los te laten en soms ook aan Zijn handen toe te vertrouwen. Dat kan van alles zijn: je werk, je hobby, je kinderen, je vrouw of man. Maar wat God verlangt te zien is of wij Hem werkelijk boven alles liefhebben.

### Jakob

In een geloofswandel waarin we één zijn met Jezus als Gods Offerlam en Zijn kruis op ons nemen, zal het soms ook voorkomen dat we tegen de stroom in zullen moeten roeien. Dat overkwam onder andere Jakob toen hij de zonen van Jozef zegende. Hebr. 11:21 – *“Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.”*

Jakob zegende zijn kleinzonen Efraïm en Manasse, maar deed dat op een voor die tijd absoluut ongehoorde en ondenkbare wijze. In plaats van de grootste zegen aan de eerstgeborene Manasse beschikbaar te stellen, zoals de traditie voorschreef, gaf hij die zegen aan de jongste, Efraïm. Leest u Gen. 48:13-20. Zijn zoon Jozef werd hier boos om en trachtte zijn vader te bewegen om Manasse de grootste zegen te geven. Ook de omgeving zal zeker vol onbegrip hebben gereageerd. Maar Jakob weigerde. Hij had in zijn hart van God ontvangen dat Efraïm deze zegen moest ontvangen, want Efraïm zou het grootste en meest gezegende volk worden. Efraïm betekent dan ook *“dubbele vruchtbaarheid”*.

Zo kan het gebeuren, dat er bepaalde gewoontepatronen in ons eigen geestelijk leven of in de gemeente zijn ontstaan en dat die soms zelfs vastgeroest zijn. Soms moeten die worden doorbroken! Dit betekent dat wanneer God van ons verlangt, dat wij ons ergens tegen te weer stellen, wij moeten gehoorzamen. Ook al maakt ons dat niet populair bij anderen.

### Mozes

De laatste persoon in deze prediking is Mozes. Hebr. 11:24-27 maakt duidelijk, dat hij een duidelijke keus maakte tégen de genietingen van de zonde en de rijkdommen van de wereld: *“Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden; Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.”*

Mozes koos voor Jezus Christus en niet voor de weelde aan het koningshof. En hij was niet bang voor de toorn van farao. Gehoorzaam aan God en ziende op Christus leidde hij het volk van Israël naar het beloofde land Kanaän.

Een vergelijkbare keuze zullen wellicht ook wij moeten maken in ons volgen van Jezus. Kiezen wij dan voor onze maatschappelijke carrière of voor de dienst aan God? Kiezen wij voor privacy of voor de dienst aan God? Ik denk dat we nog best veel andere voorbeelden zullen kunnen bedenken.

Geliefde broeders en zusers, ik wil deze bijbelverkondiging besluiten met Jezus, Die ook eens een keuze moest maken. Hij moest kiezen tussen de heerlijke rijkdommen van de hemel en de dood aan het kruis voor het verloren mensdom, u en ik. Wat een genade en een liefde dat hij het laatste verkoos. Hij verkoos de dood om ons te redden. Jezus zag niet op de rijke vreugde die Hij toen in de hemel ervoer, alsmede Zijn hoge positie (Fil. 2:5-8). Hij zag op de toekomstige vreugde, wanneer hij ons zou hebben voorbereid als Zijn eeuwige Bruid. Daarom koos Hij voor de kruisdood. Hebr. 12:2 – *“Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.”* Deze toekomstige vreugde en de liefde voor onze Hemelbruidegom, Jezus Christus, is ook de reden waarom wij Jezus volgen en het kruis op ons nemen.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig met kracht zegenen om het kruis te dragen. Amen.