

DE VREDE VAN JEZUS

HJM Sales

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, heeft u reeds de vrede van Jezus in uw hart? Is Hij reeds uw Koning van Vrede, Die regeert? Wellicht lijken deze vragen u vreemd, want hoe zou immers een persoon vrede in het hart, in het innerlijke, kunnen geven.

Toch is dit mogelijk! De bijbel noemt Jezus de Vredevorst, die vrede schenkt. Ja, Jezus Zélf is onze vrede, vertelt de bijbel (Efeze 2:14). Terwijl de levensstormen woeden, terwijl de omstandigheden tegenwerken, terwijl de grondvesten van uw levensbouwwerken heen en weer schudden, terwijl de grond onder uw voeten wegvalt en alles tegenwerkt, kan er toch in uw hart diepe rust en vrede zijn. Omdat u Jezus in uw hart hebt toegelaten en u zich veilig in Hem geborgen voelt.

In het Oude Testament van de bijbel, en wel in het boek Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5 staat een profetie geschreven. Een profetie over Jezus, God Zélf geopenbaard in Zijn Zoon, Die als een baby voor de mensheid geboren zou worden: *“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, **Vredevorst**;*”

Jezus zou het ultieme Offer brengen voor de verzoening met God door de zonden van de mensheid op Zich te nemen. Hij zou de ultieme overwinning over de duivel behalen door schuldloos aan Golgotha's kruis te sterven, waarna Hij de heerschappij op Zijn schouders zou nemen en de Vredevorst zou worden voor elk mens die Hem aanneemt.

Toen Jezus net geboren was in een stal in Bethlehem, verschenen engelen aan de herders in de velden. Zij hadden een geweldige boodschap, te lezen in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 2, verzen 8-14: *“En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en **vrede** op aarde, in de mensen een welbehagen.”*

Zoals ik net al opmerkte, zou Jezus vrede brengen door aan Golgotha's kruis de straf voor de onmetelijke stapel zonden van het hele mensdom te ondergaan. Toen Hij op 33-jarige leeftijd Zijn laatste adem uitblies, kon Hij dan ook uitbrengen: *“Het is volbracht!”* Dit kunt u lezen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 30. Hier is in de grondtekst sprake van het Griekse *“tetelestai”*. Een boekhoudkundige term die ‘voldaan’ betekent en onder een betaalde rekening werd geschreven. Hierna zullen we nog zien, dat vrede tevens te maken heeft met betaling van schuld.

Met wie heeft ieder die Jezus aanneemt en zijn of haar zonden en schuld aan Hem belijdt, nu vrede? Hij of zij ontvangt dan vrede met God! Romeinen, hoofdstuk 5, vers 1: *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben **vrede** bij (met) God, door onzen Heere Jezus Christus;*”

Verlangt u hier niet naar? Om vrede met God te hebben? Te weten dat onze grote schuld door Jezus werd afbetaald? Dat de toegang tot God nu vrij is en dat we voortaan onbevreesd tot Hem mogen naderen? Door onze zonden waren we eerst heel ver van God verwijderd. We konden niet tot Hem komen. Want zonde maakt scheiding tussen God en de mens. Maar door het vergoten Bloed van Jezus, dat ons van schuld heeft gereinigd, is alles anders geworden. Nu mogen we wél tot Hem komen en nu hebben we innerlijke vrede gekregen. Efeze, hoofdstuk 2, verzen 13-14a,17: *“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze **vrede**,*

..... *En komende, heeft Hij door het Evangelie **vrede** verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.*"

Wat een heerlijke belofte, dat we innerlijke vrede mogen ontvangen.

Dat roept de vraag op wat innerlijke vrede eigenlijk precies betekent. Wel, het Hebreeuwse woord voor "vrede" is "sjalom" (שָׁלוֹם), afkomstig van de werkwoordstam "sjalam" (שָׁלַם).

Onder vrede verstaan wij in het Westen meestal de afwezigheid van oorlog of van strijd.

Maar het Hebreeuwse, het bijbelse sjalom betekent veel meer dan dat!

Want het werkwoord "sjalam" (שָׁלַם) betekent "betalen, belonen, voorspoedig zijn, gezond zijn, herstellen, voltooien, volbrengen, vrede hebben, vrede maken, veilig zijn".

Als Jezus ons hart dus vult met Zijn vrede, met Zijn "sjalom" (שָׁלוֹם), dan betekent dit dat onze schuld werd afbetaald en dat alles tussen ons en God nu in orde is, dat we ons gekoesterd weten in Zijn liefde en dat we geestelijk zijn hersteld, dat we naast rust en vrede mogen genieten van veiligheid en welzijn, tevredenheid en voorspoed. Ik ben er van overtuigd, dat ieder mens hier ten diepste naar verlangt. Ook bij degenen die Jezus afwijzen, zal diep in hun hart dit verlangen aanwezig zijn.

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, deze vrede mag voortaan uw hart beheersen. Want God wil het u geven. Daartoe stierf Jezus aan het kruis. Daartoe riep Hij ons. Opdat wij Gods vrede in het hart mogen ontvangen en deze vrede voortaan allesbepalend in ons leven mag zijn. Collossenzen, hoofdstuk 3, vers 15: *"En de **vrede** Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt....."* We hoeven enkel en alleen het Kruisoffer van Jezus voor onze redding te omarmen en Hem aan te nemen.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen en met Zijn vrede vullen. Amen.