

## DE VOORHANG (2) in de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, in Deel 2 van onze studie over de Voorhang wil ik wat dieper ingaan op de geestelijke betekenissen, cq. boodschappen, van de Voorhang, De volgende paragrafen zullen aan de orde komen:

*De toegang tot de hemel is gesloten voor de onverzoende zondaar  
Slechts door Jezus verkrijgen wij toegang tot de hemel  
Ons vlees moet worden gekruisigd  
Het gaan dóór het Voorhangsel verwijst ook naar de Opstanding en de Opname  
Beschouwing*

### De toegang tot de hemel is gesloten voor de onverzoende zondaar

Broeders en zusters, we zagen reeds in Deel 1 dat toen Jezus aan het kruis stierf, de Voorhang doormidden scheurde. Vanaf toen was de weg naar de troon van God geopend voor hen die in Hem geloven. Mutatis mutandis betekent dit dat voor hen die Jezus verwerpen de weg naar Gods troon gesloten blijft. Voor hen blijft de Voorhang als het ware intact, ongeschonden, ongescheurd. Voor hen geldt nog steeds de situatie waarover wij kunnen lezen in Gen. 3:24 – *“En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.”*

Nadat het mensdom (Adam en Eva) in zonde was gevallen, werd de toegang tot het paradijs gesloten. Cherubim bewaakten voortaan de toegang met een vlamvend zwaard.

Wie zijn die cherubim (het enkelvoud is cherub) en wat is dat vlamvende zwaard? In één van de volgende delen zal het uitgebreid aan de orde komen, maar cherubim of cherubs verwijzen naar de aanwezigheid van God. Hiermee is niet gezegd dat zij zelf God zijn, maar waar zij zijn, dáár is God. God Zelf versperde de ingang tot het paradijs en gelooft u mij, broeders en zusters, niemand kan langs Hem heen gaan zonder dat Hij dat wil, want volgens de Bijbel is Hij een verterend vuur (Hebr. 12:29). De cherubim hebben daarom ook de gedaante van een verterend vuur (Ezech. 1:13). Volgens Efez. 6:17 en Hebr. 4:12-13 wijst het vlamvende zwaard op het Woord van God, terwijl we in Joh. 1:1-2,14 en 1 Joh. 1:1-2 lezen, dat het Woord van God wijst op Christus Jezus, Die vlees werd. Hij Zelf is het Woord van God en reeds in het begin vertoefde Jezus als het Woord bij God.

Dus God verspert als de cherubim met het vlamvende Zwaard van het Woord (Jezus) de toegang tot de troon in de hemel (het Allerheiligdom) aan de in zonden gevallen mensheid. Leest u ook Num. 22:23 en 1 Kron. 21:16. Het is hiérom, dat er cherubim in het Voorhangsel waren geweest. Om de aanwezigheid van God tot uitdrukking te brengen.

Ex. 26:31 – *“Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweerd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim.”*

De cherubim in de Voorhang maakten niet alleen duidelijk dat God aanwezig was, maar óók dat er zonder herstel van de relatie met God, dat er zonder verzoening, géén toegang was. Gods eigen volk Israël echter, mits men berouw had over de begane zonden, ontving vóórdat Jezus Zijn Kruisoffer volbracht éénmaal per jaar vergeving en verzoening middels de oude priesterlijke Tabernakeldienst. In de studie [“WIEROOKALTAAR \(3\) in de Tabernakel – het”](#) heeft u hierover kunnen lezen.

Maar ook nú nog verspert Jezus de toegang aan hen, die Hem niet hebben aangenomen. Joh. 12:48 – *“Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.”*

Wie dus de hemel wenst binnen te gaan, móét langs het oordeel van het Woord. Dit is Jezus (Hand. 4:12).

De eerste boodschap van de Voorhang is dus de boodschap van de ongescheurde Voorhang, namelijk dat aan de mensen die niet in Christus Jezus zijn, géén toegang tot het Allerheiligdom, dus tot de troon van God in de hemel, wordt verleend. De cherubim versperren hen onverbiddeijk de toegang met het vlammeende zwaard. De reden (oorzaak) hiervoor is het verwerpen van Jezus en Zijn Woord door hun zondige en verderfelijke natuur, door hun zondige vlees (Joh. 5:24). Zij zullen door het Woord van God worden geoordeeld.

Onderzoek van de Hebreeuwse grondbetekenis van het woord “Voorhangsel” geeft ons nog iets meer licht op het voorgaande. De term “Voorhangsel” komt van het Hebreeuwse “porochet” of “porechet” ( פֶּרֶכֶת ). Het betekent “afscheiding, gordijn”. In dit verband wordt in de Bijbel daarom soms een andere term voor de Voorhang gebruikt. Want in Ex. 40:21 en Num. 4:5 wordt gesproken van “Voorhang van het deksel” respectievelijk “Voorhang des deksels”. De Voorhang fungeerde dus als een deksel. Er werd iets bedekt. De Voorhang onttrok iets aan onbevoegde blikken, net zoals de cherubim het paradijs met daarin de Boom des levens tegen onbevoegden bewaakten. Wat werd onttrokken? Het Allerheiligdom met daarin de Arke des Verbonds waar onze allerheiligste God woonde.

Het woord “porochet” of “porechet” ( פֶּרֶכֶת ) is afkomstig van een ongebruikte stam met de betekenis van “breken, stukbreken”, maar dan wel in verband met hardheid en strengheid. Het woord “Voorhangsel” zouden we dus letterlijk best met “streng, harde verbreking of vernietiging” kunnen vertalen. Het gewone woord “strengheid” is eveneens van die stam afgeleid en luidt “perech” ( פֶּרֶךְ ).

Broeders en zusters, dit alles leert ons dat God met strengheid de toegang tot de hemel gesloten zal houden voor hen die Zijn geliefde Zoon hebben verworpen.

### *Slechts door Jezus verkrijgen wij toegang tot de hemel*

Uit de vorige paragraaf volgt automatisch de tweede boodschap van de Voorhang. Namelijk, dat diegenen die wél in Christus zijn, een open deur tot het Allerheiligdom (de hemel) hebben ontvangen. Omdat Jezus Mens werd en op het kruis voor onze zonden stierf als het Lam van God. Hij vernietigde Zichzelf (Zijn vlees) volkomen, zodat voor ieder die Hem aanneemt de afgesloten toegang tot de hemel weer kon worden geopend.

Begrijpt u goed, broeders en zusters, dat de volgende woorden uit Jezus' eigen mond komen. Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*

Daarom zei Petrus onder de zalving van de Heilige Geest in Hand. 4:12 – *“En de zaligheid (d.i. de redding) is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig (d.i. gered) worden.”*

Dit is de boodschap van de gescheurde Voorhang, broeders en zusters. Hier gaat het om! Het hoofdthema van de Voorhang is de geweldige BOODSCHAP VAN VOLBRACHTE VERLOSSING voor ieder die wil. Het is een BOODSCHAP VAN DE MOGELIJKHEID VAN VOORTDURENDE OVERWINNINGEN in het leven van het kind van God. Omdat Jezus door deze Weg door de Voorhang nu als onze hemelse Pleiter en Helper naast God zit. Deze open Weg stelt ons in staat om steeds voor Gods troon te verschijnen. Óók om daar hulp te verkrijgen (Hebr. 4:16). De boodschap van de Voorhang is de BOODSCHAP VAN GODS ONEINDIGE GENADE. Het is zo belangrijk om niet af te vallen van deze genade. De boodschap van de Voorhang is ook de boodschap van een Nieuw Verbond tussen God en de mens. Een boodschap dat voor hen die in Jezus zijn, de weg naar Gods troon nu principieel geopend is. Omdat Gods eigen Zoon Jezus Christus voor hen stierf en gekruisigd werd.

En het is een boodschap welke ons door Jezus persóónlijk wordt gebracht. Leest u maar Hebr. 1:1 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;”*

God spreekt voortaan door Zijn volmaakte en zondeloze Zoon Jezus Christus, Die elke beproeving uit liefde voor ons glansrijk doorstond. God wil voortaan middels Jezus Zijn hart en Zijn gedachten aan ons openbaren en bekend maken. Joh. 1:18 – *“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”*

En omdat deze volmaakte en liefdevolle Jezus het volmaakte Woord Zélf is (Joh. 1:1-2,14), is Zijn boodschap ook volmaakt en vol liefde.

In de tijd van het Oude Testament onder de Tabernakeldienst sprak God nog door middel van Zijn profeten vanaf het Verzoendeksel op de Arke des Verbonds tussen de cherubim. Ex. 25:22 – *“En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.”*

Gods boodschappen middels Zijn profeten waren gebaseerd op de Wet. Dat wil zeggen, wie Mijn geboden gehoorzaamt, zal leven en gezegend worden. Wie Mij ongehoorzaam is, zal sterven. Menigeen heeft moeite om dán nog Gods liefde te verstaan, hoewel de Bijbel zegt dat God Liefde is (1 Joh. 4:8). Maar we begrijpen dit beter als we bedenken dat Gods boodschappen van tussen de cherubim kwamen, die het verterende vuur Gods uitbeelden. Maar prijst God, broeders en zusters, nadat onze lieve Heiland Jezus Christus de volle prijs van Zijn eigen Bloed voor de verlossing van het mensdom betaalde, spreekt God tot de mens door Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid, de Opstanding en het Leven. Hij is de Heiland en Verlosser, Die de Weg naar Gods troon vrijmaakte. En deze Weg is een verse en levende Weg (Hebr. 10:19). Jezus' boodschap van liefde, genade en verlossing is algenoegzaam. Hij toont ons het hart van God door Zijn nederigheid en gehoorzaamheid, Zijn lijden en sterven. Jezus toont ons door Zijn Opstanding en heerlijkheid Wie God de Vader is. Zijn boodschap maakt een oneindig grote en machtige God aan ons bekend, Die tóch vol van liefde en bewogenheid was om de mensheid te redden van het verderf door de zonden en daarvoor zelfs Zijn eigen Zoon opofferde.

De boodschap van Jezus is zo algenoegzaam, niet alleen omdat Hij onder alle verzoeken zonder één enkele zonde is gebleven, maar óók omdat Jezus het Woord van God Zelf is, waardoor hemel en aarde werd geschapen (Hebr. 1:10). Met slechts één woord maakt Hij ons vrij. Hij is God Zelf en volkomen één met de Vader. Hij is óók het Afschijnsel van de heerlijkheid van God én het uitgedrukte Beeld van de zelfstandigheid van God. Mijn broeders en zusters, Hij is onze Verlosser en Heiland. Hij is Jezus Christus en zit als Gods Erfgenaam aan Diens rechterhand in de hemel (Hebr. 1:1-14).

Door Jezus' volbrachte Verlossingswerk verloor de gehele Israëlitische Tabernakeldienst met de ontelbare dierenoffers voortaan zijn waarde als weg van behoud (Hebr. 10:4-14).

Broeders en zusters, houdt u daarom niet vast aan het juk der dienstbaarheid uit de Wet. Gal 5:1 – *“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.”*

Wie in Christus is, is een nieuw schepsel (2 Cor. 5:17; Gal. 6:15) en waar de Geest is, daar is vrijheid (2 Cor. 3:17).

Voor de Israëlieten was de Tabernakeldienst met de jaarlijkse dienst der verzoening door de hogepriester dé weg om in het reine met God te komen. Maar dit geldt nu niet meer voor hen die Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Voor hen dient de Tabernakel voortaan nog slechts als voorbeeld en schaduwbeeld van de hemelse dingen. Hebr. 8:5 – *“Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.”*

Kon en mocht de hogepriester immers maar éénmaal per jaar voor de zonden van Israël verzoening doen middels dierenofferanden, vanaf nu mogen de kinderen Gods zélf op elk moment van de dag met Jezus' kostbare Bloed het Allerheiligdom van de hemel betreden. Hebr. 9:6-8,11-12 – *“6 Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel (hiermee bedoelt Paulus het Heiligdom), te allen tijde, om de godsdiensten te volbrengen; 7 Maar in den tweeden tabernakel (hiermee wordt het*

*Allerheiligdom bedoeld) ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. 8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms (d.w.z. naar het Allerheiligdom) nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had; .....  
..... 11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomstige goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende.”*

Door de kruisiging van Jezus en Zijn volmaakte Offer werd de relatie tussen mens en God hersteld, de weg naar God was weer open, een eeuwige verlossing was teweeg gebracht.

Dit betekent óók, mijn broeders en zusters, dat daarom de verkondiging door sommige predikers onjuist is, dat éérs ons vlees gehéél zou moeten worden gekruisigd vóórdát wij het Allerheiligdom (de hemel) kunnen binnen gaan. Ik wil dit met klem benadrukken!

Want altijd en op elk moment van de dag mogen wij het Allerheiligdom (de hemel) binnentreden om tot Gods troon te naderen. De weg is geopend. Onder de juiste condities, met vrijmoedigheid en in de Naam van Jezus, met Zijn Bloed én met de juiste ingrediënten van hartegesteldheid en aanbidding kúnnen wij komen. Zie hiertoe ook de studie [“WIEROOK-ALTAAR \(5\) in de Tabernakel - het”](#), in het bijzonder over de ingrediënten van het reukwerk. Hebr. 10:19-22 – *“19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom (d.i. het Allerheiligdom) door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigt zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”*

Wie op deze wijze de troon van God benadert, zal Jezus persoonlijk als Zijn Middelaar en Voorspraak leren kennen (1 Tim. 2:5; Hebr. 8:6; 9:15; 12:24; 1 Joh. 2:1) en geloof u mij, broeders en zusters, dan zal God beslist luisteren en uw gebeden verhoren!

Broeders en zusters, zullen wij, als wij de troon van God in onze gebeden benaderen, dan metéén die geweldige, onbeschrijflijke heiligheid en heerlijkheid van God in z'n volheid ervaren? Een ontzaglijke heerlijkheid zoals we in het vervolg van deze studie nog zullen zien bij de bestudering van het troon gezicht dat Johannes van Patmos en de profeten Ezechiël en Jesaja aanschouwden? Neen, natuurlijk niet! Dan zouden wij ter plekke sterven. Aan onze oude karakters kleven immers nog te veel vlekken en smetten. Zó veel heiligheid zouden wij (nog) niet kunnen verdragen.

We zijn hiermee aanbeland bij de derde boodschap van de Voorhang, namelijk dat ons vlees moet worden gekruisigd.

### *Ons vlees moet worden gekruisigd*

Want het Voorhangsel wijst ook op het vlees van Jezus, dat voor ons werd gekruisigd. Hebr. 10:20 – *“Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;”*

Door de kruisiging van Jezus werd Zijn vlees gekruisigd. Door lijden werd Hij geheiligd, waarna Hij vrije toegang tot de hemel heeft verkregen, waar Hij met eer en heerlijkheid werd gekroond (Hebr. 2:9-10). Omdat Jezus onze Leidsman is, moeten wij Hem volgen op die weg, want God wil dat ook wij geheiligd worden en met heerlijkheid zullen worden gekroond om dan voor altijd in Zijn nabijheid te verblijven (Hebr. 2:13).

Daarom moet ook ons vlees, net als Jezus' vlees worden gekruisigd (Rom. 6:6; Gal. 6:14). Dus niet om überhaupt toegang te verkrijgen tot het Allerheiligdom van de hemel. Die Weg is open! Máár omdat het volgt uit Gods wil en Gods doel om ook ons te verheerlijken. En óók

omdat het volgt uit Gods existentie, omdat het volgt uit wat God is en wat God wil. Want wij kunnen niet in Zijn nabijheid vertoeven als wij in de zonde blijven en maar steeds ons oude karakter en ons vlees hun gang laten gaan. God is zó heilig en zó heerlijk. Hij heeft ons tot Zijn kinderen gemaakt en wil gemeenschap met ons hebben. Hij wil bij ons zijn. Dáárom staat er geschreven: *“Weest heilig, want Ik ben heilig”* (1 Petr. 1:14-15) én *“dit is de wil van God uw heiligmaking”* (1 Thess. 4:3) én *“zonder heiligmaking zal niemand God zien”* (Hebr. 12:14b).

Alléén als wij voortdurend in gemeenschap met God leven en daarmee dus in Zijn nabijheid voor Zijn troon in het Allerheiligdom van de hemel vertoeven, zullen wij overwinnen in de dagelijkse kruisiging van ons vlees. Want door die heerlijke gemeenschap met Hem worden wij met kracht en met hoop vervuld. Hoop dat Jezus ons zal reinigen. Kracht om te blijven staan onder de verzoeken. En dan zál het gebeuren! Door de onschatbare hulp van Jezus Die aan de rechterhand van God in Zijn troon zit (Hebr. 1:3, 17-18). Zijn hulp is een hulp met een voor ons onvoorstelbare positieve uitwerking.

Broeders en zusters, bedenkt u dat in 1 Tim. 1:16 staat geschreven, dat God een ontoegankelijk Licht bewoont en dat géén mens Hem kan zien. Maar tóch staat er in Openb. 21:4 geschreven, dat (eens) God (persoonlijk) de tranen van de ogen van de Bruid des Lams zal afwissen. Er ligt dus een moment in de toekomst, dat wij Hem recht in Zijn tedere, liefdevolle ogen zullen zien (leest u ook 1 Joh. 3:2). Prijst God. Hij zal het doen!

Er moet dus, vóór dit onverdiende heilige moment zich voordoet, ná onze redding nog een proces van heiligmaking plaatsvinden. Als wij daarom nadenken over Paulus' woorden, dat zonder heiligmaking niemand God zal zien, dan verstaan we dat dit in feite betekent dat ons vlees, de oude mens, de hinderpaal is om in vrijmoedigheid het Allerheiligdom te betreden. Maar naarmate wij méér gereinigd worden, zullen wij steeds méér van Gods heerlijkheid en heiligheid mogen ontvangen en kunnen “verdragen”.

Paulus zegt, dat “vlees en bloed” het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

1 Cor. 15:50-54 – *“50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijke beërft de onverderfelijke niet. 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijke aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijke aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.”*

Als wij aldus ons leven in heiligmaking inrichten, zullen wij straks in een punt des tijds veranderd worden en Jezus in al Zijn heerlijkheid mogen zien zoals Hij is (1 Joh. 3:2-3). Dán zullen wij als Zijn Bruid bekleed worden met een bruidskleed des harten van rein en blinkend fijn lijnwaard (Openb. 19:8).

Dus, mijn broeders en zusters, prijst God voor Zijn grote Liefde en Genade! Voor ons als kinderen Gods is de toegang tot Gods troon vrij. Elke dag mag u komen! Of u de vrijmoedigheid zult vinden om te komen en in hoeverre u Gods heerlijkheid kunt verdragen, hangt af van de reinheid en de begeerte van uw hart. Maar u bent vrij om te komen en de innige gemeenschap met God in de aanbiddingen en middels Zijn Woord zal u helpen en de geloofskracht verlenen om uw vlees in het volgen van Jezus dagelijks te laten kruisigen.

Aan de basis van het kunnen volgen van Jezus en het kunnen prijsgeven van onze eigen wil, ons oude karakter, ons vlees ligt de gehoorzaamheid aan Gods Woord. Regelmatige beoefening van gehoorzaamheid aan God leidt tot de kruisiging van ons vlees. Zelfs Jezus, Gods eigen Zoon, moest gehoorzaamheid leren.

Fil. 2:8 – *“En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelve vernederd, gehoor-*

zaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.”

Hebr. 5:8 – “Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.”

Deze gehoorzaamheid moeten wij ook leren. Dit is zó belangrijk! Hebr. 5:9 – “En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”

Gehoorzamen is beter dan het offeren aan God (1 Sam. 15:22). Waarom eigenlijk? Omdat wij door de zonden van Adam en Eva van nature zijn behept met een geest van rebellie. Rebellie wil zeggen: “opstand tegen het wettige gezag”, dus tegen Gods gezag. En u weet wat het droevige lot van een rebel zal zijn. Daarom is gehoorzaamheid aan Gods Wetten en het doen van Zijn wil zó belangrijk (Rom. 5:19; 6:16; 2 Cor. 10:5; 1 Petr. 1:2,22). Middels gehoorzaamheid bewijzen wij of wij God werkelijk liefhebben. Jezus zei dan ook: “Wie zijn het die Mij liefhebben? Dat zijn zij die Mijn Woord bewaren” (Joh. 14:15,21-24).

Spontane vrijwillige gehoorzaamheid vanuit ons hart (Rom. 6:17), broeders en zusters, kunnen we slechts leren door ons regelmatig bij het kruis van Jezus diep te vernederen en tot belijdenis te komen.

En zoals ons vlees ons vaak belemmert om een intens en diepgaand aanbiddingsleven op te bouwen, zo is het juist dát aanbiddingsleven dat de geweldige vernietigende kracht van het vlees teniet doet. Maar niet door onszelf. Neen, omdat het dan door de Kracht van de Heilige Geest gebeurt, Die het voor ons doet (Zach. 4:6; Matt. 11:12).

### Het gaan dóór het Voorhangsel verwijst ook naar de Opstanding en de Opname

Broeders en zusters, het Voorhangsel heeft nog een vierde geestelijke boodschap voor ons in petto. Want als het gaan door het Voorhangsel in het Allerheiligdom wijst op het regelmatig verschijnen voor Gods troon in de hemel, met als gevolg dat we ook in ons dagelijkse leven een wandel in de hemel leiden, dan spreekt het Voorhangsel in uiterste instantie óók van het verlaten van ons aardse bestaan om voor altijd bij Jezus in de hemel te zijn. Wij zullen hetzij na ons sterven, hetzij na de Opname, cq. de Wegname de hemel betreden. Het Voorhangsel spreekt dus ook van de geweldige, goddelijke Opstandingskracht welke ons na onze dood uit het graf zal doen opstaan én onze verheerlijkte opstandingslichamen bij de Opname in de hemel zal brengen. 1 Thess. 4:16-17 – “16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en also zullen wij altijd met den Heere wezen.”

Toen Jezus stierf, werd het Voorhangsel gescheurd en was voor Zijn kinderen een geopende toegang tot de hemel het gevolg. Doch óók voor Jezus! Want Hij stond als de Eersteling op uit de dood door de Opstandingskracht van de Heilige Geest en als de Eersteling ging Hij dóór het Voorhangsel heen naar de hemel. Broeders en zusters, Jezus was de Allereerste! 1 Cor. 15:20-27 – “20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, also zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. “

We lezen dat Jezus als de Eersteling uit de doden werd opgewekt. En Hij werd opgenomen in de hemel (Hand. 1:9,11; Luk. 24:51; Mark.16:19; Hebr. 1:3; 9:24;12:2). Het bewijs dat Jezus door het Voorhangsel van de hemel ging, is dat Jezus daar nu voor altijd aan de rechterhand van de Vader zit.

We lezen voorts in 1 Cor. 15 dat deze Opstanding ook ons zal overkomen. Ook wij zullen die weg gaan om Jezus in de hemel te ontmoeten. Prijst God voor deze onverdiende genade.

Voor de Bruid van Christus, de Gemeente van kinderen Gods, als dat éne Lichaam van Christus, betekent het gaan door het Voorhangsel het binnentreden van het Koninkrijk van Jezus, ook wel genoemd het 1000-jarige Vrederijk (Openb. 20:6). Ik wil u er in dit verband aan herinneren, dat de inhoud van het Allerheiligdom 1000 m<sup>3</sup> el was (10x10x10 el). De Bruid staat nu vlak voor het wondervolle tijdperk van het Koninkrijk, dat meteen zal aanbreken ná Jezus' Wederkomst. Men zou kunnen zeggen, dat zij in geestelijke zin nu nog door een zeker gordijn (als het ware een Voorhangsel) van dit tijdperk is gescheiden. Maar als deze heerlijke tijd aanbreekt, zal Jezus, de grote Koning, samen met Zijn Bruid regeren op aarde. De Arke des Verbonds in het Allerheiligdom met daarop het gouden Verzoendeksel (waar God tussen de cherubim woont) is een schaduwbeeld van de Bruid en haar Hemelbruidegom. Zodra de Gemeente als Lichaam van Christus gereed, gereinigd en compleet is, zal God het genadetijdperk van de Heilige Geest afsluiten en het 1000-jarige Koninkrijk laten aanvangen met de Wederkomst van Jezus én de viering van de Bruiloft des Lams (Openb. 19:6-9).

### Beschouwing

Ja, mijn broeders en zusters, Jezus opende voor ons de weg naar de troon van God in het Allerheiligdom van de hemel. Straks mogen wij voor altijd daar in de hemel vertoeven. Welk een grote genade.

Daarom is het zo belangrijk om nú een intieme relatie met Jezus en de Vader op te bouwen. Het is zo belangrijk om reeds nu dagelijks met vrijmoedigheid voor de troon van de Vader te verschijnen. Als Paulus zegt dat onze wandel in de hemelen is (Fil. 3:20), dan bedoelt hij niet alleen dat wij regelmatig over de hemelse dingen moeten nadenken, maar óók dat wij een levenswandel moeten leiden waarin we de heerlijkheid Gods mogen ervaren. Maar hij bedoelt óók dat wij door middel van gemeenschap met het Woord en onze gebeden in de heerlijke hemelse sferen mogen vertoeven. Want dáár is Jezus, onze Helper in nood. We lezen in deze les reeds Hebr. 10:19, dat we vrijmoedig het Allerheiligdom mogen ingaan. Ook Hebr. 4:16 wekt ons daartoe op: *“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.”*

Kom tot Gods troon, want Jezus wil helpen! Hij is onze Hogepriester, Die aan Gods rechterhand zit (Hebr. 8:1). En Hij kán ook helpen, zoals vers 14-15 verklaart: *“14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgedaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.”*

Jezus popelt van verlangen om u en mij te helpen. Hij kent onze dagelijkse worstelingen en onze strijd. Hij kent onze zwakheden. Want ook Hij heeft in datzelfde zwakke vlees als wij gewoond, en ook Hij werd op al die zwakheden beproefd. Hij werd regelmatig door de Satan verzocht, maar Hij overwon. Hij zondigde niet en nooit. Juist omdat Jezus nooit heeft gezondigd, werd Hij door de fenomenale Opstandingskracht van de Heilige Geest uit de dood opgewekt en na veertig dagen in de hemel opgenomen en juist dáárom kan Hij ons helpen en redden. Hij wil ons in staat stellen om dagelijks in volle gemeenschap met God in het Allerheiligdom van de hemel te wandelen, vrijgemaakt van elke zonde, in volle vrijheid des Geestes. Met de innerlijke kracht van de Heilige Geest om ons vlees te laten sterven. Hebr. 2:17-18 – *“17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. 18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.”*

Omdat Jezus uit ervaring onze strijd kent, dáárom heeft Hij juist ook medelijden met ons. Jezus is niet kil en onbewogen. Hij kent de momenten waarin we de strijd bijna opgeven, de

wanhopige momenten waarin we het niet meer zien zitten, de momenten van eenzaamheid en verlatenheid, momenten van pijn en zorg. Dáárom kan Hij ons helpen en uitredden. En dáárom moeten wij in de hemel voor Gods troon verschijnen.

Broeders, en zusters, omdat het zó uiterst belangrijk is, wil ik nog eens duidelijk aangeven waaruit precies Jezus' verlossende werk ten behoeve van ons bestaat:

1. Jezus stierf op aarde aan het kruis voor onze zonden. Daar werd Zijn vlees gekruisigd. Daar behaalde Hij de overwinning voor de verlossing van onze zonden. Onze zonden werden vergeven en compleet weggewassen door Jezus' Bloed. Zijn Werk op aarde was hiermee volbracht (Joh. 19:30), maar nog niet Zijn Werk in de hemel! Oh, mijn broeders en zusters, dat we dit toch nooit zullen vergeten.
2. Want toen Hij stierf, ging Jezus met Zijn eigen Bloed het Allerheiligdom van de hemel binnen. Om ook voor ons de Weg naar de hemel te openen én die Weg ook praktisch mogelijk te maken. Het is een Weg waarop ook wij zouden mogen wandelen om tot Hem en tot God de Vader te naderen en een dagelijkse innige gemeenschap te ervaren .
3. Dáárom kan Hij ons nu dagelijks helpen als Hogepriester en Middelaar. Want door Jezus' intense schuldloos lijden werd Hij volmaakt geheiligd. Door Zijn hulp kunnen wij onze geestelijke levenswandel met succes volbrengen en zal ook ons vlees gekruisigd worden.

Hebr. 9:11-12,24 – *“11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomstige goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;”*

Als hemelse Hogepriester maakt Jezus het voor ons mogelijk om ook in ons verdere geestelijk leven een overwinningsleven te leiden. Want Hij doet daar verzoening voor ons met Zijn eigen Bloed en helpt ons. Daar in de hemel bewaakt Jezus, onze Hogepriester, het Verlossingswerk dat Hij voor ons tot stand heeft gebracht. Jezus is onze Middelaar, Voorspraak en Advocaat bij God de Vader. Hij bidt en pleit voortdurend voor ons opdat wij geloof in Hem zullen ontvangen en op Zijn Woord leren te vertrouwen. En Hij schenkt ons de kracht van de Heilige Geest. Oh, broeders en zusters, als wij via Jezus de Hogepriester tot Gods troon naderen, dan zál Hij ons helpen en redden.

Hebr. 7: 24-25 – *“24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”*

Oh, broeders en zusters, is onze Vader in de hemel niet geweldig? Dat Hij Zijn eigen Zoon niet alleen als Zoenoffer voor onze zonden aan ons gaf, maar ook als een levende Hoogweg van voortdurende Overwinning? Is onze Heiland niet geweldig? Dat Hij uit liefde voor ons alle verzoeken verdroeg en wederstond en zelfs naar het vreselijke kruis op Golgotha ging? Dat Hij zelfs voortdurend medelijden met ons heeft en ons wil helpen? Terwijl wij Hem dagelijks pijn doen, Hem dagelijks verloochenen en dagelijks zondigen, strijdt Hij voor ons in de hemel. Wie zal toch ooit die onbegrijpelijke Liefde en Genade kunnen verstaan? Het past ons slechts om ons diep te buigen en te vernederen voor die grote God en Hem met ons gehele hart lief te hebben en te aanbidden. Want Hij is zó onbeschrijfelijk goed.

In de volgende delen van deze studie zullen we de geestelijke betekenis van de Voorhang nóg uitvoeriger bestuderen. We zullen dat doen aan de hand van de vier “dieren” rondom Gods troon (Openb. 4:6). Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)