

DE VOORHANG (1) in de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, we zullen nu onze lessen over de historische Israëlitische Tabernakel vervolgen met vijf lessen over de Voorhang, ook wel genoemd het Voorhangsel. Beide termen worden in de Bijbel door elkaar gebruikt. In deze lessen eveneens! Het Voorhangsel was het zware gordijn dat het Allerheiligdom afscheidde van het Heiligdom. Het verborg het Allerheiligdom, maar fungeerde ook als toegangsdeur tot het Allerheiligdom.

Ter voorkoming van verwarring is het volgende even belangrijk.

In Ex. 26:31-33 wordt de scheiding tussen het Heiligdom en het Allerheiligdom de Voorhang genoemd. In Hebr. 9:3 noemt de apostel Paulus dit het tweede Voorhangsel, daarmee implicerend dat er ook een éérste Voorhangsel was. Wél, er was inderdaad een éérste scheidingsgordijn, dat het Voorhofsterrein afsloot van het Heiligdom. In onze studies hebben wij dit scheidingsgordijn de Deur van het Heiligdom genoemd, conform het door de Statenvertaling van de Bijbel in Ex. 26:36 gebruikte woord.

Overigens wordt de Voorhang ook het “Voorhangsel der bedekking” genoemd (Ex. 40:21; Num. 4:5), omdat het meest heilige in het Allerheiligdom moest worden afgedekt, verborgen.

Broeders en zusters, ik wil de betekenis van het Voorhangsel met u graag op drie niveaus bekijken. Eerst wil ik u in Deel 1 kennis laten maken met het Voorhangsel en een korte samenvatting van de geestelijke betekenis geven. De volgende paragrafen komen aan bod:

Een eerste indruk van de Voorhang

Een korte samenvatting van de geestelijke betekenis van de Voorhang

De vier pilaren van de Voorhang

De vier kleuren van de Voorhang

Beschouwing

Daarna zal ik in Deel 2 de geestelijke betekenis van de Voorhang uitgebreider behandelen. Tot slot gaan we in de Delen 3-5 nog weer wat dieper op de Voorhang in middels het bestuderen van de vier “dieren” in het hemelse troon gezicht (Openb. 4:6).

Een eerste indruk van de Voorhang

Ex. 26:31-33 – “31 Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. 32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittimhout, met goud overtoegen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. 33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.”

In Ex. 36:35-36 vindt u een vrijwel identiek schriftgedeelte: “35 Daarna maakte hij een voorhang van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk maakte hij denzelven, met cherubim. 36 En hij maakte daartoe vier pilaren van sittim hout, die hij overtrok met goud; hun haken waren van goud, en hij goot hun vier zilveren voeten.”

Zoals we kunnen lezen, maakte het gordijn van het Voorhangsel scheiding tussen het Heiligdom en het Allerheiligdom, het Heilige der Heiligen. Maar prijst God, zoals we nog zullen zien, betreft het een scheiding welke door Jezus' kruisdood werd opgeheven.

De Voorhang was een geborduurd kunstwerk van verscheidene kleuren, van hemelsblauw, purper en scharlaken en van wit fijn getweernd linnen. Ook waren er cherubim in het gordijn geweven. Cherubim zijn bepaalde engelachtige wezens, die duiden op de aanwezigheid van

God. Waar God is, daar zijn zij! In het verloop van deze studie komen zij nog uitgebreid aan de orde.

Achter de Voorhang in het Allerheiligdom moest de Ark der getuigenis, de Arke des Verbonds, worden geplaatst. Hier woonde en troonde God. Het Allerheiligdom is daarmee een beeld van de hemel met daarin de troon van God.

Het Voorhangsel was met gouden haakjes opgehangen aan vier pilaren van sittimhout die geheel met goud waren overtrokken. Deze pilaren stonden op vier zilveren voeten.

Een korte samenvatting van de geestelijke betekenis van de Voorhang

De Voorhang verwijst ons, hoe kan het ook anders, in ál zijn aspecten integraal naar Jezus en heeft maar liefst een vierdubbele geestelijke boodschap voor ons:

1. Zoals niemand van het volk van Israël (behalve éénmaal per jaar de hogepriester) op straffe des doods het Allerheiligdom kon en mocht betreden, zo is de toegang tot het Allerheiligdom, dus tot de troon van God in de hemel, aan de onverzoende, in zonden gevallen mensheid ontzegt. Christus Jezus als de Engel des Heeren verspert met het vlammende Zwaard van het Woord van God (Efez. 6:17; Hebr. 4:12-13) de toegang (Gen. 3:24). Wie de hemel wenst binnen te gaan, zal het oordeel door het Zwaard van het Woord van het Woord moeten passeren. Joh. 12:48 – *“Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.”* Leest u ook Gen. 3:24.
2. Doch aan hen die Hem hebben aangenomen, verleent Jezus wél de toegang, want toen Hij aan het kruis op Golgotha stierf, scheurde het Voorhangsel in de tempel door de Kracht van Zijn volbrachte Verlossingswerk doormidden (Matt. 27:50-51; Luk. 23:45). Met Zijn eigen Bloed trad Hij het Allerheiligdom van de hemel binnen en bracht als onze Hogepriester verzoening tot stand met God (Hebr. 9:11-12,24). Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*
3. Zoals Jezus' vlees werd gekruisigd (Hebr. 10:20), zo moet ook onze oude mens, ons vlees, gekruisigd worden. Niet om vrije toegang tot de hemel te verkrijgen, want die toegang is reeds geopend door Jezus' volbrachte Verlossingswerk. Maar om steeds meer, vaker en intenser in Gods heilige nabijheid te kunnen vertoeven. Want hoewel onze zonden vergeven zijn, verhindert onze zondige inborst ons vaak om daadwerkelijk tot God te naderen. God de Vader wenst dat wij dagelijks in gemeenschap met Hem in het Allerheiligdom van de hemel wandelen als nieuwe schepselen. Daarvoor moeten wij meer en meer geheiligd worden teneinde die realiteit te kunnen ervaren.
4. Jezus' kruisdood had een gescheurde Voorhang en een geopende toegang tot de hemel tot gevolg. Niet slechts voor ons, kinderen Gods, maar óók voor Jezus, Die immers schuldloos in onze plaats werd veroordeeld en tot zonde werd gemaakt. Jezus stond op uit de dood als de Eersteling door de Opstandingskracht van de Heilige Geest (1 Cor. 15:20) en als de Eersteling ging Hij dóór het Voorhangsel heen naar de hemel om daar voor altijd aan de rechterhand van de Vader te zitten. Ook wij zullen deze weg gaan (1 Cor. 15:20-23). Dit gaan dóór het Voorhangsel is dus in uiterste instantie voor ons ook het verlaten van ons aardse bestaan om voor altijd in de hemel te zijn. Het verwijst dus ook naar de Opstanding, cq. de Opname van de kinderen Gods.

Mijn broeders en zusters, door de zonde van Adam en Eva werd de weg naar de hemel voor de mens afgesloten. Maar door Jezus' Kruisoffer werd de verbroken relatie met God weer hersteld. De weg naar Gods troon is nu geopend voor hen, die Jezus als hun Verlosser aanvaardden. Maar, ieder die Jezus verwerpt, blijft onbevoegd.

De vier pilaren van de Voorhang

De Voorhang werd gedragen door vier pilaren (Ex. 26:32; 36:35-36).

Pilaren verwijzen in geestelijke zin altijd naar kracht en standvastigheid (Openb. 3:12; 1 Tim. 3:15). Pilaren dragen immers gebouwen, hoewel in casu een gordijn, het Voorhangsel. Een "pilaar" is in het Hebreeuws "amoed" (עמוד). Dit woord komt van de werkwoordstam "aamad" (עמד) en heeft als belangrijkste betekenis "staan, blijven, volharden, volhouden, blijven staan qua standpunt".

Als wij de zojuist aangehaalde betekenissen van de Voorhang in gedachten nemen, dan verstaan we dat de pilaren ons duidelijk maken, dat God nooit Zijn standpunt zal veranderen ten aanzien van hen die Zijn geliefde Zoon hebben verworpen. Zij zullen géén toegang krijgen tot de hemel. Maar, broeders en zusters, prijst God! Evenzo verandert Hij Zijn grote genade niet, dat zij die Jezus hebben aangenomen, wél toegang tot de hemel zullen verkrijgen. God is onveranderlijk (Rom. 11:29; Hebr. 6:17-18). Wat een grote genade!

De vier pilaren van de Voorhang bevinden zich in schaduwbeeld óók in de hemel.

Want we weten immers, dat de oude Israëlitische Tabernakel (en dus inclusief de Voorhang) door Mozes gebouwd werd confórm hetgeen God hem in de hemel had laten zien (Ex. 25:40; 26:30; Hebr. 8:5). U kunt dit lezen in de studie "[TABERNAKEL – het belang van de](#)". God wilde een Tabernakel op aarde om temidden van Zijn volk Israël te kunnen wonen (Ex. 25:8). De Tabernakeldienst werd ingesteld, opdat er verzoening tussen Hem en Zijn volk kon worden bereikt.

De Tabernakel is voor ons, die in Christus Jezus zijn, echter slechts een schaduwbeeld van de dingen in de hemel. Voor Israël had de Tabernakeldienst in de tijd van het Oude Testament zin, maar ná Jezus' volbrachte Verlossingswerk is de oude Tabernakeldienst overbodig geworden (Hebr. 10:4-14). Nu is de Tabernakel een voorbeeld en schaduwbeeld van de dingen in de hemel: "*Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen,.....*" (Hebr. 8:5a).

Naast Mozes mocht ook Johannes van Patmos in de hemel zien. Maar terwijl Mozes hetgeen hij had gezien moest nabouwen, kreeg Johannes de opdracht om het op te schrijven. Johannes schreef onder andere, dat er in het midden van Gods troon en rondom de troon zich vier "dieren" bevonden (Openb. 4:6). Deze komen in het vervolg van deze studie nog aan de orde.

Als we alle hemelse zaken die Johannes rondom de troon zag op een rijtje zetten, dan verwijzen de vier pilaren van de Voorhang ontegenzeggelijk naar deze "dieren". Want zoals we later zullen zien, beschermen deze vier "dieren" de troon van God tegen onbevoegden, zoals het aan de vier pilaren gehangen Voorhangsel het Allerheiligdom eveneens beschermde tegen onbevoegden.

De vier pilaren stonden op zilveren voeten, beter gezegd op zilveren sokkels (fundamenten). Zilver is het metaal dat wijst op de verzoening en de verlossing door Jezus' Bloed. Broeders en zusters, onze toegang tot het Allerheiligdom van de hemel en de genade om eens tot de Bruid van Christus te mogen behoren (in het beeld van de Arke des Verbonds waar God woonde), is alléén en uitsluitend gebaseerd op onze verzoening met God op grond van het rein gewassen zijn door Jezus' kostbare Bloed. En zoals ik u reeds in de studie "[BERDEREN EN RICHELEN \(2\) van de Tabernakel – de](#)" uitlegde, is "zilver" in het Hebreeuws "keesef" (כסף), dat "geld, zilver" betekent. Maar het is zo wonderbaar dat dit woord komt van "kaasaf" (כסף), dat "verlangen, smachten, uitzien naar" betekent. God heeft een diep verlangen om tot vrede met het verloren mensdom te komen. En dáárom biedt Hij u verzoening aan. Dáár smacht Hij naar en Hij ziet uit naar het moment dat u een echt kind van Hem wordt. Hij ziet uit naar het moment, dat u de hemel betreden zult. Daarom, verzoen u met God en de hemel zal ook voor u worden geopend.

Het voor de (zilveren) voeten, dat wil zeggen de sokkels, gebruikte Hebreeuwse woord is “*adaniem*” (אֲדָנִים). Dit woord is in de Statenvertaling van de Bijbel met “*voeten*” vertaald, maar heeft de letterlijke betekenis van “*kracht*”. Deze betekenis sluit dus naadloos aan bij de letterlijke betekenissen van zilver (“*verzoening*”) en van pilaar (“*blijven staan en volharden in het standpunt*”).

Het is het fundament van verzoening, dat ons de kracht geeft om onveranderlijk te blijven staan in ons standpunt, namelijk het volgen van Jezus dóór het Voorhangsel heen.

De pilaren van de Voorhang staan dus met hun fundamenteën garant voor geweldige kracht. Pilaren die een ongescheurd Voorhangsel dragen, wijzen op de ontstellende kracht van het vlees. Wie Jezus verwerpt, diens vlees zal zich krachtig uitbotten en zal blijven woekeren met de eeuwige dood tot gevolg. Rom. 8:6-8 – “*6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.*”

Maar de pilaren van de gescheurde Voorhang tonen ons de geweldige Verlossingskracht door het Kruisoffer van Jezus. Het was een Verlossing die geëffectueerd werd toen het Voorhangsel doormidden scheurde. Deze pilaren wijzen op de Opstandingskracht en macht van Jezus, Die de dood overwon. Er is slechts één Weg tot behoud, namelijk door Jezus alleen. Rom. 7:24-25a – “*Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.*”

De vier kleuren van de Voorhang

Net als bij de Poort (de toegang tot de Voorhof) en bij de Deur (de toegang tot het Heiligdom) was ook de Voorhang (de toegang tot het Allerheiligdom) een borduurwerk van de kleuren hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn getweerd (wit) linnen.

Zoals we reeds zagen in de studie “[POORT van de Tabernakel – de](#)” geven deze vier kleuren ons een blik op de verschillende aspecten van Jezus’ houding en karakter, maar dan in relatie met Zijn taak en positie. We zien vier verschillende aspecten van Jezus’ aardse omwandeling, dat als een kunstig borduurwerk in en door elkaar geweven is.

Hemelsblauw is de kleur van de hemel en verwijst daarom naar de Opstandingskracht van Jezus. Die Opstandingskracht bleek met name uit Jezus’ houding als de Dienstknecht. Maar ook als wij, kinderen Gods, vanuit die nederige positie onze geloofsblik op de hemel gericht weten te houden, zullen wij de goddelijke Opstandingskracht mogen ervaren (Luk. 21:28; Ps. 110:7; Jes. 40:26; Job. 39:27). Jezus had Zich als Dienstknecht diep vernederd voor het volk van Israël, voor zijn discipelen, ja, zelfs voor zijn verrader. Maar hoewel Hij als Dienstknecht van alle mensen ontzettend moest lijden, stond Hij overwinnend op uit het graf (Matt. 28:6; Mark. 16:6; Luk. 24:6).

Purper verwijst naar de waardigheid en majesteit van Jezus. Uit Zijn majesteit verstaan we, dat Hij ook de grote Koning der koningen is. In vroegere tijden droegen koningen immers onder andere purperen mantels en andere purperen kleding als teken van hun majesteit (Esther 8:15; Dan. 5:7,16,29; Hoogl. 3:10, 7:5). Jezus heeft Zich in elke situatie als Koning getoond. Nooit de zonde vergoelijkend, maar toch altijd rechtvaardig, nooit aanmatigend of anderen vernederend, maar altijd vol van liefde en genade.

De rode kleur scharlaken is natuurlijk de kleur van Jezus’ bloed en wijst dus op Zijn lijden. Maar in de taal van de bijbel is de kleur scharlaken ook een beeld van de zonde (Jes. 1:18; Openb. 17:3-4). Scharlakenrode stof kwam oorspronkelijk uit Perzië. De kleur werd verkregen uit verpulverde schildluizen en het was in die tijd onmogelijk om een kleed dat in deze felrode verf was geverfd ooit weer wit te krijgen. Ook hechten schildluizen zich vast aan de plant en zuigen alle levenssappen uit de plant op. Men kan de schildluizen door hun

beschermende schild zelfs niet met een verdelgingsmiddel verwijderen. Wil men ze tóch verwijderen, dan moeten ze één voor één worden weggekrabd en verpulverd. Zo is het ook met de zonden in ons leven. Zonden zijn als schildluizen. Niets of niemand kan ze verwijderen en zij zuigen het leven uit ons weg.

Tótdat de zonden stuk voor stuk worden beleden aan Jezus, waarna ze worden weggewassen door Zijn machtig en reinigend Bloed. Scharlaken verwijst naar de bereidwilligheid van Jezus om als Zoon des mensen Zijn hoge positie in de hemel te verlaten teneinde Mens te worden en zelfs als de grootste misdadiger de schuld van anderen op Zich te nemen, voor hen te lijden en voor hen te sterven (Fil. 2:5-11; Jes. 50:5-7; 53:4-5). Maar het was het gevolg van ónze zonden, die als schildluizen aan ons leven kleven (Jes. 1:18). Jezus werd voor ons volkomen tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21).

De kleur wit beeldt reinheid uit. Jezus was absoluut zonder zonden, maar werd tot zonde gemaakt (2 Cor. 5:21; Hebr. 4:15). Hoewel de onpeilbaar grote en onbeschrijflijk vieze zondelast van álle mensen uit álle generaties uit álle tijden op Hem werd gelegd, was en bleef Hijzelf zonder zonde. Op elk gebied heeft Jezus het volmaakte voorbeeld gegeven. Hebr. 4:15 – *“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.”* Fijn getweerd, wit linnen verwijst daarom naar Gods gerechtigheid en naar de gerechtigheid van Jezus, waarmee wij bekleed worden als onze zonden door Hem zijn verzoend (Rom. 7:12; Rom. 5:1). Deze gerechtigheid staat dus in verband in verband met Jezus' positie als de Zoon van God. Leest u ook Openb. 7:13-14, waar een tafereel geschetst wordt waarin mensen uit de grote Verdrukking komen, terwijl hun lange klederen zijn gewassen en wit zijn gemaakt in het Bloed van het Lam. Zij zijn gerechtvaardigd door het Bloed van het Lam. Leest u ook Openb. 3:4-5 en Openb. 19:7-8.

Recapitulerend betekenen de kleuren hemelsblauw, purper, scharlaken en wit linnen dus de positieve eigenschappen van Jezus, namelijk respectievelijk Zijn Opstandingskracht, Zijn Koninklijke waardigheid, Zijn intense lijden en Zijn gerechtigheid. Géén mens, mijn broeders en zusters, dan alleen onze Heiland bezat al deze eigenschappen. De vier kleuren in de Voorhang wijzen dus op Jezus. Uit die kleuren blijkt Zijn grote heerlijkheid als het Lam van God.

God de Vader gaf Zijn Zoon Jezus aan ons als Zijn Offerlam, Dat geslacht moest worden om onze Zaligmaker te worden. Het was door de volmaaktheid van dit Offer dat het Voorhangsel scheurde en dat volkomen Verlossing voor het verloren mensdom tot stand werd gebracht. Het was door de grote Opstandingskracht van de Heilige Geest, dat Hij opstond uit het graf. Openb. 5:12 – *“Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.”*

Maar de vier kleuren hemelsblauw, purper, scharlaken en wit linnen wijzen, juist omdat zij te maken hebben met Jezus' geweldige eigenschappen, óók op Zijn viervoudige positie, cq. functie.

Het Lam was de grote Dienstknecht Die met een geweldige Opstandingskracht overwon. Het Lam was de Zoon des Mensen, omdat Hij bereid was om als een nederig mens voor alle andere mensen in de gehele wereld te lijden en te sterven.

Het Lam toonde dat Hij de Koning der koningen is, omdat Hij Zijn waardigheid en majesteit onder alle omstandigheden behield.

Het Lam toonde ons tenslotte, dat Hij de Zoon van God is door zijn absolute reinheid, zondeloosheid en gerechtigheid.

Het feit dat Jezus zónder zonden, zónder fouten, zónder schuld stierf, was onze redding. Want dáárom eiste de Gerechtigheid van God de Vader, dat Hij dat Kruisoffer voor onze zonden zou accepteren. En hierdóór scheurde de Voorhang doormidden zodat de weg naar

Gods troon voor ons voor altijd vrij zou zijn. Want de losprijs voor onze zonden was betaald, de straf voor onze zonden was door Jezus gedragen. Dóór Jezus mogen wij nu in dagelijkse gemeenschap met God de Vader in de hemelen wandelen.

De viervoudige positie (functie) van Jezus zal in het verloop van deze studie opnieuw aan de orde komen, als we de vier “dieren” rondom Gods troon zullen bestuderen.

Beschouwing

Broeders en zusters, in deze studieserie over de historische Israëlitische Tabernakel betrof ons vorige onderwerp de berderen en de richelen. De berderen waren de planken waaruit de Tabernakel was opgebouwd, terwijl de richelen een framework van balken waren, dat de berderen aan elkaar verbond. Terwijl er in de Tabernakel twee vertrekken waren, namelijk als voorste vertrek het Heiligdom en als achterste vertrek het Allerheiligdom, was er tóch per zijde van de Tabernakel maar één framework van richelen. We zagen ook dat dit framework een kruisverband betrof, verwijzende naar het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dóór dit ene kruis vormde het Heiligdom dus eigenlijk als het ware één geheel met het Allerheiligdom. Leest u hiervoor nog eens het deel [“BERDEREN EN RICHELEN \(3\) van de Tabernakel – de”](#). Het is door Jezus’ Verlossingswerk aan het kruis, dat de Voorhang scheurde, zodat er ook daadwerkelijk één geheel van deze twee vertrekken werd gemaakt.

De twee vertrekken van de Tabernakeltent waren voorheen door het Voorhangsel strikt van elkaar gescheiden. Want het Allerheiligdom mocht door niemand betreden worden, tenzij éénmaal per jaar door de hogepriester op de grote Verzoendag als hij verzoening voor zichzelf en het volk Israël deed, zoals we reeds ontdekten bij het bestuderen van het Wierookaltaar. Zie de studie [“WIEROOKALTAAR \(3\) van de Tabernakel – het”](#). De hogepriester deed verzoening met behulp van het bloed van een geslacht offerdier en met het voorgeschreven brandende reukwerk.

Maar toen Jezus aan het kruis van Golgotha stierf, scheurde het Voorhangsel (Matt. 27:50-51; Mark. 15:38; Luk. 23:45). Jezus stierf en het Voorhangsel scheurde middendoor! Verbazingwekkend vindt u? Wel, zeker! Maar het was toch niet het natuurgeweld van de tegelijkertijd met Jezus’ dood plaatsvindende aardbeving, waardoor het Voorhangsel scheurde. De scheuring was een rechtstreekse actie van God om te laten zien, dat Hij Jezus’ Zoenoffer aanvaardde en dat de weg naar de hemel voor de mens was hersteld. Toen Jezus stierf, werd hiermee metéén de geweldige Verlossingskracht van Zijn volmaakte Offer openbaar, want het Voorhangsel scheurde onmiddellijk. Jezus’ volbrachte Verlossingswerk opende onmiddellijk de toegang tot Gods troon omdat het zo’n volmaakt werk was. Omdat Jezus in alles zo’n geweldig subliem voorbeeld was zonder één enkele fout, zoals hiervoor bleek uit de vier kleuren van de Voorhang, dáárom was Zijn Offer absoluut volmaakt en dáárom was die Verlossingskracht ook zo ontzagwekkend. Oh, mijn broeders en zusters, laten we Hem toch aanbidden en alle eer geven. Walt een genade, wat een verlossing!

En toen Jezus drie dagen na Zijn dood uit het graf opstond, gebeurde dat door de geweldige Opstandingskracht van de Heilige Geest. Jezus had in de diepten van het dodenrijk de Satan overwonnen en aan hem de sleutels van dood en hel ontfutseld (Matt. 12:40; Openb. 1:18). En omdat de rechtvaardige Vader Zijn zondeloze Zoon niet onschuldig in deze plaats des verderfs kon laten, wekte Hij Hem op door de Heilige Geest. De Vader hoorde de roep van Zijn geliefde Zoon vanuit de diepte van het graf. Leest u in Jona 2:2-7 de profetie over de intense zielenood van Jezus, toen hij na Zijn dood in de diepten van het dodenrijk vertoefde (Jona is volgens Matt. 12:39-41 een typebeeld van Jezus). Maar in Jona 2:6b en Ps. 16:10 lezen we dat Jezus in het geloof ook reeds de overwinning had behaald.

Leest u nu Jezus’ hartverscheurende gebed. Jona 2:2-7 – *“2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafes schreide ik, en Gij hoordet mijn stem. 3 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeën, en*

de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen. 4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen. 5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. 6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God! 7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.”

Toen Jezus deze diepe zielestrijd in het dodenrijk voerde, had Hij tóch het geloof dat Hij de hemelse tempel weer zou binnentreden (Jona 2:4), hetgeen ook gebeurde (Hebr. 9:24). Jezus stond op uit het graf.

Dit alles betekent in geestelijke zin, dat voor hen die in Christus zijn nu de weg naar het Allerheiligdom (met daarin de Arke des Verbonds) permanent geopend is. De weg naar de troon van God in de hemel is nu voor ons op élk moment van de dag vrij, toegankelijk, geopend. Want onze relatie met God is hersteld. Door Jezus' Offer!

Mijn broeders en zusters, wat is het toch geweldig, dat door het Kruisoffer van Jezus de twee eens zo strikt gescheiden ruimten van Heiligdom en Allerheiligdom nu áán elkaar zijn verbonden. Jezus bracht voor ons de hemel op aarde. Dagelijks mogen we nu tot de Vader komen. Dáárom kon Paulus zeggen, dat onze wandel in de hemel is. Fil. 3:20 – *“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;”*. Andrew Murray wijst erop in zijn boek *“Het Allerheiligste of Ziende op Jezus”*, dat de hemel niet alleen een zekere plaats is. De hemel is ook een levenswandel waarin de heerlijkheid Gods wordt geopenbaard en alles vervult. Broeders en zusters, door Jezus mochten wij uit genade lid van de goddelijke familie worden. Rom. 8:15b – *“.....; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!”* Deze familie woont in de hemel.

Elke keer als wij in adoratie neerknielen, onze zonden belijden en Jezus in alle nederigheid met de juiste hartegesteldheid aanbidden, begeven wij ons door het Voorhangsel heen op die geweldige door Jezus ingewijde Hoogweg naar de hemel. Dan betreden wij gereinigd en verzoend in alle vrijmoedigheid het nu voor ons toegankelijke Allerheiligdom en verschijnen wij vóór Gods troon. Dan vertoeven wij als nieuwe schepselen, als Zijn kinderen, in een dagelijkse gemeenschap met God de Vader. Als wij ons goed realiseren wat het werkelijk betekent om Gods kinderen te zijn en ons benaarstigen om veel voor Gods troon in de hemel te verschijnen, dan geeft ons dat een geweldige vrijheid én een rotsvaste hoop dat Christus zal doen, hetgeen Hij heeft beloofd. Het geeft ons een geweldige stimulans en vrijheid om ons aan Hem over te geven, zodat ons karakter meer en meer zal worden gekruisigd. Hebr. 10:19-22 – *“19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom (bedoeld wordt het Allerheiligdom) door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”*

Ik wil nogmaals benadrukken, dat het erg belangrijk is om voorbereid en onder de juiste condities voor Gods troon te verschijnen. Namelijk met het Bloed van het Lam van God, Jezus Christus, en met het juiste reukwerk van aanbidding. Door elke dag in gemeenschap met het Woord te blijven, door onze gebeden te onderhouden en door meteen onze zonden te belijden als wij gezondigd hebben, wandelen wij in het Allerheiligdom van de hemel. En die hemelse sfeer waarin Jezus aanwezig is, nemen wij mee in onze dagelijkse bezigheden. Het maakt het ons mogelijk om ons karakter prijs te geven ter wille van Jezus. Dan zal ons vlees worden gekruisigd.

Want hier zit 'm nu net de kneep!

Hoewel wij ten allen tijde in het Allerheiligdom mogen en in principe ook kunnen komen, is de zogenaamde “oude mens” vaak een sta in de weg. Dat wil zeggen, ons oude karakter, onze oude natuur en (de aanvechtingen van) ons vlees met alle negatieve, onreine, zondige,

boze, verleidende aspecten probeert te verhinderen, dat wij met vrijmoedigheid en in aanbidding die verse en levende weg naar de troon van God in het Allerheiligdom van de hemel betreden. Zonden en gebrek aan interesse voor het Woord en verwaarlozing van het gebedsleven veroorzaken scheiding met God.

Mijn broeders en zusters, daarom moeten wij álles op álles zetten en er voor zorgen dat Jezus' Bloed in ons leven vérs is en dat wij het juiste reukwerk van aanbidding bezitten. Opdat die vleselijke hinderpalen kunnen worden opgeruimd, opdat ons vlees kan worden gekruisigd. Want dat móét gebeuren teneinde volkomen van de invloed van zonde te worden verlost (Rom. 6:6; Gal. 6:14). Rom. 6:6 – *“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.”*

Wanneer wij regelmatig aan de voeten van Jezus komen en steeds weer opnieuw en opnieuw de verkeerde dingen die ons hebben doen zondigen aan Hem belijden, vergeeft en verzoent Hij ons. Dan verschijnen wij vrijmoedig met een rein hart in onze gebeden voor Gods troon. Als wij ons hierin meer en meer beoefenen, zal Jezus' Verlossingskracht ons hart vervullen. Wij zullen Hem steeds meer geloven in Zijn Verlossingskracht ook voor onze dagelijkse aanvechtingen. We zullen Hem steeds meer gaan vertrouwen. Met als gevolg dat we meer en meer worden verlost en gereinigd. Dan wordt onze oude mens uiteindelijk geheel gekruisigd. Dan wordt elke doodssfeer, dan worden alle werkingen van ons vlees en ons oude karakter totaal vernietigd door diezelfde geweldige en kolossale goddelijke Verlossingskracht van Jezus' Kruisoffer en de Opstandingskracht van de Heilige Geest. Dezelfde Kracht waardoor het Voorhangsel scheurde en Jezus uit de dood werd opgewekt.

Broeders en zusters, het ongeschonden Voorhangsel wees nog op het vlees van de onge-naakbare “oude” mens en de destructieve kracht om dit vlees juist uit te botten. Maar de boodschap van de door Jezus gescheurde Voorhang toont ons, dat door Zijn Offer de Weg naar God de Vader en het eeuwige leven werd vrij gemaakt. Het toont ons dat elk oud karakter en elke zonde volkomen kan worden overwonnen. Dáárom kon Jezus zeggen: *“Ik ben dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”* (Joh. 14:6). Prijst God, Hallelujah.

Volgende week zullen we iets dieper op de boodschap van het Voorhangsel ingaan. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)