

## HONDERDDRIEËNVIJFTIG VISSEN HJM Sales, 28-12-2017

Geliefde broeders en zusters, nadat Jezus uit de dood was opgestaan, openbaarde Hij Zich op een keer aan Zijn discipelen aan de oever van de zee van Tiberias. U kunt het lezen in Joh. 21. De discipelen waren 's nachts uit vissen gegaan en hadden niets gevangen. In de morgen stond Jezus aan de kant van het water, maar de discipelen herkenden Hem niet. Desondanks volgden zij Zijn advies op om het net aan de rechterzijde van het schip uit te werpen. En zij vingden zo veel vis dat zij het net zelfs niet meer konden trekken. In vers 11 staat vermeld, dat het maar liefst honderdrieënvijftig grote vissen waren.

Meerdere aspecten aan dit verhaal zijn zeer de moeite waard, maar ik wil mij slechts bepalen bij het aantal. Als de Heilige Geest het noodzakelijk vindt om het precieze aantal in de bijbel te noemen, dan wil Hij ons hiermee iets laten zien. Dan wil Hij ons iets leren!

Waarom precies 153 vissen? Over dit bijzondere getal is al veel geschreven, maar ik wil u twee mooie betekenissen van dit getal niet onthouden.

De bekende, zgn. kerkvader Hiëronymus van Stridon, die ongeveer vier eeuwen na Christus leefde, schreef dat er in zijn tijd bij de toenmalige wetenschappers 153 vissoorten bekend waren. Dat zal beslist in de dagen, dat Jezus nog op aarde wandelde, niet anders geweest zijn. Vissen zijn het beeld van zielen. Jezus zei immers tegen Zijn discipelen: "*Volg Mij en Ik zal u vissers van mensen maken*" (Matth. 4:19; Mark. 1:17). De discipelen vingden vissen, maar in typebeeld dus mensenzielen voor Jezus. En zij vingden grote vissen, hetgeen er profetisch op duidt, dat het hier zelfs volkeren betreft. Hallelujah! Het Evangelie zal over de gehele wereld worden verkondigd en dan zal Jezus terug komen. Maar alle volkeren moeten eerst gehoord hebben over de redding in en door Jezus.

Wat dit aspect nog extra heerlijk maakt, is het feit dat de Hebreeuwse taal dit ook benadrukt. Want 153 is de som van de getalswaarden van de letters van "*b'nei elohiem*" (בְּנֵי - אֱלֹהִים) d.w.z. "*zonen Gods*". U weet inmiddels dat letters in het Hebreeuws naast taalkundige ook cijfermatige betekenis hebben. De som van de letters  $40+10+5+6+30+1+10+50+2 = 153$ . Allen die tot bekering komen en Jezus aannemen, uit alle volkeren der aarde, zullen "*zonen (en dochters) van God*" worden, Zijn innig geliefde kinderen.

Hoe deze zonen en dochters van God in het leven staan, leert ons het tweede aspect dat ik wil aansnijden. Want het getal 153 is ook de uitkomst van de vermenigvuldiging van  $9 \times 17$ .

Waar het getal 9 voor staat, weten veel christenen wel. Het staat voor de volheid van de Heilige Geest in het voortbrengen van vruchten.

In Gal. 5:22-23 (SV) is geschreven, dat er 9 vruchten van de Heilige Geest zijn, namelijk:

1. liefde, 2. blijdschap, 3. vrede, 4. lankmoedigheid, 5. goedertierenheid, 6. goedheid, 7. geloof, 8. zachtmoedigheid, 9. matigheid. Er zijn ook 9 gaven van de Geest, zoals te lezen valt in 1 Cor. 12:4-10 (SV). Te weten: 1. wijsheid, 2. kennis, 3. geloof, 4. gezondmakingen, 5. krachten, 6. profetie, 7. onderscheiding der geesten, 8. menigerlei talen, 9. uitlegging van talen. Tot slot zijn er ook 9 bedieningen van de Heilige Geest volgens 1 Cor. 12:28-31 (SV), nl. 1. apostelen, 2. profeten, 3. leraars, 4. krachten, 5. gezondmakingen, 6. behulpzels, 7. regeringen (herders), 8. menigerlei talen, 9. uitlegging van talen. Dit alles tot opbouw van de Gemeente van Jezus, Die verlangt dat we vruchtbaar zijn. Efez. 4:11-13 (SV) – "*En De-zelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;*"

Het getal 17 staat voor overwinning door Gods genade.

Zo rustte de ark van Noach, waarin hij en zijn gezin waren ontkomen aan de zondvloed, op de 17<sup>e</sup> dag van de 7<sup>e</sup> maand (van Gods civiele kalender welke gold van Genesis tot de Exodus) op de bergen van Ararát (Gen. 8:4).

De dag van de Opstanding van Jezus was ook op de 17<sup>e</sup> van de 7<sup>e</sup> maand, namelijk op 17 Nisan. Nisan is de 1<sup>e</sup> maand van Gods religieuze kalender, maar de 7<sup>e</sup> maand van de civiele kalender. God had in Ex. 12:2 ter gelegenheid van de Verlossing uit Egypte de 7<sup>e</sup> civiele maand vernummerd tot de 1<sup>e</sup> religieuze maand.

Op 17 Nisan werd Israël uit Egypte bevrijd en van Faraö verlost na de doortocht door de Rode Zee.

Een ander voorbeeld m.b.t. het getal 17 is Rom. 8:35-39. Daar worden 17 omstandigheden opgesomd, welke ons niet van de liefde van God kunnen scheiden. Telt u ze maar na: *“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”*

Een laatste voorbeeld: een prediker vertelde dat de oudtestamentische profeet Jeremia zelfs 17 gebeden bad. En in Jer. 32:8-9 lezen we, dat God hem opdroeg om het veld te kopen van Hanámeël. Want Jeremia had nl. het recht van lossing. Hanámeël betekent *“Gods genade”*. De prijs was, u raadt het al, 17 shekel. En waar was dit veld gesitueerd? Het was gelegen bij een plek genaamd Anathoth ( ענתות ), wat betekent *“antwoord op gebed, gebedsverhoring”*.

Ja, het getal 17 houdt wérkelijk verband met een volkomen overwinning door Gods genade! Satan heeft zijn greep op het mensdom verloren. Want door Jezus' kruisdood en drie dagen later Zijn Opstanding werd de vloek over het mensdom opgeheven. Ieder die nu gelooft en Jezus aanneemt, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven (Joh. 3:16). Wist u dat de naam van Noach's landingsplaats Ararát ( אַרְרָט ) betekent *“de vloek is omgekeerd”*? Wat is het toch bijzonder dat God in Zijn Woord niets aan het toeval overlaat. En ja, Gods Woord is wérkelijk vleesgeworden. Gods Woord is Jezus, Gods vleesgeworden Wijsheid (Joh. 1:1ev.).

Geliefde broeders en zusters, ons uitgangspunt was de vangst van 153 grote vissen. Het betekent dat alle volkeren met het Evangelie in aanraking zullen komen en dat uit al deze volken mensen zullen worden gered. Zij zijn de zonen en dochteren Gods. En door de kracht en leiding van de Heilige Geest zullen zij overwinnen. Uit genade!

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen.