

## DE VINGER EN DE HELE HAND

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, een alcoholverslaving begint met een eerste glas, een porno-verslaving begint met een eerste blik naar onreinheid, overspel begint met het toelaten en spelen met een eerste gedachte, een hoogmoedig karakter begint met een eerste toelating van gevoelens van trots, etc. Elke gebondenheid, elke verslaving, elke uitwas in het karakter kent een eerste begin. Of het nu koopzucht, opvliegendheid, geldgierigheid, jalouzie of wat dan ook betreft! Elke deelname aan de zondige praktijken van de wereld, elke gebondenheid heeft een gemeenschappelijke factor, namelijk dat het klein begint, zeker nog niet zo heel erg, en daarom niet iets om je meteen erg druk over te maken.

Ja, satan is een groot strateeg. Door verleiding tot een eerste, onbedachtzame, nog kleine daad (en dat is dan zeker nog niet persé een zonde) slaagt hij er regelmatig in om “een voet tussen de deur” van ons hart te krijgen. Hij heeft daarmee als het ware een bruggehoofd geslagen, van waaruit hij verder kan bouwen aan zijn vernietigende werk. Geef satan één vinger en hij neemt de hele hand. Gelukkig waarschuwt de bijbel ons!

Efez. 4:27 – *“En geeft den duivel geen plaats.”*

Jak. 4:7 – *“Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.”*

1 Petr. 5:8-9a – *“Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat,.....”*

Laten wij waakzaam en alert zijn, broeders en zusters, opdat wij die allereerste, kleine verzoeken en verleidingen van satan zullen herkennen en opdat wij dan de tegenwoordigheid van geest zullen hebben om meteen de deur van ons hart in het gezicht van satan dicht te smijten. Opdat het ons uiteindelijk niet zo zal vergaan als Lot, die een duidelijk voorbeeld is van een mens die de verkeerde keuze had gemaakt, waardoor de gebondenheid in zijn leven steeds sterker werd.

Lot was een neef van Abraham en met hem meegetrokken naar Kanaän, het land dat God aan Abraham had beloofd. Op een gegeven ogenblik ontstond er ruzie tussen de herders van de kudden van Abraham en Lot. Die ruzie was zodanig, dat het beter was dat Abraham en Lot uit elkaar zouden gaan om vervolgens ieder een eigen gebied in te nemen. De oude, wijze Abraham liet aan Lot de eerste keus. Gen. 13:9 – *“Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan.”*

En wat deed Lot? Hij koos meteen de vruchtbare vlakte van de rivier de Jordaan en gunde aan Abraham slechts de overige, gortdroge woestijngebieden en bergen. En waardoor werd Lot geleid? Door een eerste blik van zijn ogen en een begeerte naar welvaart. Lot koos voor materieel voordeel, zonder aan God te vragen of dit wel conform Zijn wil was. Satan had zijn eerste vinger te pakken. Gen. 13:10-11 – *“En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.”*

Broeders en zusters, het is belangrijk om de Heer, zeker op de belangrijke kruispunten van het leven, om raad te vragen. Zéker weten of iets conform Zijn wil is, is belangrijk (Col. 3:15), waarbij de Heilige Geest vrede schenkt. Want veronderstel toch eens, dat de Heer een totaal andere weg met je wilde gaan, een weg waaraan ook Zijn grote zegen zou zijn verbonden.

Door zijn verblindheid, veroorzaakt door begeerte naar welvaart, maakte het Lot ook niets uit, dat hij zelfs in de direkte nabijheid van grote zondaren ging wonen. Herkent u hoe satan nu Lot's tweede vinger te pakken nam? Gen. 13:12-13 – *“Abram dan woonde in het land*

*Kanaän; en Lot woonde in de steden der vlakke, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.”*

Lot ging in zijn tenten vlak aan de rand van twee goddeloze steden wonen. Een fatale keus!

Het hoeft ons nu ook niet te verbazen, dat Lot nóg een stapje verder ging. Eerst woonde hij nog aan de rand van die goddeloze steden. Lekker dichtbij om van alle geboden genoegens te kunnen genieten! Maar waarom zou hij dan niet midden in die stad gaan wonen? Per slot van rekening bespaar je jezelf dan de moeite om steeds op en neer te reizen. Zo gezegd, zo gedaan, het duurde niet lang of Lot woonde in de stad. Satan bezat nu zijn derde vinger.

Gen. 14:12 – *“Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom.”*

En daar in die goddeloze stad werd Lot op een gegeven moment zelfs een gerespecteerd burger. Hij werd een notabele, een bestuurder. Dat kunnen we lezen in Gen. 19 toen er twee engelen kwamen om Lot en zijn gezin te redden van Gods spoedige oordeel. God had aan Abraham verteld, dat Hij Sodom en Gomorra zou oordelen vanwege hun grote zonden (Gen. 18:20-21), waarna Abraham begon te pleiten voor de enkele rechtvaardigen (hij gedacht aan zijn neef Lot), die beslist ook zelfs nog in die steden zouden wonen (vs. 23-33).

God verhoorde Abraham's gebeden en twee engelen gingen dus op weg om Lot en zijn familie te redden. En waar zat Lot? Hij zat in de poort van de stad. En in die vroege, oude tijd was het gebruik in het Midden-Oosten, dat bestuurders en rechters van de stad in de poort waren gezeten. Dáár was doorgaans de openbare vergaderplaats. Gen. 19:1 – *“En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde.”*

Blijkbaar had satan ook bezit genomen van zijn vierde vinger.

Zou satan ook nog Lot's hele hand te pakken krijgen? Ja, dat kreeg hij! Want als we verder lezen, dan zien we dat álle mannen van de stad die twee engelen in mensengedaante bedreigden. Zij wilden hen verkrachten. Leest u Gen. 19:4-5. En hoe reageerde Lot? Hij noemde die goddeloze mannen zelfs broeders en bood hen aan dan liever zijn dochters te nemen en met hen hun sexuele lusten te botvieren. Hoe diep ben je dan als vader gevallen? Gen. 19:7-8 – *“En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan.”*

Uiteindelijk sloegen de twee engelen die goddelozen met blindheid, zodat Lot en zijn familie konden ontsnappen. En terwijl zij zelfs nog op weg waren naar veiligheid, deed God vuur en zwavel over Sodom en Gomorra regenen. Die steden werden volkomen vernietigd samen met hun goddeloze bewoners.

En dan, als alles voorbij is, als Lot op een berg in een spelonk woont, zien we de vreselijke gevolgen van het slechte voorbeeld, dat hij als vader aan zijn dochters had gegeven. In Gen. 19:30-35 lezen we, dat beide dochters hem dronken voerden en in de nacht, terwijl hij stomdronken was, incest met hem pleegden. Gen. 19:36 – *“En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader.”*

Geliefde broeders en zusters, wat een tragische afloop! En wat een ernstige les! Laten we satan daarom nooit en te nimmer een voet tussen de deur van ons hart geven (Efez. 4:27) en denken dat het allemaal niet zo erg is en wel mee zal vallen.

Moge de Here Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.