

## DE VERVULLING MET GODS GEEST IS EEN BEVEL HJM Sales, 07-07-2017

Hand. 1:4 – *“En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.”*

Geliefde broeders en zusters, over de hierboven bedoelde belofte lezen we in Joh. 14:26 het volgende: *“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”* Het woord “trooster” komt van het Griekse “parakletos” dat letterlijk “helper” betekent. Welke wedergeboren christen wil er nu geen hulp van de Heilige Geest ontvangen? Daarom wordt ook terecht in meerdere pinkster-, charismatische- en evangelische gemeenten door de leden (zeker rond het Pinksterfeest) gezocht naar de vervulling met de Heilige Geest. Nogmaals terecht, want de vervulling met Gods Geest is onontbeerlijk voor de wedergeboren christen, die Jezus wil volgen en dienen.

Maar realiseren we ons wel, dat Jezus Zijn discipelen zelfs bevólen heeft om in Jeruzalem op de vervulling met de Heilige Geest te wachten? De vervulling met de Heilige Geest is Gods geschenk, een genadegave en een voorrecht, maar zeker ook een bevel.

*“Ai, ai, ...”* zullen nu wellicht sommigen denken!

Het werkwoord “bevelen” komt van het Griekse werkwoord “parangello”, d.w.z. letterlijk (para) “naast” en (angelo) “een verkondiging doen, een bevel geven”, dus “van naast de persoon (van daaruit) een bevel geven”. In de Amplified Bible, welke probeert zo dicht mogelijk bij de Griekse grondtekst te blijven, wordt het werkwoord “to command” gebruikt, dat wil zeggen “commanderen, bevelen”. Hand. 1:4 (Ampl. Bible) – *“And while being in their company and eating at the table with them, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father has promised, Of which, He said, you have heard Me speak”.*

Dit betekent nogal wat. Jezus, Die ons in de evangeliën vrijwel steeds zachtmoedig, hoewel vastberaden, wordt beschreven, geeft nu een rechtstreeks bevel. Dit onderschrijft het belang van de vervulling met de Heilige Geest. In Luk. 24:49 lezen we over het bevel aan Jezus' discipelen in andere bewoordingen: *“En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”*

Hier wordt tegelijk de reden geopenbaard, waarom Jezus beval om in Jeruzalem op de belofte van de Vader te wachten, namelijk dat Hij wilde dat Zijn discipelen Kracht uit de hoogte (d.w.z. uit de hemel) zouden ontvangen. Uit Hand. 2:1-4 verstaan we dat het hier de kracht van en de vervulling met de Heilige Geest betrof: *“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”*

Het spreken in vreemde talen, de zogenaamde tongentaal, is het uiterlijke teken van de vervulling met de Heilige Geest.

We verstaan dus dat zeer belangrijke redenen om met de Heilige Geest vervuld te worden, zijn, dat Hij ons helpt, troost en kracht geeft. In 1 Cor. 14:4a staat geschreven, dat wie in tongen spreekt zichzelf sticht, dus zichzelf opbouwt. Hallelujah! Maar de Heilige Geest hebben we ook nodig om ons in perioden van verdriet en moeilijkheden te troosten. We hebben Hem nodig om in het geloof te kunnen blijven staan. We hebben Hem nodig om te overwinnen in verzoeking.

Het is nu de hoogste tijd dat alle christenen zich dit gaan realiseren. Laat uzelf overtuigen. Ook de moeder van Jezus, Maria, die toch ruim 33 jaren bij haar zoon Jezus was geweest,

wist dat zij de Heilige Geest nodig had en wachtte samen met de discipelen op de vervulling. Zij onderkende haar eigen zwakheid en was overtuigd de hulp van Gods Geest te behoeven.

De belofte van Gods Geest was niet alleen voor Maria en de 120 discipelen, maar is ook voor u en mij. Want we lezen in Hand. 2:38-39 – *“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toeroepen zal.”*

Geliefde broeders en zusters, de belofte van de gave van de Heilige Geest is al door God nagekomen. Hij is al uitgestort. En de Heilige Geest wacht om ook uw en mijn hart te vullen. Maar het is daarmee wel een geloofszaak. Wij die door Jezus' Bloed van onze zonden zijn schoongewassen en zijn wedergeboren, moeten de hemelse Vader nederig bidden en aanbidden en geloven, dat wij zullen ontvangen. Luk. 11:13 – *“Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?”* Dan zullen wij ontvangen!

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.