

HET VERLANGEN VAN DE BRUID (1)

hjms

Geliefde broeders en zusters, het Woord van God leert ons dat Christus Zijn Gemeente voor Zichzelf wil toebereiden als een reine Bruid. 2 Cor. 11:2b – “....., om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.” Hij wil daarom, dat zij in heiligmaking zal leven. Leest u Efez. 5:27.

Er zijn sommige kinderen Gods, die worden afgeschrikt door de term “*heiligmaking*”. Zij hebben schrikbeelden voor ogen over allerlei regeltjes en voorwaarden, waaraan zij zouden moeten voldoen. Zij denken aan allerlei fijne dingen, die voortaan nagelaten moeten worden. Maar zo is het niet! De bijbelse grondbetekenis van het woord “*heiligen*” is “*apart zetten, afzonderen*”. Mensen die leven in heiligmaking, zonderen zich af van de wereld voor Jezus. Zij maken zich gereed om Hem eens te ontmoeten.

Denkt u toch vooral niet, dat heiligmaking het verrichten van bepaalde werken inhoudt. En dat die werken iets aan uw redding zouden kunnen bijdragen. Neen, Christus heeft de volle prijs voor uw en mijn redding betaald toen Hij stierf op het kruis. Daar kunnen wij niets meer aan toevoegen, al werken wij nog zo hard.

Heiligmaking houdt in, dat wij na onze wedergeboorte voortdurend en onafgebroken in Christus blijven en dicht bij Hem wandelen. Omdat wij zo dankbaar zijn voor wat Hij voor ons deed. Omdat wij zo veel van Hem houden. Omdat wij nooit meer willen zondigen. Omdat wij Hem geen verdriet meer willen doen. Omdat wij verlangen om Hem spoedig te ontmoeten. Omdat wij alles willen doen om Zijn hart vreugde te bereiden.

Ja, Jezus verlangt dat wij in Hem blijven, héél dicht bij Hem. Dan zullen we ook de Opname van de Gemeente mogen meemaken, als Hij Zijn Bruid naar huis haalt.

Joh. 15:4-7 – “*Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; also ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.*”

1 Thess. 4:16-17 – “*Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.*”

Broeders en zusters, uit de Tabernakelstudies op deze website heeft u inmiddels geleerd, dat God verlangt om in ons hart te wonen. Tevens leerde u dat de diverse objecten in de historische, Israëlitische Tabernakel verschillend licht op ons geestelijk leven werpen. Zo ontdekten we ook, dat het belangrijkste object in de Tabernakel, namelijk de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom, onder andere inhoudt dat Jezus Christus voor Zichzelf een heilige, reine Bruid wil toebereiden. Ik verwijs u daarvoor naar de studie “[ARKE DES VERBONDS in de Tabernakel – de](#)”. De geweldige bijbeltekst die hierover spreekt en die ik net reeds noemde, wil ik u niet onthouden. Efez. 5:25-27 – “*Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelfen voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelfen heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.*”

Geliefde broeders en zusters, als onze harten vol van dankbaarheid zijn vanwege de eeuwige redding, welke Jezus voor ons aan het kruis heeft volbracht, dan zullen wij ook

begeren om tot die heilige, onberispelijke Bruid te mogen behoren en dan zullen we ook bereid zijn om daartoe in heiligmaking te leven. Johannes formuleerde het in 1 Joh. 3:2-3 aldus, namelijk dat zij die hopen om Jezus eens van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen, zichzelf reinigen aangezien Jezus rein is: *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.”*

Broeders en zusters, Jezus' doel moet ook ons doel zijn. Groeien in ons geestelijk leven, groeien in heiligmaking en reiniging. Want we verlangen om tot de Bruid van Christus te behoren en Jezus eens te ontmoeten.

En het resultaat van het leven in heiligmaking is, dat wij Hem kunnen aanbidden en geestelijke vruchten voortbrengen. Dát is het verlangen van de Bruid, namelijk aanbidding van haar Hemelbruidegom die haar zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn leven voor haar gaf én het brengen van vruchten om Zijn hart te verblijden. De volgende twee teksten geven uiting aan dit verlangen.

Hoogl. 1:12 – *“Terwijl de koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk (NB, het beeld van aanbidding)”*.

Hoogl. 7:13 – *“De dudaïm (NB, dat zijn bepaalde liefdesvruchten) geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.”*

Deze twee bijbelteksten worden voor ons duidelijk als we ons realiseren, dat in het boek Hooglied de innige liefdesuitingen en liefdesgesprekken tussen koning Salomo en zijn toekomstige bruid, de Sunamitische, ook wel genoemd de Sulammitische, centraal staan. Deze bijbelteksten zijn dan ook uitingen van het van liefde overvloeiende hart van een bruid voor haar toekomstige bruidegom. Maar het bijzondere is, dat koning Salomo hier een typebeeld is van Jezus Christus, de Hemelbruidegom. De Sunamitische is een typebeeld van de Bruid van Christus, de Gemeente.

In deze tweedelige bijbelverkondiging gaat het om de aanbidding van de Bruid én om haar vruchtdracht. Vandaag wil ik het met u over aanbidding hebben.

In hoofdstuk 3 van dat heerlijke boek Hooglied mogen we onder andere een korte samenvatting van de diepste betekenis van de Israëlitische Tabernakel ontdekken, namelijk (ik gaf het net reeds aan) dat God niet alleen in die Tabernakel temidden van Zijn volk Israël wilde wonen, maar dat Hij in het bijzonder een Bruid voor Zijn Zoon wil formeren en in haar wil wonen. En die Bruid is volgens vers 6 van Hoogl. 3 vól van adoratie voor haar Bruidegom. De Tabernakel werpt z'n profetische schaduwbeeld dus heel ver vooruit.

Hoogl. 3:6-11 – *“6 Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, beroekt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers? 7 Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israel; 8 Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts. 9 De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. 10 De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. 11 Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.”*

Vers 6

Wie is zij toch, die daar uit de woestijn komt, broeders en zusters? Zij is de Gemeente, de Bruid, bestaande uit Joden en heidenen, die door het reddende Bloed van Jezus uit de woestijn van de zondige wereld zijn getrokken (Col. 1:13). En zij verschijnt als rookpilaren en

berookt met allerlei specerijen. Dus het éérste wat aan haar opvalt is, dat zij vol aanbidding is van Jezus, haar Bruidegom, want die rookpilaren met de genoemde specerijen wijzen daar op (zie de studies over [“WIEROOKALTAAR in de Tabernakel – het”](#)).

Vers 7-8

De naam Salomo betekent *“vrede, rust”*. Hij is een typebeeld van Jezus Christus, onze Hemelbruidegom en Vredevorst (Jes. 9:5; Matt. 11:28-29).

Zijn bed verwijst naar de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom van de Tabernakel en dus naar de intense gemeenschap tussen Christus en Zijn Bruid.

Rondom hebben zich zestig helden met zwaarden geposteerd. Deze zestig helden zien we terug in de zestig pilaren van de omheining rondom de Tabernakel (zie [“OMHEINING van de Tabernakel – de”](#)). Zij bieden bescherming met hun zwaarden (van het Woord van God) tegen aanvallen en ongewenste invloeden van buitenaf. De pilaren verwijzen onder andere naar gewone mensen, die Jezus in geloof hebben aangenomen en in hun dagelijkse leven heldhaftig Jezus volgen en Hem dienen. Samen vormen zij de omheining van het Lichaam van Christus en waken tegen de gemene aanvallen van satan (Openb. 3:12).

Vers 9-10

Salomo's koets met pilaren was van hout gemaakt, maar vervolgens overtrokken met zilver en met goud. Het plafond was van een purperen kleed gemaakt. Deze verzen wijzen op de Tabernakel, bestaande uit het Heiligdom en het Allerheiligdom. Want zoals u inmiddels weet, broeders en zusters, waren de Tabernakel en de meeste objecten van hout (verwijzend naar het vlees) gemaakt, doch overtrokken met goud (verwijzend naar de Heilige Geest). De voeten van de pilaren waren van zuiver zilver (verwijzend naar de verzoening door Jezus' Bloed). De Tabernakel was tevens overdekt met dekkleden.

Vers 11

Dit vers neemt ons mee naar de grote dag van de Bruiloft des Lams, waarover ook in Openb. 19 geschreven staat. De dag der vreugde Zijns harten is de dag van Zijn bruiloft, die heerlijkste dag waar Jezus en ook wij allen zo naar uitzien, de wondervolle dag waarop Jezus Zijn Gemeente tot Vrouw zal nemen. Openb. 19:7 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.”*

Broeders en zusters, zoals ik reeds aangaf, wijzen de rookpilaren met mirre, wierook en poeder des kruideniers naar het gouden Wierookaltaar in de Tabernakel, dus naar de aanbidding. De Bruid komt uit de zondige wereld te voorschijn gehuld in de rook van haar aanbidding van God. Aanbidding is dan ook zó ontzettend belangrijk. God de Vader zoekt immers ware aanbidders, dat wil zeggen degenen die Hem aanbidden in geest en in waarheid. Joh. 4:23 – *“Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.”*

In de eindtijd zal er een scheiding komen tussen de kinderen Gods, die kunnen aanbidden zoals God dat wil en zij die dat niet kunnen. Zij die niet kunnen aanbidden, zullen aan de grote Verdrukking worden overgeleverd.

Zo staat in hoofdstuk 12 van het boek Openbaring geschreven, dat de schitterende Vrouw, zoals beschreven in het eerste vers, naar de woestijn zal worden gevoerd waar zij gedurende vreselijke verdrukkingen van 3 ½ jaar veilig zal zijn. De overigen van haar zaad zullen achterblijven. Want zij bewaarden in hun leven wél de geboden Gods (wijzend op de Tafel der Toonbroden in het Heiligdom) en zij getuigden wél van Jezus (wijzend op de gouden Kandelaar in het Heiligdom), maar over hun aanbiddingsleven (het gouden Wierookaltaar in het Heiligdom) wordt in Openb. 12:17 met geen woord gerept. Met andere woorden, de aanbidding ontbreekt in hun levens: *“En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen*

om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.”

Ook uit Openb. 11:1-2 blijkt, dat God scheiding zal aanbrengen tussen aanbidders en zij die dat niet kunnen: *“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.”* Duidelijk blijkt dat degenen die God niet kunnen aanbidden, terecht zullen komen in de grote Verdrukking van 42 maanden (= 3 ½ jaar).

Waarom is aanbidding voor God toch zo belangrijk, broeders en zusters? Natuurlijk wil God de eer ontvangen die Hem toekomt. Maar ik denk dat een deel van het antwoord ook in Hebr. 9:2-5 wordt gegeven: *“Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige; Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen; Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloed had, en de tafelen des verbonds.”*

In dit schriftgedeelte wordt niet gerept over het gouden Wierookaltaar, dat zoals u weet vlak vóór het Voorhangsel in het Heiligdom was geplaatst. Wél wordt gerept over het gouden Wierookvat, dat in het Allerheiligdom áchter het Voorhangsel was geplaatst. Voor een uitvoerige uitleg verwijs ik u naar de studie [“WIEROOKALTAAR \(3\) in de Tabernakel – het”](#). Waar het hier om gaat is, dat voor God de Vader alléén de ware aanbidding in Geest en in Waarheid reikt tot in het Allerheiligdom van de hemel. Hier vertoeft Hij en hier wil Hij Zijn kinderen ontmoeten. Toen Jezus aan het kruishout van Golgotha stierf, scheurde het Voorhangsel in de tempel in Jeruzalem doormidden (Luk. 23:44-46). Het was Gods teken, dat nu door het volbrachte Verzoeningswerk van Jezus de relatie tussen Hem en degenen, die het Offer van Jezus aanvaardden, was hersteld. Voor hen is de toegang tot het Allerheiligdom van de hemel voor altijd geopend. En God verwacht daarom van hen, dat zij Hem daar voortdurend in aanbidding opzoeken. Daar wenst Hij gemeenschap met hen, innige gemeenschap tussen een Vader en Zijn geliefde kinderen..

Broeders en zusters, we zien dat het kenmerkend voor de Bruid van Christus is, dat zij God aanbidt in Geest en in Waarheid. Hiernaar verlangt zij intens, want zij wandelt en leeft immers niet (meer) in het vlees, maar door de Heilige Geest en wordt door Hem geleid (Gal. 5:16-25). Daarom stel ik nu de volgende vragen: *“Verlangen ook wij naar die aanbidding? Of schieten wij tekort?”*

Het dragen van geestelijke vruchten is een tweede kenmerk van de Bruid. Volgende week zullen we in Deel 2 hiermee verder gaan. De Here zegene u. Amen.

(wordt vervolgd)