

## DE TAFEL DER TOONBRODEN (2) in het Heiligdom van de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, nadat we in deel 1 van deze studie over de Tafel der Toonbroden in het bijzonder Jezus als het Brood des Levens en het Voedsel voor een verloren mensheid ontdekten, zullen we in deel 2 de geweldige uitwerking van dit Brood in onze levens ontdekken, indien wij dat Brood zullen ontvangen op een reine tafel des harten. De volgende paragrafen zullen aan de orde komen:

- *De met goud overdekte tafel van sittimhout*
- *De twee rijen van zes broden*
- *De twee gouden kransen*
- *De wierookschaaltjes*

### De met goud overdekte tafel van sittimhout

Het materiaal van de Tafel was sittimhout, dat geheel met goud was overtrokken. Hout, in dit geval sittimhout, verwijst naar het oude karakter van de mens, ook wel genoemd het vlees van de mens, van hetwelk wij volledig moeten worden vrijgemaakt (Num. 31:20; Deut. 21:22; 1 Kon. 18:38; Spr. 26:20; Jer. 10:3,8; Klaagl. 4:8; Rom. 8:5-6; 1 Cor. 3:12-13; Gal. 3:13; 5:16,19; Efez. 2:3; Col. 2:11; 1 Petr. 2:24; 2 Petr. 2:18; 1 Joh. 2:16a). Het vlees van de mens moet volledig verteerd en gekruisigd worden en met het goud van de Heilige Geest worden overtrokken. Daarom is het ook zó noodzakelijk, dat kinderen Gods met de Heilige Geest worden vervuld. Ja, broeders en zusters, goud verwijst naar de Heilige Geest. Ik verwijs u hiervoor naar de twee studies "[VOORHOF van de Tabernakel – de](#)" en "[DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel \(1\) – de](#)", welke u eveneens op deze website kunt vinden. Leest u ook Zach. 4:2-14 maar eens.

In Lev. 24:6 kunnen we lezen dat de broden op een reine tafel moesten worden gelegd. De geestelijke betekenis van de tafel is het menselijke hart. De schriftgedeelten Spr. 3:1-3; 7:1-3 en 2 Cor. 3:3 maken ons duidelijk, dat Gods Woord en Gods Wetten in de tafel van ons hart moeten worden geschreven. Maar omdat het Woord van God zó ontzettend rein en heilig is, mag de tafel van ons hart daarom zeker niet verontreinigd zijn, zoals de tafels van de harten van de priesters in Jes. 28:7-8.

Neen, broeders en zusters, de tafels van onze harten moeten rein zijn. En dáárom was het Gods eis in Lev. 24:5-6, dat de toonbroden op een reine tafel zouden worden gelegd. Reinheid des harten ontvangen wij in dit verband door de reinigingen middels het Woord van God (Joh. 15:3 en Ps. 119:9,11). Joh. 15:3 – *"Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb."*

Hoe worden wij gereinigd? Door regelmatig een duik in het Woord te nemen én het vervolgens te gehoorzamen. Het is de Heilige Geest Die ons het Woord verklaart en ons meer en meer beweegt tot heiligmaking. Als wij gehoorzaam zijn, worden de vlezen tafelen van onze harten dan langzamerhand overtrokken met het goud van de Heilige Geest.

Overigens vinden de reinigingen van onze harten óók plaats, doordat onze zonden gewassen zijn in het Bloed van het Lam van God (Efez. 1:7; Col. 1:14; Hebr. 9:14), door de kastijdingen (Hebr. 12:10) en door de hoop op Jezus' Wederkomst (1 Joh. 3:2-3).

Laten we nog iets dieper op de betekenis van de tafel ingaan.

"Tafel" is in het Hebreeuws "*sjoelgan*" ( שׂוּלְחָן ), dat gewoon "*tafel*" betekent. Maar dit woord is afgeleid van het werkwoord "*sjaalag*" ( שָׁלַח ), dat "*zenden, wegzenden, laten gaan, uitstrekken, loslaten, gezonden worden, overgeven, uitstoten*" betekent.

Geliefde broeders en zusters, Jezus werd speciaal door de Vader gezonden naar de aarde om als Brood voor een verloren mensdom te dienen en hen te redden van een eeuwig verderf (Joh. 3:16-17; 4:34; 5:23-38; 6:29-57; 7:16-18; Matt. 10:40; 15:24; Luk. 4:18; 9:48; 10:16; Mark. 9:37). En zodra wij kinderen Gods zijn geworden en het Brood des Levens een

vaste plaats hebben gegeven op de gereinigde tafels van onze harten, worden wij óók door de Vader uitgezonden om het Brood uit te delen aan een verloren wereld (Matt. 14:16; 28:19; Mark. 6:37; 16:15-18; Luk. 9:13; 24:47-48; Hand. 1:8). Regelmatige gemeenschap met het Woord van God zal zeker de begeerte in onze harten opwekken om dat levende Brood ook aan anderen (in het bijzonder de nog niet geredde zielen) uit te delen.

We hebben dus gezien, broeders en zusters, dat de Tafel met de Toonbroden ons duidelijk verwijst naar de gemeenschap van het kind van God met het Woord van God, met het volgende doel:

- opdat hij geestelijk wordt gevoed (zie deel 1 van deze studie);
- opdat hij inwendig wordt gereinigd;
- opdat hij eeuwig leven zal ontvangen (zie deel 1);
- opdat hij strijdbaar wordt en het Woord als een zwaard tegen satan kan hanteren (zie deel 1);
- opdat hij uitgezonden wordt om het levende Brood uit te delen.

Evenwel is dit toch niet alles wat er over de Tafel der Toonbroden kan worden gezegd, want hierin zien wij ook het aardse huwelijk prachtig uitgebeeld.

We mogen hierin zien, hoe ons aardse huwelijk ingericht moet worden naar het voorbeeld van het hemelse huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid.

### De twee rijen van zes broden

Op de Tafel stonden twee rijen van zes toonbroden met boven op elke rij een schaalje brandende wierook (Lev. 24:5-9). Deze broden moesten zó worden geschikt zoals God het aan Mozes had geboden.

Ex. 40:23 – *“En hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.”*

Er moesten dus precies twee rijen (of stapels) van ieder precies zes broden in de orde worden geschikt, zoals God het had geboden.

We zien hier dat er grote nadruk wordt gelegd op het precies uitvoeren van Gods gebod. Want *“iets schikken”* betekent van zichzelf reeds *“iets ordenen”*. En tóch wordt ten overvloede ook nog het woordje *“orde”* gebruikt. Uit de strikt voorgeschreven schikking van die broden mogen we daarom afleiden, dat God hier een grote bedoeling mee had.

En als we de betekenis van het Hebreeuwse woord voor *“rij”* onderzoeken, dan wordt het feit dat God een exacte ordening voorschreef, nog méér benadrukt en nog duidelijker.

*“Rij”* is in het Hebreeuws *“ma’aragah”* ( מַעֲרָה ) en betekent *“rij, rang, slagorde”*. Dit woord is afgeleid van *“ma’arag”* ( מַעֲרַךְ ) dat *“schikking, plan, voorbereiding”* betekent. Op zijn beurt is *“ma’arag”* ( מַעֲרַךְ ) weer afgeleid van *“arag”* ( עֲרַךְ ), dat onder andere *“in slagorde opstellen (d.w.z. in rijen opstellen ten oorlog), voorbereiden, toerusten, ordenen, opmaken”* betekent.

Wat was nu Gods bedoeling met die strikt voorgeschreven schikking van de broden?

God had én heeft namelijk een plan in voorbereiding ( *“ma’arag”* – מַעֲרַךְ ). En we weten allemaal wat het grote plan van God is. Want toen de apostel Paulus in Efez. 5:22-33 over het aardse huwelijk tussen een man en zijn vrouw schreef, koppelde hij dat huwelijk rechtstreeks aan Gods plan. Namelijk dat God een reine, heilige Bruid toebereidt, een Gemeente die zonder vlek of rimpel is.

Gods geweldige plan is het toebereiden van een Bruid voor Zijn Zoon.

Efez. 5:27,30-32 – *“Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. .... Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.*

*Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op*

*Christus en op de Gemeente.”*

Leest u in dit verband ook 2 Cor. 11:2; Openb. 21:2-5.

Deze koppeling (door de Heilige Geest als de auteur van het Woord van God) van het aardse huwelijk aan het huwelijk tussen Jezus Christus en Zijn Bruid zullen we dadelijk ook terugzien als we de twee gouden kransen aan de tafel bestuderen.

Terwijl we dit goddelijke plan in onze gedachten houden, zullen wij nu eens naar de betekenis van het getal zes kijken.

Het getal zes verwijst naar de mens. Zo is het getal van de antichrist, de meest verdorven mens die ooit zal leven, 666. Openb. 13:18 – *“Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”* Dit gebruik van een getal (i.c. zes) in een groot getal van eenheden, tientallen en honderdtallen wordt in de Joodse godsdienst uitgelegd als een uitdrukking van uiterste volheid. De mens heeft ook zes belangrijke lichaamsdelen: hoofd, romp, twee armen en twee benen. De mens werd op de zesde dag geschapen (Gen. 1: 27-31) en aan de mens werden zes dagen om te arbeiden gegeven (Ex. 23:12).

Wat is dan, nu we dit alles onderzocht hebben, de betekenis (in Gods plan in voorbereiding) van die twee rijen van zes broden?

De twee rijen van zes broden, naast elkaar geplaatst op één tafel, duiden op twee mensen die nauw met elkaar zijn verbonden. Het gaat hier om de christelijke man en zijn vrouw, die in hun huwelijk voortdurend samen in gemeenschap mét en in adoratie van het Woord van God (moeten) zijn. Zij uiten hun beider liefde voor het Woord van God in een dagelijkse (gezamenlijke) gemeenschap met Jezus, Die het levende Brood en het Woord Zelf is. Zoals het Hebreeuwse woord voor *“rij”* ons heeft geleerd, heeft God hen in slagorde opgesteld en Hij heeft hen met het Woord van God toe-, cq. uitgerust als een voorbereiding op het toekomstige hemelse huwelijk tussen Jezus Christus en Zijn Bruid, de Gemeente. Een opstelling in slagorde verwijst ons naar strijd, naar veldslagen, naar oorlogen. God wil dat wij de boze en de machten van de lucht overwinnen en verslaan met het zwaard van het Woord van God. We hebben dat hiervoor in deze studie in deel 1 reeds gezien. Dan zullen wij meer en meer gereinigd en geheiligd worden tót het moment dat de Bruid volkomen is toebereid voor haar ene Man, Jezus Christus (Openb. 19:7-9; 21:2).

### De twee gouden kransen

Óp de gouden Tafel der Toonbroden was direkt rondom de broden een versierende gouden krans gemaakt. Aan de rand van de tafel was er een tweede gouden krans met een prachtige gouden lijst gemaakt (Ex. 25:24-25; 37:11-12).

Kransen, kronen en diademen hebben in de bijbel altijd de betekenis van onverderfelijkheid (1 Cor. 9:25; 1 Petr. 5:4), heiligheid (Ex. 29:6; Lev. 8:9), rechtvaardigheid (2 Tim. 4:8) en heerlijkheid (Jes. 28:5; Jer. 13:18; 1 Petr. 5:4). Een krans is, zoals we lazen, ook een geweldige beloning én een versiering. Zowel de Hemelbruidgom (Hoogl. 3:11) als de Bruid (Openb. 12:1; 21:2) zullen ermee worden getooid.

Een krans of een ring heeft geen begin en geen einde en is ook een beeld van eeuwige liefde en trouw. Bij de huwelijksceremonie worden door man en vrouw als teken van wederzijdse toewijding dan ook ringen uitgewisseld.

Geliefde broeders en zusters, onze God is absoluut getrouw. Hij blijft altijd getrouw aan Zijn Bruid, ook al is zij soms ontrouw (2 Tim. 2:13). Het is dan ook ondenkbaar dat Jezus ooit een andere, cq. tweede vrouw zal trouwen. Neen, Hij heeft Zich voor eeuwig de Gemeente als Vrouw verworven en Hij reinigt, heiligt en voedt haar. Dit is Zijn sublieme voorbeeld voor ons. Daarom blijft de op aarde tussen man en vrouw gevormde geestelijke eenheid in hun aardse huwelijk straks in de eeuwigheid bestaan. Dit betekent niet dat man en vrouw in de hemel

een huwelijk zullen hebben. Neen, in de hemel wordt er niet gehuwd (Matt. 22:30)! Maar op aarde zijn zij geestelijk één geworden en deze eenheid wordt uit genade ingepast in het Bruidselichaam. Dit is één van de verborgenheden van het christelijk huwelijk.

“Krans” is in het Hebreeuws “zer” ( זר ), dat betekent “krans, band (omlijsting)”. Maar het heeft ook de betekenis van “iets verspreiden”, zoals we bijvoorbeeld in een niesbui ontelbare druppeltjes vocht in de omgeving verspreiden. Wanneer we de diepere betekenis van tafel in het Hebreeuws (“sjoelgan” – שולחן – “uit-/wegzenden”) nu in onze gedachten nemen, dan begrijpen we, dat onze uitzending verband houdt met het verspreiden van het Woord van God, dat we uit genade mochten ontvangen.

“Lijst” is in het Hebreeuws “mis-gkeret” ( מסגרת ) en betekent “rand, lijst”, maar óók “bolwerk, burcht”.

Omdat we maar één veilige burcht kennen, namelijk Jezus, het vleesgeworden Woord van God, verwijst die gouden lijst met de buitenste gouden krans naar ons grote voorbeeld, het huwelijk tussen de Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente, die elkaar voor eeuwig lief zullen hebben en voor eeuwig trouw zullen zijn. De binnenste gouden krans duidt, u raadt het al, op het aardse huwelijk van man en vrouw.

De gemeenschap met het Woord van God zal als een vaste burcht en bolwerk worden voor elk aards huwelijkspaar, dat bereid is om het goddelijke voorbeeld op te volgen. Door dagelijks in het Woord van God te vertoeven en te blijven blikken op het goddelijk huwelijk, zal dit huwelijkspaar beschermd worden tegen de aanvallen van satan. Jezus in Zijn Woord zal hun burcht en bescherming zijn (Ps. 18:3; 31:4; 71:3; 91:2; 144:2).

En door de gemeenschap met het Woord worden de geestelijke sieraden verkregen. Hun harten zullen langzaam maar zeker onverderfelijke sieraden worden van heiligheid en heerlijkheid. Spr. 4:5-9 – “Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds. Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren. De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren.”

En dan, op een dag, zal de Bruid van Christus gereed zijn. Zij heeft zich toebereid en versierd (Openb. 19:7). Nu komt Jezus terug op aarde om haar tot Zich te nemen.

### De wierookschaaltjes

Geliefde broeders en zusters, een huwelijkspaar dat regelmatig de gemeenschap met het Woord van God zoekt en daardoor in adoratie van Jezus komt, zal een voortdurende aanbidding van Hem mogen ervaren. In overdrachtelijke zin wordt dit getoond door de schaaltes met brandende wierook op de twee rijen van zes broden. Het Woord van God is voor de christelijke man en zijn vrouw een bron van voortdurende vreugde geworden. Zij aanschouwen Jezus, hun Hemelbruidegom, zodanig in het Woord dat zij Hem aanbidden. Daarom is de gemeenschap met het Woord voor een huwelijkspaar ook hét middel om samen te groeien naar een hechte geestelijke eenheid in hun huwelijk.

Het woordje “wierook” is in het Hebreeuws “levonah” ( לבונה ) en duidt op witte wierookhars dat verbrand werd om een geurige rook te verspreiden. Het woord is afgeleid van “lavan” ( לבן ) dat “wit” betekent. Het werkwoord “lavan” ( לבן ) betekent “wit zijn, wit maken, zuiveren, gezuiverd worden”.

En zo is het ook beslist, geliefde broeders en zusters. Door de voortdurende gemeenschap met het Woord van God én de daaraan absoluut verbonden gehoorzaamheid worden de harten van man en vrouw steeds meer geheiligd en gezuiverd. Hun harten worden wit. Dan kan het niet anders, dan dat hun aanbidding tot een lieflijke reuk voor God wordt. Hij zal het aangenaam vinden om naar hun aanbidding te luisteren.

Geliefde broeders en zusters, heeft u het verlangen naar zulk een reine en zuivere gemeenschap met uw Verlosser? Neemt u dan dagelijks de tijd om Hem in het Woord te ontdekken en te ontmoeten. En als u Hem dan uit genade mag aanschouwen in al Zijn grootheid en majesteit, maar ook in Zijn nederigheid, dan zal uw hart gaan overvloeien in aanbidding voor Hem. En als u volhardt, zult u zó vol worden dat u aan anderen kunt gaan uitdelen.

U heeft in deze les ook gezien, dat man en vrouw in hun huwelijk onder de bescherming van Jezus (het Woord) mogen staan, als beiden middels de (gezamenlijke) gemeenschap met het Woord en de aanbidding van Jezus willen groeien naar geestelijke eenheid. Zullen wij daarom vanaf vandaag instappen in Zijn raadsplan?

Is er in uw harten het verlangen gekomen om uw huwelijk in te richten naar het voorbeeld van het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid? Laat wij ons dan ernstig realiseren dat het hier een huwelijksverhouding betreft tussen een absoluut reine, heilige en onberispelijke Bruidsgemeente en Jezus, Die Zich in liefde naar haar overboog en Die tot in de dood getrouw aan haar was. Zullen we elkaar als man en vrouw in ons huwelijk ook voor eeuwig liefhebben en getrouw aan elkaar blijven? Bedenkt u dat een ring of krans geen begin en geen einde heeft. De op aarde gevormde geestelijke eenheid blijft straks in de eeuwigheid bestaan. Dit is één van de verborgenheden van het christelijk huwelijk.

Maar als wij de diepe begeerten van onze harten bij Jezus bekendmaken, dan zal Hij ons helpen en ons leiden in de gemeenschap met Zijn Woord. Moge de Heer u rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)

NB, volgende week zullen we uit genade een blik werpen op de Tafel der Toonbroden in de hemel, uitgebeeld door vierentwintig op tronen gezeten ouderlingen.