

## ER KUNNEN STORMEN OPSTEKEN

### HJM Sales, 10-12-2017

Geliefde broeders en zusters, in het leven van de mens (óók in het leven van Gods kinderen) vinden zo nu en dan stormen plaats. Privé, in het huwelijk of het gezin, op het werk of in de gemeente. Bij de één soms meer dan bij de ander.

Stormen in het leven gebeuren! Het is niet anders. En óók als men Jezus heeft aangenomen en volgt en met Hem over de levenszeeën vaart, kan er een storm opsteken. Dit blijkt ook uit Matth. 8:23-27 – *“En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, also dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep. En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!”*

Eens hoorde ik een voorganger spreken over verschillende oorzaken van stormen in ons leven. Zijn prediking sprak mij bijzonder aan. Graag wil ik kort die oorzaken benoemen.

1. Er kunnen demonische stormen in het leven plaatsvinden. Een voorbeeld vinden we in Job 1:19 – *“En zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen.”* Lees ook de verzen 15-18.  
De Here God was trots op Job, hetgeen Hij ook tegen satan zei (vers 8). Ja, was satan's reactie, dat komt omdat U hem beschermt. Doch haal die bescherming maar eens weg en zie of hij dan ook nog zo vroom en rechtschapen is. Oké, zei God, Ik zal Mijn bescherming weghalen en test hem dan maar. De Here God was ervan overtuigd, dat Job zou standhouden. Echter, de test waaraan satan hem onderwierp, was puur duivels en bedoeld om Job, zijn huwelijk, gezin, kinderen en alles wat hij had kapot te maken (lees Job 1). Maar zó had God het niet gezegd. Dát was beslist niet Gods bedoeling geweest. God had nooit gezegd om zijn kinderen te vermoorden. Maar prijst God, Job bleef overeind (vers 21-22).
2. Er zijn stormen in het leven die opsteken als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Een voorbeeld is Jona 1:4 – *“Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.”* De profeet Jona werd door de Here God naar Ninevé gezonden om daar tot de mensen te spreken en hen te bekeren (vers 2). God wilde hen genade betonen en redden, want Zijn oordeel stond voor de deur. Maar Jona weigerde. Hij had geen zin en wilde per schip naar Tarsis (Spanje) vluchten. Maar God hield hem tegen middels een zware storm. Jona kwam uiteindelijk zelfs in de buik van een grote vis terecht. Maar toen hij zich bekeerde, werd hij uitgespuwd door de vis. De levensstorm was ten einde en Jona ging tóch naar Ninevé om bekering te preken.
3. Er kunnen ook stormen in het leven ontstaan door toedoen van anderen. Koning Agrippa en stadhouder Festus hadden besloten dat Paulus verantwoording moest afleggen van zijn geloof in Jezus in Rome. Zij hadden hem onder begeleiding van soldaten per schip op weg gestuurd. Onderweg begon het behoorlijk te waaien en Paulus adviseerde om in een haven te schuilen. Echter, de hoofdman en de stuurman meenden het beter te weten en vertrokken desondanks. Er stak een hevige storm op welke ternauwernood werd overleefd. Dit kunnen we lezen in Hand. 27:7-11,14,21 – *“En als wij vele dagen langzaam voortvoeren, en nauwelijks tegenover Knidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kreta heen, tegenover Salmone. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was. En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus, En zeide tot hen: Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het*

*schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer den stuurman en den schipper, dan hetgeen van Paulus gezegd werd.....Maar niet lang daarna, sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroklydon..... En als men langen tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen, en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben, en van Kreta niet afgevaren te zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben;”*

De storm Euroklydon was vernietigend en maakte alles kapot. Zo kan het ook in het leven gaan door toedoen van anderen. Het was op grond van de intieme relatie van Paulus met de Here God en het feit, dat Deze wilde dat Paulus over Hem in Rome zou getuigen (vers 22-25), dat alle levens toch werden gered.

NB, uiteraard zien we in deze storm ook weer de duivelse machten aan het werk!

4. Tenslotte zijn er stormen in het leven, waarmee God je wil beproeven. Dit is te lezen in Matth. 14:22-25 – *“En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten. En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.”*

De discipelen hadden zojuist een geweldig wonder meegemaakt, namelijk de vermenigvuldiging van vijf broodjes en twee visjes. Het getal vijf duidt in Hebreeuws o.a. op Gods adem waarmee Hij ons zegent met genade. Denk daarbij ook aan de vijf grote wonden in Jezus' geteisterde, gekruisigde lichaam. Brood duidt op Gods Woord. We zien hierin o.a. dus Gods Woord getypeerd, verhalende van redding door genade op grond van Jezus' kruisdood. In de twee visjes zien we de Heilige Geest in Zijn dubbele uitstorting over Gods kinderen, namelijk in de vroege en spade regens. Jezus wilde zien of de discipelen het wonder van de vermenigvuldiging hadden begrepen en dwong hen in een schip om naar de overzijde te varen. Maar Hij bleef hen wél in de gaten houden. En beslist bad Hij ook voor hen. Oók toen de zware storm opstak! Uiteindelijk schreeuwden de discipelen om hulp en onmiddellijk was Jezus er. Hallelujah!

Geliefde broeders en zusters, zoals gezegd kunnen er stormen in ons leven opsteken. Met verschillende oorzaken! Maar wat mij bijzonder aanspreekt is, dat alle in de bijbel vermelde stormen goed aflopen voor Gods kinderen. Hallelujah! Jezus laat ons niet in de steek. En ook zorgt Hij ervoor, dat stormen zich zelfs ten goede kunnen keren.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.