

## DE BIJBEL SPREEKT OVER DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS hjms

Geliefde broeders en zusters, twijfelt u aan de Wederkomst van uw Heiland? Behoort u tot degenen die het eigenlijk beu zijn om zo lang op Jezus' Wederkomst te moeten wachten? Dan heeft de bijbel een speciaal woord voor u. 2 Petr. 3:9 – *“De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.”*

Er zijn meer christenen die op een of andere manier problemen hebben met de Wederkomst van onze Heer Jezus Christus, zelfs voorgangers en predikers. Komt Hij wel werkelijk terug op aarde? En als Jezus dan komt, wannéer komt Hij dan terug? Hij was toch immers reeds op aarde? Waarom zou Hij dan opnieuw terug komen? Er verandert toch helemaal niets? Deze houding is typerend in deze tijd.

2 Petr. 3:3-4 – *“Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.”*

In deze bijbelstudie wil ik proberen de door de bijbel voorzegde Wederkomst te bewijzen. Ik zal enkele punten op een rijtje zetten. Maar ik zal het thema als volgt afbakenen:

Ik wil de voor ieder levend mens zichtbare Wederkomst van Jezus op aarde als de grote Koning der koningen behandelen, namelijk een Wederkomst in grote macht en heerlijkheid en vergezeld van ontelbare engelen en heiligen. Uiteraard zal ik dat doen aan de hand van de bijbel, het levende Woord van God.

De bijbel spreekt óók over een andere Wederkomst, namelijk over een onzichtbare komst van Jezus als Hemelbruidegom voor Zijn Bruid, de Gemeente. Dit is de zgn. Opname, cq. Wegname. Dit thema zal in deze studie niet aan de orde komen. Met Gods genade hoop ik dat op een later tijdstip te doen.

### De bijbel zegt dat Jezus terug op aarde zal komen

Geliefde broeders en zusters, zoals Jezus eens vanaf de Olijfberg ten hemel voer, alzó zal Hij eens ook terugkomen (Hand. 1:11). Dit zegt de bijbel! Het onfeilbare Woord spreekt in vele profetieën over Jezus' Wederkomst. Voor wedergeboren christenen staat de Wederkomst daarom vast. Het is voor hen een vaststaand feit, waarin zij absoluut geloven. Ook ik!

### JEUS KOMT SPOEDIG TERUG! BENT U GEREED OM HEM TE ONTMOETEN?

Waarop is ons geloof gebaseerd?

Wel, de honderden profetieën in het Oude Testament met betrekking tot de eerste komst van Jezus (als baby) en Zijn aardse omwandeling in Israël werden allen letterlijk vervuld. Dan is het vast en zeker, dat de vele profetieën over Jezus' Wederkomst eveneens letterlijk zullen worden vervuld. Dan is het ook vast en zeker, dat Jezus letterlijk de fysieke, aardse troon van Zijn stamvader David in de aardse stad Jeruzalem in ontvangst zal nemen en bezetten (Luk. 1:32). Dan zal Hij letterlijk de Vrededorst zijn, Die over de gehele aarde zal heersen (Jes. 9:6). Daarna zal door het volk van Israël ook letterlijk vanuit Sion en vanuit Jeruzalem het Woord van God over de gehele aarde worden verspreid (Jes. 2:3).

Reeds Henoch profeteerde in het begin van de bijbel, dus in de oudheid, over de Wederkomst van Jezus. Jud. 14 – *“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;”*

Jezus sprak ook Zelf over Zijn Wederkomst, onder andere in Joh. 14:2-3 – *“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”*

De Wederkomst van Jezus zal voor iedereen zichtbaar zijn. Openb. 1:7 – *“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.”*

De zichtbare Wederkomst op aarde wordt door bijbelonderzoekers ook wel *“parousia”* genoemd. Een *“parousia”* was de triomfantelijke overwinningstocht van grote koningen en overwinnaars in de stad. Zoals bijvoorbeeld de Romeinse keizer. Na zijn overwinningen maakte de keizer met groot machtsvertoon zijn intocht in de overwonnen stad. Herauten hadden reeds de bevolking op de hoogte gebracht. De stad was dan tot in de puntjes voorbereid, de wegen waren schoongemaakt en afgezet. De keizer zat dan op een prachtig wit paard en werd door zijn helden en onderdanen bij zijn intocht begeleid en gevolgd. En zij mochten delen in de overwinning.

Alzó zal ook Jezus op aarde terugkomen en Hij zal Zijn glorieuze intocht op aarde en met name in Jeruzalem maken, daarbij gevolgd door alle heiligen die mogen delen in Zijn overwinning (leest u Zach. 14:5b; het zojuist reeds gelezen Jud. 14 en Openb. 19:11-16). Openb. 19:11,14 – *“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. .... En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.”*

Daarom zal Jezus' Wederkomst op aarde óók vooraf gaan door een groot teken in de hemel. Een teken dat als het ware glorieus de eindoverwinning en het moment aankondigt: *“Nu komt Hij! Nu gaat het gebeuren! Nu komt de grote Koning der koningen.”*

Want in Matt. 24:30 sprak Jezus de volgende woorden over Zijn Wederkomst: *“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.”*

Wat opvalt in deze tekst is, dat Jezus sprak over het teken van de Zoon des Mensen.

### Het teken in de hemel van Jezus' Wederkomst

Als Jezus terugkomt, zal er vlák voor Zijn zichtbare Komst éérs in de hemel een teken verschijnen. Het teken van de Zoon des mensen! Welk is dat teken?

Hierover is veel gespeculeerd. Maar de bijbel zegt hier naar mijn weten verder niets over en ook uit het Griekse grondwoord (*“semeion”* vertaald met *“teken”*) kan ik niet meteen iets specifiek afleiden. Wellicht werd *“teken”* in Matt. 24:30 overdrachtelijk gebruikt en bedoelde de evangelist Mattheus met *“teken”* het wonderbare feit zelf, dat Jezus op de wolken zal verschijnen en terugkomen. *“Se'meion”* betekent immers *“teken, wonder, wonderteken”* en is afgeleid van *“se'maino”* dat *“aanduiden, wijzen op”* betekent.

Sommigen, waaronder de kerkvaders Origenes (185-253) en Chrisostomus (354-417), denken dat er in de lucht een groot lichtend kruis te zien zal zijn, hetwelk toch hét specifieke teken van Jezus is. Anderen denken dat het teken in de hemel te maken zal hebben met het teken van Jona (Matt. 16:4), namelijk Jezus' Opstanding. Er is ook een bijbelleraar, die denkt dat het teken niet het kruis zal zijn, omdat het teken van het kruis in de afgelopen 2000 jaren veel leed voor de Joden heeft veroorzaakt. Dit vind ik een verkeerde redenatie. Niet het kruis bracht hen leed, het waren juist de mensen die dit leed veroorzaakten. Ik denk dat het Joodse volk straks zelfs het kruis zal omhelzen uit liefde voor Jezus. Deze bijbelleraar meent dat het teken van de wonden van de spijkers in Jezus' handen en voeten in de wolken zal verschijnen. Hij verwijst hiervoor naar Joh. 20:20-25 waar het geloof en ook Thomas' bereidheid tot geloof verbonden is aan de wonden van de spijkers in Jezus' handen en voeten.

Hoe dan ook! Het teken zal wellicht héél spectaculair zijn, maar de bijbel maakt het verder niet duidelijk. Dus hoeven we ons hier niet zo mee bezig te houden. Maar Jezus zál terugkomen, zoals Hij eens naar de hemel ging. Want de twee engelen spraken na Jezus' Hemelvaart de volgende woorden tegen de discipelen. Hand. 1:11 – *“Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.”*

Algemeen wordt onder bijbelonderzoekers aangenomen, dat de woorden van de twee engelen betekenen, dat de Wederkomst van Jezus onder dezelfde omstandigheden zal plaatsvinden als Zijn Hemelvaart vanaf de Olijfberg vlak bij Jeruzalem (Hand. 1:12). Hoe voltrok zich Zijn Hemelvaart? Dit kunnen we lezen in het boek Handelingen.

Hand. 1: 9-12 – *“En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.”*

De zinsnede *“zal also komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren”* kan haast niet anders dan betekenen dat Jezus niet alleen óp de wolken zal terug komen, maar ook op dezelfde plaats, dus op de Olijfberg bij Jeruzalem. Dit wordt bevestigd door onder andere de volgende schriftgedeelten:

Matt. 24:30 – *“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.”*

Openb. 1:7 – *“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.”*

Zach. 14:3-4a – *“En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten;.....”*

Leest u in gelijke zin Dan. 7:13 en Openb. 14:14.

*“Zal also komen”* betekent volgens veel bijbelonderzoekers echter tevens, dat Jezus onder dezelfde politieke, sociale en demografische omstandigheden zal terug komen als toen bij Zijn Hemelvaart.

### De omstandigheden in Israël rond Jezus' Wederkomst

Geliefde broeders en zusters, we leven nu in eindtijden. In christelijke bladen en magazines wordt veel over Jezus' Wederkomst gesproken. Men zegt dat die voor de deur staat. Wedergeboren kinderen Gods die hun Heiland ernstig dienen, voelen aan door de werkingen van de Heilige Geest in hun hart, dat het niet lang meer zal duren. Zij proeven aan de geestelijke atmosfeer om hen heen en in de wereld dat Jezus spoedig zal komen. Het is dan verbazingwekkend te ontdekken, dat veel omstandigheden op dit moment in onze tijd volstrekt vergelijkbaar zijn met die van 2000 jaar geleden. Een groot aantal voorbeelden:

De Joden zijn weer terug in hun land. De staat Israël bestaat weer sinds 1948 en sinds 1967 is ook de stad Jeruzalem weer in Joodse handen. Men werkt aan plannen om een nieuwe tempel in Jeruzalem te bouwen.

Er zijn in het land weer orthodoxe Joden die het uiterlijk naleven van de Wet boven alles Stellen, net zoals toen de Farizeeërs en schriftgeleerden. Er zijn weer veel gewone Joden in Israël die God eerlijk willen dienen, net zoals toen de vissers, herders en timmerlieden.

Er zijn veel seculiere mensen in Israël, net zoals toen bijvoorbeeld de Sadduceeën. Er zijn weer Messiaanse Joden, net zoals toen eerste Joodse christenen. Zij ervaren veel tegenstand van de orthodoxe Joden, net zoals de gelovige discipelen na Jezus' Hemelvaart.

Er is sinds 2004, na bijna 1600 jaren van afwezigheid ook weer een Sanhedrin. Het Sanhedrin was het hoogste Joodse gerechtshof. Juist het feit van de heroprichting van het Sanhedrin is laat zien dat Jezus' Wederkomst heel spoedig zal zijn, want in Matt. 26: 63-64 lezen wij de volgende uitspraak van Jezus tegen de leden van het Sanhedrin: *“Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.”* Jezus bedoelt met *“van nu aan zult gij zien”* niet dat hogepriester Kajafas Zijn Wederkomst zal zien. Dat zou fysiek onmogelijk zijn omdat de hogepriester reeds lang is gestorven. Neen, Jezus richt Zich hier tot het Sanhedrin als instituut, dat in de eindtijd weer zou worden opgericht en haar invloed op de Joodse godsdienst in Israël zou doen gelden.

Net zoals 2000 jaar geleden de toenmalige bekende wereld (inclusief Israël) bezet was door de Romeinen, die heersten in het grootse deel van Europa, het Midden-Oosten en de landen rond de Middellandse Zee, begint zich nu een identieke situatie af te tekenen. Het bestaan van de Europese Unie zal u zeker niet zijn ontgaan, maar deze EU heeft recent onder leiding van de Franse president Sarkozy een verbond gesloten met álle islamitische landen rond de Middellandse Zee, de Mediterrane Unie. Dus het *“herstelde Romeinse rijk”* waarin de Antichrist de scepter zal gaan zwaaien, begint zich nu te ontwikkelen en zal straks de wereld gaan beheersen en verdrukken. Het zal ook Israël bezetten.

Langzaam maar zeker komen de tegenwoordige omstandigheden overeen met de omstandigheden ten tijde van Jezus' Hemelvaart. De bladeren van de vijgeboom Israël zijn aan het uitspruiten (Matt. 24:32-33), want de zomer van Jezus' Wederkomst is nabij.

### Overige omstandigheden rond Jezus' Wederkomst

In verband met de Wederkomst zijn nóg twee omstandigheden van groot belang, namelijk de wereldwijde evangelieverkondiging, helaas gepaard gaande met een grote geestelijke afval.

Matt. 24:14 – *“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”*

Jezus merkte op dat het einde komt (en Hij dus terugkomt) als het Evangelie over de gehele wereld (en dus ook in Israël) verkondigd zal zijn.

Wel, broeders en zusters, thans wordt met behulp van alle moderne mediatechnieken en hulpmiddelen elk land op aarde met het wondervolle Evangelie van de Verlossing door Jezus bereikt. Het wachten is nog slechts op het moment dat God zal concluderen, dat nu de volheid der heidenen met het Evangelie is bereikt (Rom. 11:25).

Maar de Bruid, de Gemeente, heeft in deze dagen wél een tweevoudige zendingstaak. Niet alleen het Evangelie over de hele wereld verkondigen, maar óók Israël tot bekering brengen. En hieraan schort het vaak. Vele christenen hebben het volk van Israël best lief, maar zij willen hen uit valse schaamte voor de afgrijselijke holocaust niet het Evangelie verkondigen, want *‘je moet hen niet voor het hoofd stoten’* en *‘God heeft hun ogen gesloten voor het Evangelie’*. Maar de Joden zijn dode, verdorde, afgebroken takken van de edele vijgeboom (Rom. 11), die alléén tot leven zullen komen en weer worden ingeënt als zij Jezus aannemen en wedergeboren worden. Laten we ons goed realiseren, dat Jezus tegen de Joden het volgende heeft gezegd in Matt. 23:37-39 – *“Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden*

*hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!”*  
 Pás als de Joden zullen zeggen “Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren” zal Jezus terugkomen! Ook uit Hand. 3:19-20 blijkt dat Jezus terugkomt als Israël zich bekeert, want Petrus zei tegen het Joodse volk: “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;”

Jezus komt terug als het Evangelie over de hele wereld is verkondigd én Hij van harte door het Joodse volk (en met name door de geestelijke en politieke leiders) wordt verwelkomd. Satan weet dit ook! Hij weet dat zijn tijd kort is. Dáárom is er een intense geestelijke strijd gaande om Israël en om Jeruzalem. Dáárom worden de Messiaanse Joden die in Israël het Evangelie willen verkondigen, verdrukt door de orthodoxe Joden. Dáárom bewerkt hij in de harten van christenen de valse overtuiging om tegen Joden juist niet te evangeliseren.

Maar ondanks de wereldwijde evangelieprediking in de eindtijd en de daarmee gepaard gaande bekeringen zal er tóch ook een gigantische wereldwijde geestelijke afval zijn. En de bijbel zegt dat de dag van Jezus' Wederkomst pas komt, nádat die wereldwijde afval en wetteloosheid heeft plaatsgevonden én nadat de Antichrist (de mens der zonde, de zoon des verderfs) zich heeft geopenbaard. 2 Thess. 2:1-4 – “En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.”

Uit de context van dit schriftgedeelte, waarin niet alleen over de toekomst van de Here Jezus Christus wordt gesproken, d.w.z. over de Wederkomst en onze toevergadering tot Hem, maar ook over zonde en verderf, blijkt dat genoemde afval een geestelijke afval zal zijn. Een grote, geestelijke afval vóór de Wederkomst. Ook andere schriftgedeelten spreken over die afval in de eindtijd.

1 Tim. 4:1 – “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,”

2 Tim. 3:1 – “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.”

Matt. 24:1-3 – “En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.”

Luk. 17:26-29 – “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen (NB, Matt. 24:37 spreekt over “de toekomst van.....”). Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdief ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdief ze allen.” Leest u ook Matt. 24:36-44.

De mensen zullen zo druk zijn met werken, geld verdienen, pleziertjes, handel, sex, etc., etc. dat zij het geloof in Jezus verliezen. Zij leven alsof God niet bestaat. Hierbij verrichten allerlei verleidende geesten hun verwoestende werk. Zodanig dat de mensen totaal niet in de gaten zullen hebben, dat de Wederkomst en de oordelen van God op het punt staan te beginnen. Dít is geestelijke afval, broeders en zusters! En in deze tijd van geestelijke afval vlak voor Jezus' Wederkomst zal volgens het zojuist gelezen schriftgedeelte 2 Thess. 2:1-4 ook de

Antichrist, de mens der zonde, zich openbaren. En hij zal in de nieuw gebouwde tempel in Jeruzalem plaatsnemen alsof hij God is. Jezus Zelf (maar ook de profeet Daniel) sprak hier reeds over. Matt. 24:15-16 – *“Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;”*

### Het exacte tijdstip van Jezus' Wederkomst

Geliefde broeders en zusters, Jezus onderwees ons ook, dat niemand de dag of het uur van Zijn Wederkomst weet, dan alleen God de Vader. Mark. 13:32 – *“Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.”* Zelfs Jezus, Die toch Gods Zoon is, kent het tijdstip van Zijn Wederkomst niet. Hij wacht op het moment dat God de Vader tegen Hem zegt om te gaan. Verwerpt u daarom al die groeperingen en predikers die claimen precies te weten wanneer Jezus terug zal komen. Zij liegen en zij zijn valse profeten.

Maar Jezus onderwees ons ook, dat wij wél de tijden en de gelegenheden moeten kunnen onderscheiden. Matt. 16:3 – *“En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?”*

Het lijkt of er een tegenspraak tussen Mark. 13:32 en Matt. 16:3 is. Toch is dat niet het geval! Want in Luk. 17:24 zei Jezus eerst dat Zijn Wederkomst zal zijn als een bliksemflits, dus onverwachts voor iedereen: *“Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.”* Maar twee verzen verder in Luk. 17:26 e.v. zei Hij vervolgens, dat het in de dagen van de Zoon des mensen zal zijn zoals in de dagen van Noach! De betreffende schriftgedeelten hebben we reeds op de vorige bladzijde gelezen.

De dag van Jezus' Wederkomst zal totaal onverwachts zijn voor hen die nog steeds zonder God in zonden en in duisternis leven. Het zal geschieden als een bliksemflits! De mensen zullen nog steeds onbekommerd hun levens van handel, sex en andere pleziertjes leven. Maar dan komt Jezus terug zoals een dief in de nacht (1 Thess. 5:1-6).

Natuurlijk dienen kinderen Gods in hun levens in alle realiteit door te gaan met de noodzakelijke dingen van alledag, ze leven tenslotte in deze wereld, maar de bijbel vraagt wél om geestelijk klaar en voorbereid te zijn. Om onbewogen door allerlei verleidingen en geruchten van valse profeten te leven, vrijgemaakt van de wereld. Want Jezus kan elk moment komen.

Broeders en zusters, getrouwe christenen weten dus niet exact de dag van de Wederkomst. Maar wél weten ze, dat Jezus elk moment kan komen. Zij voelen de atmosfeer in de wereld door de Heilige Geest haarfijn aan. Zij ervaren de stilte voor de storm. Zij verlangen naar hun Jezus. De Bruid, de Gemeente, en de Heilige Geest willen graag dat Jezus spoedig terugkomt. Openb. 22:17 – *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.”*

Wedergeboren kinderen Gods zullen door de Heilige Geest weten, wanneer de Wederkomst vlak voor de deur staat, want God zegt in Amos 3:7 – *“Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.”*

God deelde Zijn plan om Sodom en Gomorra te vernietigen met Abraham (Gen. 18:16-33). In zekere zin zal Hij met betrekking tot de Wederkomst en de daarmee gepaard gaande eindtijdoordelen ook overeenstemming met de kinderen Gods zoeken. Niet om aan hen toestemming te vragen, maar om te weten of zij er gereed voor zijn. Wij moeten daarom net als Abraham heel dicht in gemeenschap met Hem wandelen en begeren naar Zijn Wederkomst. Dan zal Hij ook aan ons door de Heilige Geest in ons hart Zijn plannen openbaren. Als wij intensief in de voorspraakgebeden gaan, vurige getuigen zijn en bidden om een

opwekking, zal dit Jezus' Wederkomst verhaasten. 2 Petr. 3:11-12 – *“Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.”*

De Wederkomst van Jezus zal de grootste overwinning van de Gemeente zijn. Als wij zien dat de omstandigheden in de wereld klaar zijn voor Zijn Wederkomst, als wij zien dat wij onze roeping hebben vervuld en tot een reine Bruid zijn geworden, die zich voor Jezus heeft gereed gemaakt, dán zullen wij roepen *“Maranatha, ja, kom, Heer Jezus”*.

### Tot slot

Geliefde broeders en zusters, Jezus komt heel, heel spoedig terug. Kijk om u heen en laat de Heilige Geest uw hart overtuigen. Maar bent u gereed? Ben ik wel gereed? Ik ben ervan overtuigd dat ook u allen ooit Jezus als Verlosser en Heer heeft ontmoet. Maar wat is er sedertdien met uw geestelijk leven gebeurd? Wat is er in mijn geestelijk leven gebeurd? Bent u nog even vurig voor Jezus en Hem liefhebbend als toen? Of bent u weer afgedwaald? Bent u wellicht geestelijk in slaap gevallen? Ben ik nog even vurig of slaap ik?

In Matt. 25:1-13 gaf Jezus aan Zijn discipelen een treffende gelijkenis: *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluiimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

Geliefde broeders en zusters, misschien heeft de Heilige Geest vandaag tot uw hart gesproken, misschien heeft Hij uw hart overtuigd dat u dwaas heeft gehandeld in uw geestelijk leven. Bekeer u dan nu. Voor bekering is het nooit te laat. Jezus' liefde en genade is nog steeds even groot. Hij wil uw hart opnieuw vullen met de vurige olie van de Heilige Geest. Bidt u met mij het volgende gebed:

*“Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Ik kom tot U in alle vrijmoedigheid. Vergeef mij dat ik niet waakzaam ben geweest in mijn geestelijk leven. Vergeef mij dat ik heb gezondigd. Vergeef mij dat ik geestelijk in slaap ben gevallen. Ik bid u dat het kostbare Bloed van Uw Zoon Jezus mijn zonden zal wegwassen. Wilt u mij helpen om gereed te zijn voor Jezus' Wederkomst. Ik wil niet meer mijn hart zetten op alle dingen en pleziertjes van deze wereld, maar ik wil gereed zijn als Jezus komt. Ik wil niet meer geestelijk slapen als een dwaas. Help mij om door uw Heilige Geest te onderscheiden wat er in de wereld aan de hand is. Geef mij een hart dat weet, wanneer Jezus komt. Geef mij een opmerkzaam hart. Geef mij een hart dat U en Jezus van harte vurig liefheeft. Dank U voor alles, Vader. U zult mij leiden en helpen en zegenen. Want U houdt van mij. Amen.”*

Moge onze Koning Jezus, Die heel spoedig komt, u deze week rijkelijk zegenen. Amen.