

DE KOPEREN SLANG HJM Sales, 09-09-2016

Geliefde broeders en zusters, leven zonder Jezus betekent geestelijke duisternis. Zelfs wanneer men mag genieten van allerlei materiële zegeningen, een goede baan, een mooie vrouw en knappe kinderen, zal er ten diepste toch leegheid in het hart zijn. Het hart zal blijven hunkeren naar iets diepers, iets wat het hart daadwerkelijk kan bevredigen. En we kunnen rustig stellen, dat wanneer die allerdiepste hunkering van het hart niet meer wordt ervaren, men het geweten bewust heeft dichtgeschroeid met ongeloof en afwijzing.

Wie het Licht van Jezus afwijst, komt terecht in geestelijke duisternis. David Maasbach schreef in een van zijn dagboeken dat wanneer men het Leven van Jezus niet wil ontvangen, men zich openstelt voor de dood. En daarmee komt de slang (typebeeld van satan) in beeld.

Dat gebeurde ook bij Israël. God had hen bevrijd uit de slavernij in Egypte. God had hen een leider, Mozes, gegeven die hen had uitgeleid uit Egypte. Uiteraard door Gods eigen sterke Hand! Zij waren door de Rode Zee getrokken, waar God hen een bovennatuurlijke weg had geopend en waren door de woestijn op weg gegaan naar het door God aan hen beloofde land. Daar in de woestijn voedde God hen bovennatuurlijk met Brood uit de hemel, het Manna, en Hij lestte hun dorst met het water uit de Rots Die hen volgde.

Maar regelmatig kwam het volk ontevreden in opstand. En zij waren op zeker moment ook ontevreden over het Manna. Zij waren het in hun ogen lichte brood beu. Num. 21:5 – *“En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood.”*

Het hemelse Brood, het Manna, is het typebeeld van Gods Woord waarmee Hij ons wil voeden. Verwerping van Gods Woord (hier wordt zelfs over walging gesproken) zal ons in de problemen brengen! Dit gebeurde ook bij het volk van Israël. Num. 21:6 – *“Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël.”*

Mensen die Gods Brood, Zijn Woord, verwerpen, komen in geestelijke duisternis terecht. Ook zij die bewust Jezus verwerpen en niet willen geloven, komen in die duisternis terecht. Jezus zei ook: *“Ik ben het Brood des Levens”* (Joh. 6:35,48).

Israël werd door vurige, d.w.z. giftige, slangen gebeten. Door het gif werden zij dodelijk ziek. Degenen die Jezus en Zijn Woord verwerpen, worden ook gebeten door giftige (geestelijke) slangen. De beet van die slang betekent grote problemen van welke aard dan ook in het leven. Met als gevolg de geestelijke dood.

Maar onze God is een zeer genadige God. Toen de Israëlieten wanhopig en berouwvol tot Mozes kwamen (“wij hebben gezondigd”), gaf God aan Mozes een uitweg, een remedie. Num. 21:8-9 – *“En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.”*

Wat zo frappant is, is dat God de slangen niet wegnam. Dat zou ogenschijnlijk een goede oplossing zijn geweest. Ogenschijnlijk! Neen, de slangen bléven en konden nog steeds mensen bijten. Het leert mij, dat dit ‘mechanisme’ ook vandaag de dag nog geldt. Wanneer wij Jezus en Zijn Woord verwerpen, dan zullen wij door giftige slangen gebeten worden met als consequentie de geestelijke dood. En we hoeven maar om ons heen te zien, de kranten te lezen, etc., om een totaal kapotgeslagen, dodelijk verwonde maatschappij te zien vol met mensen in de allergrootste nood.

Maar het redmiddel voor de mens is een slang van koper, geen levende! De Israëliet die gebeten was, mocht de koperen slang aanzien en daardoor worden gered van de dood. Dit principe geldt nog steeds! In de bijbel typeert koper Gods oordeel, terwijl de slang de satan typeert, als het ware de personificatie van zonde. Als Mozes een slang van koper moest maken en die aan een paal bevestigen, wilde God blijkbaar iets duidelijk maken. De Israëlieten begrepen de diepe betekenis nog niet. Zij mochten simpelweg naar de slang kijken en worden genezen. Maar Johannes en ook Petrus ontvingen van God wel de openbaring.

Joh. 3:12-18 – “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergelkomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, also moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.”

1 Petr. 2:24 – “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.”

Jezus, Gods Zoon, kwam naar de aarde om de mensen te redden. Hij werd Mens en droeg alle zonden van de mensen in Zijn Lichaam. Hij werd tot zonde gemaakt, terwijl Hij Zelf nooit had gezondigd. En Hij onderging het oordeel over onze zonden en betaalde de ultieme prijs voor die zonden aan het kruis van Golgotha. Hij hing als de koperen slang aan het hout. Hij stierf onschuldig in onze plaats. Mozes mocht daarom geen echte slang aan de paal hangen. Maar wel een koperen figuur dat er als een slang uitzag, de Heiland Jezus typerend.

En ieder die op Jezus blikt, mag volle vergeving en genezing ontvangen. Wie Jezus aanneemt, wordt gered. Door het geloof. Verlossing, bevrijding, genezing is gratis als wij op Jezus zien. Richt de ogen niet op het probleem of de ziekte, maar op Jezus, de Behouder en de Genezer.

De Israëlieten kon niet tegelijkertijd op de koperen slang én op hun wonden zien. Ieder die de koperen slang aanzag, werd genezen. Ook ieder die gedurende Jezus' aardse omwandeling tot Hem kwam, werd genezen. Omdat Hij goed is, niet wij! Kom daarom tot Hem!

Geliefde broeders en zusters, houdt u in rustig vertrouwen en geloof voortdurend het oog op Jezus gevestigd. Zie niet op uw situatie, op de conditie en symptomen van uw lichaam. Satan, de slang verleidde ooit Eva door haar aan Gods goedheid te laten twifelen. Maar wij hebben nu de openbaring ontvangen. Jezus redt! Wij mogen in de autoriteit van Jezus op slangen en schorpioenen treden. In Zijn Naam! Want Hij, Jezus, heeft hun kop vermorzeld. Luk. 10:19-20 – *“Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.*

Mark. 16:17-18 – “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.”

Moge Jezus, onze Redder, u en mij deze week zegenen. Amen.