

## SIMEON EN HANNAH HJM Sales

Luk. 2:29-30 - *"Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,"*

Geliefde broeders en zusters, alles in Gods Woord, de bijbel, heeft grote betekenis. Elk boek, elk hoofdstuk, elk vers of schriftgedeelte, elke letter of onderdeel van een letter. In Jezus' eigen woorden: *"Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."* (Matth. 5:18). Het Griekse woord dat met "wet" is vertaald is "nomos", waarmee "de Pentateuch, de gehele verzameling heilige boeken van het Oude Testament" wordt aangeduid. Jezus zei, dat geen jota (de kleinste Hebreeuwse letter) noch tittel (de puntjes, streepjes en uitsteeksels van Hebreeuwse letters) zullen voorbijgaan. Alles is belangrijk in Gods Woord.

Wat ook erg belangrijk is en wat tot diepe openbaringen kan leiden, is de betekenis van de genoemde namen. Als Gods Woord een naam geeft, onderzoekt u dan altijd de betekenis.

In Lukas 2 noemt Gods Woord de namen van twee personen, die op bezoek kwamen bij de net geboren baby Jezus en Zijn ouders Maria en Jozef. Deze twee mensen waren al oud. Zij hadden beiden jarenlang gewacht op de geboorte van Jezus, de Messias. Zij wisten niet wanneer het zou gaan gebeuren en welke baby het betrof. Maar nu had Gods Geest het aan hen beiden geopenbaard en hen naar baby Jezus gebracht. Het betrof Simeon en Hannah. We zullen zien dat zij typebeelden zijn van de Wet en van de Genade.

Luk. 2:25-32 zegt over Simeon: *"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid (hjms, in Hebr. "jesjoeah", d.i. lett. Jezus) gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël."*

Simeon, in Hebreeuws "Sjim'on" (שמעון) betekent "horend, luisterend, gehoord". Bij deze betekenis denk ik aan het 'Sjema', de Joodse geloofsbelijdenis o.g.v. de Wet, te lezen in Deut. 6:4-6 - *"Hoor, Israël (שמע ישראל)! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn."*

Zowel de naam Simeon als Sjema zijn afgeleid van het werkwoord "sjama" (שמע) dat "horen, luisteren (naar), gehoorzamen" betekent. En dit is nu net de kern van de Wet. De mensen in het oude Israël moesten horen en luisteren naar Gods wetsbepalingen, naar Zijn wil. Als zij die gehoorzaamden, werden zij op grond van die Wet gerechtvaardigd. Het probleem was alleen, dat géén mens in staat was om de Wet te gehoorzamen (Rom. 3:10,20). Want wie in één bepaling faalde, had de gehele Wet overtreden. Vandaar dat er door God een zeer uitgebreid systeem was verordeneerd van allerlei dierenofferanden en andere

offers, die bedoeld waren om de schuld van de wetsovertreder weg te nemen en de zonde te vergeven.

Wat is het daarom heerlijk en een fantastisch wonder, dat God Zijn eigen Zoon zond om met het Offer van Zichzelf dit hele systeem van talloze offeranden overbodig te maken. Met één Offerande heeft Hij tot in eeuwigheid degenen die in Hem geloven gerechtvaardigd (Rom. 3: 21-22). Hallelujah!

De betekenis van de naam Simeon duidt reeds op de Wet, maar ook als we goed kijken naar wat Luk. 2 zegt over Simeon zelf, dan ontdekken we dat Simeon een typebeeld van de Wet was. Luk. 2:25 zegt namelijk dat hij rechtvaardig was. Maar het feit was, dat geen mens de Wet volbrengen kon. Simeon was dus gerechtvaardigd door het doen van allerlei werken die op de Wet waren gebaseerd en als hij gefaald had o.g.v. allerlei offeranden.

Dit betreft een volkomen andere positie dan de positie van de gelovige in Christus. Christus is Zélf de rechtvaardigheid van de gelovige. De gelovige (die zelf totaal niets kan verdienen) wordt uit Genade met de rechtvaardigheid van Christus bekleed.

Ook noemde Simeon zichzelf een dienstknecht van God en dat behoeft op zichzelf niet heel bijzonder te zijn. Wij allen dienen God immers. Maar uit Rom. 5:20 kunnen we ook gerust afleiden, dat de Wet Gods dienstknecht was en een heerser (Rom. 7:1) en ook een *"tuchtmeester"* (Gal. 3:24). Letterlijk volgens het Grieks een *"paidago'gos"*, d.w.z. een *"pedagoog"*.

Simeon had een lang leven geleid en zou pas sterven als hij de Christus, de door God beloofde Messias had aanschouwd. Nu was dat zo ver. En dan zegt Simeon in vers 29: *"Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,"* Het woord *"zaligheid"* is in Hebreeuws *"jesjhoeah"* ( *יְשׁוּעָה* ), de naam van Jezus! Met andere woorden, Simeon getypeerd als de Wet zijnde, zegt: *"Mijn taak zit erop, Heer, want mijn ogen hebben uw Heil, uw Zaligheid, Jezus Christus, gezien, Die gekomen is om met een overvloed van Genade de mensen te redden en zalig te maken."*

De rechtvaardigheid o.g.v. de Wet werd nu vervangen door rechtvaardigheid o.g.v. geloof in het volmaakte, éénmalige Kruisoffer van Gods Zoon Jezus, Die mensen die geloven Heil en Zaligheid zou brengen en waarmee alle dierenofferanden overbodig waren geworden. Lees Hebr. 10:4-7,12,14). Jezus was geboren. En Hij kwam met Genade en Waarheid (Joh. 1: 14-17). De strenge Wet werd vervangen door de Genade! De allerbeste mens David faalde onder de Wet en werd veroordeeld. Maar nu werd de Genade geopenbaard op grond waarvan de allerslechtste mens door geloof kan worden gered en gerechtvaardigd. De Wet eiste gerechtigheid. De Genade schenkt gerechtigheid. Daarom verscheen nu Hanna (in de SV met Anna vertaald) als type van de Genade ten tonele, omdat Simeon immers had geuit: *"Laat mij nu gaan, Heer."*

Luk.2:36-38 - *"En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten."*

Hanna, in Hebreeuws "*Channah*" ( חַנָּה ), betekent "*genade*", een geweldig mooie naam voor een kind van God. Want alles wat je als mens toch kunt zijn en doen, is toch alleen op grond van Gods Genade? Rechvaardiging o.g.v. de Wet werd nu vervangen door rechvaardiging o.g.v. Genade. Daar ben ik zo blij om. Met Paulus zeg ik: "*door de Genade van God ben ik, wat ik ben*" (1 Cor. 15:10a).

Hannah was een dochter van Fanuël, in Hebreeuws "*Pe-nu-el*" ( פְּנוּאֵל ) hetgeen betekent "*het gelaat van God*" of ook "*naar God toegewend*". Wie onder de Genade leeft, mag Gods Aangezicht aanschouwen en het gezicht naar Hem toewenden. Want door de geboorte uit Jezus Christus, de wedergeboorte, is men nu een kind van God geworden. Hij is de hemelse Vader, onze Abba.

En Hanna was afkomstig van de stam Aser, in Hebreeuws "*Asjer*" ( אֲשֵׁר ), hetgeen betekent "*gelukkig*". Ja, prijst God, wie door Genade een kind van God is geworden, mag zichzelf uiterst gelukkig prijzen en zal zich, ook als er moeilijkheden zijn, gelukkig voelen.

Geliefde broeders en zusters, Hannah begon onmiddellijk nadat zij baby Jezus had aanschouwd van Hem te getuigen. Want wie de overloed van Gods Genade heeft ontvangen en daarbij stilstaat en erover nadenkt, die kan niet zwijgen. Want de onverdiende goddelijke Genade zet het hart in vuur en vlam voor Jezus.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.