

LAAT JEZUS IN UW DUISTERE HART SCHIJNEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de wereld waarin wij leven is boos en in Gods ogen absoluut geestelijk duister, zowel wat betreft haar karakter (Gal. 1:4) en gedragingen (Rom. 12:2), als haar zogenaamde wijsheid (1 Cor. 1:20). De wereld kan ook niet anders dan duister zijn, nu satan haar "god" is (2 Cor. 4:4). Waar satan heerst en de zonde wordt bedreven, kan slechts zwarte duisternis zijn!

En in deze stikdonkere wereld werd onze Redder en Zaligmaker Jezus Christus geboren. De bijbel zegt dat Jezus het vleesgeworden Woord van God is, het Leven en het waarachtige Licht der wereld. Hij werd geboren om Leven en Licht in de duisternis te brengen. Jezus scheen door Zijn Woord in deze duistere wereld, maar de wereld verwierp Hem. De wereld begreep er niets van.

Joh. 1:4-5 – *"In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen."*

Maar prijst God! Jezus kwam niet alleen om als Licht in deze zondige, duistere wereld te schijnen. Hij kwam ook om met Zijn Licht in de harten van de mensen te schijnen. En neemt u maar van mij aan, dat de allerdiepste duisternis juist daar te vinden is. Het bedrijven van zonden is duisternis. Maar nog diepere duisternis is latent te vinden in het hart van de mens, in zijn verdorven, zondige, egoïstische natuur. Immers, al het kwade in de wereld wordt onder invloed van satan toch uitgebreed in harten van de mensen (Matt. 15:19)? Maar Jezus ging juist op zoek naar die mensen. Naar hen die bereid zijn om diep verborgen, zondige, duistere plaatsen in hun hart door Zijn Licht te laten openbaren. Dat wil zeggen door de Waarheid van Zijn Woord te laten ontdekken.

Joh. 1:9 – *"Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld."*

Als het Licht van Jezus in ons hart schijnt en als de Stem van de Heilige Geest tot ons hart spreekt, dan kunnen we twee dingen doen. Óf wij sluiten ons hart voor dat heldere Licht en die indringende Stem. Óf wij openen ons hart en laten ons door Licht en Woord overtuigen en bekeren ons. We zullen dit dadelijk ontdekken in de gelijkenis over twee biddende mensen: een farizeeër en een tollenaar. Als wij de tweede optie kiezen, ons bekeren en Jezus gaan volgen, gebeurt er iets wondervols. Dan vergeeft Jezus onze zonden en wast ons schoon en trekt ons uit de duisternis in het volle Licht. Hij brengt Licht in ons hart.

Joh. 8:12 – *"Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben."*

Col. 1:13-14 – *"Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;"*

De vraag die ik vandaag wil stellen is: Hebben wij wérkelijk het Licht van Jezus tot in de diepst verborgen plaatsen van onze verdorven, zondige, egoïstische natuur laten schijnen? Want het is niet voldoende, dat wij ons als gevolg van de werking van Jezus' Licht en Woord uitsluitend inspannen om niet meer te zondigen. Om dit te verstaan, moeten wij ons de zondige mens voorstellen als een boom. De zondige daden die de mens begaat (zoals ontucht, kwaadspreken, stelen, driftbuien, etc.), zijn als de takken van de boom. Je kunt de takken wel afzagen, dat wil zeggen de zonden nalaten, maar op een gegeven ogenblik groeien er weer nieuwe takken aan de stam. Op een bepaald moment worden er toch weer volop zonden gepleegd. Omdat de stam intact is gebleven! Uit die stam groeien steeds weer nieuwe takken. Derek Prince vergeleek de stam met 'de zonde' (zonder letter n) die aan de mens kleeft. Want in elk mens is een zondige, boze, corrupte, geestelijke macht werkzaam, die hem beweegt om te zondigen. Daarom moeten niet alleen de takken worden afgezaagd, maar ook de stam.

Maar toch is ook dat nog niet eens voldoende. Want zelfs als de stam wordt afgezaagd, komen er toch weer scheutjes groen te voorschijn. Omdat de kern van het leven in die boom intact is gebleven. Omdat de wortels niet werden verwijderd. Zolang de wortels nog aanwezig zijn, is er duister leven in de boom van zonde. De wortels representeren de oude mens. Ze representeren de diep verdorven, zondige en puur egoïstische natuur van de oude mens. De wortels moeten daarom worden verwijderd en verbrand. Het is ook daarom dat Matt. 3:10 in vergelijkende zin zegt, dat de bijl aan de wortels van de bomen moet worden gelegd. En in andere bewoordingen zegt de bijbel, dat de oude mens met Jezus moet worden gekruisigd, opdat het lichaam der zonde te niet wordt gedaan, opdat wij niet meer de zonde dienen. Rom. 6:6 – *“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.”*

Hoe belangrijk is het dus, dat wij niet alleen maar proberen om niet meer te zondigen, maar Jezus toestaan om met Zijn indringende Licht in de diepst verborgen plaatsen van ons hart te schijnen. We moeten Hem toestaan om met Zijn Licht ons verdorven karakter en onze oude, vleselijke natuur te voorschijn te brengen. Zodat wij kunnen belijden en vergeving vragen en Jezus ons uit genade kan veranderen en rechtvaardigen.

In Luk. 18:9-14 gaf Jezus een helder voorbeeld over hoe dit kan uitwerken:

“En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeeër, en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

Broeders en zusters, deze farizeeër was beslist niet zonder meer een slecht mens. Hij deed goede dingen. Hij beging geen overspel, hij beroofde geen mensen, hij probeerde steeds rechtvaardig te zijn, hij bad en vastte en hij gaf tienden aan Gods huis. Maar het probleem in zijn leven was, dat hij alleen maar de takken van de stam van zijn zondige leven had afgezaagd. Hij had de wortels laten zitten. Hij had het Licht van Gods Woord niet in de verborgen plaatsen van zijn hart laten schijnen. Hij was nog steeds die oude, zondige, verdorven mens. Onveranderd qua karakter! Zijn trots was nog onverbrijzeld en hij vond zichzelf beter dan andere mensen. Hij was zonder zich dat bewust te zijn eigenlijk ook een leugenaar, want hij dacht gemeenschap met God te hebben, maar wandelde in feite in de duisternis (1 Joh. 1:6). Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat hij geen enkel teken van waarachtig, oprecht berouw toonde.

Maar de tollenaar was tot diep zondebesef gekomen. Hij had Gods Licht tot diep in zijn hart laten schijnen. En toen was er niets van hem overgebleven. Er was niets meer waarop hij zich nog kon beroemen of waarachter hij zich nog zou kunnen verschuilen. Want Gods Licht openbaart de ware natuur van de mens. Het laat zien, dat de mens van nature niet goed maar slecht is. En deze tollenaar was tot de conclusie gekomen dat er helemaal niets goeds in hem was. Hij besepte dat hij voor eeuwig verloren was en volkomen afhankelijk van de genade en de goedheid van God. Met Paulus kon hij zeggen: *“Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”* (Rom. 7:24). En hij had diep berouw over zijn zonden. Geen spijt, maar droefheid tot God omdat zijn karakter zo hopeloos verdorven was.

Echt berouw hebben betekent intens bedroefd zijn, omdat je God zoveel pijn en verdriet hebt aangedaan. En daarom wil je nooit meer zondigen en je wil zo graag dat je karakter ten goede verandert. Het is dit berouw waardoor wij ons afkeren van de duisternis en ons keren

naar Gods Licht. Dán zullen onze zonden door Jezus worden vergeven en zullen wij worden bekleed met het kleed van Zijn gerechtigheid. Dán zal Hij ook met de bijl van Zijn Woord de wortels van ons verdorven karakter weghakken en ons wérkelijk ten goede veranderen.

In de bijbel staat een verhaal beschreven over een andere tollenaar met de naam Zachéüs. Hij had mensen bedrogen en bestolen, maar toch was hij ergens ook wel oprecht. Want toen Jezus voorbijkwam, stond hij toe dat Jezus hem ontdekte, hoewel hij zich in het gebladerte van een vijgenboom verscholen had. Hij liet toe dat Jezus met Zijn Licht tot in de verborgen plekken in zijn hart kon schijnen. Hij bekeerde zich en herstelde al zijn misdaden.

Luk. 19:1-10 – *“En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen. En Zachéüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.”*

Geliefde broeders en zusters, Jezus is niet gekomen voor hen die zichzelf zo geweldig en rechtvaardig vinden en anderen minachten. Want met Zijn Woord en Zijn Licht krijgt Hij niet wérkelijk toegang tot hun hart. Neen, Jezus kwam in het bijzonder voor verloren zondaren, die bereid zijn om hun hart voor Hem te openen, die beseffen dat zij Hem zo nodig hebben en die hun karakter door Hem willen laten veranderen. Sta toe dat Jezus vandaag met Zijn Licht de duisternis van uw oude natuur en uw verdorven karakter blootlegt. Dan kan Hij u totaal vernieuwen en veranderen. Want dat is Zijn verlangen.

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.