

SAMGAR – De richter **HJM Sales, 03-11-2017**

Geliefde broeders en zusters, één van de richters (rechters) die het volk van Israël leidden, nadat het vanuit de woestijn het land Kanaän in bezit had genomen, was Samgar. Hij was, zegt men, een van de minder bekende en minder belangrijke richters. Maar dat maakt zijn heldendaad echter, zo vind ik, niet minder indrukwekkend.

Het leiden door de richters dient u overigens niet te beschouwen als het uitoefenen van macht door een koning of regering. Neen, richters waren mannen (en vrouwen, denk aan Debóra!) die voorop gingen in de strijd tegen de vijanden.

Wat precies het beroep was, dat Samgar uitoefende, is niet bekend. Misschien was hij wel een landbouwer die met behulp van een span ossen zijn akkers bewerkte. In de bijbel wordt zijn naam slechts tweemaal genoemd.

De eerste maal in Richt. 3:31 waar beschreven staat, hoé hij de Filistijnen versloeg. NB, de Filistijnen typeren het vlees, zoals reeds vaak op deze website is uitgelegd. Op dit vers kom ik dadelijk terug.

De tweede maal in Richt. 5. Hier zingen Debóra en Barak een loflied voor de Heer, omdat Hij hen de overwinning over de vijanden had geschonken. En dan beschrijven zij in hun zang in vers 5 de geestelijke toestand in Israël ten tijde van Samgar. Zij zongen: *“In de dagen van Samgar, den zoon van Anath, in de dagen van Jaël, hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen.”* De mensen in Israël gingen geestelijk op kromme wegen. Zij weken af van de uitspraken van Gods Woord. Zij dwaalden van God af. En ja, dan zullen de vijanden met succes aanvallen, want zij loeren altijd op een vrije ingang om daarna toe te slaan. Maar ook Debóra en Barak hadden in hun tijd de belagers van Israël verslagen.

De Filistijnen hadden voorheen (in de dagen van Samgar) op een zeker moment hun kans schoon gezien om Israël binnen te dringen en aan te vallen. En dan beschrijft de bijbel zijn heldendaad. Richt. 3:31 – *“Na hem (NB. bedoeld wordt de vorige richter Ehud) nu was Samgar, een zoon van Anath, die sloeg de Filistijnen, zeshonderd man, met een ossenstok; alzo verloor hij ook Israël.”*

Onvoorstelbaar dat één man met een heel simpel en eenvoudig middel, een stok met een punt eraan, kans zag om zeshonderd voor de strijd gewapende soldaten te overwinnen. Een ossenstok is geen normaal, gebruikelijk wapen doch slechts een gebruiksvoorwerp. De bijbel leert ons daarom ook, dat de wapens van onze (geestelijke) strijd niet vleselijk (in de zin van normaliter door mensen gebruikt!) zijn. 2 Cor. 10:4 – *“Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;”*

Het is dus evident dat GóD de hand in de overwinning van Samgar had. Hij Zélf versloeg de vijand en maakte daartoe gebruik van Zijn dienstknecht Samgar. Omdat Samgar niet wilde accepteren, dat de vijand was binnengedrongen. Omdat hij onverschrokken was. En omdat hij een man van geloof was.

De betekenis van de naam Samgar (שמגר), wellicht van Hethietische of Foenicische oorsprong, is onduidelijk. Wellicht betekent het “zwaard”. Maar de betekenis van zijn vaders naam Anath is des te duidelijker. Anath (ענת) betekent “antwoord”. Samgar had het juiste antwoord, toen de Filistijnen waren binnengedrongen. Zijn antwoord was de aanval op de vijand zoals gezegd met een ossenstok. Dit is een lange houten stok met aan het uiteinde een ijzeren punt, waarmee ossen die in het juk liepen werden aangespoord om in het gareel te blijven lopen. Een “ossenstok” is in Hebreeuws een “malmad” (מלמד). De stam van dit woord is “lamad” (למד) wat “onderwijzen, leren” betekent. Wat een geweldige betekenis! Het wapen in geestelijk opzicht van Samgar was, wat hij had geleerd vanuit Gods Woord.

Saul, later genoemd Paulus, was eerst een (in geestelijk opzicht) ongehoorzame os, die zijn eigen weg verkoos. Dwars tegen ‘het prikken van de ossenstok van’ God in. Tótdat hij, terwijl

hij op weg was naar Damaskus om de christenen te vervolgen, een ontmoeting met Jezus had. Hand. 9:3-5 – *“En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.”*

De prikkel waarover Jezus hier spreekt, is in het Grieks een *“kentron”*, d.w.z. *“een ijzeren prikkel om ossen, paarden en andere lastdieren aan te sporen.”* Vandaar het spreekwoord *“achteruitslaan tegen de prikkels”* d.w.z. nutteloze en gevaarlijke tegenstand bieden!

Tegenstand bieden was wat Saul (Paulus) deed, vóórdat hij door Jezus werd gecorrigeerd.

Geliefde broeders en zusters, Samgar versloeg de Filistijnen (het vlees) onbevreesd met wat hij had ontvangen en geleerd vanuit het Woord van God. En hij deed dat in de kracht van de Heilige Geest. Zo mogen wij eveneens onbevreesd in het geloof staan om onze vleselijke aanvechtingen te verslaan met wat wij uit Gods Woord hebben ontvangen. Doe niet mee met de ongelovigen en heb geen deel aan hun zonden. Gods Woord is hét Antwoord op elke aanval van satan. Gaat u niet bang of verslagen in een hoekje zitten bibberen of afwachten. En bij voorbaat verliezer zijn! De Heilige Geest zal dan met u zijn.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.