

GENEZING JUIST OP SABBAT **HJM Sales, 04-07-2018**

Geliefde broeders en zusters, het valt op dat veel genezingen door Jezus op een sabbat geschieden. Althans dat de vier evangelieën plaats inruimen voor juist deze wonderen.

Zo vond ook de genezing van een man met een dorre hand op een sabbat plaats. Matth. 12:9-13 – *“En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen). En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide Hij tot dien mens: Streck uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere.”*

In de beschrijving van dit wonder in het Lukasevangelie staat vermeld dat het de rechterhand betrof welke was verdord (Luk. 6:6). Nu is iemands rechterhand normaliter de hand waarmee hij of zij werkt. Dus deze man kon waarschijnlijk ook niet werken en in zijn levensonderhoud voorzien. Hij zal dus wellicht ook arm zijn geweest.

De farizeërs en schriftgeleerden, die gewoonlijk alles kritisch observeerden, hadden in dit geval niets om in directe zin over te klagen, zoals zij wel deden bij de genezing van een verlamde man: *“Jij mag op de sabbat je bed niet dragen!”* (Joh. 5:10). Dus probeerden zij nu om Jezus aan te pakken. Zodat zij Hem ergens van konden beschuldigen. Zij vroegen: *“Is het wel geoorloofd op de sabbatdagen te genezen?”*. Want inmiddels hadden zij geen enkele twijfel meer dat Jezus kon genezen. Dat hadden zij gezien! Dus nu probeerden zij het met: *“Dúrf U op de sabbat te genezen? En daarmee de Wet (d.w.z. hun eigen inzettingen) te breken?”* Zij wilden Jezus doelbewust niet aannemen.

Maar Jezus' reactie was: *“Welke mens die een schaap bezit, maar dat schaap valt op een sabbatdag in een gracht, zal het niet aangrijpen en eruit tillen?”* Jezus' antwoord leert ons hoe Hij mensen ziet, die ziek zijn. Jezus ziet hen nooit in hun zonden en tekortkomingen. Jezus ziet hen als behoeftigen, die dringend Zijn hulp nodig hebben. Jezus ziet de zieke mens als een arm schaap, dat in een diepe put gevallen is. Wat doen wij als iemand in een put valt? Dan trekken we hem of haar eruit. Zondermeer! Dan zeggen we niet, dat hij of zij voorzichtiger had moeten zijn, of niet had moeten zondigen, of gezonder had moeten leven, of eigen schuld dikke bult! Neen, we redden de persoon!

Broeders en zusters, laten wij bidden dat wij toch ogen als Jezus' ogen mogen ontvangen. Dat wij de werkelijke noden van de mensen en de onschatbare waarde van hun zielen mogen ontdekken. Want hoeveel waardevoller is toch een mens dan een schaap! Jezus zei: *“Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbat geoorloofd goed te doen”* En Hij genas de hand van de man.

In Mark. 3:1-5 staat dit verhaal ook beschreven: *“En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Streck uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.”*

Er staat geschreven dat ze Jezus waarnamen (observeerden) om Hem te kunnen beschuldigen. Ten koste uiteraard van die arme man met z'n dorre hand. En we lezen hier, dat Jezus toornig was. Dit was een van de zeer weinige keren, dat Jezus boos was volgens de vier

evangelien! Jezus keek de farizeërs en schriftgeleerden nu met boosheid aan. Bedroefd over hun harde harten. Want Hij wordt boos als het gaat om wetticisme, als mensen voordoen dat ze rechtvaardig zijn, als mensen hypocriet zijn.

Maar als de allergrootste zondaar tot Hem komt, dan is Hij vol ontferming. Natuurlijk is God bedroefd over elke zonde die de mens begaat, maar het gaat hier nu om de context. Zelfgerechtigheid is in Gods ogen een heel ernstige zonde. Zelfgerechtigde mensen zijn dan ook erg moeilijk tot bekering te bewegen. Immers, zij denken dat ze reeds rechtvaardig zijn.

Let op, volgens Markus was het Jezus Zélf die het thema 'genezing op de sabbat' aansneed.

Over een vergelijkbare situatie lezen we in Luk. 14:1-6 – *“En het geschiedde, als Hij was gekomen in het huis van een der oversten der Farizeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem, en liet hem gaan. En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden.”*

De farizeërs en schriftgeleerden namen opnieuw Jezus waar. Zij hielden Hem geniepig in de gaten en observeerden Hem zorgvuldig. En Jezus vroeg hen of de Wet toestond om op de sabbat te genezen. Er werd gezwegen. Zij hadden geen antwoord. Toen genas Jezus de waterzuchtige mens. Waterzucht is een abnormale opzwellings van vocht in het hoofd. Want Hij hield van die arme, zieke persoon. Jezus was niet onder de indruk van alle aanwezige, belangrijke schriftgeleerden en farizeërs. Belangrijke mensen in die tijd!

Vandaag de dag is Jezus nog steeds Dezelfde. Hij respecteert geen mensen om hun positie of hun rijkdom. Jezus respecteert geloof! Maar Hij houdt veel van alle mensen. Hij kan boos zijn op mensen die zelfgerechtigd zijn, maar is ook bedroefd om hun harde harten. Hij wil ook hen redden, want Hij houdt ook van hen. Uiteraard zal elke normaal mens zijn zoon of os beslist uit de put trekken op een zondag of een sabbat of op welke dag dan ook. Maar vraag Jezus, dat Hij je bekleedt met Zijn natuur.

Bekritiseer geen zieke en behoeftige mensen. Zie ze met Jezus' liefdevolle ogen. Hij wil juist de zondaren en de zieken redden. Allen die Hij aanraakte en die Hem aanraakten, genazen. Zo lief is Jezus. Zie Hem als Bruidegom en groei in Zijn liefde. Eerst zei de bruid: *“Mijn Liefste is mijn”*, maar haar groei zat in haar opmerking *“ik ben Zijn”* (Hoogl. 2:16; 5:3).

Wij moeten weten dat wij van Hem zijn. Hij zocht en vond ons. Niet andersom. Hij had ons eerst lief. Jezus houdt van geloof, dat zeker weet dat Hij ons begeert. Hoogl. 7:10 – *“Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid (d.w.z. begeerte) is tot mij.”* Jezus verlangt dat wij weten dat Hij ons zo begeert. Want Hij houdt zoveel van ons. Dát is geloof. Dát is geestelijke groei.

Valt u niet op dat Jezus veel wonderen juist op sabbat verrichtte? Daarmee wilde Hij ons iets leren. Hij wil ons leren dat genezing van een mens en diens zieleheil veel belangrijker is dan religieuze inzettingen. En Hij wil ons leren, dat als de mens rust (de sabbat is een rustdag), God dan juist aan het werk is. Jezus werkte onvermoeibaar door op de sabbatdagen om mensen te genezen. Zolang wij menen zelf aan onze gerechtigheid te moeten werken, dan rust God en doet niets. Want Jezus heeft ons reeds met Zijn Kruisoffer gerechtvaardigd.

Luk. 13:10-13 – *“En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.”*

Deze vrouw werd geplaagd door een geest (demon) van ziekte. Ook nu worden mensen ziek door demonische aanvallen. Niet omdat zij bijvoorbeeld hebben gezondigd of onverstandig hebben geleefd. Zij kon zich niet oprichten en zag altijd de stoffige voeten van de mensen. En het spreekt voor zich, dat zij in de synagoge afgescheiden achter een gordijn zat bij de

vrouwen. Dat was toen de gewoonte! Maar Jezus zag haar en riep haar. Zij kon Hem niet zien. Maar Hij had aandacht voor haar. Hij trok haar Zich aan en riep haar. God ziet ons ook al hebben wij onszelf verborgen en ook al zitten we stil in een hoekje. We hoeven geen indruk op de mensen te maken.

Maar dan nu opnieuw de reactie van een zgn. geestelijke leider. Luk. 13:14-18 – *“En de overste der synagoge, kwalijk nemende, dat Jezus op den sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn zes dagen, in welke men moet werken; komt dan in dezelve, en laat u genezen, en niet op den dag des sabbats. De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats? En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en al de schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden.”*

Wat een hypocriet was ook deze overste. Hij sprak Jezus niet aan, maar wel de menigte. Dat doen ook in deze tijd veel predikers. Bijvoorbeeld: een gemeentelid valt in overspel en het komt de prediker ter ore en de gehele gemeente krijgt een donderpreek over zich heen. Maar de overspeler wordt niet persoonlijk aangesproken.

Deze overste was niet eens blij dat zijn zieke gemeentelid genezen was. Terwijl ze achttien jaar ziek was geweest. Maar uit zijn opmerking *“Er zijn zes dagen in welke men werken moet, komt dán!”* bleek zijn geestelijk niveau. Nu bleek zijn wetticisme.

Jezus noemde hem een hypocriet, een geveinsde: *“Maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken?”* Met andere woorden, iemand genezen is hem of haar uit de put halen én water te drinken geven.

Jezus noemde de genezen vrouw een dochter Abrahams die door de satan achttien jaar was gebonden geweest.

Geliefde broeders en zusters, op grond van alle genezingen op de sabbat wilden de farizeërs en wetsgeleerden Jezus doden (Matth. 12:14; Mark. 3:6; Joh. 5:16). Hieruit weten we dat zelfgerechtigheid een boze, duivelse karaktereigenschap is. Kom ermee tot Jezus. Dan zal Hij ons vrijmaken.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.