

RUSTEN IN JEZUS

HJM Sales, 23-01-2016

Geliefde broeders en zusters, rusten in Jezus is erg belangrijk. Vooral nu in deze tijd de wereld als het ware heen en weer geschud wordt. We worden overspoeld met jobstijdingen. Overal in de wereld gebeuren er natuurrampen, zijn er oorlogen en onlusten, worden er aanslagen gepleegd. En het lijkt of alles in de hoogste versnelling gebeurt. De regeringsleiders zitten met de handen in het haar. Ze hebben geen idee hoe ze de economische en politieke problemen moeten oplossen. Geen idee hoe ze het vluchtelingenprobleem kunnen oplossen. Geen idee, geen idee,! Bij veel mensen krimpt het hart ineen van angst.

Wat is het dan een grote genade, dat Gods wedergeboren kinderen mogen rusten in Hem. Temidden van alle turbulentie mogen zij in hun hart tóch vrede ervaren. Omdat zij de volgende uitspraak van Jezus ter harte hebben genomen, hebben omarmd en gekoesterd. Matth. 11:28-30 – *“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.”*

Ik herinner mij nog een uitspraak van mijn lerares Hebreeuws van jaren geleden. We bespraken twee werkwoorden, die ‘rusten’ betekenen. Zo betekent het werkwoord “sjaakat” (שָׁקַט) met name “stil zijn/worden”. Het werkwoord “noe-ach” (נִוַּח) echter betekent veel meer “innerlijk rusten”. En toen zei ze, dat het specifiek “comfortabel (innerlijk relaxt) rusten” betekent. De afgeleide naam Noach (נֹחַ of נִוַּח) betekent daarom “innerlijke, comfortabele rust”.

Indien we ons deze betekenis goed voor ogen houden, wordt het veel duidelijker waarom deze Noach een grote ark op het droge land kon bouwen en tegen alle logica en spotternij in maar liefst honderdtwintig lange jaren tot de mensen kon prediken en hen waarschuwen om toch die ark des behouds binnen te gaan. Omdat het snel naderende oordeel van God, een vreselijke zondvloed zodra die ark gereed was, immers vaststond. Noach kon vastberaden blijven staan, omdat hij innerlijke rust ervoer en in geloof vertrouwde op God.

Indien wij de hoofdstukken Hebr. 3 en 4 lezen, ontdekken wij dat ongehoorzaamheid aan God leidt tot ongeloof en leidt tot het niet kunnen ingaan in Zijn rust (Hebr. 3:7-19). Terwijl dat toch zo ontzettend belangrijk is en Gods bedoeling voor Zijn kinderen (Hebr. 4:1-11). Daarom waarschuwt Hij ons uitdrukkelijk: *“Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.”* (Hebr. 3:7-8; 4:7).

Geliefde broeders en zusters, God verlangt er zo naar, dat wij in Hem rusten. Hij wil zo graag dat wij Hem vertrouwen, ja, op Hem vertrouwen in alle moeiten en zorgen, getuige ook Zijn woorden tegen Mozes, toen deze als leider van het volk van Israël werd geconfronteerd met de legers van faraö: *“De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.”* (Ex. 14:14). Wat de toekomst, het leven van alledag, ons zal brengen, weten we niet, maar laten we in geloof vertrouwen op God, onze liefhebbende Vader.

1 Thess. 5:24 – *“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”*

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.