

IS ER VREDE EN RUST IN UW HART?

HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, de vraag die ik u vandaag wil stellen luidt: *“Is er vrede en rust in uw hart?”*

Diep in ieder mensenhart is er een intens verlangen naar rust en vrede. God legde het vast de genen. Maar helaas kennen heel veel mensen beslist geen vrede en rust.

De wereld hunkert en streeft naar vrede. Men jaagt er naar. Maar alle pogingen om vrede te bereiken, blijken steeds weer tevergeefs. Soms bereikt men in een conflicthaard op aarde een al dan niet kortstondige wapenstilstand. Maar vervolgens laaien de conflicten op drie of vier andere plaatsen in de wereld weer op. En steeds weer knaagt in ieders eigen hart die beschuldiging, dat men zélf eigenlijk ook geen vrede kent. Niet persoonlijk, niet in het huwelijk, niet in het gezin, niet in de familie, niet op school, niet op het werk, niet in de woonplaats, niet in het land waar men woont.

Hoe komt dit? De oorzaak is dat mensen van nature geneigd zijn om buiten God te leven! Mensen zijn geneigd om verkeerde dingen te doen, bijvoorbeeld door ongeremde boosheid, door te liegen en te bedriegen, door te stelen, door het botvieren van lusten en overspeligheid, door zich te laten binden aan allerlei verslavingen. Daardoor is er helaas nooit echte rust in het hart. Want hierdoor klinken steeds weer de beschuldigingen van het geweten. Maar ook ziekten en andere problemen kunnen voor grote onvrede in het hart zorgen.

Kunnen mensen wel ooit vrede en rust in het hart ontvangen?

Ja, dat kan! Want in de bijbel staat geschreven, dat wij van God vrede en rust zullen ontvangen als wij onze zonden aan Hem belijden, vervolgens ons hart aan Hem overgeven en Hem voortaan gaan gehoorzamen. Buiten God, de Schepper van het universum, hemel en aarde, planten, dieren en de mens is er géén vrede mogelijk.

De enige Weg tot vrede en rust in het hart is Jezus, Gods eigen Zoon. God zond Zijn Zoon naar de aarde om voor de zonden en de problemen van de mensheid te sterven. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. En geen enkele mens, niemand, zal ooit tot God de Vader kunnen komen dan alleen en uitsluitend door Jezus.

Het Evangelie van Johannes leert ons dan ook in hoofdstuk 3, vers 16: *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verdere, maar het eeuwige leven hebbe.”*

Ieder die Jezus aanvaardt en gelooft, dat Jezus voor zijn persoonlijke zonden is gestorven en die zonden ook belijdt, die zal vergeving en eeuwig leven ontvangen en daardoor ook diepe rust en vrede in het hart. Want Jezus is de Vrededorst zoals de bijbel zegt. Hij is Degene, Die de vrede in het hart kan geven.

Daarom zei Jezus ooit: *“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”* (het Evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 11, vers 28)

In een ander bijbelboek, in de brief aan de gemeente te Colosse, hoofdstuk 1, vers 20, staat geschreven hoe de mensen die vrede kunnen ontvangen. Namelijk door het Bloed van Jezus, dat op het kruis van Golgotha voor de zonden van de mensen werd vergoten, te aanvaarden. Jezus droeg in Zijn Lichaam de zonden, de schuld en de straf van de zonden van alle mensen. En ieder die z'n zonden laat reinigen door dat Bloed, zal vergeving en rust en vrede in het hart ontvangen.

Weer een ander bijbelboek, de brief aan de gemeente te Rome, vertelt ons in hoofdstuk 5, vers 1, dat de mensen door het geloof in Jezus gerechtvaardigd worden en vrede met God de Vader zullen ontvangen. Dit betekent dat de ooit door de zonden ontstane scheiding tussen God en de zondaar wordt opgeheven.

Zou het niet heerlijk zijn als ook u vrede en rust in het hart zou kunnen ontvangen?

Geeft u dan uw hart aan Jezus. Wellicht zijn er daarná nog steeds ruzies en conflicten in uw omgeving. En beslist zullen er nog steeds overal in de wereld oorlogen woeden. Maar dan zal er tóch in uw hart vrede en rust heersen en ook blijdschap. Want de beschuldigende stem van uw geweten is dan tot zwijgen gebracht. De zware last van de zonde is dan uit uw hart weggenomen.

Dit is Gods weg om vrede te ontvangen!

Conflicten en oorlogen kunnen verdwijnen door gehoorzaamheid aan God. Wat een tragedie dat de wereld dit niet wenst te aanvaarden. De wereld wenst God buiten te sluiten en vruchteloos verspilt men miljarden euro's en onbetaalbare energie om (wereld-)vrede te bereiken. Maar zonder resultaat.

Maar ieder mens die in Jezus wil blijven en zich voor al zijn noden aan Hem wil blijven vasthouden, die zal voortdurende en onbegrijpelijke vrede in het hart ervaren. Dit kunnen we lezen in de brief aan de gemeente te Filippi, hoofdstuk 4, vers 7: *“En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”*

Indien ook u die intense, diepe en heerlijke rust en vrede van God in uw hart wil ervaren, geeft u dan uw hart aan Jezus. Neem Hem vandaag nog aan, belijdt uw schuld en neem de beslissing om Hem voortaan te volgen. U zult nooit spijt van dit besluit krijgen. Vindt u het moeilijk om tot God te naderen? Bidt u dan het volgende gebed eerlijk en oprecht met mij mee:

“Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus, Die voor de zonden van alle mensen op aarde is gestorven aan het kruis van Golgotha. Ik neem Jezus aan. Ik geloof in Hem en in Zijn Offer. Ik aanvaard en ik geloof dat Zijn Bloed ook voor mij werd vergoten. Ik vraag U om al mijn zonden te vergeven en uit mijn hart weg te nemen. Reinig mijn hart, Vader. Ik belijd mijn zonden één voor één aan U. Vergeef mij, lieve Vader en maak mij een kind van U. Voortaan wil ik voor Jezus leven in gehoorzaamheid aan U. Ik vraag U om mij hierin te helpen, want van mijzelf kan ik dat niet. U weet dat ik zwak ben, maar geeft U mij kracht. Ik dank U voor alles, lieve Vader. In Jezus' Naam heb ik dit gebeden. Amen”

God zegene u. Amen.