

DE RUITER OP HET WITTE PAARD (1) hjms

Geliefde broeders en zusters, vandaag begin ik met een tweedelige studie over het in Openb. 6:1-2 beschreven eerste zegeloordeel als het eerste van de 21 oordelen Gods die in het laatste der dagen over de wereld zullen komen. Deze oordelen betreffen zeven zegeloordelen, gevolgd door zeven bazuinoordelen, gevolgd door zeven fielenoordelen. Deze eindtijdoordelen worden alle in het boek Openbaring beschreven.

De zeven fielenoordelen bevatten Gods volle toorn en zijn het zwaarst. Deze oordelen zullen op het laatst in de eindtijd vlak voor Jezus' Wederkomst geschieden. De zegeloordelen zijn het lichtst en geschieden het éérst aan het begin van de tijd van verdrukkingen.

Het is belangrijk om in uw gedachten te houden, dat het eerste zegeloordeel dus als het ware de prélude is van een hele reeks van eindtijdgebeurtenissen. Dit eerste zegeloordeel, namelijk een rondtrekkende en overwinnende ruiter op een wit paard, is het onderwerp van deze studie.

Laten we Openb. 6:1-2 eens lezen: *“En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!”* (Statenvertaling)

Over de ruiter op het witte paard zijn er in christelijke kringen twee overheersende meningen:

1. Deze ruiter is een beeld van de grote Opwekking, welke in de eindtijd zal plaatsvinden.
2. Deze ruiter geeft een beeld van de Antichrist die een valse vrede op de aarde zal brengen.

Broeders en zusters, welke mening wij ook hebben over deze ruiter, onze eeuwige redding zal er niet van afhangen. Toch is kennis van deze twee meningen zeker wel in ons belang. Het eerste zegeloordeel is immers de prélude, het begin van de eindtijdgebeurtenissen. En Jezus vraagt van ons in verband hiermee geestelijke waakzaamheid, hetgeen mede behelst dat wij de tijden (en daarmee hun geestelijke en politieke gebeurtenissen) zullen onderkennen (Matt. 16:3).

NB, in belangrijke christelijk-theologische stromingen, waarin men op grond van Openb. 4:1 denkt dat de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden vóór de zevenjarige periode van vóórverdrukkingen en grote Verdrukking, is men van mening dat de nu éérstvolgende eindtijdgebeurtenis de Opname is. Evenwel kunnen ook zij niet met zekerheid zeggen wat zich het allereerst zal voordoen, óf de Opname óf de verschijning van de ruiter op het witte paard.

Wat ik met deze studie hoop te bereiken is, dat u in deze donkere tijd vlak voor Jezus' Wederkomst op uw geestelijke qui-vive zult zijn. Mocht er nu of binnenkort een grote geestelijke Opwekking over de hele wereld gaan waarin miljoenen mensen Jezus aannemen, dan wéét u dat de andere eindtijdoordelen en de Komst van Jezus nu vlak voor de deur staan. Evenzo wanneer u in deze tijd ziet, dat er vrede op aarde wordt gesticht en dat alle mensen een zucht van verlichting slaken, dan weet u, nu komt Jezus weldra! Daarom waakt!

Hoewel ik het dus eigenlijk niet zo belangrijk vind wie er met zijn visie nu eigenlijk gelijk heeft, ontkom ik er natuurlijk niet aan om in deze studie diepgaand op de verschijning van de ruiter op het witte paard in te gaan. Dan zal u meteen ook blijken, dat ik geloof dat deze ruiter de Antichrist vertegenwoordigt. Maar nogmaals, het is slechts mijn bedoeling om u wakker en gereed te maken voor alle grote (geestelijke en politieke) gebeurtenissen in de eindtijd. Want Jezus komt héél spoedig. Daarom ook zal ik alle pro- en contra-argumenten één voor één noemen, alsof ik voor een rechtbank sta.

Ik zal in dit Deel 1 beginnen met het becommentariëren van de visie, dat de ruiter op het witte paard de grote Opwekking op de aarde brengt. Daarna zal ik in Deel 2 de tweede visie behandelen, namelijk dat deze ruiter de Antichrist representeert, die valse vrede in de wereld zal brengen.

De ruiter op het witte paard - Jezus, Die een grote Opwekking tot stand brengt?

Veel christenen zijn van mening, dat de ruiter op het witte paard de Here Jezus Christus is in Zijn overwinning door middel van het Woord van God. Hij is immers het Woord Zelf. Het witte paard verwijst volgens hen naar een grote Opwekking, welke door het Woord tot stand wordt gebracht. Immers, een wit paard is een symbool van verovering en overwinning. Zo bereden de overwinnende Romeinse generaals altijd een wit paard als zij de door hen overwonnen steden binnentrokken. En als zij dan weer terugkeerden naar Rome, trokken zij ook deze stad op een wit paard gezeten binnen.

In Openb. 19:11-13 wordt óók over een wit paard gesproken dat uit de hemel komt. Iedereen zal er beslist mee instemmen, dat we hier onze Heiland, de Here Jezus Christus aanschouwen: *“En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.”*

Gezien dit duidelijke beeld is het volgens de aanhangers van deze visie evident, dat de ruiter op het witte paard in Openb. 6:1-2 eveneens Jezus is, Die in de grote Opwekking overwint met het Woord van God door de kracht van de Heilige Geest. Vele mensen zullen dan alsnog tot bekering komen.

Het oordeelselement in deze eerste zegelverbreking is volgens hen dat de Heilige Geest middels het Woord van God zal oordelen over de zonden van de mensheid, die in de eindtijd ten top zijn gestegen.

De (schijnbare) overeenkomst met Openb. 19:11-13 is het belangrijkste argument voor deze visie. Maar natuurlijk zijn er meer argumenten voor deze visie, die ik kort zal behandelen. Een aantal argumenten hebben bijvoorbeeld te maken met de uiterlijke verschijning van de ruiter van Openb. 6:1-2. Ook heeft men argumenten met betrekking tot de taak van de ruiter. Omdat ik deze visie niet deel, plaats ik er op voorhand kritische kanttekeningen bij.

De argumenten:

- Ik haalde het hiervoor reeds aan. Men is van mening dat de eerste zegelverbreking het eerste oordeel van de Heilige Geest is om via het Woord van God de zonden van de mensheid te oordelen. Omdat de mensen het Woord van God hebben verworpen, zal dit Woord hen nu oordelen. Het oordelende karakter komt naar voren doordat de mensen hun harten zó hebben verhard, dat zelfs nú nog tijdens deze grote Opwekking de gezalfde, krachtige Woorden van de Heilige Geest aan hen voorbij zullen gaan. De mensen zullen liever de leugens van de Antichrist geloven (2 Thess. 10-12).

Commentaar:

Ik heb twee bedenkingen tegen dit argument. Ik zou juist denken: *“Wat een genade Gods, dat we ons alsnog mogen bekeren.”* Een hernieuwde prediking van het Woord onder de machtige zalving van de Heilige Geest is juist genade en geen oordeel. Het gesproken Woord van God zal ééns oordelen, maar dan zal er géén bekering meer mogelijk zijn.

Joh. 12:48 – *“Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.”*

Mijn tweede bedenking is, dat de Opwekking juist beoogt dat velen tot bekering komen.

- De ruiter berijdt een wit paard. In Openb. 19 lezen we dat de Heere Jezus Christus bij Zijn Wederkomst op een wit paard is gezeten. Dus moet de ruiter op het witte paard in Openb. 6 óók wel de Heer Jezus zijn.

Commentaar:

Naar mijn mening is dit een slecht argument, omdat de Antichrist juist Jezus Christus zal willen imiteren (2 Thess. 2:3-4; Openb. 13:3,12). Satan, de inspirator van de Antichrist, kent het Woord van God door en door en helaas vaak beter dan veel christenen. Satan weet dat Jezus straks gezeten op een wit paard zal wederkomen (Openb. 19:11-13). De ruiter op het witte paard in Openb. 6:1-2 lijkt op de Heere Jezus, maar hij is het niet. Zoals de Antichrist overigens ook wonderbaarlijk van een dodelijke wond zal genezen. Maar tóch is hij Jezus niet! Hij wil onze Heiland imiteren om mensen te verleiden. Naar mijn mening verschillen de ruiters van Openb. 6 en Openb. 19 van elkaar in hun verschijning en gevolg. Bij de behandeling van de argumenten ga ik hier nog op in.

- De ruiter heeft een boog in zijn hand hetgeen duidt op het Woord van God.

Commentaar:

Naar mijn mening is het overwinningswapen van Jezus juist het scherpe zwaard, dat uit Zijn mond uitgaat (Openb. 1:16; 2:12,16; 19:15,21). In de Bijbel is een boog meestal een werktuig in de hand van de goddelozen (Deut. 32:23,42; 1 Sam. 2:4; Job 20:24; Ps. 11:2; 37:14; Jer. 6:23; 9:3; 50:42). Hierop is slechts een enkele uitzondering (Hab. 3:9-11; 2 Kon. 13:15-17).

De Bijbel zegt duidelijk in Efez. 6:16 en Hebr. 4:12 dat het Woord van God getypeerd wordt door een zwaard. Wat ook opvalt is, dat de ruiter op het witte paard wel een boog heeft, maar géén pijlen. Maar als God de boog hanteert, schiet Hij met behulp van die boog zeker ook Zijn pijlen af. Leest u bijvoorbeeld Hab. 3:9,11 – *“De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, aan de stammen gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd De zon en de maan stonden stil in haar woning; met het licht gingen Uw pijlen daarhenen, met glans Uw bliksemende spies.”*

Ook daarom kan het naar mijn mening niet juist zijn, dat de boog in Openb. 6:2 verwijst naar het Woord van God.

Volgens bijbelonderzoekers betekent het feit, dat de ruiter op het witte paard wel een boog maar geen pijlen heeft, dat de Antichrist geweldloos en bloedloos zijn schijnvrede in de wereld tot stand zal brengen. Het zal waarschijnlijk een politieke “oplossing” voor het Midden-Oostenconflict zijn, bedacht door de Antichrist. Leest u ook de studie [“JAARWEEK – de zeventigste \(3\)”](#) welke u eveneens op deze website kunt vinden.

- Aan de ruiter op het witte paard wordt een kroon gegeven. Dus moet hij wel de Here Jezus zijn, want aan de Antichrist zal uiteraard geen kroon worden gegeven.

Commentaar:

Er staat evenwel niet in Openb. 6:1-2 geschreven wie de kroon zal verstrekken. Naar mijn mening kan hier zeker een ook figuurlijke kroon zijn bedoeld. Want de Antichrist zal immers over de gehele aarde gaan heersen en dus figuurlijk met macht zijn “gekroond”. De ruiter op het witte paard zal worden gekroond met één kroon. Dan kan hij dus niet de Heere Jezus zijn. Want niet alleen is Jezus (figuurlijk) reeds gekroond (Hebr. 2:9), maar uit Openb. 19:11-12 blijkt tevens, dat de Here Jezus als Hij op Zijn witte paard zit, véle koninklijke kronen op Zijn hoofd zal dragen. De Statenvertaling spreekt hier onjuist over *“koninklijke hoeden”*. De oorspronkelijke Griekse tekst spreekt over *“koninklijke kronen”*.

- De ruiter van Openb. 6:1-2 is een overwinnaar, want *“..... Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!.....”*. Daarom móét deze ruiter wel de Here Jezus zijn en kan hij nooit de Antichrist zijn, die uiteindelijk door Jezus verslagen zal worden (Openb. 19:20).

Commentaar:

Zeer zeker is Jezus de grote Overwinnaar, Die met Zijn dood en Opstanding de boze Satan versloeg. Maar naar mijn mening is óók de Antichrist een overwinnaar, zij het slechts een tijdelijke, namelijk in de kóрте periode van 3 ½ jaar dat hij van God de vrijheid om te handelen heeft gekregen. Het Woord van God zegt dan ook, dat de Antichrist (het Beest) overwint. Openb. 13:7 – *“En hetzelfde werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.”* Zijn overwinning zal hierin bestaan dat vele mensen, wiens namen niet in het Boek des Levens zijn geschreven, hem zullen aanbidden en volgen (2 Thess. 2:9-12; Openb. 13:8). En, mijn broeders en zusters, wat is het oordeelselement in deze overwinning, nu er hier toch sprake is van het eerste zegel-óordeel? Zoals u net las in 2 Thess. 2:10-11, zal God een *“kracht der dwaling”* naar hen sturen, die het Woord der Waarheid niet hebben aangenomen. Zij zullen dus de slinkse leugens van de Antichrist geloven. Dit is Gods oordeel over hen (2 Thess. 2:12).

- Omdat er in het beeld van Openb. 6:1-2 volgens de aanhangers van deze visie sprake is van Jezus Christus, Die overwint met het Woord van God, kan het niet anders dan dat het witte paard een stroom van reinheid vertegenwoordigt, welke over de hele wereld zal gaan. Deze stroming is de grote Opwekking door het Woord van God.

Commentaar:

Naar mijn mening kán er op het moment van de eerste zegelverbreking (als het eerste oordeel in een reeks van driemaal zeven oordelen) nog géén sprake zijn van een wereldwijde geestelijke opwekking. Hier zal ik dadelijk uitgebreid op terug komen. Natuurlijk, het staat vast dat de grote Opwekking er zal komen. Naar mijn mening echter niet op dit tijdstip aan het begin van de vóórverdrukkingen met hun zegel- en bazuin-oordelen. Neen, de grote Opwekking zal beginnen tijdens de grote Verdrukking als de 144.000 Joodse getuigen van Openb. 7:3-4 met hun getuigenis over de wereld gaan en en vele mensen zich tijdens de grote Verdrukking alsnog bekeren (Openb. 7:9,13-14). De grote Opwekking zal zijn hoogtepunt vinden tijdens het 1000-jarig Vrederijk. Immers zullen aan het herstel van de wereld eerst de grote oordelen vooraf gaan.

Er zal vóór de komst van de Antichrist juist éérst sprake zal zijn van een grote afval (Dan. 8:13, Matt. 24:4, 1 Tim. 4:1, 2 Tim. 3:1-5. Paulus zegt in 2 Thess. 2:1-3 – *“En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;”*

Jezus zegt Zelf over deze tijd, dat de ongerechtigheid zich zal vermenigvuldigen en de liefde van velen zal verkouden (Matt. 24:12). Ook vroeg Jezus Zich af in Luk. 18:8b – *“..... Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”* Paarden vertegenwoordigen daarbij in het Woord van God naar mijn mening steeds oordeelsstromen welke over de wereld gaan (Zach. 6:1 e.v.).

De voorbereiding tot de komst van de Antichrist gebeurt dus juist in een grote wereldwijde geestelijke afval. En dat is ook logisch! Juist het langzaam maar zeker verdwijnen van alle normen en waarden, het toenemen van zonde en onreinheid (dus het tegenwerken van de Heilige Geest op aarde) heft de belemmeringen van de Antichrist op. De Heilige Geest houdt hem nu nog tegen (2 Thess. 2:6-7). In dit onreine milieu past geen wereldwijde opwekking, waarin aan de Heilige Geest juist de ruimte wordt gegeven om op volle toeren te werken.

- Het laatste argument van de voorstanders van deze visie is het feit dat in Openb. 6:1-2 (van de Statenvertaling) de woorden “die”, “hem” en “hij” met een hoofdletter zijn geschreven. Dus móét de ruiter wel Jezus zijn.

Commentaar:

Naar mijn mening is dit een slecht argument, omdat de schrijvers (d.w.z. vertalers) en samenstellers van de Statenvertaling hier op eigen interpretatie hoofdletters hebben toegevoegd. Dit is niet gebaseerd op de geschriften en manuscripten van Johannes van Patmos over zijn Openbaring. De oud-Griekse taal waarin Openbaring is geschreven, kende immers géén hoofdletters.

Mijn broeders en zusters, u begrijpt nu al dat ik de visie dat de ruiter op het witte paard Jezus zou zijn, niet kan delen. Echter, het meest zwaarwegende en naar mijn mening belangrijkste argument tegen deze visie, is het feit dat de grote Opwekking juist niet aan het prille begin van de verdrukkingen (grote Verdrukking) zal aanvangen, maar op een later tijdstip! Uit Openb. 7:9-14 kunnen we afleiden, dat de grote Opwekking tijdens de grote Verdrukking reeds zal zijn aangevangen. De intensiteit van de grote Opwekking zal echter toenemen naarmate de Wederkomst van Christus nadert. En het zal het hoogtepunt bereiken tijdens het 1000-jarige Vrederijk. Ik wil hier toch opnieuw iets dieper op ingaan.

Leest u bijvoorbeeld eerst Zach. 2:5-11 om te ontdekken, dat nádat Jezus is wedergekeerd op aarde en in Jeruzalem temidden van Zijn volk Israël woont, juist véle heidenen zich zullen bekeren. Dus tijdens het 1000-jarige Vrederijk. Zach. 2:5-11 – *“En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar (d.w.z. in Jeruzalem). Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE. Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel! Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan. Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE. En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.”*

Volgens Zacharia's profetie vindt de grote Opwekking plaats rond de Wederkomst van Jezus en in de tijd van Zijn aansluitend persoonlijk wonen in Israël gedurende het 1000-jarige Koninkrijk. Rond de tijd waarin ook Israël is opgeroepen uit Babylon te vlieden (Openb. 18:4).

De bijbel zegt ook, dat vóórafgaande aan Jezus' regering in Zijn wereldwijde Vrederijk éérsť vreselijke oordelen Gods zullen komen. Verschillende schriftgedeelten spreken hierover!

Jes. 24:19-23 – *“De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan. En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem. En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.”*

De Heer zal bezoeking doen. Hij zal oordelen! En deze oordelen zijn zo heftig, dat de aarde heen en weer bewogen zal worden onder de geweldige (natuur-)krachten die ontketend zullen worden. Hebr. 12:25-26 en vele teksten in Openbaring spreken hierover. Nádat Gods

oordelen gedurende de grote Verdrukking over de wereld zijn gegaan en waarbij een zeer groot deel van de mensen is gedood, zal de regering van de Heer komen. Dan breekt het 1000-jarige Vrederijk aan. Het zal een regering over het ganse mensdom betreffen, want enkele verzen daarna in Jes. 25:6-7 zegt God, dat Hij op de berg Sion (dus in Jeruzalem) voor álle volken een vette maaltijd zal bereiden en dat Hij de sluiers van het aangezicht van alle volken zal wegnemen. Hoe dat gebeuren zal, weet alleen Hij. Maar het zal resulteren in de wereldwijde verlossing van de hele wereld (lees ook Hand. 15:14-17). Want de overblijvende volken zullen zich massaal tot God bekeren.

In Jes. 66:15-16,19-21 trok Jesaja opnieuw de conclusie, dat éérst Gods vreselijke oordelen over de wereld gaan. Maar de mensen die ontkomen, krijgen vervolgens de kans om zich te bekeren. En uit het voorgaande was reeds duidelijk geworden, dat die massale bekering zich met name voltrekt tijdens de regering van Jezus op aarde tijdens het Vrederijk.

“Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.....En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muil-dieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN. En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt de HEERE.”

De profeet Joël en de apostel Petrus trokken dezelfde conclusie als Jesaja. De oordelen Gods gaan vóóraf aan de bekering van de wereld. Op de grote Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort op 120 discipelen in de opperkamer sprak Petrus in Hand. 2:17-21 – *“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”*

Petrus haalde hier Joël 2:28-32 aan. Duidelijk blijkt uit beide schriftgedeeltes, dat de grote wereldwijde Opwekking door Gods Heilige Geest verbonden is met grote oordelen die over de wereld zullen gaan. Er zal vuur en rook op de aarde zijn. De zon wordt veranderd in duisternis en de maan in bloed. Dit zijn verwijzingen naar het zesde zegeloordeel van Openb. 6:12 en de eerste zes bazuinoordelen van Openb. 8-9. Maar wie de Heer zullen aanroepen, zullen behouden worden. Gedurende en nadat de grote oordelen over de wereld (zijn ge)gaan tijdens de grote Verdrukking, zullen velen hun leven aan de Heer geven. Overigens blijkt ook uit Zef. 3:8-9, dat de bekering van het overblijfsel der volken ná de grote oordelen van Openbaring zal plaatsvinden.

Tenslotte mogen we ook uit de woorden van Paulus afleiden, dat de grote Opwekking pas op het einde (op z'n vroegst tijdens) van de grote oordelen aan zal vangen. Want Paulus zei in Rom. 11:14 dat de aanneming van Israël het leven uit de doden voor de wereld zal zijn. Wanneer zal dat gebeuren? Als zij zich bekeren tot Jezus, hetgeen pas vlák voor Zijn Wederkomst zal geschieden (Zach. 12-13) als zij in grote benauwdheid zullen verkeren. Daarom ook zegt Hand. 15:16-17 dat de tabernakel van David (Israël) wordt hersteld opdat de overblijvende mensen en heidenen die niet tot Gods volk behoren (vers 14) zich bekeren.

Geliefde broeders en zusters, volgende week vervolg ik met de visie dat de ruiter op het witte paard de Antichrist representeert, die valse (schijn) vrede op aarde zal brengen.

We kunnen dit onmogelijk los zien van alle inspanningen van de wereldgemeenschap om in het centrum van de wereld, het Midden-Oosten (lees in en rond Israël), vrede te bewerkstelligen. De apostel Paulus zegt, dat in de eindtijd de mensen zullen uitroepen:

“Vrede, eindelijk vrede, er is geen gevaar meer”. Maar..... vervolgt Paulus: *“Dan zal hen juist een haastig verderf overkomen.”*

Weest u gereed voor Jezus' verschijning voor Zijn Bruid. Moge Hij u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)