

BOUW OP DE ROTS HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, ieder mens bouwt in zijn of haar leven een huis, of hij of zij nu een christen is, of een moslim of een hindoe of geen religie aanhangt. Met deze opmerking bedoel ik niet te zeggen, dat alle mensen de natuurlijke roeping volgen van trouwen, een huis betrekken en een gezin en familie stichten. Neen, ik bedoel te zeggen dat elk mens in het leven een geestelijk huis bouwt. En aan het einde van zijn of haar leven zal blijken of het een bouwval is geworden, dan wel een prachtig en stabiel, stevig huis. Ik zou ook kunnen zeggen, dat elk mens in het leven geestelijk zaad zaait, zoals een akkerbouwer echt zaad zaait. Aan het einde van het leven, zogezegd de oogst, zal blijken wélk zaad men heeft gezaaid, onkruid of voedzame tarwe.

De Zoon van God, onze Heer en Heiland Jezus Christus, Die Zelf God is, wees op het gróte belang van het op de juiste manier bouwen van ons geestelijke huis. Het is heel verstandig om Zijn adviezen op te volgen, want deze Jezus is de Weg tot het eeuwige leven. Jezus kwam uit de hemel en werd als Mens geboren om voor de zonden van het gehele mensdom aan het kruishout van Golgotha te sterven en onze gerechtvaardigde straf te dragen en ons vrij te maken en te verlossen van een eeuwig verderf in de hel. Teneinde ons terug te brengen tot de door de zonden verbroken gemeenschap met God de Vader in de hemel. Jezus stierf onschuldig, volkomen zondeloos en daarom was Zijn Offer voor God een acceptabel Offer. Daarom ook kon Jezus zeggen: *"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."* U kunt dit lezen in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 6.

Deze Jezus, Die zei dat Hij de Weg en de Waarheid en het Leven is, zonder Wie niemand tot God de Vader kan komen, zei daarom: *"Ik zal u tonen aan wie degene gelijk is, die tot Mij komt en Mijn woorden hoort en deze gehoorzaamt en doet"*. En vervolgens vergeleek Hij die persoon met een verstandige, wijze bouwer die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. Maar Jezus zei ook: *"Ik zal u tonen aan wie degene gelijk is, die Mijn woorden wel hoort, maar niet gehoorzaamt en niet doet"*. En Hij vergeleek deze mens met een onverstandige, domme, bouwer die zijn huis op zandgrond heeft gebouwd. Jezus zei in feite, dat als wij ons geestelijk huis bouwen, de keuze van de ondergrond zeer belangrijk is voor de stabiliteit van dit huis. Er is dan ook een spreekwoord in dezelfde trant: *"je (niet) baseren op drijfzand"*.

De gelijkenis die Jezus hierover gaf, kunnen we zowel lezen in het Evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 6, de verzen 24-27 als in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 6, de verzen 47-49. Samengevat lezen we dat Jezus zei:

"Ieder die tot Mij komt en Mijn woorden hoort en ze ook doet, die zal Ik vergelijken met een voorzichtig man, die een huis bouwde. Hij groef en verdiepte en legde het fundament van het huis op een steenrots. Later zijn de slagregens gevallen, zijn er hoge vloedende waterstromen gekomen en hebben er winden gewaaid. Die zijn tegen dit huis aangeslagen, maar ze konden het huis niet bewegen en het is niet gevallen. Want het was op de steenrots gefundeerd.

Maar ieder die Mijn woorden gehoord heeft en niet gedaan zal hebben, die zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis zonder fundament op het zand gebouwd heeft. Ook bij dit huis zijn er slagregens gevallen, zijn er waterstromen gekomen en hebben er winden gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen. Maar het is gevallen en zijn val was groot."

Wat een vermanende woorden, wat een ernstige waarschuwing! Een waarschuwing welke ook voor u die dit leest én voor mij geldt. Of u het nu leuk vindt of niet, of ik het nu wel of niet wil accepteren, u en ik zijn beiden bezig om een geestelijk huis in ons leven te bouwen. En

wat ik goed begrijp uit Jezus' woorden is, dat hoe dan ook op een zeker moment de beproevingen zullen komen. Beproevingen die ons bouwwerk zullen testen. Dit kunnen beproevingen in verschillende vormen zijn. Namelijk waterstromen die met kracht tegen de hechting tussen het fundament en de muren aanslaan, of winden die tegen de muren aanwaaien, of slagregens die het dak testen.

Zo kunnen onze levens ook beproefd worden. Door problemen in het huwelijk en het gezin, door problemen met jezelf of de kinderen of door problemen op het werk of op school, door problemen met ziekten of met de financiën, met dood, echtscheiding, etc. Ook kunnen er zelfs beproevingen plaatsvinden, die in eerste instantie niet als zodanig te herkennen zijn. Bijvoorbeeld door verleidingen en verzoeken die eerst zoet schijnen, maar later bittere gevolgen kunnen hebben. Zo kunnen we vallen voor de zoet-verleidelijke avances van een mooie man of vrouw, maar met vreselijke consequenties, als onze levenspartner daarom van ons wil scheiden en ons huwelijk en gezin kapot wordt geslagen. Wel, vult u zelf maar in!

Jezus benadrukte dat de keuze van het fundament van het geestelijke huis heel belangrijk is. Want dát bepaalt of het huis zal blijven staan als er problemen en beproevingen komen. Het is best mogelijk, dat twee huizen uiterlijk precies op elkaar lijken, heel erg comfortabel zijn en prettig om in te wonen. Maar dat zegt helemaal niets over het gelegde fundament. Het fundament ligt immers onzichtbaar onder het maaiveld. Maar als het ene huis op een rots is gevestigd en het andere op zandgrond, dan zal het laatste huis met donderend geraas in elkaar storten als de waterstromen het zand onder dat huis wegspoelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor een heel klein huisje, met daarnaast een schitterende villa. Bepalend is het fundament!

Jezus zei, dat wie tot Hem komt en Zijn Woorden hoort en ook doet, vergeleken kan worden met een verstandige, wijze bouwer die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. Dus ieder mens die Jezus aanneemt, naar Zijn woorden luistert en ze hoorzaamt en navolgt, die bouwt op de Steenrots. Daarom zegt de bijbel ook, dat Jezus de Steenrots is. De grote Israëlitische koning David schreef ooit de volgende woorden in Psalm 18, de verzen 2-7, nadat de Heer hem verlost had van al zijn vijanden en problemen: *"Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte! De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren."*

Davids problemen brachten hem in donkere doodsvalleien, waarin hij als het ware de hel ervoer. Maar hij vertrouwde op de Heer en riep Hem aan. En de Heer verlostte hem. Neemt u daarom toch ook Jezus aan. Accepteer Zijn Offer voor uw zonden aan het kruis van Golgotha. Belijdt uw zonden en vraag Hem om vergeving. Laat u door Hem verlossen van alle egoïsme en zelfgerechtigheid, van alle boosheid en onreinheid. En bouw op Zijn Woord van liefde en genade, van vergeving, vrede, blijdschap en rechtvaardigheid.

Maar Jezus zei ook, dat een ieder die Hem niet aanneemt en navolgt en Zijn Woorden niet gehoorzaamt, een dwaze bouwer is. Eens zal dat huis in elkaar storten, want de ondergrond was zand, ja, drijfzand. Want ieder die Jezus niet aanneemt, continueert uiteindelijk zijn of haar egoïstische, zondige leven van boosheid en onreinheid en liefdeloosheid. Als dan de verzoeken en verleidingen zullen komen, zal er geen weerstand geboden kunnen worden. De verzoeken en verleidingen zullen té groot zijn, met alle bittere gevolgen van dien. Het geestelijk huis zal vallen.

Wie Jezus liefheeft en volgt, bouwt op de onbeweeglijke Rots. Wie Hem verwerpt, bouwt op uiterst gevaarlijk en dodelijk drijfzand.

Maar de bijbel waarschuwt desondanks ook de christenen, die Jezus oprecht volgen, voor hun wijze van bouwen. Het fundament dat ze gelegd hebben, is een goed fundament: Jezus! Maar met welk materiaal bouwen zij vervolgens hun geestelijk huis? Met brandbaar materiaal of met onbrandbaar materiaal? De keuze van het bouw materiaal is heel belangrijk, omdat er ook beproevingen met geestelijk vuur kunnen komen. In de Eerste Brief aan Corinthe staat dit in hoofdstuk 3, de verzen 10-15 beschreven.

Bouwen wij met de materialen hout, hooi, of stoppelen, die representatief zijn voor onze oude, zondige natuur (het vlees) en voor eigen kracht en voor hoogmoed? Dan zal het vuur van de beproevingen ons geestelijk huis verbranden.

Het is daarom veel verstandiger om te bouwen (zoals we in dit schriftdeel lezen) met goud, met zilver en met mooie edelstenen. Want deze edele metalen en edelstenen zullen niet verbranden als de beproevingen komen! Want zij duiden op de algehele verzoening van ons leven met God de Vader door Jezus' Bloed. Ook representeren zij de kracht van de Heilige Geest, op Wie wij ons volledige vertrouwen stellen om ons te helpen in nood, en voorts ook de gaven van deze Heilige Geest. In ons leven achter Jezus voelen wij ons dan volledig afhankelijk van Hem en wij vertrouwen absoluut niet meer op onszelf.

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, laten we vandaag toch de keuze maken om ons geestelijk huis op het juiste fundament, op de Steenrots Jezus Christus te bouwen. Neem Hem toch aan als uw Redder en Verlosser en volg Hem na. Gehoorzaam toch Zijn Woord. En als u vervolgens begint met het optrekken van de muren van het huis, kies dan voor de bouwmaterialen goud, zilver en edelstenen. Dat wil zeggen, vertrouw Jezus en de Heilige Geest in alles in uw leven. Vertrouw niet meer op uzelf. Als u met een zodanige, innerlijke houding uw geestelijke huis opbouwt, zal het ongeacht de aard van de verzoeking, de beproevingen en de problemen absoluut blijven staan. Totdat Jezus terugkomt om u naar uw eeuwige woning in de hemel te brengen.

God zegene u. Amen.