

## **WELAAN NU, GIJ RIJKEN**

### **hjms**

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, graag wil ik u in deze prediking laten zien, dat rijkdom voor mensen een sta in de weg kan zijn om tot het volle geloof in de Here Jezus Christus te komen. Met rijkdom bedoel ik niet uitsluitend het rijk zijn in geld of in goederen of qua afkomst, maar ook het rijk zijn in intelligentie, opleiding, carrière of maatschappelijke positie.

Ondanks het grote geestelijke verval in onze moderne tijd waarin alles mag en moet kunnen, ondanks het feit dat de zonden om ons heen als het ware ten top stijgen, ondanks het feit dat een groot deel van de mensen in zwarte stromen van onreinheid en ongerechtigheid leven, zijn er altijd mensen die tóch eerlijk, rechtschapen en rechtvaardig proberen te zijn. Zij bepalen hun standpunt in feite tegen de overheersende opinie in.

Als zulke eerlijke mensen uit genade het Evangelie van de redding door Jezus Christus mogen aanhoren, zijn velen van hen bereid om vergeving voor hun zonden te vragen, zich te bekeren en Jezus als hun Verlosser te accepteren. Zij komen tot geloof.

Ook de rijken onder deze eerlijke mensen komen na het aanhoren van het Evangelie vaak oprecht tot zondebesef en tot de overtuiging dat de eeuwige zaligheid in Jezus te vinden is. Maar helaas blijkt het voor een aantal van hen toch vaak extra moeilijk om volledig en onvoorwaardelijk voor Jezus te kiezen en Hem te volgen.

Waarom is dit voor hen extra moeilijk?

Omdat de keuze om gehéél voor Jezus te gaan leven, onmiddellijk conflicten in hun leven oplevert en in ieder geval rechtstreekse negatieve gevolgen heeft. Voor hun positie, hun carrière, voor hun gezonde intelligentie, etc. Op deze problemen zitten vele rijken niet te wachten. De bijbel geeft hen echter een zeer ernstige waarschuwing in Jak. 5:1:

*“Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.”*

Ik wil met u aan de hand van het Evangelie eens naar het leven van enkele rijke mensen kijken.

Er wordt in het Evangelie meerdere malen een man ter sprake gebracht, genaamd Jozef van Arimathea. Jozef van Arimathea was een rijk man. Hij was raadsheer en lid van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was het allerhoogste Joodse rechtsorgaan, dat recht sprak over alle aspecten van de Joodse maatschappij. Godsdienstige, politieke en strafrechtelijke zaken werden hier voorgelegd. Jozef was dus een van de machtigste mannen in Israël en hij behoorde tot de maatschappelijk hoogste klasse.

Maar Jozef was ondanks zijn machtige positie toch een goede, eerlijke en rechtvaardige man. En op een gegeven moment werd hij een discipel van Jezus. Omdat hij eerlijk en rechtschapen was en probeerde om als een goede Jood te leven, kon hij niet meer om de woorden van Jezus heen. Hij kwam tot de conclusie dat wat Jezus vertelde, de waarheid was en hij wilde Jezus volgen.

Maar hij werd niet openlijk, maar in het geheim een discipel van Jezus. Omdat hij bang voor de Joden was. In verband met zijn hoge positie durfde hij geen kleur te bekennen. Misschien was hij bang voor spot en hoon of was hij bang voor zijn baantje. Misschien was hij bang dat ze hem zelfs uit de tempel of uit de synagogen zouden werpen. In ieder geval durfde hij niet te vertellen, dat hij in Jezus geloofde en daarom kwam hij op een gegeven moment in grote gewetensnood.

Al zijn collega's in het Sanhedrin haten Jezus en wilden Jezus na zijn gevangenneming ter dood veroordelen. Maar hij eigenlijk niet! Hij behoorde zeker niet tot degenen, die Jezus wilden veroordelen. Desondanks deed hij volgens de vier Evangelieën eigenlijk helemaal niets om die veroordeling tegen te houden. Want óf hij was bewust niet aanwezig geweest

op die rechtszitting van het Sanhedrin waarin Jezus ter dood werd veroordeeld, óf hij had zijn mond stijf dicht gehouden (Mark. 14:53,64; Luk. 23:51a).

Dus we moeten concluderen, dat hij Jezus verloochende. Hij durfde zijn Redder en Zaligmaker niet te verdedigen. Waarom eigenlijk niet? Omdat hij Jezus niet volledig als zijn Meester had aangenomen. Jozef geloofde wel in Jezus, maar hij liet Jezus niet de koers van zijn leven bepalen. Hij was niet bereid geweest om alles op te geven ter wille van Jezus. Hij was niet bereid om de consequenties van zijn geloof in Jezus te aanvaarden.

Ik wil enkele woorden van Jezus in Luk. 14:27 en 33 citeren: *“En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn..... Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. “*

Misschien omdat Jozef beschaamd over zijn gedrag was, durfde hij na de kruisdood van Jezus tot op zekere hoogte wél kleur te bekennen. Want hij gaf aan Jezus zijn nieuwe graf, nadat hij bij Pilatus om het lichaam van Jezus had gevraagd. En hij zorgde voor zuiver fijn lijnwaad om Jezus' lichaam in te wikkelen.

Geliefde broeders en zusters, wanneer wij eenzelfde houding als Jozef van Arimathea aannemen, zal dat zeker niet onschuldig zijn. Het zal negatieve gevolgen voor ons hebben. Dit mogen wij verstaan uit de geschiedenis van een rijke collega van Jozef. Misschien was hij zelfs wel een goede vriend. Deze collega was Nicodemus.

Ook Nicodemus was een lid van het Sanhedrin. Tevens was hij een Farizeeër, een overste van de Joden en een leraar van Israel.

Bijbelonderzoekers denken, dat ook Nicodemus tot op zekere hoogte een discipel van Jezus werd. Maar ook hij was net zo bang voor spot en hoon of nog erger als Jozef, zéker in het begin van zijn discipelschap. Daarom bracht hij 's nachts in het verborgen een bezoek aan Jezus om Hem vragen te stellen. Uit de bijbel blijkt, dat hij op dit moment nog met zijn geloof in Jezus kampte en dat hij de geestelijke dingen niet begreep en eigenlijk geen idee had wat het betekende om wedergeboren te worden, dat wil zeggen om een kind van God te worden. Later sprak Nicodemus enkele woorden ter verdediging van Jezus tegen zijn collega's, maar meer ook niet. En ook hij hield zijn mond dicht tijdens de rechtszitting van het Sanhedrin, waarin Jezus ter dood werd veroordeeld óf wellicht was hij afwezig geweest.

Tenslotte hielp ook Nicodemus zijn collega Jozef om samen Jezus te begraven. Hij bracht de kostbare specerijen mirre en aloë mee om Jezus' lichaam mee te balsemen.

Broeders en zusters, begrijpt u uit deze twee verhalen hoe intelligente mensen met hoge posities moeilijk een definitieve 100% keuze voor Jezus kunnen maken? Het is moeilijk voor hen om hun belangrijke en invloedrijke positie op het spel te zetten. En juist zij die gewend zijn om alles met hun verstand te beredeneren, begrijpen vaak de geestelijke dingen in het geheel niet. Omdat hun verstand hen verhindert om iets zondermeer aan te nemen. Het kwalijke gevolg is, dat zij niet een echt kind van God worden als zij Jezus niet volledig aannemen. Zij zullen de wedergeboorte niet ervaren. Want men kan slechts óf wel een kind van God zijn óf niet. Men kan niet voor 50% of 95% een kind van God worden. Of men is het helemaal voor de volle 100% of men is het niet.

De bijbel waarschuwt deze intelligente mensen, want in het Woord staat geschreven dat God juist het ogenschijnlijk dwaze heeft uitverkoren, opdat Hij de zogenaamd wijze mensen zou beschamen. En God verkoos juist de zwakken, opdat Hij de zogenaamd sterke mensen zou beschamen (1 Cor. 1:25-29). Ja, God verkoos juist de onedele en verachte mensen, want velen van hen zullen immers zonder vóóroordelen oprecht in Jezus geloven. De bijbel maakt ons ook duidelijk, wáárom God ons verstand en intelligentie heeft gegeven. Namelijk juist om Jezus te leren kennen (1 Joh. 5:20) en niet om maar steeds te redeneren en te discussiëren.

Doch niet alleen intelligentie en hoge posities verhinderen mensen om voor Jezus te kiezen. Ook materiële rijkdom doet dat. Want er was in de Evangelieën eveneens sprake van een

rijke jongeman, die oprecht probeerde om een goede en gelovige Jood te zijn. Er staat geschreven dat ook hij een overste was. En hij probeerde alle geboden na te leven en te onderhouden. Maar diep in zijn hart wist hij dat er toch iets ontbrak in zijn leven en daarom kwam hij met een vraag tot Jezus. Hij vroeg Hem: *“wat ontbreekt mij nog?”* En Jezus zei tegen hem: *“Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan wat je bezit, geef de opbrengst aan de armen, zodat je een schat in de hemel zult hebben, kom dan en volg Mij na.”*

Waarom sprak Jezus deze rigoreuze woorden? Wilde Jezus persé de voorwaarde stellen, dat hij al zijn bezittingen zou verkopen? Neen, want dat had Jezus ook niet tegen Zijn twaalf discipelen gezegd, toen Hij hen riep om Hem te volgen. Jezus wil wél dat wij van gebondenheid aan materiële rijkdom worden verlost. Daarom sprak Jezus deze woorden! Hij wilde de kern van het geestelijke probleem van die rijke jongeman bloot leggen. Want toen de jongeman die confronterende woorden van Jezus hoorde, ging hij treurig weg. Want, zo zegt de bijbel: *“hij had vele goederen”*.

Toen sprak Jezus tegen zijn discipelen, dat de rijken moeilijk Gods koninkrijk zullen kunnen binnenkomen. En Hij zei, dat een kameel zelfs gemakkelijker door het oog van een naald zou kunnen gaan, dan dat een rijke in het Koninkrijk van God zou kunnen ingaan. De discipelen zeiden met een verslagen hart tegen Hem: *“Wie kan dan gered worden?”*

Geliefde broeders en zusters, is dan alles tevergeefs voor de rijken en de intelligenten onder ons? Kunnen zij zich dan de moeite besparen om tot het geloof in Jezus te komen en gered te worden?

Neen, gelukkig niet! Want dan zou God onderscheid maken tussen mensen. Maar zo is Hij niet. Hij heeft ons allemaal lief. Alle mensen! Ook de rijken. Jezus gaf Zijn leven voor ieder mens. Ieder mens die Hem aanneemt en zijn zonden aan Jezus belijdt, ieder mens gelooft dat Jezus de straf voor deze zonden aan het kruis heeft gedragen en Hem navolgt, wordt een kind van God en is voor eeuwig gered.

God zou niet eerlijk zijn, indien slechts eenvoudige mensen dit geloof in Jezus zouden kunnen en mogen ontvangen. Want het geloof is een geschenk van God, uit genade. God is bereid aan ieder mens dit geschenk te geven, mits men een eerlijk naar God verlangend hart heeft. Dus ook de rijken onder ons mogen dit geloof ontvangen. Maar zij hebben wat extra hulp van God nodig en als zij met een oprecht hart tot God komen, dan zal Hij die extra hulp aan hen geven.

Hoezo extra hulp van God voor de rijken? Broeders en zusters, wat waren de woorden van Jezus, toen de discipelen zo verslagen *“wie kan dan gered worden”* tegen Hem zuchten?

Jezus zei: *“Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”*

Herkent u Gods liefdevolle extra hulp voor de rijken? God zal het voor hen mogelijk maken, dat zij tóch het benodigde geloof in hun hart zullen kunnen ontvangen.

Is God niet wondervol? Is Hij niet goed? Hij is zo groot en zo vol van genade. God gaf Zijn enige Zoon voor een diep verloren mensheid, verloren door de meest vieze en gore zonden. Dat deed Hij omdat Hij de mensen van een eeuwig verderf wilde redden. Zal God dan niet alles doen om ook de rijke en intelligente mensen te redden, zelfs als zij moeite hebben om tot eenvoudig geloof te komen? Maar Hij wil wél een eerlijk naar Hem verlangend hart zien. Een hart dat erkent, dat het geloof niet aanwezig is (Mark. 9:24) en dat er zelfs ongeloof in het hart is. De rijke die met zo'n oprecht hart tot Hem komt, zal Hij niet afwijzen.

Neen, God zal het onmogelijke mogelijk maken en het geloof schenken, opdat die persoon met z'n gehele hart Jezus zal aannemen.

Welaan nu, broeders en zusters, maak een 100% keuze voor Jezus en kom oprecht tot Hem en ontvang uit genade het geloof. Hij heeft u lief. Amen.

Over Jozef van Arimathea en zijn collega Nicodemus kunt u lezen in de vier Evangelieën, namelijk in Luk. 23: 49-56; Joh. 3:1-12; 7:45-53; 19:38-42; Matt. 27:57-60 en in Mark. 15:42-47. Over de rijke jongeman kunt u lezen in Matt. 19:16-30; Mark. 10:17-31 en Luk. 18:18-30.