

DE RIJKE JONGELING

HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, er is een tamelijk omvangrijke groep mensen, die niet op het Evangelie van de redding door Jezus Christus wil reageren, omdat men meent dat men Zijn uitgestoken hand niet nodig heeft. Men zegt: *“Waarom moet ik mij bekeren? Ik doe nooit iemand kwaad. Ik probeer altijd vriendelijk te zijn. Ik steel niet en ik pleeg geen overspel. Als het kan, dan help ik de mensen. Als er collectes langs mijn deur komen, of als er rampen zijn gebeurd, dan geef ik gul. Waarom zou ik Jezus nodig hebben? Als Hij al bestaat, dan kom ik tóch vast en zeker in de hemel.”*

In de bijbel staat een verhaal beschreven van iemand die nét zo dacht. Ook hij had geen besef van zonde, maar hij had het bij het verkeerde eind. U kunt het in maar liefst drie Evangeliën lezen, namelijk in Mattheüs, hoofdstuk 19, de verzen 16-22, in Markus, hoofdstuk 10, de verzen 17-22 en in Lukas, hoofdstuk 18, de verzen 18-23. Het verhaal luidt als volgt:

Een zekere jongeman, een overste, ging naar Jezus toe en vroeg Hem: *“Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven mag ontvangen?”*

Jezus antwoordde: *“Wat noem je Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.”* En dan vervolgde Jezus te zeggen: *“Maar als jij in het (eeuwige) leven wil ingaan, onderhoud dan de geboden. Want jij kent de geboden toch?”*

De jongeman vroeg aan Jezus: *“Welke geboden?”*

En Jezus zei: *“Deze: Je zult niet doden; je zult geen overspel doen; je zult niet stelen; je zult geen valse getuigenis geven; eer je vader en moeder; je zult niemand te kort doen en je zult je naaste liefhebben als jezelf.”*

De jongeman zei tegen Jezus: *“Meester! Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn vroege jeugd af; wat ontbreekt mij nog?”*

Maar Jezus keek hem aan en beminde hem en zei tegen hem: *“Nog een ding ontbreekt je als je volmaakt wil zijn. Ga heen en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dan zul je een schat in den hemel hebben. Kom dan terug, neem het kruis op en volg Mij.”*

Maar toen de jongeman dit hoorde, werd hij helemaal bedroefd. Want hij was zeer rijk en hij had vele goederen. En hij ging weg.

Ik vraag mij af, waarom deze jongeman Jezus eigenlijk opzocht. Deed hij dat om een bevestiging van zijn eigen overtuiging te ontvangen, hoe goed hijzelf wel niet was? Om zichzelf te rechtvaardigen? Of was er wellicht een onbestemd gevoel in zijn innerlijk dat er, ondanks zijn inspanningen om er iets van te maken, tóch nog iets aan zijn leven ontbrak? Ik denk zelf het laatste! Ik denk dat hij zich eerlijk inspande om ooit het eeuwige leven te mogen ontvangen, maar dat er onzekerheid en een onbevredigend gevoel in hem was. Ik denk dat hij hierover ernstig en oprecht had nagedacht. Maar dat er twijfel in zijn hart bleef. Daarom wendde hij zich tot Jezus en vroeg Hem wat hij moest doen: *“Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven mag ontvangen?”*

De reactie van Jezus zal voor hem tamelijk onverwacht zijn geweest, namelijk: *“Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed. Alleen God is goed.”* Met andere woorden bedoelde Jezus te zeggen: *“Jongeman, geen enkel mens is goed, Ik niet en ook jij niet.”*

In Gods Woord, in de bijbel, staat immers geschreven dat álle mensen gezondigd hebben en onder de zonde zijn. Hoe goed zij ook verder hun best doen. Er staat geschreven dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand die verstandig is en uit zichzelf God zoekt. Alle mensen zijn van God afgeweken en er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En het loon van de zonde is uiteindelijk de eeuwige (geestelijke) dood. We kunnen dit alles lezen in Psalm 14, de verzen 2-4. Maar ook in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, de verzen 9-12 en in hoofdstuk 6, vers 23. Dus hoe goed wij ook onze best doen om netjes en keurig te leven, wij hebben állemaal ooit wel eens gezondigd en daarom zullen wij állemaal het eeuwige leven mislopen en de eeuwige dood moeten ervaren. Tenzij wij Gods grote Gift van Genade aannemen, namelijk Zijn Zoon Jezus Christus, Die voor ons aan het kruis stierf

teneinde ons te redden van die eeuwige dood. Ook dit kunnen we in Romeinen 6, vers 23 lezen. De bijbel zegt, dat Jezus nooit één enkele zonde heeft gedaan, nooit was er lust of boosheid of wat voor slechts dan ook in Zijn hart. Nooit sprak Hij één onvertogen Woord. Maar tóch uitte Jezus, hoewel Hij Gods Zoon was, de woorden: *“Wat noem je Mij goed? Niemand is goed dan alleen God.”* Jezus wilde heel duidelijk stellen, dat álle mensen zondaren zijn, die redding nodig hebben. Jezus was God, maar geopenbaard en geboren in menselijke gedaante. En dáárom wilde Hij duidelijk maken, dat Hij, omdat Hij nu Mens was, waakzaam tegen de zonde moest zijn. Niet voor niets had de duivel zelfs tot driemaal toe geprobeerd om Hem tot zonde te verleiden. Gelukkig tevergeefs! Dit kunt u lezen in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 4, verzen 1-15.

Jezus zei tegen de jongeman om Gods geboden te onderhouden. Want als hij wérkelijk de hele Wet zou kunnen onderhouden, dan zou hij het eeuwige leven beërven. Overtuigd als hij was van zichzelf, antwoordde de jongeman dat hij álle geboden van zijn jeugd af had onderhouden. Hier maakte hij een grote fout, want de bijbel zegt nu juist dat geen enkel mens in staat is om alle eisen van Gods Wet zonder uitzondering te volbrengen. Als hij écht al Gods geboden had gedaan, dan zou hem juist niets ontbreken om eeuwig leven te ontvangen. Dat hij onzeker op dit punt was, is in feite het bewijs dat hij niét alle geboden had gedaan.

Maar in Zijn grote Wijsheid en Liefde schonk Jezus daar geen direkte aandacht aan en ging er ogenschijnlijk niet op in. Want Hij was immers juist als Mens op de aarde geboren, om de mensheid die de Wet van God niet kon volbrengen, te verlossen door het geloof in Zijn Kruisoffer. De jongeman had zo z'n best gedaan om God te gehoorzamen en dat vond Jezus beslist fijn. Want er staat geschreven dat Jezus hem (daarom) beminde.

Maar Jezus toonde aan de jongeman wél de te volgen weg. *“Wil jij volmaakt zijn? Wil jij het eeuwige leven ontvangen? Dan moet je al je bezittingen verkopen en de opbrengst aan de armen geven en daarna Mij volgen.”* Jezus legde hiermee precies de vinger op de zere plek in het leven van de jongeman. Hij was gebonden aan zijn comfortabele leventje, aan zijn bezittingen en aan zijn vooraanstaande, gewaardeerde positie als overste. En altijd had hij de behoeftige, arme mensen in zijn omgeving vergeten. OK, hij hield zeker wel van God, maar hij hield méér van zichzelf dan van zijn naasten. Méér van zijn rijkdom en bevoorrechte plaats in de samenleving. Ook dát is zonde in Gods ogen! Én er was hoogmoed in zijn hart. Jezus maakte aan de jongeman duidelijk, dat hij van die banden moest worden verlost. Hij zou bereid moeten zijn om alles prijs te geven ter wille van Jezus. Hij zou Jezus moeten volgen dwars door alle omstandigheden heen. Ook al zou het wellicht moeilijk worden. Hij zou moeten leren om zijn enige hoop op Jezus te vestigen. Jezus, Die Zijn leven aan het kruis van Golgotha zou afleggen om voor hem de straf voor al z'n zonden te ondergaan.

Toen de jongeman dit hoorde, werd hij heel verdrietig. Zijn gezicht betrok en hij ging weg. Deze prijs kon hij niet betalen. Zélf arm worden en afstand doen van al zijn bezit en zijn fijne positie? Neen, dáártoe was hij niet bereid. De bijbel verhaalt niet, dat de jongeman nog iets tegen Jezus zei. Dus zonder één woord te zeggen, ging hij weer weg.

De jongeman had de boodschap van Jezus, denk ik, goed begrepen. Hij zal beslist hebben verstaan dat Jezus niet bedoelde, dat hij á la minute z'n gehele bezit te gelde moest maken en daarna alles weggeven. Dat had Jezus immers ook niet gevraagd aan geen enkele van Zijn discipelen. Neen, de jongeman begreep best, dat Jezus bedoelde, dat Hij God méér dan zichzelf en bóven alles moest liefhebben, óók boven zijn rijkdom en positie. En dat hij zijn naasten als zichzelf moest liefhebben en zonodig bereid moest zijn om met álles wat in zijn vermogen was de behoeftigen te helpen. En dát kon hij nu net niet.

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, heeft Jezus bij het lezen van deze prediking Zijn vinger op uw zere plek gelegd? Ga dan niet bedroefd weg, maar kniel voor Hem neer en vraag Hem om u te verlossen. En neem Jezus dan aan en volg Hem. God zegene u. Amen.