

RIJKDOM IN ROMEINEN 5, VERS 17
HJM Sales, 01-09-2017

Geliefde broeders en zusters, wie zich verdiept in Gods onuitsprekelijke liefde geopenbaard in Zijn Woord, ontdekt waardevolle schatten. Rom. 5:17 is zo'n onnoemelijk kostbare schat. Het leest in de Statenvertaling als volgt: *"Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus."*

Wij mogen heersen in het leven en wie wil dat nu niet. Ik in ieder geval wel. En dan bedoel ik niet baas over andere mensen spelen of een machtige, hoge functie bekleden. Neen, dan bedoel ik het heersen over zonde, over vervelende omstandigheden, over aanvechtingen van mijn 'vlees', over satan. Dit heersen in het leven impliceert, dat je dan in álles de controle behoudt en je niet laat onderdrukken door wat dan ook, zelfs niet door ziekte. Ja, kortom je regeert. En, broeders en zusters, als wij heersen in het leven, dan kan de satan dat dus per definitie niet.

In dit vers 17 lezen wij, dat daarvoor twee voorwaarden moeten zijn vervuld. Eigenlijk is mijn woord 'voorwaarde' misleidend. Er staat geschreven dat we daarvoor twee dingen, twee geschénken, moeten hebben ontvangen: a. We moeten de overloed van (Gods) genade (te definieëren als een onverdiende gunst) hebben ontvangen; b. We moeten de gave der rechtvaardigheid hebben ontvangen. Met andere woorden, wij moeten twee geschenken van God in ontvangst hebben genomen. Wat is het dan jammer, dat er mensen zijn die helemaal niets van God willen ontvangen. Zij geloven niet. Ja, er zijn zelfs mensen die zeggen, dat zij zélf al de consequenties van hun zonden willen dragen. Arme, arme, onwetende mensen!

Dit alles betekent allereerst, dat we ons op grond van Gods onmetelijke genade hebben laten redden van het eeuwige verderf in de hel door het persoonlijk aannemen van en geloven in het Kruisoffer van Jezus Christus, Gods Zoon (lees Joh. 3:14-18). We geloven dat Jezus in onze plaats de doodstraf voor al onze zonden uit het verleden, het heden en de toekomst heeft ondergaan aan het kruis van Golgotha en dat wij nu vrijuit mogen gaan. Het betekent in de tweede plaats, dat we geloven dat wij nu voor God volkomen gerechtvaardigd zijn en zonder schuld rechtvaardig tot Hem mogen naderen en voor Hem kunnen staan. 2 Cor. 5:21 – *"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem."*

Rom. 3:21-24 – *"Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;"*

Wie dit alles echt gelooft en aanneemt, gaat heersen in het leven. De liefde en de blijdschap in het hart zijn door de werkingen van Gods Heilige Geest zulke sterke krachten, dat je in het leven gaat heersen. De aantrekkingskracht van de zonde verbleekt bij de Persoon Jezus en Zijn grote Liefde voor jou. Want je bent je op ieder moment en steeds weer opnieuw bewust van de overvloedige genade, die jou ten deel is gevallen en van de onbetaalbare gaven van rechtvaardigheid voor God en dat alles door Jezus alleen.

Door de zonde van (de eerste) Adam werden alle mensen die uit hem geboren zijn (al zijn nakomelingen) automatisch tot zondaren gemaakt met als consequentie de eeuwige dood in de hel. Maar door het Offer van de tweede (laatste) Adam, Gods eigen Zoon, het volmaakte, onberispelijke en onschuldige Lam Jezus Christus, werden allen die in Hem geloven en Hem aannemen en uit Hem opnieuw geboren worden automatisch tot rechtvaardigen gemaakt. Hallelujah! Leest u Rom. 5:12-21.

En prijst God, daarin schuilt enorme overvloed. Want gaat u maar na. De consequentie van de zonde van Adam was een eeuwige dood. De tegenpool, het equivalent, door Jezus' Kruisoffer is het eeuwige leven. Daarachter zouden we dus al een punt kunnen zetten. Maar Rom. 5:17 zegt nu juist, dat we véél meer zullen heersen in het leven. Met andere woorden, naast het eeuwige leven (wat genade is) mogen we nog veel meer ontvangen, namelijk het kunnen heersen in dit aardse leven. En daarin zit ook een deel van de overvloed van Gods genade voor ons. De Kracht van Jezus, die Ene, is vele malen groter dan de kracht van Adam, zegt de bijbel. En ook Zijn Waarde is veel groter dan de waarde van Adam.

Wat een geweldige zegen om in het dagelijkse leven onder en over alle omstandigheden te kunnen regeren. Volgens de Griekse grammatica betekent *"die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen"* het voortdurend ontvangen én blijven ontvangen. Want deze zinsnede staat namelijk geschreven in de tegenwoordige, actieve tijd. In Joh. 1:16 staat dan ook geschreven dat wij (de gelovigen) uit Jezus' volheid genade voor genade hebben ontvangen: *"En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade."* Mogen we hierbij dan niet denken aan de branding van de zee op de kust? Golf na golf (van genade) rolt onafgebroken op de kust. Er komt geen einde aan. Zo is het met Gods genade in ons leven.

Geliefde broeders en zusters, als wij in het leven heersen, dan kan satan dat per definitie niet. Weest u er daarom op voorbereid, dat hij zal trachten om Gods overvloedige genade in uw leven te bagatelliseren of te besmetten, in de zin van dat het een vrijbrief tot zonde zou zijn. Ook zal hij trachten uw rechtvaardigheid voor God op grond van uw geloof in die zin te manipuleren, dat u er eigenlijk toch enig werk voor moet verrichten. Maar dan is het per definitie geen geschenk meer. Weest u alert.

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.