

RECHTVAARDIGMAKING (2)

hjms

In dit tweede en laatste deel over het belangrijke thema van rechtvaardigmaking zal ik datgene behandelen, waardoor de rechtvaardigmaking van onze levens nimmer zal kunnen plaatsvinden.

Doch helaas moeten we constateren, dat de mens voortdurend meent dat hij ook op een andere manier voor God kan worden gerechtvaardigd, dan de wijze die God heeft bepaald. Namelijk via de hoogweg van verlossing middels geloof in het reinigende Bloed van Jezus.

Geen rechtvaardigmaking door eigen menselijke rechtvaardigheid

Broeders en zusters, het spreekt uiteraard voor zich, dat wanneer God ons alléén middels het geloof in het kostbare Bloed van Zijn eigen Zoon Jezus kan rechtvaardigen om ons vervolgens te bekleden met Diens smetteloze gerechtigheid, dat wij dan zéker niet door onze eigen menselijke gerechtigheid gerechtvaardigd voor God kunnen staan. Desondanks menen veel mensen in hun verblindheid dat wél te kunnen.

Het is ook logisch dat de mens niet door zijn eigen gerechtigheid kan worden gerechtvaardigd. Want het woord van God leert ons dat er niemand goed is. Allen zijn wij zondaren. Rom. 3:9-12,23 – *“Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe..... Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;”*

Omdat wij zondaren zijn, is de basis van onze eigen gerechtigheden en goede daden in principe zondig en onrein. Jes. 64:6 zegt: *“Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed;*”

En daarom maakt het Woord van God ons duidelijk in Rom. 10:2-3, dat wanneer wij bouwen op onze eigen gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God aan ons voorbij zal gaan:

“Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.”

Als wij dit schriftgedeelte goed lezen, dan sprak Paulus hier over mensen, die héél ijverig voor God werkten. Hierdoor meenden zij méér te zijn dan die mensen, die minder ijverig werkten of die mensen die blijkbaar hadden gezondigd.

Onze Here Jezus onderkende deze mensen en wees op de diepe oorzaak van deze verkeerde houding, namelijk hoogmoed in het hart. Luk. 18:9-14 – *“En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeër, en de ander een tollenaar. De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”*

Jezus maakte hen pijnlijk duidelijk dat het bouwen om je eigen menselijke gerechtigheid een heilloze weg is.

En Paulus zei dat zij ook hun verstand niet gebruikten. Want als de Wet in bijvoorbeeld Lev. 18:4-5 en Ezech. 20:11 eiste, dat voor het behalen van het (eeuwige) leven de mens de Wet geheel moet nakomen, dan zou enige zelfkennis hen toch tot besef hebben moeten laten

komen, dat zij tekort schoten? Hoewel zij God dagelijks zochten, ontbrak hen dus toch belangrijke elementaire kennis van het Woord van God. Namelijk datgene waar het in het Woord werkelijk omgaat, de liefde.

Jes. 58:2,6 – *“Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een lust tot God te naderen ;..... Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt ?*

Jes. 1:16-18 – *“Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”*

Aan de Farizeër die liefst tweemaal per week vastte en de tienden van alles gaf, werd dus verweten dat hij zich zou moeten bekommeren om de verborgen zonden in het hart alsmede om zijn naaste, in het schenken van liefde.

Geen rechtvaardigmaking op grond van de werken der Wet

Het Woord van God leert ons ook, dat wij niet door het doen van de werken van de Wet kunnen worden gerechtvaardigd. Dit kunnen we onder andere lezen in Rom. 3:20,27-28 en Gal. 2:16; 3:11.

Rom. 3:20,27-28 – *“Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde..... Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.”*

Het doen van de werken der Wet zouden we kunnen omschrijven als het navolgen van alle geboden, verboden en voorschriften uit de Wet.

Waarom worden wij niet uit het doen van de werken der Wet gerechtvaardigd?

Omdat de Wet ons allereerst precies duidelijk maakt wat zonde is (Rom. 7:7) en vervolgens, omdat degene die deze weg kiest schuldig is om de gehele Wet (ál het geschrevene) te volbrengen (Lev. 18:4-5; Deut. 27:26; Ezech. 20:11; Gal. 3:10b; 5:3; Jak. 2:10).

En dit is nu eenmaal voor de mens onmogelijk gebleken. Wij hebben allen gezondigd, zoals wij zojuist in de vorige paragraaf hebben gelezen.

En wat is nu het gevolg van onze zonden? Dat wij door de wet zullen worden geoordeeld. Of onze zonden er nu veel of weinig zijn geweest.

Rom. 2:12 – *“Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;”*

En hebben we in het begin van deze boodschap niet ook Rom. 3:23 gelezen, waarin staat dat het loon van de zonde de dood is? De beloning, beter gezegd de straf, voor onze zonden is de dood.

Mijn broeders en zusters, slecht één Mens is ooit in staat gebleken om zondeloos te blijven en de gehele Wet te volbrengen, namelijk Jezus (Matt. 5:17). En daarom mogen wij nu vrij zijn. Hiertoe kwam Jezus naar de aarde. Gal. 4:4 – *“Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de*

wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.”

Jezus kwam om ons te verlossen van de plicht om die Wet in z'n geheel te volbrengen. Want de Wet was als het ware onze tuchtmeester (Gal. 3:24). Maar omdat geen mens als gevolg van zijn zondige natuur de Wet kon volbrengen, was de Wet voor de mens ook tot een vloek geworden.

Gal. 3:10 – *“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”*

Oh, broeders en zusters, is het dan niet geweldig dat door Jezus Christus ons een weg van verlossing is gegeven, waardoor niet meer van ons wordt geëist om de Wet geheel te volbrengen? Een eis waaraan wij door de zondeval nimmer konden voldoen? Een eis die automatisch tot onze doodstraf zou leiden? Prijst God voor Jezus' verlossende Bloed.

Gal. 3:13 – *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

Daarom, broeders en zusters, meent u toch niet dat u door de werken der Wet zalig kunt worden, cq. gerechtvaardigd kunt worden. Want de Wet eist dan van u om zondeloos in alle geboden te blijven en dat kan geen mens volbrengen. Ook u niet, u zult beslist falen. U zult wellicht wel de uiterlijke voorschriften nauwgezet kunnen opvolgen, doch u zult beslist meermalen in uw leven zondigen tegen God op grond van geboden en verboden in verband met uw relatie tot Hem of uw relatie tot uw naaste. En wie slechts één zonde begaat, is desondanks een overtreder van de gehele Wet geworden. Jak. 2:10-11 – *“Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.”*

Denkt u niet dat u voor God rechtvaardigd wordt, indien u de kerkelijke tradities en voorschriften nauwgezet volgt. Niemand, geen Jood, geen katholiek, geen baptist, geen pinkstervolgeling, geen gereformeerde, niemand, zal gerechtvaardigd kunnen worden door uitsluitend het trouw bezoeken van de voorgeschreven diensten, het trouw uitspreken van de voorgeschreven gebeden, het trouw navolgen van de vastentijden, het trouw vieren van de voorgeschreven feesten, het trouw opvolgen van de voedselvoorschriften, het trouw verrichten van voorgeschreven werken van liefdadigheid, etc.

Tot besluit van deze paragraaf nog één opmerking, broeders en zusters. Wij hebben Jezus aangenomen en geloven van ganser harte in Hem, waardoor wij bekleed met Zijn gerechtigheid voortaan rechtvaardig voor God mogen staan.

Desondanks waarschuwt het Woord van God ons óók, om dit op zichzelf levende geloof niet te vermengen met de werken der Wet. In Hand. 15:1-29 staat de geschiedenis beschreven hoe de in Jezus gelovende Joden probeerden om de voorschriften van de Wet, die zij zelf dus niet konden nakomen, probeerden op de bekeerde heidenen te leggen.

Petrus zei hierover in Hand. 15:7-11 – *“En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons; En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.”*

Leest u in gelijke zin de duidelijke woorden van Paulus toen hij Petrus, die desondanks op dit vlak in de fout ging, berispte in Gal. 3:14-21. Leest u voorts Col. 2:20-23. Mijn broeders en zusters: *“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”* (Gal. 5:1).

Geen rechtvaardigmaking op grond van onze werken

Broeders en zusters, we hebben in de vorige paragraaf gezien, dat wij niet gerechtvaardigd kunnen worden door de werken van een op zichzelf goede en heilige Wet.

Rom. 7:12 – *“Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.”*

Leest u ook 1 Tim. 1:8.

Ligt het dan ook niet voor de hand, dat de mens zéker niet gerechtvaardigd kan worden door zijn eigen werken. Want dat betreffen toch altijd werken van zondaren?

Efez. 2:8-9 – *“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”*

Onze redding en rechtvaardigmaking vinden niet plaats op grond van onze werken, maar door geloof als gift van God. Het is dus genade Gods *“opdat niemand zichzelf kan roemen”*.

Leest u ook Tit. 3:5.

Met onze eigen werken bedoel ik de werken, die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof. Het betreffen vaak goede werken van liefdadigheid. Maar het kunnen ook werken zijn als boetedoening en zelfverloochening. Over werken die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof zegt de bijbel daarom, dat deze werken dood zijn. Hebr. 6:1 – *“Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,”* Waarom dode werken? Omdat deze niet op bekering en geloof gebaseerde werken de door God vastgestelde weg van verlossing en rechtvaardigmaking middels het kostbare Bloed van Zijn Zoon Jezus omzeilen. Omdat deze werken niet tot het eeuwige leven leiden, maar tot de eeuwige dood.

De bijbel leert ons dat Abraham, die met God zelfs een persoonlijke relatie had (Gen. 18:17), tóch niet door zijn goede werken werd gerechtvaardigd. Neen, Abraham werd door zijn geloof gerechtvaardigd (zie Deel 1). Hetzelfde sprak David in Ps. 32:1.

Rom. 4:2-6 – *“Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;”*

Broeders en zusters, hebben onze werken dan geen enkel nut? Welke rol spelen onze werken dan nog? Na onze bekering hebben onze werken wel hun geestelijk nut!

Uit Jak. 2:14-26 mogen we allereerst verstaan dat onze werken, indien ze gebaseerd zijn op geloof in Christus, bewijzen dat ons geloof waarachtig en levend is. En daarmee bewijzen we dat Jezus leeft en dat Zijn verlossing waarachtig is. Onze werken, indien gebaseerd op geloof, zijn daarom zelfs noodzakelijk. Zij worden ook gestimuleerd door God. *“Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”* (Fil. 2:13).

Jak. 2:14-26 leert ons daarom logischerwijs, dat geloof zónder de werken dood is.

Enerzijds zien we dus dat onze werken dood zijn, indien ze niet gebaseerd zijn op waarachtig geloof. Anderzijds is ons geloof in Christus dood, indien het niet met de werken gepaard gaat.

Voorts bepalen onze werken, indien gebaseerd op bekering en geloof, ook de hoogte van onze beloning in de hemel. De beloning (heerlijkheid) die wij zullen ontvangen, zal afhangen van de werken die wij hebben verricht en de wandel die wij hebben gelopen. Leest u thuis

eens Openb. 14:13. Nu lezen we Openb. 22:12 – *“En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”*

Ook uit de gelijkenissen van de talenten en de ponden (Matt. 25:14-30; Luk. 19:11-27) blijkt, dat er een beloning volgt op het getrouw werken voor de Heer. De onnutte, luie dienstknecht in deze gelijkenissen had een dood geloof zonder de werken.

Geliefde broeders en zusters, in Deel 1 van deze boodschap hebben we vorige week mogen leren over de geweldige genade van rechtvaardigmaking. Gods onverdiende gift aan ons. Door onze rechtvaardigmaking ziet God niets meer van ons oude vieze zondige leven, waarin we voortdurend rebelleerden tegen Hem.

Spoedig zullen we mogen ervaren wat dit uitwerkt. Want Zijn geliefde Zoon Jezus, onze Hemelbruidegom, komt beslist heel spoedig terug. Omdat Hij ook Rechter is, zal Hij dan de aarde oordelen.

Ps 98:9b – *“....., want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.”*

Maar dan zal Hij ons, Zijn kinderen, vinden terwijl wij bekleed zijn met Zijn smetteloos reine gerechtigheid. En volkomen reingewassen door Zijn Bloed. Dan mogen wij voor Hem staan, alsof wij nooit hebben gezondigd. Dan zal Hij tot ons zeggen: *“Ga in de vreugde uws Heren, getrouwe dienstknechten, getrouwe dienstmaagden”*.

Verlangt u ook naar dat moment, broeders en zusters? Weest u gereed en gereinigd. Hij komt spoedig. Moge de Heer u rijkelijk zegenen. Amen.