

## PSALM 16

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het bijbelboek Psalmen telt in totaal honderdvijftig psalmen. Slechts zes van deze psalmen hebben een bijzondere aanduiding gekregen, namelijk 'gouden kleinood' (Statenvertaling). Met andere woorden, ze worden door de psalmist (i.c. David) beschouwd als een gouden sieraad. Wel, deze zes psalmen zijn inderdaad sieraden van goud. Het zijn gedichten van hoog geestelijk gehalte. Maar toch is de aanduiding gouden kleinood eigenlijk niet juist. In het Hebreeuws wordt gesproken van een "michtam" ( מִכְתָּם ), dat wil zeggen van een "gravure", dus een "afdruk van een gegraveerde plaat". De woordstam betreft hier "kaatam" ( כָּתַם ), dat "graveren, onuitwisbaar inschrijven" betekent. Hiermee zijn we er! De bedoeling van deze psalmen van David is, dat ze een vaste plaats in ons hart krijgen. Onuitwisbaar in het hart geschreven en gegrift, zoals God overigens ten aanzien van Zijn gehele Woord in al Zijn wedergeboren kinderen wil bewerkstelligen (Hebr. 8:10). Ieder die zichzelf aan Hem overgeeft, Hem liefheeft en gewillig wil gehoorzamen, zal ervaren dat langzaam maar zeker Gods Woord werkelijk gestalte krijgt in het hart.

In deze korte bijbelverkundiging wil ik Psalm 16 bespreken. We vinden in deze psalm een aantal basisprincipes, cq. -waarheden. Het zijn principes die ons, althans wanneer we ze toepassen, zullen leiden naar de grote zegeningen van het goddelijke, eeuwige leven. En deze zegeningen mogen we reeds nu op aarde gaan ervaren.

1. Ps. 16:1 – *"Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U."*  
David begint zijn gedicht met er op te wijzen, dat we op God moeten gaan vertrouwen. Want dan zal Hij ons bewaren. Deze waarheid, dit principe moet in ons hart worden gegraveerd. Immers, God is toch onze Vader? Hij is onze Pappa. Welke vader zal zijn kind niet willen bewaren? Zijn hart wordt juist bewogen als het kind op hem vertrouwt.

2. Ps. 16:2 – *"O mijn ziel! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid raakt niet tot U;"*  
Maar we moeten wel beseffen, dat onze Vader in de hemel ook de Eeuwige God, de Rechter en Schepper is. Dat Hij volkomen heilig is en dat wij van nature grote zondaren zijn, die uit genade door het Verlossingswerk van Jezus, Gods Zoon, zijn gered. Wij moeten wel gaan beseffen, dat wij door Gods volkomen goedheid zijn gered en dat er in ons van nature geen goedheid aanwezig is (Rom. 3:10-18). Dat het genade is, dat wij Gods kinderen geworden zijn en Hij onze Vader. Juist het besef, dat wij geen goedheid bezitten, dat elke zegen genade is en dat God véél beter en véél groter en wijzer is dan wij, zal ons helpen om op Hem te vertrouwen en ons aan Hem over te geven. Zodat Hij ons kan bewaren!

3. Ps. 16:3 – *"Maar tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is."*  
Wie zijn die heiligen en heerlijken op aarde? Dat zijn al degenen, die tot Gods volk behoren. Dat zijn zij die Jezus hebben aangenomen, wedergeboren zijn en uit genade tot Christus' Lichaam zijn gaan behoren. Wij maken nu deel uit van de Gemeente. En de bijbel, Gods Woord, roept ons hier door de mond van David op om onze broeders en zusters te gaan liefhebben. In de Gemeente moet onze lust en verheuging zijn. Ook deze waarheid moet in ons hart worden gegraveerd.

4. Ps. 16:4 – *"De smarten dergenen, die een anderen god begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen."*  
In dit vers wordt gemeld, dat zij die andere (af-)goden dienen dan de Here God, smarten zullen ervaren. Het begrip afgod mag u heel breed zien, broeders en zusters. Al datgene wat ons afhoudt van een intieme relatie met de Here God, is in principe een afgod. Dat kan het geld zijn, maar ook het werk, de woning, de hobby, de echtgenoot, de kinderen, het lichaam

en noem maar op. Met andere woorden, we worden hier opgeroepen om ons hart enkel en alleen aan de Here God te geven en Hem alleen te dienen. Een uiterst belangrijk principe teneinde reeds nu tijdens ons leven Gods zegeningen te mogen ontvangen!

5. Ps. 16:5-6 – *“De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekens; Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.”* Indien wij Jezus met ons hele hart liefhebben en dienen, gaan wij ook blijdschap ervaren. Dat is immers ook één van Zijn zegeningen. En die blijdschap wordt niet alleen gevoed door het feit, dat Jezus onze zonden heeft vergeven en ons heeft gered, maar ook door de wetenschap, dat er een geweldige erfenis in de hemel op ons wacht. Jezus is het Deel van onze erfenis en Hij onderhoudt ons “lot”, dat wil zeggen in het Hebreeuws “gkoral” (גורל), hetgeen betekent “portie, aandeel, beloning, bestemming”.

Zodra wij onze heerlijke erfenis in de hemel, waaronder Jezus Die wij zo liefhebben, zullen aanschouwen, zullen “onze snoeren in lieflijke plaatsen vallen”. Dit betekent dat alsdan onze nood, ons verdriet, onze aardse smarten en onze tranen zullen veranderen in eeuwige blijdschap (Openb. 21:4). Want “snoeren” (in het Hebreeuws “chevel” – חבל ) betekent ook “smart, pijn, barenswée” naast “koord, touw, meetsnoer”. Alsdan zal ons een overvloedige erfenis worden toegemeten en ten deel vallen.

6. Ps. 16:7 – *“Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.”*

Een ander belangrijk principe is ook, dat het goed is om regelmatig stil te zijn voor Gods Aangezicht en te onderzoeken in Zijn Woord. In de stilte kunnen wij Zijn Stem horen, Zijn raadgevingen en Zijn onderwijs. Gezien hun drukke bestaan is voor veel kinderen Gods de vroege ochtend of de nacht hiervoor de geëigende tijd. Anderen vinden wellicht overdag de tijd als bijvoorbeeld de kinderen naar school zijn. Waar het om gaat is om ‘quality-time’ voor de Heer vrij te maken om met Hem te spreken, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden.

7. Ps. 16:8 – *“Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.”*

Iedere christen kent momenten waarop hij of zij aangevallen wordt met verkeerde en boze gedachten en verzoeken om te zondigen. Dit komt doordat onze oude natuur zo nu en dan de kop opsteekt en dan meteen negatief wordt beïnvloed door duistere machten. Maar er is een machtig wapen in deze geestelijke strijd beschikbaar. Namelijk niet alleen de boze machten in de Naam van Jezus wegzenden of Zijn Bloed te hulp roepen, doch ons ook realiseren dat God alom aanwezig is. Waar wij ons ook bevinden! Als wij ons terdege realiseren, dat Hij vlakbij is, ja, Zijn arm om ons heen houdt, dan verwerpen wij op voorhand meteen elke opkomende, valse gedachte aan zonde. Dan vallen wij niet en wankelen zelfs niet. Ja, het is goed om ons voortdurend Zijn heilige Aanwezigheid voor ogen te stellen.

8. Ps. 16:9 – *“Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.”*

De twee vorige principes gingen over het belang om in de stilte door Jezus te worden onderwezen en om steeds Zijn Aanwezigheid voor ogen te houden. Wanneer wij in deze principes gaan leven, in Zijn Aanwezigheid worden onderwezen en ook gedurende de dag Zijn Aanwezigheid ons voor ogen gaan stellen, zullen wij langzaam maar zeker deze Aanwezigheid voortdurend gaan ervaren. Niet alleen als wij Gods Woord lezen, maar ook verder op ieder moment van de dag! Dan zal er een voortdurende blijdschap in ons hart gaan heersen en gaan we ervaren, dat door Jezus’ Aanwezigheid onze oude, verderfelijke natuur onder controle wordt gehouden.

9. Ps. 16:10 – *“Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.”*

Dit vers is direct een profetie over Jezus’ Opstanding. Nadat Jezus aan het kruis Zijn leven voor ons zou geven en zou sterven, zou Hij beladen met de vreselijke zonden van het gehele

mensdom vervolgens het dodenrijk binnengaan en daar de sleutels van dood en dodenrijk opeisen. En na drie dagen zou Jezus met een verheerlijkt Opstandingslichaam uit graf en dood opstaan, zonder dat Hij de verderving had ervaren.

De psalmist profeteert hier, dat God de Vader Zijn Zoon niet zou verlaten in de hel, lees dodenrijk. Want het woordje “hel” is in dit vers foutief vertaald. In het Hebreeuws “sjeool” ( שאול ) betekent het “dodenrijk” en niet “hel”. In Openb. 1:18 lezen we dat Jezus inderdaad heeft overwonnen: “En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.” Ook in dit vers is “hel” onjuist vertaald. Het Griekse “hades” betekent “dodenrijk” en niet “hel”.

Hallelujah! Jezus heeft overwonnen, waardoor ook wij de overwinning kunnen behalen. Ps. 16:10 is dan ook tevens voor ons bestemd. Want als wij gered zijn door Jezus en zijn wedergeboren, zal ook onze ziel en geest het verderf niet hoeven te ervaren. Jezus was de Eersteling die uit de dood opstond, maar wij zullen Hem navolgen (1 Cor. 15:20-23). Prijst God!

10. Ps. 16:11 – *“Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.”*

Wie is de Weg des levens, broeders en zusters? Dat is onze Jezus! Joh. 14:6 – *“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”* Het laatste principe uit Psalm 16 luidt, dat Jezus als de Weg des Levens steeds meer aan ons zal worden bekend gemaakt, als wij Hem innig liefhebben en ernstig dienen. Als wij dagelijks in de intimiteit met Jezus gaan leven en werkelijk een diepe relatie met Hem opbouwen, dan zullen wij Hem steeds meer mogen aanschouwen in al Zijn lieflijkheid. We zullen steeds meer diep geestelijke aspecten aan Hem ontdekken en het zal ons tot diepe, verzadigende vreugde worden. Telkens en telkens weer!

Geliefde broeders en zusters, moge deze psalm u en mij tot zegen zijn en moge Jezus ons deze week bewaren en zegenen. Amen.