

GODS PLAN BETER LEREN BEGRIJPEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, er zijn nog wel eens christenen, die verzuchten dat zij de bijbel, Gods Woord, zo moeilijk begrijpen. Oké, het Nieuwe Testament gaat nog wel, maar het Oude Testament geeft vaak problemen. Natuurlijk begrijpt men best, dat de bijbel een schriftelijke weergave is van Gods plan voor het mensdom in algemene zin, namelijk de redding van door de zonden diep verloren zondaren. Maar het zien van verbanden vindt men toch wel moeilijk. Laat staan het begrijpen van Gods raadsplan voor de eindtijd, dat wil zeggen de tijd vlak voor de Wederkomst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Nu is er op deze website reeds ingegaan op het interpreteren van profetieën. Zie [“INTERPRETATIE EINDTIJDPROFETIEËN”](#). In drie delen werden Gods beloften aan Abraham, het perspectief van Israëls profeten en het komen tot een juiste interpretatie van profetieën behandeld.

Maar eigenlijk was het beter geweest om deze les vóóraf te laten gaan. Want de vraag die vandaag aan de orde wordt gesteld is: *“Hoe kunnen we de bijbel het best benaderen om tot een beter begrip van de bijbel als profetische Woord van God voor de eindtijd te komen?”*

Het spreekt voor zich, dat de bijbel het best biddend kan worden gelezen, met een hart dat zich wil laten leiden door de Heilige Geest en dat aan Jezus is toegewijd. Het spreekt ook voor zich, dat men wedergeboren moet zijn, omdat de natuurlijke mens (die Jezus nog niet heeft aangenomen) Gods Woord immers niet kan verstaan. 1 Cor. 2:14 – *“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.”* Maar wat ik nu bedoel, is de vraag wat een verstandelijk juiste aanpak zou kunnen zijn.

Ik denk dat het goed is om bij het bestuderen van de bijbel vooral te letten op:

- a. de belangrijke, grote thema's.
- b. de profetieën.

Ad a

De bijbel behandelt geweldig mooie thema's. Grote thema's die te maken hebben met Gods volk, met Israël en met de Gemeente. Het fascinerende van Gods Woord is, dat die thema's dwars door de bijbel heen lopen. Ze vormen als het ware de grote lijnen in Gods Woord. En we mogen ontdekken dat die lijnen vaak reeds in het begin van de bijbel (de tijd vlak na de schepping) een aanvang nemen en ophouden aan het einde van de bijbel (de eindtijd). Nu zegt u wellicht, dat dit juist het kenmerk van 'grote lijnen' is. Akkoord! Maar bijzonder is, dat er in die grote lijnen steeds een relatie ligt tussen de eerste Komst op aarde van de Messias, de Here Jezus Christus en Zijn tweede Komst, de zgn. Wederkomst. Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, zal Jezus' Wederkomst plaatsvinden in de eindtijd, waarna vervolgens het 1000-jarige Vrederijk van God (waarover in de bijbel veel werd geprofeteerd) zal aanvangen. Dit komende Koninkrijk was voor Jezus overigens zó belangrijk, dat Hij na Zijn Opstanding uit de dood gedurende veertig dagen met Zijn discipelen hierover sprak (Hand. 1:3).

Door eerst grote, bijbelse thema's en daardoor de grote lijnen te onderscheiden, kunnen we het profetische Woord van God voor de eindtijd beter gaan begrijpen. Het boek *“Met Israël Op Weg Naar De Eindtijd”* van drs. Jan van Barneveld maakt dit duidelijk. Grote lijnen in de bijbel zijn bijvoorbeeld:

- *De lijn van de Messias*
“Messias” betekent overigens *“Christus”*, dat wil zeggen *“Gezalfde”*.
 Over de eerste Komst van de Messias werd voor het eerst geprofeteerd in Gen. 3:15.
 Uiteraard zijn er in het Oude Testament veel meer van deze voorzeggingen. Wie vanaf

het begin van de bijbel de lijn van de Messias bestudeert, zal ontdekken dat de climax van dit thema Zijn Wederkomst in heerlijkheid is met aansluitend het 1000-jarig Vrederijk. Leest u daarvoor bijvoorbeeld Zach. 12 en 14, alsmede Openb. 20:4,6.

- *De lijn van de verzoening*

Het thema van de verzoening begint na de zondeval van Adam en Eva in Gen. 3:21 met een daad van God om hen te bekleden met dierenvellen als schaduwbeeld van Jezus, het Lam van God. Het thema wordt daarna zichtbaar in de Tabernakeldienst van Gods volk Israël. Ontelbare dieren werden er geofferd voor de verzoening van de zonden van het volk. De lijn wordt vervolgd bij Jezus' kruisdood en Opstanding en bereikt de climax bij Jezus' Wederkomst als Hij terugkomt in een met bloed geverfd kleed (Openb. 19:13). Ieder mens die door Zijn Bloed is verzoend en geschreven staat in het boek des levens des Lams mag dan het 1000-jarig Vrederijk binnentreden.

- *De lijn van Israëls herstel*

Na de zondeval van Adam en Eva begon God onmiddellijk met Zijn reddingsplan voor de mensheid. Hij wilde de mens niet voor eeuwig verloren laten gaan. Voor Zijn reddingsplan had God een specifiek volk nodig. Teneinde Zijn Zoon als Redder te kunnen laten geboren worden en om Zijn grote daden aan alle volkeren te verkondigen. God koos het volk Israël uit. Israël werd Zijn eigen volk. Helaas had Israël moeite met Gods roeping. Men verwierp zelfs de Messias, Gods eigen Zoon Jezus, na diens eerste Komst op aarde. Maar God bleef desondanks Israël liefhebben.

Wie het thema van Israëls val, verstrooiing en genadige herstel bestudeert (leest u bijvoorbeeld Gen. 12:3; Deut. 4:23-31; Jer. 31:10; Ezech. 11:16-17; 37:7-10,12-14; Zach. 12-14) zal ontdekken dat Israël in de eindtijd in dusdanig grote nood zal komen, dat men eindelijk Jezus zal aanroepen en aanvaarden. Alsdan zal Zijn Wederkomst op de Olijfberg plaatsvinden, waarna Hij Israël zal redden van de legers van de Antichrist en aansluitend Zijn 1000-jarig Koninkrijk op aarde zal vestigen.

- *De lijn van de val en het herstel van het huwelijk*

Ook dit grote thema begint bij de val van Adam en Eva, het eerste huwelijkspaar. God verlangde naar gezelschap. Hij had Zichzelf een talrijk, heilig volk voorzien om in gemeenschap mee te wandelen en om lief te hebben. Het was daartoe dat Hij het eerste mensenpaar samenvoegde in het huwelijk. Maar Adam en Eva vielen in zonde. Leest u Gen. 1:28; 2:20-25; 3:1-15.

Met Zijn Offer aan het kruis kocht Jezus alle zondaren die Hem aannemen vrij en verzag Zichzelf opnieuw van een heilig volk, de Gemeente, om lief te hebben. Na de Opname van de Gemeente, Jezus' aanstaande Bruid, zal het huwelijk in de hemel plaatsvinden. Dit is de Bruiloft des Lams. Aansluitend vindt Zijn Wederkomst plaats samen met Zijn Bruid. Zij zullen regeren in het 1000-jarig Vrederijk (Openb. 19:6-10).

- *De lijn van de eindtijd*

Ook als we de bijbel in zowel het Oude als het Nieuwe Testament bestuderen door ons te richten op het thema van de eindtijd, zal blijken dat alles uiteindelijk gaat om de Wederkomst van de Messias en daarna Zijn Koninkrijk. Dan zal Hij de Silo, de grote Koning zijn (Gen. 49:10). Dan zal Hij de Vredevorst zijn, Die eindelijk waarachtige vrede op aarde zal brengen (Zach. 9:10-12). Dan zal Hij ook de uiteindelijk Rechter zijn van alle mensen (Zach. 3:7; 2 Tim. 4:8; Hebr. 10:30; Openb. 20:11-15).

Broeders en zusters, alles in de bijbel, Gods profetische Woord, spitst zich toe op Jezus' beide Komsten op aarde. De profetieën over Zijn eerste Komst zijn al vervuld. Jezus werd geboren als een kleine baby in Bethlehem en stierf uiteindelijk op Golgotha's kruis voor onze zonden. Op dat moment kwam Jezus als Zaligmaker in het leven van zondaren die gered willen worden.

Maar de profetieën over Zijn Wederkomst en Zijn komend Koninkrijk staan nu op het punt om ook spoedig te worden vervuld. De dagen van de eindtijd zijn thans welhaast aangebroken. En dan zal Jezus komen als Messias en Koning voor het volk Israël en als Hemelbruidegom voor de Gemeente.

Ad b

Jezus riep Zijn discipelen ernstig op om te letten op de tekenen des tijds, de eindtijd (bijvoorbeeld Matth. 16:1-4). Want wij moeten gereed zijn als Hij terugkomt. En wie anders dan de volgelingen van Jezus kunnen de nog niet gelovige mensen waarschuwen voor Gods komende toorn (Openb. 6:16)? In Luk. 3:7 waarschuwde Johannes de Doper de mensen voor Gods toorn. Paulus deed dit in Efez. 5:6; Col. 3:5-6; 1 Thess. 1:10; 1 Thess. 2:16. Onder andere het boek Openbaring leert ons dat Gods toorn in de eindtijd zal ontbranden.

De bijbelse profetieën gaan vaak specifiek over die eindtijd en geven dus inzicht om deze tijd goed te verstaan. Zo handelt Luk. 21:20-24 over de grote Verdrukking, welke zal plaatsvinden in de eindtijd, waarbij met name vers 22 duidelijk maakt dat in deze periode de nog onvervulde profetieën zullen uitkomen: *“Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.”*

Profetieën laten ook zien dat God getrouw en waarachtig is. De profeet Jesaja zei in Jes. 25:1b – *“.....Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.”* Dit betekent volgens de NBG-vertaling: *“Gij hebt..... raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.”* Met andere woorden, God zal de profetieën getrouw en in waarheid vervullen. Hij zal niet één letter, niet één tittel of jota (Matt. 5:18), laten vallen. Hij doet wat Hij zegt en wat Hij vóór zegt, zál hoe dan ook eens gebeuren! Jes. 46:9-11 – *“Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen”.*

Een ander doel van een profetie is, dat wij tot geloof komen. Zoals Jezus in Joh. 13:19 zei: *“Van nu zeg Ik het ulieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat Ik het ben.”* Jezus vertelt Zijn discipelen een toekomstige gebeurtenis, één die geschied is (dus een profetie), zodat zij tot geloof zullen komen als die profetie tot vervulling is gekomen. Hij wijst Zijn discipelen op bijbelse profetieën over Hem (Hij is de grote IK BEN), opdat zij zullen geloven dat Hij de Messias is.

Ook apostel Petrus wekte op om acht te slaan op het profetische Woord van God, dat wil zeggen op Gods Woord dat nog in vervulling moet komen. 2 Petrus 1:16a,19-21 – *“Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.”*

Petrus verklaarde dat het Licht van het profetische Woord in feite de openbaring dóór de Heilige Geest is van:

- de kracht en de toekomst van de Here Jezus, dus de tijd rond Zijn Wederkomst, en
- waardoor wij ons afscheiden van de duistere, zondige wereld, doordat het Licht diep in óns duistere hart heeft geschinen en het ware karakter van die wereld aan ons heeft geopenbaard.

Met andere woorden, broeders en zusters, laat Gods profetische Woord juist in de eindtijd een Licht voor u zijn, tótdat de Morgenster te zien zal zijn. Dat wil zeggen, tót de Wederkomst van Jezus.

Door de bijbel leren wij de eindtijd verstaan, want door de profetieën herkennen wij Gods hand in de geschiedenis en in bepaalde gebeurtenissen. Hoe dan ook behoudt Hij de controle over alles. Hallelujah! Hierdoor ontvangen wij geloof en wordt ons geloof versterkt. Een voorbeeld van bijbelleraar J. van Barneveld:

De aanvallen van Saddam Hussein op Israël gedurende een korte tijd in 1991 met Scud-raketten tijdens de eerste Golfoorlog zijn een voorzegde gebeurtenis voor de laatste dagen. Iedereen in Israël moest toen op last van de autoriteiten binnen blijven en de kamers afplakken met plakband tegen gifgassen. Volgens een Israëlische krant gaf Jes. 26:20 hiervan de profetie: *“Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.”*

Tot slot wijs ik u op de waarschuwingen in de bijbel om acht te slaan op de profetieën. Want zoals Hos. 4:6 verklaart over gebrek aan kennis: *“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen,.....”*. En houdt u de woorden van Petrus in herinnering, die zei dat wij er goed aan doen om acht te slaan op het profetische Woord van God. Zo verweet de Here Jezus de Emmaüsgangers in Luk. 24:25 hun traagheid en ongelooft in de profetieën: *“En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!”* Zij kenden de profetieën blijkbaar, maar geloofden niet.

Daarom is het goed dat Gods kinderen in deze tijd de profetieën leren kennen, zodat hun geloof wordt opgebouwd en visie wordt ontwikkeld op de aard van onze maatschappij, de eindtijd (de tijd rond Jezus' Wederkomst) en het gebeuren rond Israël.

Geliefde broeders en zusters, God bediende Zich van verschillende manieren om profetieën duidelijk te maken! Hij sprak rechtstreeks door profeten. Hij sprak door de Tabernakeldienst. Hij sprak en spreekt indirect door gelijkenissen. Hij sprak door voorbeelden van persoonlijke levens. Hij spreekt middels betekenissen in namen van personen. Maar in onze tijd zullen de ogen van de mensen pas open gaan voor de betekenis van de profetieën als zij Jezus waarachtig zullen aannemen en Hem de ereplaats in hun harten zullen geven.

Hebr. 1:1 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebben de door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;”*

Laten we ons hart daarom goed onderzoeken en zien of Jezus daar wérkelijk troont.

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.