

DE TABERNAKEL IN PERSPECTIEF (4) – het Wasvat HJM Sales, 12-02-2016

Geliefde broeders en zusters, God beval Mozes om een Heiligdom te bouwen, waarin Hij zou kunnen wonen, naar het voorbeeld van de hemelse Tabernakel (Ex. 25:8-9,40; 24:15-18). Één van de specifieke voorwerpen die hij daartoe moest maken, was een koperen Wasvat, dat hij moest plaatsen in de Voorhof van het Tabernakelcomplex.

De glazen Zee

Mozes moest dit Wasvat maken naar het voorbeeld van de glazen Zee in de hemel, want als we de organisatie van objecten in de Tabernakel vergelijken met die in de hemel (Openb. 4), dan kan het niet anders dan dat de glazen Zee als voorbeeld diende. Openb. 4:6a – *“En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk.”* Overigens wordt heel frappant het Wasvat in de Bijbel vaak aangeduid als koperen Zee (1 Kon. 7:23-26, 39; 2 Kon. 16:17; 25:13; 1 Kron. 18:8; 2 Kron. 4:2-6; Jer. 52:17). Het verband met de glazen Zee wordt zo benadrukt.

De term glazen Zee wordt in de Bijbel 3x genoemd (Openb. 4:6; 15:2). In Openb. 15:1-3 zien we een menigte geredde zielen in de hemel aan de oever van de glazen Zee staan. Hen wacht een heerlijke toekomst, want God maakt alles nieuw: *“En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams,”* Er vallen belangrijke dingen op. We zien ten eerste dat de glazen Zee (Wasvat) verband heeft met oordeel. De glazen Zee was met vóór gemengd én er is hier sprake van de eindfase van de grote Verdrukking, waarin zeven fielenoordelen van Gods toorn over de aarde worden uitgestort. Ten tweede zien we de overwinnaars over het beest van Openb. 13 aan de oevers van de glazen Zee staan. Het beest is de Antichrist, die in de eindtijd de wereld in zijn greep zal houden. De schare bestaat uit mensen die dóór de grote Verdrukking zijn gegaan. Maar zij hebben Jezus aangenomen en het merkteken van het beest (Openb. 13:16-17) niet aanvaard. Daarom moesten zij hun leven voor Jezus geven. We zien deze martelaren ook in andere hoofdstukken van Openbaring. Laten we ter vergelijking Openb. 7:9,13-15 lezen: *“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen..... En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.”*

Ten derde lezen wij dat de mensen aan de oevers van de glazen Zee twee liederen zongen. Zij zongen het gezang des Lams, want hun harten waren vol dankbaarheid dat Gods Lam voor hen was gestorven. Zij hadden het kruis van Jezus in hun harten gesloten en zich door Jezus' Bloed laten reinigen. Én zij zongen ook het gezang van Mozes uit Ex. 15:1-19, wat indiceert, dat zij gedoopt waren en ook door het water van de glazen Zee waren gegaan. Want Israël zong dit lied van Mozes na de doortocht door de Rode Zee en de vernietiging van Faraö. Deze doortocht is, zoals we zullen zien, een schaduwbeeld van de waterdoop.

Over de glazen Zee staat verder niets in de bijbel geschreven. Maar wijlen apostel Sadhu Sundar Singh heeft zijn visioenen over de hemel beschreven en vertelde in zijn boek Vision het volgende: *“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden (de zonen des lichts) binnenkomen in de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht*

gelijke wateren van een oceaan zo klaar als kristal, en hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de wateren, maar worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.”

Wat Singh beschreef over de tafereel bij de glazen Zee stemt overeen met de geestelijke gedachte die God gelegd heeft in Wasvat en ook waterdoop. De overwinnaars over het beest zijn door het Lam gered en van zonden gereinigd. Maar stierven voor Jezus. En nu staan zij in de hemel aan de glazen Zee. De smet van hun verblijf in de zondige wereld was in die Zee weggewassen, waarna zij de heerlijkheid in de hemel konden ingaan in witte klederen. De Israëlitische priesters reinigden zich bij het Wasvat om de heerlijkheid van het Heiligdom te kunnen ingaan en God te dienen. Een reiniging als schaduwbeeld van de waterdoop. Zo worden Gods kinderen na de zondereiniging bij het kruis door Jezus' Bloed in water gedoopt om gereinigd te worden van de smet van het oude leven. Om dan de nieuwe fase van hun geestelijk leven in te gaan, nl. Jezus dienen in heiligmaking (Hebr. 12:14). De glazen Zee verwijst dus naar het Watvat en dat op zijn beurt naar de waterdoop!

Uit de functie van de glazen Zee verstaan we dat het belangrijk is om nauwkeurig Gods raadsplan na te volgen. Ook in de waterdoop welke dus een heerlijke afschaduwing is.

Schriftgedeelten m.b.t. het Wasvat

De voorschriften m.b.t. het koperen Wasvat vinden we in Ex. 30:17-21 – *“En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; Dat Aäron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten.”*

Er moest een koperen Wasvat met koperen voet worden gemaakt, te vullen met water, zodat de hogepriester Aäron en zijn zonen, de priesters, hun handen en voeten konden wassen. Zij moesten zich wassen vóórdat zij de Tent der Samenkomst (het Heiligdom van de Tabernakel) binnengingen, opdat zij niet zouden sterven. Ook moesten zij zich wassen vóórdat zij bij het Brandofferaltair dienden en het vuuroffer voor de Heer aanstaken. Deze reiniging was dus een voorbereiding op hun dienst aan God. Het was een eeuwig voorschrift, niet alleen voor Aäron en zijn zonen, maar óók voor ál degenen na hen.

Het Wasvat moest in de Voorhof tussen het Brandofferaltair en de ingang van het Heiligdom worden geplaatst. Deze ingang (de Deur) wijst op de doop met Gods Geest.

Het Wasvat was dus een voorwerp waar opnieuw reiniging plaatsvond, voordat God in het Heiligdom kon worden gediend. Het eerste voorwerp ter reiniging was immers het Brandofferaltair, waar het bloed van de offerdieren de zonden bedekte.

Het Wasvat was vervaardigd van spiegels. Ex. 38:8 – *“Hij maakte ook het koperen wasvat, met zijn koperen voet, van de spiegels der te hoop komende vrouwen, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst.”* De spiegels waren koperen platen, die gladgepolijst waren. Veel vrouwen hadden hun spiegels als heffer aan God gegeven (Ex. 25: 1-3,8). God had Mozes immers te kennen gegeven, dat Hij temidden van Zijn volk in een Heiligdom wilde wonen en dat het volk daartoe offeranden moest brengen.

De Hebreeuwse betekenis van het woord “wasvat”

De Hebreeuwse grondbetekeningen van het woord “wasvat” zijn belangrijk. “Wasvat” is in het Hebreeuws “kiejoor” (כִּיּוֹר). Het betekent naast “pot, wasvat, bekken, pan” ook “vuurpot, (kleine) haard” (Zach. 12:6). En óók nog “platform, podium (gestoelte)” (2 Kron. 6:13). Het

woord “kiejoor” (כִּיּוֹר) is afkomstig van dezelfde (niet gebruikte) stam als “koer” (כּוֹר), dat verwijst naar iets dat “uitgegraven, uitgeboord, doorgegraven” is, zoals een “oven, smidse, smeltoven, smeltpot” (Jes. 48:10). De betekenissen van “kiejoor” zijn: 1. een bekken of vat dat water kan bevatten; 2. een vuuroven of haard; 3. uitgegraven; 4. een platform of podium.

De eerste betekenis ligt voor de hand. We bestuderen immers het Wasvat. Maar de andere betekenissen geven ook, zoals hierna zal blijken, mooie typebeelden te zien.

Het Wasvat is een schaduwbeeld van de waterdoop.

Het Wasvat geeft een schaduwbeeld van de waterdoop, zoals blijkt uit vele facetten van deze studie. We zagen het zojuist nog bij de glazen Zee. Omdat de functie van het Wasvat de reiniging van de priesters met water betreft, ligt het voor de hand te veronderstellen dat een geestelijke kerngedachte verbonden aan de waterdoop van Gods kinderen dan ook wel reiniging zal zijn. De gedachte achter het opofferen van koperen spiegels door de vrouwen van Israël komt hiermee overeen. Zij hadden in feite in geestelijke zin de vleselijke begeerten ingeleverd om er een Wasvat van te maken. Het was een wilsbesluit tot reiniging en beëindiging van het vlees en zijn begeerlijkheden. Immers, spiegels spreken van het benadrukken van uiterlijke (lichamelijke) schoonheid.

Dit is dan ook een diepe betekenis van de waterdoop. Wij zijn gereinigd door Jezus' Bloed, maar nu ook géén slaven meer van onze vleselijke neigingen en lusten. De greep van satan op ons vlees is verbroken. Rom. 6:14 – “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” De waterdoop getuigt van nieuwe vrijheid. Het oude leven waarin wij slaven van ons vlees waren, is voorbij. We zijn samen met Christus een nieuw geestelijk leven begonnen. 2 Cor. 5:17 – “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”

Ex. 30:19-20 leest, dat Aäron en zijn zonen zich met water moesten wassen, vóórdat zij in het Heiligdom mochten dienen. Opdat zij niet zouden sterven! Wie zich niet reinigde, zou sterven! Het in dit schriftdeel gebruikte woord “wassen” is in Hebreeuws het werkwoord “raachats” (רָחַץ). Dit woord wordt gebruikt voor “het fysiek afwassen, schoonwassen, baden van lichaamsdelen” én voor “het metaforisch afwassen van verontreiniging van zonden” (Jes. 1:16; 4:4; Ezech. 16:4,9; 23:40). Ex. 30 schrijft voor, dat de priesters fysiek de handen en voeten bij het Wasvat met water moesten wassen. Géén vieze handen of voeten toegestaan! Maar de geestelijke gedachte is reiniging van handel en wandel. Dit maakt duidelijk dat ook wij zónder de reiniging van onze handel en wandel God niet goed kunnen dienen. Zonder heiligmaking zal niemand God kunnen zien (Hebr. 12:14). Mede dáárom heeft God de waterdoop ingesteld. Nadat Jezus ons heeft vergeven en Zijn Bloed ons heeft gewassen, móeten wij gedoopt worden en ook worden gereinigd van de zondebesmetting. Jezus noemde dit zelfs een daad van gehoorzaamheid.

De priesters moesten zich met water wassen ter uitwendige reiniging van hun lichaam. Voor ons betreft de waterdoop innerlijke reiniging. Géén innerlijke reiniging van feitelijke zonden, want die zijn immers door Jezus' Bloed reeds bij het kruis weggenomen. Neen, de dopeling ervaart verbreking van satan's greep en reiniging van de smet van zonde. De invloed van de zonde wordt verbroken. De dopeling hoeft niet meer toe te geven aan lust en begeerten. Het water verbreekt de greep van satan en de demonen op ons leven. Voordien zetten zij ons aan tot zondigen en wij konden ons hiertegen niet verzetten. Satan had ook onze wil in zijn greep. Maar door de doop hoeven wij geen slaven meer van onze lusten te zijn. De waterdoop is in die zin een oordeel van God over de zonde, dat wij echter zélf uit genade mogen ontvlieden. NB, de glazen Zee was met vúúr gemengd! Na de doop staan wij in het smetteloze kleed der rechtvaardigmakingen op uit het water. Nu zijn we gereed om vervuld te worden met de Heilige Geest en het Heiligdom binnen te treden om God te dienen (Hebr.

12:14). De waterdoop is dus naast de wassing door Jezus' Bloed bij het kruis een noodzakelijke reiniging van smet, vóórdát het nieuwe opstandingsleven met Christus begint.

De waterdoop is een schakel in Gods raadsplan

De waterdoop is in Gods raadsplan blijkbaar cruciaal, want het schaduwbeeld komt steeds terug. Getypeerd in het Wasvat en ook door bijzondere gebeurtenissen in de Bijbel:

- De zondvloed die over de aarde kwam ten tijde van Noach wordt door Petrus met de doop vergeleken (1 Petr. 3:19-21). De wereld werd (met water) “gedoopt”. Vervolgens maakten Noach en zijn gezin een nieuwe start.
- Israël werd na de uittocht uit Egypte volgens Paulus “gedoopt” in de zee (1 Cor. 10: 1-2). Veilig trok men door de Schelfzee naar de overkant op weg naar nieuw land.
- God gaf Johannes de Doper opdracht om de mensen te dopen met water.
- Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om bekeerlingen te dopen.
- Geredde zielen staan in de hemel aan de oever van de glazen Zee (Openb. 15:2). Er wacht een heerlijke toekomst. Want God maakt alle dingen nieuw (Openb. 21:2-5).

Als we zoeken naar gemeenschappelijke factoren, blijkt de waterdoop verband te houden met het 1. in gehoorzaamheid aan God, 2. afleggen en afstand doen (reiniging) van (de smet van) het oude, 3. waarna vervolgens Gods oordeel (over satan) komt, 4. terwijl men zelf uit genade dit oordeel mag ontvliesen, 5. gevolgd door het begin van een nieuwe fase, 6. en dit alles als een open getuigenis aan de wereld.

Duidelijk is het beeld van dood en opstanding te zien. Deze kenmerkten het leven van Jezus, en óók elk object in de Tabernakel. Het kenmerkt ook het geestelijke leven van Gods kind. Wie zijn kruis niet draagt en Jezus volgt, kan Zijn discipel niet zijn (Luk. 14:27).

Door de waterdoop ontvliesen wij Gods oordeel

De gedachte van oordeel zien we terug in het metaal koper, waarvan het Wasvat was vervaardigd. Koper wijst op Gods oordeel, maar hieraan is nog wel genade verbonden (Deut. 28:15-23; Num. 21:5-9). Dus langs de weg van de doop mag het oordeel worden ontvliesen.

De zondvloed en later de doortocht door de Rode Zee (Schelfzee) waren schaduwbeelden van de waterdoop. De zondvloed als oordeel over de gruwelijke zonden der ongelovige mensen, terwijl Noach en zijn gezin werden behouden. De doortocht door de Schelfzee betrof Gods oordeel over Faraö en zijn legers, doch het behoud van Israël.

Ook in Matt. 3:6-8 zien wij verband tussen de waterdoop (van Johannes de Doper) en het ontvliesen van het oordeel. De Farizeërs en Schriftgeleerden wensten de komende toorn van God te ontvliesen zónder zich te bekeren. Dat kon niet! *“En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeë en Sadduceë tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vliesen van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.”* Dit oordeel van Gods toorn over de zonden viel op Jezus, toen Hij aan het kruis stierf. Hij was Gods Offerlam en werd tot as verteerd door Gods boosheid. Maar onze zonden werden door Zijn Bloed weggewist. Daarná is de waterdoop noodzaak. Na de dood de begrafenís, waarbij de macht van satan op ons leven wordt verbroken en de opstanding in een nieuw leven volgt.

Wat gebeurt vervolgens nog meer bij de waterdoop? Door de doop doen wij Christus aan en worden met Hem bekleed! Gal. 3:27 – *“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.”* *“Aangedaan hebben”* is in Grieks *“en’duo”* en betekent *“in een kledingstuk verzingen, zich kleden in, aandoen”*. Wij sterven met Christus in onze wedergeboorte, worden door de doop met Hem in Zijn dood begraven en vervolgens met Hem omhuld. Wat

begraven wij? Ons oude leven! Rom. 6:3-4 – *“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, also ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.”*

Ziet u hoe wonderlijk het is, dat één van de vier Hebreeuwse grondbetekeningen van het woord “wasvat”, d.w.z. “kiejoor” (כִּיּוֹר), ook “uitgegraven” is?

De zondvloed ten tijde van Noach

De zondvloed die over de hele wereld kwam (Gen. 6-8) was volgens Petrus een schaduwbeeld van de waterdoop (1 Petr. 3:19-21). Gods oordeel kwam over de gruwelijke zonden der goddeloze mensen, maar Noach en zijn gezin werden gered. Op Gods bevel bouwde hij een ark ter behoud. Als enigen waren zij gehoorzaam aan het Woord van God, gingen de ark in en werden behouden van een gruwelijke verdrinkingsdood. Lees 2 Petr. 2:5. Aan de waterdoop is dus het aspect van oordeel verbonden. Na dit vreselijke oordeel over de wereld mochten Noach en zijn gezin een nieuwe start in een nieuwe wereld maken.

Noach moest de ark van binnen en van buiten volledig bestrijken met pek. Wanneer hij dat niet zou doen, zou het water de ark binnendringen en zouden hij en zijn gezin ten onder gaan in Gods oordeel. Het woordje “bepikken” (Gen. 6:14) komt van de stam “kaafar” (כַּפַּר), maar dat betekent ook “verzoenen” (Lev. 1:4). Noach mocht het oordeel ontsnappen omdat zijn leven verzoend was met God. Wij worden verzoend door het aanvaarden van het offer van Jezus aan het kruis. Noach had geluisterd naar Gods Woord. Wonderlijk dat dit ook uit de maten van de ark blijkt, namelijk 300 x 50 x 30 el (Gen. 6:15). Getallen worden in Hebreeuws namelijk niet met cijfers, maar eveneens met letters weergegeven. In een reeks getallen kun je en mag je dus ook Hebreeuwse woorden lezen. Zo wordt het getal 300 weergegeven door de letter ם. Het getal 50 wordt weergegeven door de letter ן of ן. Het getal 30 door de letter ם. Samen vormen deze letters het woord “lasjon” (לִשְׁׁן), dat “tong, taal” betekent. Noach gehoorzaamde Gods Woord en bouwde de ark. Hij ging de ark binnen, ondervond de watervloed (waterdoop) en stapte weer veilig uit op het droge om een nieuw leven (het beeld van een geheiligd leven) te beginnen.

De doortocht door de Schelfzee

God vernietigde Faraö en zijn legers (verwijzend naar satan en de demonen). Zij stierven in het kolkende water van de Schelfzee, terwijl zij Israël en Mozes na hun verlossing uit Egypte (geestelijk verwijzend naar het oude leven in de wereld) achtervolgden (Ex. 14:15-31). Opnieuw zien we een Hebreeuwse grondbetekenis van het woordje “wasvat”, d.w.z. “kiejoor” (כִּיּוֹר) terugkomen. “Kiejoor” betekent ook “vuuroven, haard”. Een vuuroven kunnen we relateren aan oordeel. Want het ultieme oordeel van God over satan, de demonen en de ongeredde zondaren zal immers worden voltrokken in de hel, de angstaanjagende poel des vuurs en sulfers (Openb. 20:10,14-15).

Maar Mozes en Israël werden gered, omdat God een weg voor hen opende. Zij gingen veilig (als door een waterdoop) door het water heen en konden aan de overkant van de Schelfzee een nieuw leven beginnen in het Beloofde Land. Door goddelijke Opstandingskracht!

Oordeel (dood) en redding (opstanding) zijn dus aan de waterdoop verbonden. Lees het lied van Mozes naar aanleiding van die wonderbaarlijke verlossing in Ex. 15:1-19 en laat de betekenis van de waterdoop diep doordringen. Namelijk, dat de vijand in de waterdoop door God wordt geoordeeld en volkomen verslagen. Hij heeft geen greep meer op uw leven. Hij is verdrongen in Gods oordeel. Voortaan siddert hij voor Gods kind, dat in de autoriteit van het kindschap Gods staat. Ex. 15:14-16 – *“De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom*

verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten! Verschrikking en vrees zal op hen vallen; door de grootheid van Uw arm zullen zij verstommen, als een steen, totdat Uw volk, HEERE! henen doorkome; totdat dit volk henen doorkome, dat Gij verworven hebt.”

Ná de waterdoop staan we op uit de dood en mogen met Christus een nieuw leven beginnen. Ex. 15:2 – *“De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen!”* Die lieflijke woning is ons hart!

De doop van Johannes de Doper

God gaf Johannes de Doper opdracht om de mensen tot God terug te brengen, hen te dopen met water én om de weg voor Jezus als Zaligmaker der wereld te bereiden (Jes. 40:3-5; Luk. 3:2-7; Joh. 1:6, 25-26, 31-34; Matt. 3:1-8; Mark. 1:2-4). De doop van Johannes ging dan ook gepaard met predikingen tot bekering en belijdenis van zonden, opdat men Gods vergeving zou mogen ontvangen en zou kunnen ontsnappen aan het oordeel. We bespraken reeds, dat Farizeërs en Sadduceërs het oordeel wilden te ontvliden zonder zich te bekeren. Johannes doopte ook Jezus, Gods Zoon, hetgeen bewijst dat de doop belangrijk is (Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Joh. 1:28-29). Want Jezus wilde door gedoopt te worden alle gerechtigheid vervullen (Matt. 3:15). Hij wilde God gehoorzamen. Indien ook wij voor God willen zijn, zoals Hij het graag ziet, dan moeten wij ons óók laten dopen. Dus niet alleen Jezus als Zaligmaker en Meester aannemen, maar óók de doop ondergaan.

De waterdoop is een getuigenis

Er is een schriftdeel dat niet onbesproken mag blijven wanneer het gaat om het belang van de waterdoop. Het behandelt het getuigenis door de doop.

T.a.v. belangrijke gebeurtenissen in het maatschappelijk leven moeten altijd getuigen aanwezig zijn. Zo moe(s)ten (in ieder geval vroeger) bij het doen van aangifte bij de Burgerlijke Stand (bijvoorbeeld een geboorte of sterfgeval) getuigen aanwezig zijn. Als een huwelijks-paar trouwt, moeten er getuigen zijn. T.a.v. bepaalde zaken bij de notaris moeten soms ook getuigen aanwezig zijn. Belastende verklaringen voor een rechtbank moeten altijd gestaafd worden door getuigen, etc. Zo zal ook over ons kindschap Gods getuigenis moeten worden afgelegd. Daarom leest 1 Joh. 5:5-9 – *“Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.”*

We lezen over twee soorten getuigenissen op aarde en in de hemel: a) Het getuigenis dat Jezus Gods Zoon is! Drie getuigen op aarde getuigen dit, nl. het bloed, het water en de Geest. Want Jezus gaf Zijn Bloed voor ons aan het kruis en werd gedoopt in water, waarna Hij vervuld werd met de Heilige Geest (Matt. 3:16). b) Het getuigenis t.a.v. ons, Gods kinderen! In de hemel getuigen God de Vader, het Woord (d.i. Jezus) en de Heilige Geest over ons. Op aarde blijkt het getuigenis dat wij Gods kinderen zijn uit de noodzakelijke, geestelijke ervaringen. Dezelfde drie factoren, bloed, water en Geest zullen óók verklaren of wij wékelijk Gods kinderen zijn. Zij getuigen of wij Jezus' Bloed in ons leven hebben aangenomen, in water zijn gedoopt en zijn vervuld zijn met de Geest.

Het getuigenis van mensen óver ons is in principe niet van belang. Van belang is Gods getuigenis over ons (vers 9). Maar wij moeten wél zelf getuigenis afleggen. Door geloof in Jezus hebben we in onszelf het getuigenis (vers 10). Maar uit het schriftgedeelte blijkt, dat

met name onze waterdoop op de aarde een belangrijk, uiterlijk getuigenis geeft over ons als kinderen van God. Niemand zal kunnen zien of we écht het Bloed van Jezus hebben aanvaard, of écht vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar de waterdoop is een openbaar getuigenis en een openbare keuze voor Jezus. Eén van de Hebreeuwse grondbetekeningen van het woord “wasvat”, d.w.z. “kiejoor” (כִּיּוֹר) is dan ook “platform, podium”. In de doop treden we in het openbaar en verklaren als het ware aan alle mensen, aan de wereld, aan satan en de demonen, dat we nu Gods kind zijn geworden en voortaan Jezus willen volgen en gehoorzamen. Zo was de vernietiging van Faraö en zijn legers in de Rode Zee bij de volkeren snel bekend. Ex. 15:14-15 – *“De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten!”* Net zo snel ook zullen familieleden, vrienden, burens en/of collega's horen, dat u Jezus heeft gekozen en zich heeft laten dopen.

Tot slot

Laten we de waterdoop gehoorzaam ondergaan. Jezus, toch Gods eigen Zoon, onderging gehoorzaam de waterdoop. Het is een belangrijke schakel in Gods raadsplan om Hem in Zijn Heiligdom te dienen (Ex. 30:17-21). Als wij Jezus liefhebben zullen wij Zijn geboden gehoorzamen (Joh. 14:15). Eén van die geboden betreft het ondergaan van de waterdoop. Indien wij voor God aanvaardbaar willen zijn, dan moeten wij Jezus aannemen én ons ook laten dopen. Het is ons antwoord op de vraag van een goed geweten tot God, namelijk: *“Ik wil gehoorzaam zijn en ik laat mij daarom dopen”*.

1 Petr. 3:20-21 – *“.....Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;”*

Geliefde broeders en zusters, bent u niet dankbaar voor de zegeningen die God ons heeft gegeven? Zijn overvloedige genade en liefde? Juist ook in de waterdoop? Hij schenkt vergeving van zonden, reiniging en verlossing door Jezus' Bloed. Hij verbreekt de greep van satan op ons leven. Hij schenkt reiniging van de smet van zonde door de waterdoop. En Hij wil ons ook nog de noodzakelijke doop met de Heilige Geest, de Helper en Derde Persoon van de Drie-enige God schenken. Opdat wij volledig toegerust zijn voor de dienst aan Hem in een leven van heiligmaking. Moge de Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)