

PAASOVERDENKING

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, met het vieren van het Paasfeest gedenken wij dat Jezus, nadat Hij was gekruisigd en gestorven, drie dagen later opstond uit het graf en de dood. Dit vond plaats op de eerste dag van de (Joodse) week en dus op een zondag. Volgens historici en bijbelonderzoekers was de datum van deze dag de 17^e van de maand Nisan.

Joh. 20:1-9 – “En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.”

Hallelujah! Jezus leeft! Hij stond op uit de dood! Zijn overwinning over satan, de dood en het dodenrijk was volkomen! Ja, wat een bijzondere dag was het toen, nu bijna tweeduizend jaar geleden, op 17 Nisan. Een bijzondere dag, omdat Jezus door de Heilige Geest uit de dood werd opgewekt. En omdat juist op deze dag het Joodse Feest van de Eerstelingen der vruchten werd gevierd (Lev. 23:9-14). Deze feestdag werd gevierd op de eerste dag na een gewone (zaterdag-)sabbat in de feestweek van de feesten Pascha en Ongezuurde Broden.

Op het Feest der Eerstelingen werden de eerste vruchten van de nieuwe oogst voor het aangezicht van God bewogen en geofferd. Als dankoffer aan God moest er een schoof van de vroege gerstooft in de tempel te Jeruzalem worden gebracht. Het betrof dus de eerstelingen van de gerstooft.

Deze eerste schoof van gerst wijst op Jezus, want Hij is de Eersteling der vruchten! Hij is de Eerstgeborene uit de doden. Jezus stond op uit de dood en Hij leeft! Jezus is de profetische vervulling van dit Feest. Hij was de Eerste van een grote oogst van zielen.

1 Cor. 15:20-23 – “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.”

Jezus is van ál de ontelbare kinderen Gods die ontslapen zijn, de Eerste Die uit de dood werd opgewekt in een nieuw leven. Straks als Jezus terugkomt, zullen alle gestorven kinderen Gods ook uit de dood worden opgewekt. Zij zullen een nieuw opstandingslichaam ontvangen en Jezus tegemoet gaan in de lucht (1 Cor. 15:51-52; 1 Thess. 4:13-18).

Graag wil ik in deze prediking over Jezus' Opstanding wijzen op enkele bijzondere punten.

U weet dat Jezus uit de dood opstond nadat Hij voor onze zonden en onze vrijmaking aan Golgotha's kruis was gestorven als Gods Offerlam. Maar reeds in het boek Exodus kunnen we lezen over het typebeeld. We lezen over een lam, dat geslacht moest worden, opdat de doodsengel aan de Joodse huizen in Egypte zou voorbij gaan en het Joodse volk zou kunnen ontkomen aan de wrede slavernij. Het bloed van het lam moest aan de deurposten worden gestreken. Dán zou de doodsengel voorbij gaan. Ex. 12:3-14 – *“Spreekt tot de ganse vergadering van Israëel, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een*

iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha. Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.”

Wat een geweldig schaduwbeeld van Jezus, Die als Gods Lam voor onze zonden werd geslacht. Als Zijn Bloed aan ons hart wordt gevonden, zullen wij ontkomen aan het verderf.

Maar ik wil u wijzen op de data. Op de 10^e van de maand (dit was de maand Nisan) moest ieder Joods huis een lam nemen of kopen. En dan moest dit lam op de 14^e worden geslacht. Vier dagen lang moest het lam worden bewaard. En dan werd het onderzocht, want het moest wel een onberispelijk lam zijn.

Kunt u zich voorstellen wat er gebeurde in de huizen als vader op 10 Nisan naar huis kwam met een klein, spierwit lammetje? Heeft u wel eens kleine lammetjes gade geslagen in de wei? Hoe ze rondspringen en rennen? Hoe absoluut onschuldig, schattig en zwak ze er uit zien? Als de vader met zo'n lief lammetje thuiskwam, zullen de kinderen zich om het beestje hebben verdrongen, het hebben geaaid en vertroeteld. Ermee gespeeld. Het zal hun hartjes hebben pijn gedaan, dat vier dagen later dat lieve lammetje moest worden geslacht. Maar de vader zal hebben verteld, dat het noodzakelijk was voor hun verlossing uit de slavernij.

Laten we nu in de bijbel lezen wat er gebeurde op een andere 10^e Nisan. Het was de dag dat Jezus, Gods Offerlam, glorieus werd binnengehaald in Jeruzalem via exact dezelfde route als ook het te slachten paschalam werd geleid. Deze 10^e Nisan was de dag die wij nu aanduiden als palmzondag. Matth. 21:15-16 – *“Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk; En zeiden tot Hem: Hoort Gij wel, wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?”*

Wat u hier leest, zult u geestelijk moeten verstaan, broeders en zusters. Het waren de kleine kindertjes die Jezus herkenden als het Lam Gods, Dat zou moeten worden geslacht. Daarom zullen wij zuiver, oprecht, eenvoudig en onschuldig als kinderen moeten worden.

Matth. 18:3 – *“En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.”*

Enkele dagen later vierde Jezus het Feest der Ongezuurde Broden en gebruikte op een avond met Zijn discipelen de voorgeschreven maaltijd van gebraden lam, ongezuurd brood en bittere saus (Lev. 23:6-8; Matth. 26:17-19; Mark. 14:12-16). We lazen er over in Ex. 12.

Één ritueel was als volgt. Drie ongezuurde broden liggen in servetten gewikkeld op de schotel. Dit brood wijst ten eerste op het karige in Egypte gegeten ellendebrood, dat niet

gezuurd kon worden en rijzen, omdat het Joodse volk haastig uit Egypte moest vertrekken. Maar de drie broden duiden ook op de, tot aan Jezus' geboorte in zekere zin nog niet geopenbaarde, Drie-enige God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Joh. 1:1-2; 1 Tim. 3:16; Hebr. 1:1).

En dan heft de vader de drie broden op, hij neemt het middelste brood, breekt het en legt het in de servet weg. Beter gezegd, hij verbergt het! Maar op het einde van de maaltijd wordt dit ene verborgen brood als het ware weer gezocht en gevonden. Door juist de kinderen in het huis en ze worden dan door hun vader beloond met geld of snoepjes. Soms stelen de kinderen dit brood en geven het pas voor een beloning weer terug. De maaltijd kan zonder dit hervinden, kopen en gezamenlijk eten van het middelste brood niet worden afgerond.

Het is Jezus, onze Heiland, Gods Lam, Die door dit gebroken brood wordt getypeerd. Hij werd als de middelste Persoon van de Drie-enige God afgezonderd en door de Vader naar de aarde gezonden. Zo lezen we in Luk. 2:12 – *“En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.”*

Jezus lag in doeken (servetten!) in de kribbe. Kribbe (Grieks: *“phatne”*) betekent naast *“voederbak”* ook *“broodkist”*. Het was een kist waar eten in werd gedaan voor het vee, doch ook werd gebruikt om in doeken gewikkelde broden te bewaren en vers te houden.

En toen Jezus met Zijn discipelen het laatste Avondmaal gebruikte, nam Hij dit middelste brood, brak het en zei: *“....., Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.”* (1 Cor. 11:24).

Zoals dat ongezuurde middelste brood in een servet werd gewikkeld en werd verborgen, zo werd Jezus na Zijn kruisdood in linnen grafdoeken gewikkeld en weggelegd in een graf.

Joh. 19:40 – *“Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.”*

Jezus werd als hemels Ongezuurd Brood geboren en in doeken gewikkeld in een kribbe gelegd. En Hij werd zonder het zuurdesem van één enkele zonde in doeken gewikkeld in een graf verborgen en begraven.

Maar het brood werd teruggevonden! Hierin mogen we het beeld van de Opstanding van Jezus uit graf en dood herkennen. En door wie werd Hij gevonden? Door de kinderen! Wie herkennen Jezus in Zijn dood en Opstanding? Dat zijn juist de kinderen! Dat zijn zij die uit genade zijn wedergeboren tot Gods eigen kinderen. Dat zijn de oprechten en eenvoudigen van hart. En uit de handen van de Vader ontvangen zij straks een geweldige beloning.

Ja, Jezus is waarlijk het levende Brood, geopenbaard aan Gods kinderen. Hallelujah! Maar verborgen voor hen die Hem niet aannemen.

Het Paschalam moest tussen 10 en 14 Nisan vier dagen worden bewaard. Het werd geïnspecteerd op zichtbare en verborgen gebreken. Jezus ging na Zijn intocht in Jeruzalem op 10 Nisan de tempel binnen en reinigde het Huis van Zijn hemelse Vader. En net zoals dat lam vier dagen in de tempel stond om door ieder geïnspecteerd te kunnen worden, zo bleef Jezus die dagen in de tempel. Hij werd door de schriftgeleerden voortdurend ondervraagd en getoetst (Matt. 22:15-33; Mark. 12:13-34; Luk. 20:1-40). Zij wilden Hem op fouten betrappen, stelden strikvragen, probeerden Hem op woorden te vangen. Maar zij konden niets vinden. We mogen ook hierin een blik slaan op Gods verlossingsplan met de mens. Want vier dagen wijst profetisch gezien naar een periode van vierduizend jaren. Één dag is immers als duizend jaren (2 Petr. 3:8). Nadat Adam en Eva in zonde waren gevallen, wees God meteen op Zijn verlossingsplan. Gen. 3:15,21 – *“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.”*

Lees ook Openb. 13:8; 1 Petr. 1:18-20; Efez. 1:4.

Jezus, het Zaad van de vrouw, zou satan overwinnen. En de bedekking waarin God voorzag voor de (geestelijke) naaktheid van Adam en Eva bestond uit vellen van geslachte dieren. God wilde laten zien dat eens Zijn Lam zou worden geslacht. Dit gebeurde vierduizend jaren na de val van Adam en Eva. Gods Lam stierf op Golgotha's kruis, nadat Hem het Lichaam was toebereid. Hebr. 10:5 – *Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;*”
Dus gedurende vierduizend jaren was Jezus, Gods Zoon, in heilige afzondering om Zich volkomen toe te bereiden op de dag, dat Hij onberispelijk moest zijn en aan het kruis moest sterven voor de verloren mensheid.

Geliefde broeders en zusters, wat een diepe achtergronden van het gedurende vier dagen tentoonstellen van het goddelijke Lam. En de ware kinderen Gods zullen het begrijpen. Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.