

DE OPSTANDING EN DE OPNAME (2) – De Opname zal heimelijk geschieden HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in Deel 1 van deze studie over de Opstanding uit de doden en de Opname van de kinderen Gods in de hemel bespraken we wát er exact met Opstanding en Opname wordt bedoeld. Ook kwam aan de orde, dat de bijbel zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament naar een Opstanding en een Opname verwijst.

De profeet Daniël sprak er bijvoorbeeld over in Dan. 12:1-3 – *“En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfen tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.”*

We zagen in Deel 1 tevens, dat ook Jezus over de Opstanding heeft gesproken. Hij sprak ook over de Opname, zoals bijvoorbeeld in Joh. 14:2-3 – *“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”*

En ook bijvoorbeeld de apostel Paulus bracht de Opstanding en de Opname aan de orde. 1 Thess. 4:13-17 – *“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voor-komen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Het beargumenteerd ontkennen van een lichamelijke Opstanding uit de dood én van een Opname, zoals sommige christenen doen, is naar mijn mening dan ook niet reëel.

Ik wil echter met klem benadrukken, dat de eindbestemming van de uit de dood opgestane gestorvenen zal verschillen. Hun eindbestemming zal óf eeuwig leven zijn, óf een eeuwige, geestelijke dood. De profeet Daniël schreef, zoals we zojuist lazen, dat er een (heerlijke) Opstanding uit de doden van degenen zal zijn, wiens namen in het Boek (HJMS, des Levens) geschreven zijn. Maar óók zal er een opstanding uit de dood tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing plaatsvinden. Namelijk voor degenen, die blijkbaar niet in het Boek des Levens staan geschreven. Ook Jezus sprak hierover in Joh. 5:25,28-29 – *“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven..... Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.”*

Er zullen twee opstandingen plaatsvinden, één des levens voor hen die het goede hebben gedaan, en één der verdoemenis voor hen die het kwade hebben gedaan.

Deze twee opstandingen zullen echter **niet tegelijkertijd** plaatsvinden. Er zal éérs een opstanding plaatsvinden van hen, die Jezus als hun Heiland hebben aanvaard. Daarná zal op een later tijdstip de opstanding geschieden van hen, die Hem hebben verworpen.

Eerst een Opstanding van kinderen Gods met aansluitend een heimelijke Opname

In Deel 1 zagen we dat het Oude Testament aanknopingspunten biedt voor het Joodse geloof in een heimelijke Opname van de rechtvaardigen, vóórdat tijdens de Grote Verdrukking de toorn van God in alle hevigheid zal worden uitgestort. Het Nieuwe Testament biedt eveneens deze aanknopingspunten. In evangelische en pinksterkringen zijn velen daarom eveneens de mening toegedaan, dat de wedergeboren kinderen Gods heimelijk zullen worden opgenomen in de hemel. En omdat het heimelijk plaatsvindt, zal het ook plotseling en voor velen totaal onverwachts geschieden.

Men gelooft dat er éérs een Opstanding uit de doden van de kinderen Gods zal plaatsvinden, onmiddellijk gevolgd door hun Opname in de hemel en wel totaal onverwachts en zonder dat de wereld het zal bemerken. De wereld zal echter geschokt wakker worden als men met de vreselijke gevolgen van dit moment zal worden geconfronteerd. Broeders en zusters, denkt u zich eens in wat er gebeurt als de piloot van een verkeersvliegtuig plotsklaps zal worden weggenomen.

Pas op een veel later tijdstip zal de opstanding uit de dood van de ongelovigen plaatsvinden.

Deze visie sluit aan op hetgeen de bijbel hierover in meerdere teksten verklaart en welke ik hierna zal bespreken.

Deze Opname zal echter niet zomaar als vanzelf in het leven van christenen plaatsvinden. Het is zelfs mogelijk dat dit glorieuze moment aan sommigen van hen zal voorbij gaan. Omdat men zulk een lauw leven leidt, dat men niet meer in en met Christus leeft en vertoeft. Wij zullen als een Henoch elke dag met God moeten wandelen en gereed gemaakt worden, waarna God hem wegnam (Gen. 5:24). Immers, wij zullen toch ook het verlangen moeten bezitten om als een Bruid te worden gereed gemaakt voor onze geliefde Hemelbruidegom, zoals ook in de bijbel geschreven staat? Leest u 2 Cor. 11:2; Efez. 5:25-27; Openb. 19:7-9. Geliefde broeders en zusters, wij leven in de eindtijd. Jezus komt weldra. Laten wij daarom op élk moment van de dag gereed zijn. Want spoedig zullen wij plotseling in de lucht worden opgenomen. We zullen hierna zien, dat we dan een verheerlijkt nieuw lichaam ontvangen.

De Here Jezus Zelf sprak niet enkel in Joh. 14:2-3 over de Opname. Ook in Matt. 24:37-42 kwam het aan de orde: *“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welchen Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.”*

Het woord “aannemen” in vers 40 en 41 komt van het Griekse “*paralam'bano*”, dat “*erbij nemen, met zich meenemen, bij zich opnemen*” betekent. Zoals Noach in veiligheid werd gebracht in de ark vóórdat het oordeel losbarstte (Gen. 7:1-10), zo zal ook de Gemeente in veiligheid worden gebracht, vóórdat Gods toorn in de eindtijdoordelen zal losbarsten.

In Deel 1 heb ik reeds enkele gedeelten aangehaald uit het hoofdstuk 1 Cor. 15, hetwelk geheel over de Opstanding handelt. De apostel Paulus zei echter meer! Elk mens sterft in Adam als gevolg van diens zonde. Maar élk wedergeboren kind van God zal in Christus levend worden gemaakt. Onze Opstanding uit de doden zal in Christus plaatsvinden op de dag van Zijn toekomst, dus bij Zijn Wederkomst. Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte, dat aansluitend het 1000-jarig Vredekoninkrijk zal aanvangen. Paulus zei voorts dat (als het Vredekoninkrijk zal zijn verstreken), Jezus het Koninkrijk (aansluitend) weer aan God de Vader zal overgeven. 1 Cor. 15:22-26 – *“Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling*

Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.”

In 1 Cor. 15:51-54 staat een sleutelschriftdeel over de Opstanding: *“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.”*

Paulus sprak hier over de Opstanding als een verborgenheid en als een onverderfelijk ontwaken uit de doden. Een verborgenheid die nu geopenbaard is als een onbegrijpelijk heerlijke gebeurtenis, waarvan niemand ooit had kunnen dromen. Want het zal totaal onverwachts in een oogwenk plaatsvinden. De dood zal voor eeuwig zijn overwonnen en wij zullen daarbij een geheel nieuw opstandinglichaam mogen ontvangen, waarin geen plaats meer zal zijn voor ziekten, verderf of vergankelijkheid. Geen plaats meer voor de dood. Het feit dat Paulus over de Komst van onze geliefde Heiland Jezus Christus als een verborgenheid spreekt, kan niet anders dan betekenen, dat het hier niet om de “algemene”, cq. “normale”, cq. “gewone” Wederkomst van Jezus op aarde gaat, waarbij elk oog Hem zal zien en welke na de Grote Verdrukking zal plaatsvinden. Dan is er sprake van de voor iedereen en alle volkeren zichtbare, glorieuze en heerlijke Wederkomst van de Koning der koningen en Heer der heren op de aarde. Hierover lezen we bijvoorbeeld in Matt. 24:29-30 – *“En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.”* Deze gewone Wederkomst was immers géén bijbelse verborgenheid. De Joodse profeten, de Joodse schriftgeleerden en het Joodse volk wisten, dat de Messias op aarde zou komen om Zijn Koninkrijk te vestigen. Ook de discipelen wisten ervan (Hand. 1:11). De vorming van de Gemeente uit Joden en heidenen, de wijze van de Opstanding uit de doden (dat wil zeggen, de verandering in een heerlijk Opstandingslichaam) waren echter nog wel verborgenheden.

De Opstanding der doden zal voor de kinderen Gods plaatsvinden bij **de laatste bazuin**. Deze bazuin zal klinken bij Jezus' Komst (1 Thess. 5:13-17). Dan zullen wij in een punt des tijds tot volmaaktheid veranderd worden. De uitdrukking *“punt des tijds”* is de vertaling van het Griekse woord *“atomos”* dat een *“ondeelbaar tijdsmoment”* betekent. Dus in een flits, in een oogwenk, zullen wij veranderd worden. Dan zal ons aardse lichaam veranderd worden in een hemels lichaam. Daarna zal de Opname plaatsvinden en zullen we in een oogwenk worden weggevoerd. Het zal zo snel gebeuren, dat de ongelovige mensen het niet zullen bemerken, noch aanschouwen of zien!

Het hiervoor reeds geciteerde Matt. 24:37-42 beschrijft dat er mensen tijdens hun werkzaamheden (plotseling) zullen worden weggenomen. De andere mensen in hun omgeving zullen er echter niets van bemerken. Op het veld zal de één worden aangenomen, terwijl de ander zal worden achtergelaten. Bij het malen in de molen zal er één worden opgenomen en de ander zal worden achtergelaten. De scheiding zal zich zelfs in het huwelijk voltrekken, want twee zullen er op een bed zijn. De een zal worden aangenomen, maar de ander zal worden achtergelaten. Het moet hier dus een heimelijke Komst van Jezus gevolgd door een razendsnelle Opname betreffen. Bij de algemene, “gewone” Wederkomst van Jezus zal volgens de bijbel elk oog Jezus wel aanschouwen (Matt. 24:29-30; Openb. 1:7).

Hiervoor zagen we reeds dat Paulus de Opstanding en de Opname aan de orde bracht in 1 Thess. 4:13-17. Maar ik wil er uw aandacht op vestigen, dat hij in vers 17 – *“Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”* – een specifiek Grieks woord *“har’pazo”* gebruikte, dat vertaald werd als *“opgenomen worden”*. *“Har’pazo”* betekent *“het plotseling met (bovennatuurlijke) kracht of geweld wegnemen, wegvoeren, wegrukken”*. In Joh. 10:12c werd dit werkwoord ook gebruikt ten aanzien van de wolf, die plotseling schapen uit de kudde wegrooft. Ook in Hand. 8:39b werd dit werkwoord gebruikt ten aanzien van Filippus, die door de Heilige Geest werd weggenomen, toen hij de kamerling had gedoopt. En in Openb. 12:5 wordt *“har’pazo”* gebruikt voor het mannelijke kind, dat naar de hemel wordt weggerukt.

De Gemeente zal dus plotseling in een flits, in een oogwenk, als het ware worden weggerukt!

Ook 1 Thess. 4:13-17 is een heel belangrijk sleutelschriftdeel in de bijbel over de Opname. Paulus schrijft hier over het neerdalen van Jezus uit de hemel op de stem van de aartsengel en bij het geluid van de bazuin. Hierna zal aansluitend de Opstanding der doden plaatsvinden, gevolgd door de Opname van de Gemeente in de wolken, de Heer tegemoet. Paulus onthulde echter niet of dit opgenomen worden ook een binnenvoeren in de hemel zal betreffen. Ook blijkt uit dit schriftgedeelte niets terzake van het tijdstip waarop dit gebeuren zal, behoudens de vermelding van het klinken van een bazuin. Wél zegt hij dat we daarna voor altijd bij Jezus zullen zijn. 1 Thess. 4:13-17 – *“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die **ontslapen zijn in Jezus**, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die **in Christus gestorven zijn**, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Broeders en zusters, wij geloven dat Jezus na Zijn sterven uit het graf en de dood is opgestaan. Alzo, dus nèt zo, zal God de gelovigen die in Christus gestorven zijn, met Hem *“wederbrengen”* nadat Hij naar de aarde is teruggekeerd. *“Wederbrengen”* is de vertaling van het Griekse werkwoord *“a-go”*, dat wil zeggen *“leiden door vast te pakken en zo naar de plaats van bestemming te brengen, leiden door te vergezellen naar een plaats, meebrengen, meenemen, wegvoeren”*.

De dode lichamen van de gelovigen zullen uit de graven opstaan bij Jezus' Komst en dan ontvangen zij een verheerlijkt opstandingslichaam. De gelovigen die nog in leven zijn, zullen óók een verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Dit zal het heerlijke moment zijn waarover het volgende is geschreven in 1 Joh. 3:2 – *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, **wij Hem zullen gelijk wezen**; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”*

Vervolgens worden de nog levende gelovigen tesamen met de uit de dood opgestane gelovigen in de wolken opgenomen. Dan zullen zij Jezus in de lucht ontmoeten en voor altijd bij Hem zijn. Maar de voorwaarde is, dat zij in Christus zijn gestorven, dan wel in Hem leven!

Welk een geweldige bevestiging van onze Opstanding en Opname, mits wij **in Christus** geborgen leven en aan onze oude natuur zijn afgestorven, is daarom Col. 3:2-4 – *“Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”*

Wat het betekent om in Christus te zijn, zal ik bespreken in Deel 4 van deze studie.

Broeders en zusters, het schriftdeel 1 Thess. 4:13-17 maakt niet duidelijk of het heerlijke moment van de Opname vóór, tijdens of ná de eindtijdverdrukkingen zal geschieden. Echter,

uit 2 Thess. 2:1-3 mogen we wél afleiden, dat de Komst van Christus en de Opname pas zullen plaatsvinden, nádat de Antichrist zich heeft geopenbaard. In Deel 5 van deze studie zal ik nader ingaan op de standpunten, welke door bijbelonderzoekers ten aanzien van het tijdstip van de Opname worden ingenomen. Wat mij betreft is het tijdstip echter totaal niet relevant. Waar het om gaat is, dat wij op ieder moment gereed zullen zijn voor Zijn Komst! Paulus merkte zelfs op dat we alert moeten zijn, dat niemand ons met enig standpunt over de Komst van Jezus zal verleiden. Daarom, waakt en bidt en weest gereed!

2 Thess. 2:1-3 – *“En wij bidden u, broeders, door **de toekomst** van onzen Heere Jezus Christus, en **onze toevergadering tot Hem**, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;”*

Met de “toekomst” van Jezus (in het Grieks “*parou’sia*”, dat wil zeggen “aanwezigheid, komst, aankomst”) wordt Zijn Wederkomst bedoeld.

De term “onze toevergadering” tot Hem (in het Grieks “*episunago’ge*”, dat “op één plaats bijeen komen” betekent) verwijst naar de Opname van de kinderen Gods.

Wederkomst en Opname zullen blijkbaar plaatsvinden ná de openbaring van de Antichrist.

Merk op, broeders en zusters, dat wij bij de Opname in de wolken zullen worden opgenomen om onze Heiland in de lucht te ontmoeten. Waarom eigenlijk?

Naar de mening van veel bijbelonderzoekers om op een later moment met Jezus naar de aarde terug te keren (de zichtbare Wederkomst) en vervolgens op aarde te regeren.

Zach. 14:5 – *“Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzziá, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en **al de heiligen met U, o HEERE!**”*

Judas 14-15 – *“En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn **vele duizenden heiligen**; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.”*

Openb. 19:14 – *“En **de heirlegers in den hemel** volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.”*

Als Jezus zichtbaar op de aarde terugkeert om gericht uit te oefenen, zullen grote heirlegers Hem volgen. Heirlegers die naar mijn mening niet alleen uit engelen zullen bestaan, maar ook de eerder opgenomen kinderen Gods, de heiligen. In de studie [“LEGERS IN DE LUCHT”](#) welke u eveneens op deze website kunt vinden, ben ik reeds uitgebreid hierop ingegaan.

Een traditionele opvatting

Desondanks is er toch ook een grote groep christenen, veelal afkomstig uit voornamelijk traditioneel-christelijke kringen, die van mening is dat er slechts één algemene Opstanding van álle doden plaats zal vinden, zowel van christenen als van ongelovigen. Het spreekt voor zich, dat deze groep dus ook de gedachte van een separate, heimelijke Opname in de hemel van christenen geheel verwerpt. In Deel 1 van deze studie kwam het reeds bij de definiëring van het begrip Opname ter sprake. De visie van deze groep over Opstanding en Opname hangt samen met hun afwijzing van de gedachte van een 1000-jarig Vredekoninkrijk, waarin Jezus als Koning over de aarde zal regeren.

Volgens hen is immers Gods Koninkrijk op aarde en het daarmee verbonden 1000-jarige Vrederijk (het Messiaanse Koninkrijk) reeds begonnen. Namelijk, sedert de Oud-Romeinse keizer Constantijn de Grote in zijn tijd het christendom tot staatsgodsdienst verhief, nadat hij reeds eerder in het jaar 313 een zogenaamd “*edict van tolerantie*” had uitgevaardigd, waarbij de bestrijding van het christendom werd beëindigd. Constantijn doopte zijn Romeinse rijk om

tot één groot christelijk rijk. Jaren later, in het jaar 325, riep Constantijn een kerkvergadering bijeen in Nicea, het zogenaamde Eerste Concilie van Nicea. Maar in de naderhand uitgegeven verklaring door Athanasius, de bisschop van Alexandrië, werd er met geen woord gerept over het 1000-jarig Vrederijk. Wel werd er verklaard, dat bij Jezus' Wederkomst alle gestorven mensen uit de doden zouden opstaan om mét de nog levenden geoordeeld te worden. Met als gevolg dat men meende, dat vanaf nu de kerk Gods heerschappij op de aarde vertegenwoordigde. Men beschouwde vanaf dit moment het Romeinse Rijk als het beloofde duizend-jarige Vredeköninkrijk van Koning Jezus. Hiermee verviel ook de noodzaak van, alsmede de blik óp, de Opname.

Broeders en zusters, het zal u duidelijk zijn dat ik deze traditionele opvatting niet deel.

In het volgende deel van deze studie zal ik ingaan op de twee separate opstandingen waarover de bijbel zo duidelijk spreekt. Ofwel ten leven, ofwel ter verdoemenis. Moge onze geliefde Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)