

HET KRUIS OPNEMEN IN 'DE DODING' VAN JEZUS CHRISTUS

HJM Sales

“En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.” (Luk. 14:27)

Geliefde broeders en zusters, ik wil graag dit schriftgedeelte in verband brengen met een ander schriftgedeelte, 2 Cor. 4:10-11, waar gesproken wordt over “het omdragen van ‘de doding’ van de Heer Jezus in het lichaam”.

De Statenvertaling zegt: *“altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.”*

De Leidse Vertaling zegt: *“overal dragen wij, aan ons lichaam, Jezus’ doodslijden; opdat ook Jezus’ leven in ons lichaam kenbaar worde. Want wij worden nog levend aan den dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook Jezus’ leven in ons sterfelijk vlees aan het licht kome.”*

De Lutherse Vertaling zegt: *“wij dragen het sterven van den Heere Jezus altijd aan ons lichaam om, opdat ook het leven van Jezus aan ons lichaam geopenbaard worde. Want wij, die leven, worden altijd aan den dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus aan ons sterfelijk vlees geopenbaard worde.”*

Jezus’ leven was één aaneenschakeling van momenten waarin Hij zichzelf prijs gaf en Zijn eigen wil overgaf aan God de Vader in de hemel. Hij nam het kruis op Zich en wel gedurende Zijn hele leven. Het houten kruis dat Hij naar Golgotha droeg, was de fysieke climax van het kruis, dat Hij reeds Zijn gehele leven geestelijk had gedragen. Dát is de doding van de Here Jezus waarin wij Hem mogen volgen. Jezus zei dat wie zijn kruis niet draagt en Hem navolgt, Zijn discipel niet kan zijn. Want dát zal ons eigen karakter omvormen naar Zijn karakter en hierdoor zal Zijn leven in ons zichtbaar worden, het oprecht verlangen van elk kind van God.

Jezus gaf Zijn hoge positie en de rijkdom en heerlijkheid van de hemel prijs, om voor onze verlossing mens te worden. Hij vernederde Zich voor ons en roept ons toe om Hem hierin te volgen (Fil. 2:1-8).

Toen Hij veertig dagen had gevast en beslist razende honger had, bezweek Hij niet voor satan’s verleidingen die Zijn lichamelijke verlangens probeerde te misbruiken. Jezus maakte geen brood van stenen, maar gaf de voorkeur aan het Brood van Gods Woord (Matth. 4:3-4). Hij bezweek niet voor de verleiding om als prijs voor het bezit van alle aardse rijkdommen de satan te aanbidden (Matth. 4:8-10).

Jezus bezweek niet voor de verleidingen van satan om hoogmoedig Zijn goddelijke, hoge positie als Zoon van God op te eisen en zondig engelen te hulp te roepen (Matth. 4:5-7).

Jezus was niet bang zoals andere mensen om een arme man met een vreselijke, hoogst besmettelijke ziekte, namelijk melaatsheid, aan te raken (Matth. 8:1-4).

Jezus was bereid om dwars door de gloeiend hete woestijn tientallen kilometers te lopen om op zoek te gaan naar een mens in nood. Een voorbeeld lezen we in Joh. 4:3-5,7.

Hij liet niet toe dat de angst Hem zou bevangen in de situatie, dat Hij het evangelie predikte in Zijn geboorteplaats Nazareth en de mensen Hem wilden doden (Luk. 4:16-30).

Hij was niet bang voor de haat van de (geestelijke) machthebbers in die tijd, namelijk de schriftgeleerden en de farizeeërs (Matth. 23).

Terwijl Jezus Zelf het Woord Gods is, veroordeelde Hij de vrouw niet die overspel had begaan, maar liet genade gelden (Joh. 8:1-11).

Terwijl Hij doorgaans wel doodmoe moest zijn van Zijn intensieve arbeid, beklom Hij toch regelmatig een berg en ging urenlang in gebed om de relatie met Zijn Vader in de hemel te onderhouden (Mark. 6:49; Luk. 6:12; 9:28; 22:39-40).

Toen satan Hem met Zijn naderende dood confronteerde, bezweek Hij niet en hield vast aan de opdracht die God de Vader Hem had gegeven (Joh. 12:24-27).

Jezus vernederde Zichzelf voor Zijn discipelen en waste hun voeten, zelfs die van Judas, de verrader, en gaf hen daarmee een geweldig voorbeeld (Joh. 13:1-17).

In Gethsemané onderging Hij een ware doodstrijd door Zichzelf, Zijn wil, prijs te geven voor Gods wil en de zondelast van de mensheid op Zijn schouders te nemen (Luk. 22:39-46). De vreselijke pijnen die Jezus hangende aan het kruis ervoer, brachten Hem er niet toe om van het kruis af te komen (Matth. 27:39-43). Zijn missie wilde Hij volbrengen.

In heel Zijn leven leerde Jezus om gehoorzaam te zijn aan God de Vader. Hij ervoer de doding aan Zijn eigen ik, er waren momenten dat Hij schreeuwde tot God. Maar Hij overwon en dat bracht hem uiteindelijk ook naar dat houten kruis van Golgotha, waar Hij de ultieme prijs zou betalen voor onze vergeving, verlossing en zaligheid.

Hebr. 5:7-9 – “Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”

Geliefde broeders en zusters, door het lijden, d.w.z. het voortdurend prijsgeven van Zichzelf, leerde Jezus om aan God de Vader gehoorzaam te zijn en werd Hij geheiligd. Wanneer wij Jezus' geweldige voorbeeld navolgen en leren om Hem gehoorzaam te zijn, mogen ook wij de eeuwige zaligheid ontvangen. Het is een proces dat ieder lid van de Gemeente, het Lichaam van Christus, moet ondergaan. Het is de kruisweg van Jezus. Tot verandering van het eigen karakter, het eigen gevoelen, naar het karakter en de gevoelens van Jezus!

*Fil. 2:1-5 – “Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. **Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;**”*

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.