

HET IS TIJD DAT WIJ NÚ UIT DE SLAAP ONTWAKEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het is de hoogste tijd dat wij nú wakker worden. Waak nú op uit de geestelijke slaap en maak uzelf gereed. Want Jezus komt heel spoedig terug! En Hij komt voor een Gemeente, een Bruid, die zichzelf heeft toebered en gereed heeft gemaakt.

Laten we lezen in Rom. 13:10-14 – *“De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.”*

“De dag”, dat wil zeggen, de tijd van de eindtijdverdrukkingen gepaard gaande met Jezus’ Komst, is nabij gekomen. Weldra is het zover! En daarom mogen wij niet meer geestelijk slapen. Slapen duidt op nonactiviteit. Als we slapen, dan doen wij niets meer en al onze zintuigen nemen niets meer waar. Als we slapen, dan kan het zelfs zo zijn, dat midden in de nacht in ons huis wordt ingebroken en alles door de dief wordt weggeroofd, terwijl wij er helemaal niets van bemerken.

Wordt wakker en sta op, dus wordt weer actief. En bekleedt jezelf dan met Jezus Christus. Doe Hem aan en laat de Heilige Geest je hart vervullen.

Als wij ’s morgens nét onze ogen hebben geopend, dan zijn we nog slaperig. Maar zodra wij meteen opstaan en niet meer in bed blijven liggen, onszelf wassen en aankleden, dan wijkt de slaap uit ons lichaam. Indien wij echter in bed blijven liggen en nog even willen nasoezen, dan is het gevaar levensgroot aanwezig, dat we weer in slaap vallen. En als we dan later weer wakker worden, dan hebben we ons meestal verslapen en komen te laat op school of op ons werk.

Broeders en zusters, we kunnen het ons niet meer permitteren om te blijven slapen, want *“de dag des Heeren”* is nabij. 1 Thess. 5:2-6 – *“Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.”*

Kinderen Gods wéten dat de dag des Heeren als een dief in de nacht zal komen. Als de maatschappij en de mensen in de wereld het geweten willen sussen met de overtuiging, dat nu alles koek en ei is en dat er nu vrede, rust en ontspanning heersen, dan weten kinderen Gods, dat het een valse vrede is. Zo worden hemel en aarde al vele jaren bewogen om in het Midden-Oosten vrede te bewerkstelligen. Uiteindelijk zal men denken, dat dit inderdaad is gelukt. Hé, hé, eindelijk is er geen gevaar meer op een grote oorlog! Maar de bijbel zegt, dat het een valse vrede zal zijn en dat een haastig, spoedig verderf hen zal overkomen. Laat u daarom niet in slaap sussen door de politiek en de situatie in de wereld. Want wij zijn niet in de duisternis van de zondige wereld. Wij leven wel ín de wereld, maar toch hebben wij onszelf, geestelijk gesproken, afgescheiden van de wereld. Althans, zo zou het moeten zijn!

Wij zijn niet meer in de duisternis en wij slapen niet meer. Met andere woorden, wij wandelen actief in het Licht van Jezus. Zoals we reeds lazen, hebben wij Hem aangedaan. En omdat wij conform Zijn Woord leven en wandelen, kénnen wij ook de tekenen des tijds, dat wil zeggen, de in de bijbel voorzegde eindtijdgebeurtenissen. Jezus’ ernstige oproep in Matt. 24:42-44 weerklinkt in ons hart: *“Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de*

dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen."

Wij behoren te weten, wát de tekenen des tijds zijn. En als wij het nog niet weten, dan behoren wij de Heer erom te vragen. *"Heer, openbaar mij wat er staat te gebeuren. Waaraan kan ik herkennen dat U spoedig komt?"* Dit is erg belangrijk, opdat die nachtelijke dief geen kans in ons leven zal krijgen. Daarom deden de discipelen dit ook in Matt. 24:3 – *"En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?"*

In Matt. 24:4-14 somde Jezus een lang rijtje met tekenen op: *"En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen."*

Wat een lange rij tekenen! Er zullen valse christussen, profeten en leraars komen. Met andere woorden, zij vertoeven temidden van de gemeente, zoals ook de apostel Johannes in zijn zendbrief verklaarde. Er komen oorlogen en opstanden. Er komen hongersnoden, ziekten, pestilentiën en aardbevingen. In Luk. 21:25-27 wordt ook gesproken over tsunami's en overstromingen. Dus er komen natuurrampen, zoals onder andere ook vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen. Het Joodse volk en de christenen zullen ernstig worden vervolgd. En de waarachtige liefde zal verkillen. Niet alleen in de wereld, maar ook onder de christenen. En wereldwijd zal het Evangelie worden verkondigd.

In Matt. 24:32-33 noemde Jezus zelfs nóg een uiterlijk teken, namelijk het herstel van de vijgeboom, dat wil zeggen van Israël: *"En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur."*

Inmiddels is de staat Israël gesticht in 1948, zijn vele Joden teruggekeerd naar Israël en is het materiële herstel van het land haast voltooid. Weldra begint God aan het geestelijke herstel. En dan is Jezus' Wederkomst als de grote Koning héél dichtbij.

Broeders en zusters, als wij deze dingen niet zien gebeuren of het ons niet realiseren, dan is dat een vorm van geestelijke slaap. Wordt wakker!

Er is een tweede, andere vorm van geestelijk slapen. Een vorm van slapen, welke het leven van de kinderen Gods rechtstreeks en direkt kan raken en schaden. Ook hiervan heeft Jezus een aantal tekenen genoemd. Graag wil ik hierover met u lezen uit het Lukasevangelie. Luk. 17:26-30 – *"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verloor ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verloor ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden."*

Ziet u de overeenkomst met de tekst van Rom. 13:13-14, hetgeen we reeds lazen? Draait alles in ons leven nog steeds om eten en drinken? Dus om feesten, pleziertjes en vakanties? Draait alles nog om huwen, dat wil zeggen, om seks? Om planten en bouwen en om kopen en verkopen? Met andere woorden, is geld verdienen en consumeren nog het belangrijkste in ons leven? Indien onze overvloedige levens met name hierom draaien, dan bevinden wij ons net als de mensen uit de tijd van Noach en van Lot in een gevaarlijke, andere vorm van diepe, geestelijke slaap. De oordelen van gruwelijke watermassa's en verterend vuur en zwavel kwamen en men had totaal niets in de gaten. Totdat het te laat was! Broeders en zusters, ik roep u toe, laat dit toch niet uw leven zijn, dat leven in stille, overvloedige gerustheid. Maak uzelf toch gereed voor Jezus. Hij komt terug en Hij komt voor een reine, heilige en onberispelijke Bruid. Efez. 5:25b-27 – *“..... , gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

En daarom zal er bij Jezus' Komst een splitsing optreden tussen degenen die gereed zijn en zij die dat niet zijn. Zijn Komst zal onverwachts zijn als een dief in de nacht.

Matt. 24:40-44 – *“Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nacht-wake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.”*

Broeders en zusters, denk toch aan die dief in de nacht, waarover 1 Thess. 5:2 zei: *“Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in den nacht.”*

Niet enkel de satan is een dief, die stiekem probeert om onze geestelijke schatten weg te roven op die momenten, dat wij het niet verwachten. Ook het moment van Jezus' Komst zal zich totaal onverwachts voordoen, zoals een dief ook onverwachts toeslaat.

Maar de bijbel spreekt in verband met de Komst van Jezus over nóg een vorm van geestelijk slapen. Daarover kunnen we lezen in Matt. 25:1-13 – *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom te gemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelve. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”*

Deze vorm van geestelijke slaap is veel verfijnder dan de twee hiervoor behandelde vormen van geestelijke slaap. Dat betrof blindheid voor de plaatsvindende eindtijdgebeurtenissen én het argeloos leiden van een vleeselijk, materialistisch leven. Maar nu is er notabene sprake van tien maagden. En in geestelijke zin verwijzen maagden naar levens, die geheel en volkomen gereinigd zijn door Jezus' Bloed. Voorts verspreidden hun lampen, hun levens, het Licht van Jezus. De olie daartoe was uiteraard van de Heilige Geest afkomstig. Op alle tien maagden was er uiterlijk niets aan te merken. Maar zij vielen door het lange wachten op de Bruidegom in slaap. Echter vijf van hen waren wijs, want zij hadden voor alle zekerheid hun vaten met olie gevuld. Immers, het wachten zou lang kunnen duren! Maar helaas hadden de

vijf dwaze maagden géén olie in hun vaten meegenomen. Zij waren dus onvoldoende voorbereid. In de bijbel verwijst een vat naar het menselijk hart. Blijkbaar hadden zij dus geen olie van de Heilige Geest in hun harten. En op het kritieke moment, op het moment dat de Bruidegom kwam en zij ontwaakten, gingen daarom hun lampen uit. Hun Licht doofde! Jezus' woorden zijn vervolgens heel erg duidelijk. Zij, wiens lampen uit waren gegaan, omdat er geen olie meer in hun vaten was (geen Heilige Geest in het hart!), mochten niet ingaan tot de bruiloft. De deur bleef helaas voor hen gesloten. Zou het niet vreselijk zijn, als de Heer straks tegen ons moet zeggen: *"Ik ken je niet"*.

Daarom, broeders en zusters, waakt! Want wij weten niet, wanneer precies Jezus zal komen. Laten onze harten toch overvloeiend zijn van de Heilige Geest. Wij zijn allen reine maagden, gewassen door Jezus' Bloed en op weg om Hem te ontmoeten. Maar de hamvraag vandaag is: *"Zijn wij wijs of zijn wij dwaas? Zijn onze harten vól van de Heilige Geest of leeg?"* Prijst Gods wondervolle Naam, dat er steeds weer opnieuw gelegenheid is om ons te bekeren en onze geestelijke inactiviteit te belijden. Oh, laten wij toch vandaag aan Jezus' voeten komen en Hem vragen om onze ogen te openen voor alle dingen, die er rondom ons heen gebeuren. Om ons vrij te maken van een vleselijk, materialistisch leven. Om onze harten voortdurend te vullen met de olie van de Heilige Geest. Zodat wij gereed zullen zijn als Jezus komt. Zodat wij Hem tegemoet kunnen en mogen gaan, als de stem zal klinken: *"Zie, de Bruidegom komt, ga uit Hem tegemoet!"*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.