

GEDENK GODS EEDZWERING BIJ TWIJFEL OF ONGELOOF

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, deze week heb ik een boodschap van bemoediging voor u. Een bemoediging als we mogen ontdekken, wat God al niet doet om ons tot het volle en vaste geloof te brengen, zodat Hij ons ook ten volle kan zegenen. Want dat is Zijn verlangen!

Weet u dat God getrouw in al Zijn beloften is, maar bemerkt u desondanks, dat u toch nog regelmatig ongelovig bent en God eigenlijk niet ten volle vertrouwt? Met name is hier sprake van, als zware beproevingen het levenspad kruisen.

Hieruit blijkt dat het geloof en vertrouwen in Hem, dat in het verstand beslist reeds aanwezig is, nog niet ten volle door het hart is aanvaard. Het is een tekortkoming waar veel kinderen Gods regelmatig mee kampen. Het verstand spreekt uit, dat Gods Woord beslist de Waarheid is en dat God altijd getrouw is. Maar het hart vertrouwt in menselijkerwijs onoverkomelijke of onoverzichtelijke of andere moeilijke situaties tóch niet op God. Hetgeen bewezen wordt, doordat men tóch steeds weer vertrouwt op eigen inzichten of gevoelens, of op het zogenaamde menselijk gezonde verstand. Men acht de gewenste uitkomsten of oplossingen onmogelijk en/of is voorts van mening, dat Gods molens veel te langzaam draaien.

In plaats hiervan zou men vóóraf neer moeten knielen aan de voeten van de Heiland en daarna alles aan Hem overgeven en overlaten. Zodat Hij Zijn wil kan doen!

Door dit na te laten zegt het hart in feite, dat God wellicht toch niet Zijn beloften zal nakomen en zal helpen. Waarmee onbewust God tot leugenaar wordt bestempeld. Dit klinkt hard! Echter, dit is toch wel het geval. Want als een persoon ons iets belooft, maar wij deze niet volledig vertrouwen, dan overleggen wij daarna in ons hart, dat die persoon wel zal liegen! Hetzelfde doen wij, zij het onbewust, vaak met God.

Vele kinderen Gods krijgen hiermee ooit te maken! Sommigen echter blijven helaas hier hun gehele leven mee kampen. Dit ongelof in het hart moet echter beslist worden overwonnen. Want waarachtig geloof ziet slechts op God en op hetgeen Hij beloofd heeft. Waarachtig geloof eert God in alles en vertrouwt, ja, wéét, dat Hij met Zijn goddelijke Almacht elke belofte beslist zal vervullen.

Broeders en zusters, de hierna genoemde bijbelteksten zijn voor ons absoluut vast en waar:

Matt. 19:26 – *“En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”*

Luk. 1:37 – *“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”*

Mark 9:23 – *“En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.”*

Rom. 8:28 – *“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”*

Joh. 15:7 – *“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.”*

Joh. 16:24 – *“Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”*

Maar het probleem is, zoals ik reeds opmerkte, dat deze heerlijke, goddelijke beloften en Woorden Gods wél in ons verstand worden opgenomen en overdacht, maar niet in volle overgave en vertrouwen op God door ons hart worden aanvaard. Het hart blijft (deels) ongelovig. Wat wij kennen van Gods Woord moet afdalen in ons hart, opdat het in de praktijk van ons leven kan worden geleefd.

De bijbel zegt:

- a. Dat het geloof een gave van God is: *“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;”* (Efez. 2:8).
- b. Dat het geloof wordt ontvangen door het horen van Gods Woord: *“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods;”* (Rom. 10:17).

God gaf ons Zijn Woord en door het Woord ontvangen wij Zijn genadegave van geloof. In principe zou het Woord dus voldoende moeten zijn om ons tot een vast geloof te brengen en tot het volle vertrouwen, dat God doet wat Hij heeft beloofd. Desondanks zijn wij mensen vaak zo hardnekkig, dat wij blijkbaar toch niet ten volle op God willen vertrouwen.

Maar broeders en zusters, als dit bij ons het geval is, laten wij dan bedenken, dat Gods raad onveranderlijk is en dat Hij niet kan liegen. En dat Hij nóg iets heeft gedaan, waar ik in deze prediking uw aandacht op wil vestigen. Namelijk, dat **God zelfs een eed heeft geworen, dat Hij Zijn beloften zal nakomen**. Dit is de bemoeding, die ik u wil meegeven!

Hebr. 6:16-18 – *“Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreken; Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daartussen is gekomen; Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden;”*

In de NBG-51-vertaling staat dit wat duidelijker geschreven: *“Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.”*

Wijlen bijbelleraar br. Andrew Murray schreef in zijn boek *“Het Allerheiligste of Ziende op Jezus”*, dat God weet dat veel ernstige kinderen Gods blijkbaar aan Zijn Woord alleen niet genoeg hebben en toch nog door een ongelovig hart worden geplaagd. Daarom zwoer God in Zijn grote liefde en barmhartigheid een eed. Hij zwoer dat Hij altijd getrouw zal zijn en ál Zijn beloften zal nakomen. Gods eed is het bewijs, dat Hij Zich met Zijn gehele hart iets heeft voorgenomen, wat Hij beslist niet zal veranderen en wat Hij absoluut zeker zal volbrengen. Deze eed legde Hij af tot vermeerdering en versterking van ons vertrouwen en ons geloof in Hem. Hij wilde ons hart vullen met de zekerheid, dat Hij élke belofte tot waarheid zal maken.

En, broeders en zusters, als God een eed zweert, dan zweert Hij bij Zichzelf. Want er is niemand hoger, groter en machtiger dan Hijzelf, bij wie Hij kan zweren. Hebr. 6:13 – *“Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij niemand, die meerder was, had te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelven,”*

Zulk een eed bij Zichzelf is onbegrijpelijk wondervol! Want God, Die ons middels Zijn eigen Woord in de bijbel openbaart Wie Hij is, brengt met deze eed als het ware al Zijn heerlijke eigenschappen in het geding. Want Hij is Liefde en Barmhartigheid, Goedheid en Goeder-tierenheid, Getrouw, Sterk en Rechtvaardig, Wonderbaar en Eeuwig, Onveranderlijk, Heilig en zonder zonde, etc. etc. Als God Zijn beloften niét zou nakomen, dan betekent dit dat al die heerlijke eigenschappen eigenlijk niét op Hem van toepassing zijn.

De bijbel zegt in 2 Tim. 2:13 – *“Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.”*

Indien God ontrouw jegens ons zou zijn, betekent dit in feite dat Hij een onrechtvaardige, onheilige leugenaar is, die dan wel sterk is, maar geen recht heeft op alle heerlijkheid en eer. Broeders en zusters, wellicht ben ik er niet geheel in geslaagd om de juiste bewoordingen te vinden, maar het is net als bij het geven van tienden. God zei: *“Breng Mij de tienden van al*

uw inkomsten en beproef Mij dan of Ik dan niet de hemelvensters zal openen en stromen van zegeningen over u zal uitgieten” (Mal. 3:10). Met Zijn eed zei God eigenlijk: “Beproef Mij in Mijn beloften, want als Ik ze niet zal nakomen, dan ben Ik niet die trouwe God zoals Ik u zei”.

God zwoer bij Zichzelf en zette daarmee Zichzelf als Heilige God op het spel! Het was de volle bekrachtiging van Zijn goddelijke Wezen, zoals Andrew Murray schreef. Hij had kunnen zeggen: *“Ik ben God, Ik heb aan de mens Mijn Woord gegeven. Dat moet genoeg zijn. De mens moet Mij maar ten volle vertrouwen.”* Maar dat zei Hij niet! Neen, Hij legde óók nog een plechtige eed af! Daarom, geliefde broeders en zusters, al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk en uitzichtsloos. Vertrouw Hem dat Hij alles wel zal maken en alles ten goede zal leiden. Elke belofte zal bewaarheid worden. Want God is getrouw en Hij kan zichzelf niet verloochenen.

Is dit voor ons dan nóg niet voldoende? Is er dan tóch nog twijfel in ons hart? Wij weten en hebben ervaren, dat Jezus op aarde een volmaakt Offer tot verlossing heeft gebracht. Wij hebben de vrijheid in Jezus ontvangen en wij ervaren het ook. Maar het valt ons zó vreselijk moeilijk om elke omstandigheid in ons leven aan God over te geven. Laten we dan bedenken en onderzoeken, dat God zelfs een twééde eed heeft gezworen.

Het wordt de hoogste tijd, dat we ons daartoe volledig richten op het tweede deel van Jezus' heerlijke Verlossingswerk. Maar nu niet meer op aarde, maar in de hemel. Het tweede deel van Zijn werk is er op gericht om ons tot God de Vader, tot gemeenschap met God in de hemel te brengen. Blijkt u daarom niet meer alléén en uitsluitend op Jezus als het Lam Gods, hangende aan het kruis. Natuurlijk mogen wij zijn Offer nooit en te nimmer vergeten en mogen we zelfs dagelijks Hem aan het kruis aanschouwen. Maar bedenk daarna en aanschouw Hem als zodanig, dat Jezus onze volmaakte Hogepriester in de hemel is, Die ons ook dáár zal brengen voor het Aangezicht van de Vader. Jezus opende de Weg voor ons naar het Allerheiligdom in de hemel en Hij zit daar aan de rechterhand van God op de troon. Jezus is met onbegrensde kracht, macht, eer en heerlijkheid bekroond. Onze Heere Jezus Christus is de machtige Koning-Hogepriester, Die eeuwig leeft en de onbegrijpelijke Opstandingkracht van onvergankelijk, eeuwig leven bezit.

Broeders en zusters, dit is Zijn werk als Hogepriester en Bedienaar van het hemelse Allerheiligdom (met de bedoeling om ons in gemeenschap met de Vader te brengen):

- Hij geeft **ons** geestelijk inzicht in Gods Wet en schrijft die in **ons** hart, zodat **we** behagen hebben in Gods Wil en die vrijwillig met vreugde volbrengen (Hebr. 8:10);
- Hij stort Zijn Heilige Geest in **ons** uit (Hand. 2:33; Gal. 3:14);
- Hij bidt voortdurend voor **ons** (Rom. 8:34; Hebr. 7:25);
- Hij helpt **ons** vol innerlijk medelijden in verzoeken (Hebr. 2:18);
- Hij toont **ons**, dat de geopende Weg naar de hemel ook wérkelijk voor **ons** open ligt en helpt **ons** op die Weg (Hebr. 7:25). Want Hij ging als het Hoofd die Weg. Wij als Zijn Lichaam mogen erop vertrouwen ook die Weg af te kunnen leggen (Hebr. 5:9);
- Hij maakt het mogelijk, dat **wij** Hem in de geest kunnen aanraken (Joh. 20:17);
- Hij heiligt **ons** (Efez. 5:25-27; Hebr. 2:10-11);
- Hij verzoent als Hogepriester **onze** zonden, die wij vaak (onbewust) nog plegen en reinigt ook **ons** geweten (Hebr. 2:17; Hebr. 9:14). En God de Vader hoort Zijn volmaakte gebeden áltijd (Joh. 11:41-42).

Wat een wondervolle Heiland en volmaakte, eeuwige Hogepriester is Jezus toch. Jezus ging voor **óns** het hemelse Allerheiligdom binnen en Hij opende deze heerlijke plaats voor **óns**. Jezus is **ónze** geweldige Hogepriester, die in de hemel voor **óns** een eeuwige, hogepriesterlijke bediening op Zich heeft genomen. Ook dit moeten wij wéten én ervaren in ons hart! Jezus zit met eeuwige, onverwelkelijke en onvergankelijke Opstandingskracht en met macht en eer op de troon aan Gods rechterhand en Hij bewerkt dat wij Zijn Verzoeningswerk en die

zélfde Opstandingskracht ook dáádwerkelijk onszelf (in ons hart) toeëigenen. Vól innerlijk medelijden en liefde wil Hij ons helpen. Hij bidt áltijd voor ons en doet voor ons verzoening. Ja, Jezus, ónze Hemelse Hogepriester, doet alles en zet alles op alles om ons dagelijks veilig in gemeenschap met God de Vader te brengen. En daarom moeten wij óók weten, dat wij, terwijl wij nog op aarde vertoeven, mogen ingaan in het hemelse Allerheiligdom om daar voor áltijd te blijven.

Geliefde broeders en zusters, als wij déze blik op Jezus ontvangen, dan gaan wij wérkelijk Zijn rust in, vól vertrouwen dat Hij alles zal voleindigen en elke belofte zal vervullen (Matt. 11:28-38).

Zojuist merkte ik op, dat God een tweede eed heeft gezworen. Wist u, dat God juist ten aanzien van het volmaakte Hogepriesterschap van Zijn geliefde Zoon Jezus die twéede eed heeft gezworen? **God heeft óók gezworen, dat Jezus in der eeuwigheid deze onfeilbare en volmaakte Hogepriester mag en zal zijn.**

Hebr. 7:17,21 – *“Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.”*

God zwoer aan Jezus (en daarmee ook aan ons), dat Hij voor eeuwig die volmaakte Hogepriester zou mogen zijn, Die dat volmaakte en volkomen werk zou mogen verrichten, zodat het absoluut zeker zou zijn, dat wij door Hem tot de volkomen zaligheid zouden worden gebracht. Hebr. 7:24-25 – *“Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij áltijd leeft om voor hen te bidden.”*

Omdat Jezus voor eeuwig leeft in vólle Opstandingskracht en macht, waarin geen enkele verzwakking of verwelking is, en omdat Hij in eeuwigheid een onvergankelijk, volmaakt Hogepriesterschap bekleedt, dáárom kan en zal Hij degenen, die door Hem tot God willen gaan, volkomen zalig maken. Want Hij leeft áltijd om (voortdurend en zonder ophouden) voor hen te bidden. En God de Vader hoort en verhoort Hem áltijd.

Broeders en zusters, wat betekent deze eed van God? Als ik hierover nadenk, geloof ik:

- dat Hij daarmee aan Zichzelf en ook aan Jezus een plechtige belofte deed;
- dat daarmee ook deze belofte onverbreekelijk was en gekoppeld aan Zijn God-zijn, dw.z. Zijn eer en betrouwbaarheid stonden hiermee op het spel;
- dat Hij met deze belofte het verlangen van Jezus vervulde;
- dat Hij daarmee in indirecte zin tot Jezus zei: *“Ik geef U een geliefde Bruid”*;
- dat Hij door Jezus tot eeuwige, volmaakte Hogepriester te maken, de mens absoluut naar de zaligheid wil en zal leiden;
- dat Hij daarmee Zijn eigen verlangen en wil toont, dat Zijn Zoon ons tot Hem en Zijn Vaderhart zal brengen;

Geliefde broeders en zusters, wat hebben wij toch een geweldige, liefhebbende Vader in de hemel, Die aan alles heeft gedacht en niets aan het toeval overlaat. Hij gaf voor ons Zijn geliefde, eniggeboren Zoon Jezus in een smadelijke kruisdood over. Maar dat volmaakte Offer, waarmee wij voor áltijd werden gered, was niet het enige, want Hij zorgde ervoor dat Jezus, als de volmaakte Hogepriester, ons ook dagelijks op de weg naar de hemel zou begeleiden. Als om Zich ervan te vergewissen, dat wij daar ook daadwerkelijk zullen arriveren. God de Vader gaf ons Zijn Woord, tot opbouw van ons geloof. Maar ook dát was voor de Vader nog niet genoeg. Want met Zijn dubbele eed deed Hij een plechtige gelofte. Aan Zichzelf, aan Zijn geliefde Zoon Jezus en aan ons. Teneinde ons geloof onwankelbaar te maken! 1 Thess. 5:24 – ***“Hij, Die u roept, is getrouw Die het ook doen zal,”***
Moge onze geliefde, hemelse Vader u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.