

NOGMAALS DE BLOEDVLOEIENDE VROUW

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in Markus 5:21-43 staat een verhaal geschreven over twee door Jezus verrichte wonderen die met elkaar verband houden. Namelijk, de opwekking uit de dood van een twaalfjarige meisje, het dochtertje van Jaïrus, en de genezing van een vrouw die reeds twaalf jaren bloed vloeide. Met andere woorden, zij menstrueerde voortdurend.

Jezus werd geconfronteerd met de smeekbede van een bezorgde vader om zijn ernstig zieke kind te genezen. Maar terwijl Jezus op weg was naar diens huis, ontmoette hij een zieke vrouw en genas haar. Jezus vervolgde zijn weg naar het inmiddels gestorven meisje en wekte haar op uit de dood.

Hoofdstuk 5 van het Evangelie van Markus staat (in het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel) geschreven in het teken van de gouden Kandelaar. De belangrijkste functie van die Kandelaar was het verspreiden van licht, in geestelijke zin het verspreiden van het goddelijke Licht van Jezus, de Verlosser en Heiland der mensheid. Mark. 5 heeft dus te maken met het verspreiden van dit Licht, zodat de clou om tot de kern van dit verhaal te komen, eveneens hierin is gelegen.

Want in bijbels schaduwbeeld is deze vrouw een schaduwbeeld van de gemeente. Het getal twaalf symboliseert immers de volheid van Gods Woord (de leer van de twaalf apostelen – Hand. 2:42) en de volheid van de Heilige Geest (de twaalf waterfonteinen bij Elim – Ex. 15:27), waarmee de Heiland Zijn gemeente wil toerusten.

Het jonge meisje is in dit verhaal een schaduwbeeld van de jongeren in de gemeente.

Wat is nu het verband tussen de vrouw en het meisje?

Een gemeente kan er door haar geestelijk ziekelijke toestand vaak de oorzaak van zijn, dat de jongeren in die gemeente geestelijk sterven. Als de ouderen niet het Licht van Jezus verspreiden, oefenen zij een negatieve invloed op de puberende jongeren uit. Want jongeren in het algemeen nemen een voorbeeld aan ouderen. Als de ouderen in de gemeente dus geestelijk weg kwijnen, is het geestelijk sterven van de jongeren het logische gevolg.

Vóórdat Jezus het meisje uit de dood kon opwekken, moest Hij daarom éérs de vrouw van haar ziekte genezen. Zo moet Jezus éérs de (ouderen in de) gemeente genezen van de door onreinheid veroorzaakte geestelijke ziekte, voordat Hij de jongeren uit hun geestelijke dood kan opwekken.

In deze bijbelverkondiging wil ik daarom opnieuw de rol van de bloedvloeiende vrouw (de gemeente) in dit verhaal onder de loup nemen. Want ná het geestelijk herstel van de ouderen in de gemeente is het voor Jezus eenvoudig om ook de jongeren op te wekken. Wellicht ten overvloede wil ik u overigens op de twaalfjarige leeftijd van Jezus wijzen, toen Zijn ouders Hem na het paschafeest zochten en in de tempel vonden. Het antwoord dat Hij aan Zijn bezorgde ouders gaf was: *“Moet Ik niet zijn in de dingen Mijns Vaders?”* (Luk. 2:49).

Laten we beginnen met het lezen van Mark. 5:24-34 – *“24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem. 25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, 26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; 27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn klee aan; 28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. 29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. 30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? 31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de*

schare U verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. 33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal."

Broeders en zusters, als een vrouw in Israël bloed vloeide, werd zij als onrein beschouwd. In Lev. 15:19,25 kunt u dat lezen. Deze vrouw werd door haar omgeving dus beslist als geheel onrein beschouwd, want zij vloeide maar liefst reeds twaalf jaren bloed. Zij moet door haar kwaal ook volledig uitgeput zijn geweest. Haar onreine ziekte had absoluut reeds het hoogtepunt bereikt, want zij had tevergeefs alle doktoren afgelopen, zij had alles wat zij aan geld bezat daaraan uitgegeven en zij was ten einde raad (Mark. 5:25-26).

Als we Deut. 12:23 lezen, dan ontdekken we dat de ziel van de mens (en daardoor dus zijn leven) in het bloed zit. Als het bloed uit ons wegvloeit, dan verdwijnt ook het leven uit ons. Langzaam sijpelde het leven uit de vrouw weg.

We mogen hieruit de vreselijke geestelijke gevolgen verstaan als een gemeente in onreinheid leeft. Langzaam maar zeker verdwijnt al het geestelijke leven uit de gemeente en raakt zij uitgeput en kwijnt weg. De diepte van het Woord van God en de volheid en de kracht van de Heilige Geest, onmisbare attributen (niet oneerbiedig bedoeld) in een gezonde gemeente, nemen af, worden minder en minder en verdwijnen uiteindelijk. Zodat de gemeente geestelijk volkomen kapot gaat en sterft.

Onreinheid in de levens van de gemeenteleden maakt het geestelijke leven in die gemeente kapot. Het vernietigt het geheel.

Ik merkte reeds op dat Mark. 5 is geschreven in het teken van de gouden Kandelaar. Onreinheid verhindert het verspreiden van het Licht van het Evangelie. Maar naast het verspreiden van Jezus' Licht heeft de Kandelaar met het voortbrengen van vruchten te maken. Ik verwijs u hiervoor naar de studies over de gouden Kandelaar, welke u eveneens op deze website kunt vinden. Door onreinheid kan men niet meer in de waarheid over Jezus getuigen en zal er geen geestelijke bloei en geen vruchtdracht meer zijn. Want de boom is dood.

Ik wil nog één opmerking over het bloedvloeien maken. Een vrouw menstrueert zo ongeveer in de eerste helft van haar leven en wel vanaf de puberteit. Als deze vrouw al twaalf jaren vloeide, is wellicht het bloedvloeien reeds op jonge leeftijd, misschien reeds in de puberteit, begonnen. Dit leert en bevestigt mij, dat wij juist als wij nog jong zijn heel erg voor onreinheid moeten oppassen. Want als wij op jonge leeftijd eenmaal onreinheid in ons hart hebben toegelaten, dan worden wij daar niet zo gemakkelijk meer van verlost. Dan kan alleen Jezus ons nog vrijmaken. Twaalf lange jaren had deze vrouw gestreden tegen de onreine kwaal. Alles wat ze bezat, had zij gegeven om maar genezen te worden. Alles had ze geprobeerd, maar tevergeefs. Oh, wat zal zij ten einde raad zijn geweest.

Tótdat zij over Jezus hoorde (Mark. 5:27), broeders en zusters! Tótdat onze Heiland in haar leven kwam! Prijst de Heer voor de mensen, die haar over Jezus vertelden.

Wat hoorde zij? Het kan niet anders dan dat zij hoorde over de geweldige wonderen van genezing en bevrijding door Jezus. Ik denk dat haar hart zal hebben gebonst van opwinding toen zij voor het eerst dat grote nieuws hoorde. Toen zij voor het eerst met het Evangelie werd geconfronteerd. En blijkbaar kwam er ook iets geweldigs in haar hart tot ontwikkeling. Zij had geen negatieve gedachten, dat genezing waarschijnlijk toch niet voor haar bestemd zou zijn. Neen, er groeide geloof in haar hart. Het geloof dat deze wonderbare Jezus ook háár zou kunnen genezen. En haar geloof bleef geen klein pitje, neen! Haar geloof werd vaster en vaster. Het werd zelfs zó groot dat op die bijzondere dag, dat Jezus met een grote menigte door haar woonplaats trok, zij dacht: *"Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden"* (Mark. 5:28). En wat zij dacht en geloofde, bracht zij ook in de praktijk, want Mark. 5:27,29 zegt: *"Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en*

raakte Zijn kleded aan; En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was."

Wat is het toch belangrijk, dat wij handelen en in actie komen als wij door Jezus genezen en verlost willen worden. Dat deed deze vrouw. Zij raakte Jezus' kleding aan. Kleding spreekt in bijbelse taal van gerechtigheid (Openb. 3:4-5,18; 19:8). Deze vrouw geloofde dus, dat Jezus ook háár kon genezen en reinigen én dat zij Zijn gerechtigheid zou mogen ontvangen.

Desalniettemin zien we in de handelwijze van de vrouw ook iets van haar situatie van onreinheid terug. Want onreinheid heeft vaak tot gevolg, dat men zich verborgen houdt voor de omgeving. Zoals de vrouw van achteren kwam en niet openlijk tot Jezus durfde te komen om Hem van haar ziekelijke onreinheid op de hoogte te stellen, net zó durven mensen die aan onreinheid zijn gebonden, vaak niet meer openlijk hun zonden te belijden. Net als de vrouw benaderen zij Jezus stilletjes van achteren in de hoop op genezing. Broeders en zusters, onreinheid is als een bloedzuiger. Het zuigt al het bloed, al het leven, uit ons en maakt ons kapot.

Maar ieder die met een berouwvol hart met zijn zonden van onreinheid tot Jezus komt en Hem aanraakt, die zal reiniging en vergeving en genezing van Hem ontvangen. Want de bijbel zegt, dat de fontein van haar bloed terstond opdroogde. Onmiddellijk, meteen! Maar, we mogen niet vergeten dat de vrouw niet voor Jezus verborgen kon blijven. Jezus bemerkte dat er genezende en reinigende kracht van Hem was uitgegaan. En Hij ontdekte haar: *"En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had."* (Mark. 5:32). Toen kon zij niet anders meer dan Hem de volle waarheid te vertellen. Zij openbaarde zichzelf en beled alles: *"En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid."* (Mark. 5:33). Dit aspect mogen wij nooit vergeten als wij aan onreinheid zijn gebonden en van Jezus vergeving en reiniging willen ontvangen. Wij moeten Hem de hele waarheid van al onze zonden vertellen en niets in ons hart achterhouden. Als wij aan Jezus onze schuld volkomen belijden, dan zal ook onze verlossing volkomen zijn. In Luk. 8:47 waar ook over deze geschiedenis wordt bericht, staat zelfs geschreven dat de vrouw aan Jezus voor al het volk vertelde waarom zij Hem had aangeraakt. Zij verborg zich niet langer meer, maar had nu de vrijmoedigheid om alles te vertellen. Zij was nu immers genezen.

Onreinheid is zeker geen onschuldige zaak, broeders en zusters. Met deze zonden moeten wij radicaal afkappen, want anders blijven wij er jaren en jaren aan gebonden. Neemt u Jezus aan als uw plaatsvervangende Offerande. Jezus stierf voor onze zonden en daarom ook voor onze onreinheid en alleen Hij kan ons bevrijden.

Broeders en zusters, Jezus heeft ons zo ontzettend lief. Altijd staat Hij klaar om ons te helpen en Hij wil ons Zijn kracht overvloedig schenken. Jezus is als het ware gefixeerd om ons te helpen. Zodra wij Hem in geloof aanraken, reageert Hij onmiddellijk en gaat er reinigende en genezende kracht van Hem uit. Jezus vraagt Zich niet af welke zonden wij wel allemaal hebben gedaan. Hij verwijt ons niets. Neen, maar onmiddellijk helpt Hij ons. *"En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal."* (Mark. 5:34).

Men zou toch zeggen, dat Jezus door die opdringende schare mensen de aanraking van die vrouw aan Zijn kleded beslist niet had kunnen bemerken, maar tóch voelde Hij het meteen en had het in de gaten. Waarom eigenlijk? Omdat Hij in het geloof werd aangeraakt. Omdat Jezus van God de Vader de taak had gekregen om mensen te redden die in Hem geloven, bemerkte Hij het daarom meteen.

En daarom ook zal Jezus het beslist meteen bemerken als u en ik met onze onreinheid tot Hem komen. En Hij zal ons niet afwijzen, maar ons reinigen en vergeven.

En als eenmaal de volwassenen in de gemeente gereinigd zijn van hun onreinheid en geestelijk gezond zijn geworden, dan is het voor Jezus heel eenvoudig om de jongeren in de gemeente uit hun geestelijke dood op te wekken. Dan is het voor Hem nog slechts alsof zij slapen.

Want na de genezing van de bloedvloeiende vrouw vervolgde Jezus zijn weg naar het huis van Jaïrus en Hij wekte het inmiddels gestorven meisje eenvoudig op uit de dood.

Mark. 5:39-42 – *“En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen: “Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven, nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en degenen die met Hem waren, en ging binnen, waar het kind lag. En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op. En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf jaren oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting.”*

Moge Jezus u en mij zegenen en volkomen van elke onreinheid verlossen. Amen.