

NIEUWJAARSOVERDENKING

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar waarvan we niet weten wat het ons zal brengen. Beslist zullen ons Gods rijke zegeningen ten deel vallen, maar zeker zullen er ook minder leuke dingen in het verschiet liggen. Het zal ook een jaar zijn waarin we het geloof in onze God, Heer en Heiland, hard nodig zullen hebben. Met dat geloof vast in het hart gepland zullen we ons aan Zijn leiding moeten overgeven.

Het binnentreden van het onbekende, nieuwe jaar voelt aan als Jezus' opdracht aan Zijn discipelen in Mark. 4:35 – *“En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.”*

We steken over naar de overkant en varen over onbekende, diepe wateren, júist als het donker begint te worden. Juist dán zegt Jezus: *“Vaar over en wees niet bang!”* Zoals we uit het verhaal in Mark. 4:35-41 reeds weten, zullen stormen ons wachten. Maar we zijn niet alleen. Want we varen samen met Jezus in het bootje en Hij zal ons bewaren. Hetgeen niet wil zeggen, dat wij verder helemaal niets hoeven te doen. Want wat doen zeelieden als zij in een zware storm terecht zijn gekomen en de toestand kritiek wordt? Als zij wellicht voor hun levens moeten vrezzen? Dan gooiën zij alle overbodige ballast overboord (Hand. 27:19). Daarom concludeerde Paulus in Fil. 3:7-8 – *“Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.”*

Willen wij veilig de overkant bereiken, ondanks zware stormen, dan zullen wij alles wat ons hindert, moeten wegdoen. Dat zijn natuurlijk allereerst de nutteloze, wereldse zaken, maar het kunnen ook hindernissen op een ander niveau betreffen. Bijvoorbeeld verkeerde gewoonten of verkeerde karaktereigenschappen of kleine zondetjes. Maar ook ongezonde zielsbanden door bijvoorbeeld aan onze man of vrouw of kinderen of familie de belangrijkste plaats in het hart te geven in plaats van aan Jezus. Of we hechten zó zeer aan onze positie of eigen eer, dat opnieuw Jezus in het gedrang komt. Vult u verder zelf maar in!

Paulus roept ons dan ook op om alles aan de kant te zetten voor een diepere, innigere intimiteit met Jezus. Hij verlangde om Jezus te *“gewinnen”*. Natuurlijk had hij Jezus reeds in zijn hart, maar hij verlangde een veel diepere gemeenschap met Jezus. Fil. 3:9-10 – *“En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;”*

Hij verlangde dat elke oppervlakkigheid in het volgen van Jezus zou verdwijnen uit zijn leven. Ons volgen van Jezus kan immers soms oppervlakkig zijn, of stereotiep, of routinematig. Paulus wilde de geweldige opstandings- en overwinningskracht van Jezus ervaren, maar hij beseftte dat hij daarvoor óók Jezus' dood zou moeten leren kennen. Zonder doodservaringen is het immers nooit mogelijk om een opstanding te ervaren. Paulus beseftte ook dat geloof in Jezus hiervoor cruciaal is. En dan niet het gewone, eerste geloof dat men bij de bekering ontvangt, maar volwassen geloof in de kracht van het specifieke verzoeningswerk van Jezus. Want doodprocessen kunnen slechts overwonnen worden, als we ons volkomen gerechtigd en gereinigd weten door Jezus' Bloed. Paulus wilde overwinnen en geen verliezer zijn zoals Jezus' discipelen tijdens die eerste storm. Mark. 4:40 – *“En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?”* Wat een genade dat Jezus hen desondanks hielp en ook ons ondanks het veelvuldige ongeloof wil helpen.

Met vast geloof in zijn hart joeg Paulus naar de overkant, naar het doelwit. Fil. 3:14 – *“Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”*

Paulus keek niet meer achterom naar het verleden. In het verleden had ook hij zware tijden meegemaakt en ook nederlagen geleden. Maar hij wilde niet meer terugblikken, doch enkel nog maar voorwaarts. Broeders en zusters, laat u niet afleiden en kijk niet meer achterom naar het moeilijke, oude jaar, maar blik vooruit in het nieuwe jaar. Dan zult u de eventuele stormen en zware golven op u af zien komen. Maar verwacht alles dan van Jezus in geloof. Ik heb geen verstand van zeevaart, maar dit weet ik wel! Namelijk dat de stuurman vooruit blikt. Hij is alert op de aanrollende zware golven en hij richt zijn schip naar die golven. Hij kijkt niet achterom, want dan kan hij door de aankomende golven worden verrast.

Paulus strekte zich uit naar hetgeen voor hem lag en hij joeg naar het doelwit. Wat is dat uiteindelijke doel, broeders en zusters? Dat is de volmaking van de Gemeente, de Bruid van Christus, met wie Jezus heel spoedig in het huwelijk zal treden. En wij mogen uit genade tot de Bruid behoren. Ons verlangen moet daarom zijn om Jezus heel intiem te leren kennen en tot Zijn Bruid te mogen behoren. En als dit verlangen werkelijk gestalte in ons krijgt, zullen we álles wat ons nog hindert, aan de kant schuiven en ons gereed maken. En spoedig zal de dag aanbreken, dat de Bruid ook werkelijk gereed is. Openb. 19:7 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.”*

Tot slot wil ik met u enkele teksten bekijken uit de geweldige psalm over het héél dicht schuilen bij onze Heer en God en de zegeningen, welke Hij daaraan verbindt. Ps. 91:1-6 – *“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangens, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar (NB, twee typen schilden). Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.”* Dicht bij Jezus schuilen betekent niet, dat er per definitie geen stormen in ons leven zullen zijn. Neen, stormen zullen komen, maar de Heiland belooft ons een behouden aankomst. Hij garandeert ons dan rust en vrede, blijdschap en geestelijke overwinningskracht in ons hart. Alle pijlen van satan zullen door het schild van de Waarheid van Gods Woord worden afgeveerd en Jezus zal er voor zorgen, dat geen enkele plaag de tent van ons hart zal naderen. Ps. 91:10 – *“U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.”*

Paulus verlangde om Jezus meer lief te hebben en Hem meer te leren kennen. Laten ook wij dat doen. Laat dit ons goede voornemen voor het nieuwe jaar zijn. Dan is Gods hulp nabij! Ps. 91:14 – *“Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.”* Het werkwoord “beminnen” is eigenlijk niet zonder meer de meest adequate vertaling. Want het gebruikte Hebreeuwse werkwoord “chaasjak” (חַשַּׁק) betekent letterlijk “aankleven, aanhangen, vastklampen”. Figuurlijk betekent het ook “liefhebben, verheugen in”. Wie Jezus werkelijk met z'n hele hart liefheeft en zich in het nieuwe jaar aan Hem vastklampt, zal door Hem worden geholpen in duistere momenten van het leven.

Als we dan Jezus zullen aanroepen, zullen we worden verhoord. Ps. 91:15-16 – *“Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.”*

Nog een laatste opmerking over de volzin: *“En Ik zal hem Mijn heil doen zien”*. “Mijn heil” is de vertaling van “jesjoeati” (יְשׁוּעָתִי), hetgeen ook vertaald kan worden als “Mijn Jezus”. Wie zich aan Jezus vastklampt en Hem bemint, zal Hem uiteindelijk ook mogen aanschouwen. Paulus verlangde hiernaar met zijn hele hart.

Geliefde broeders en zusters, verlangen wij dit ook? Moge Jezus u en mij zegenen. Amen.