

## DE NAAM VAN JEZUS

### hjms

De bijbel vertelt ons, dat er eens een kreupele bedelaar was, die dagelijks om aalmoezen bedelde en nu van Petrus en Johannes een aalmoes begeerde (Hand. 3:3-7). Dit verhaal is de inleiding tot een bijzondere les die God ons wil leren. Laten we eerst dit schriftgedeelte lezen.

Vers 6 zegt – *maar hetgeen ik heb, dat geef ik u* – .

Wij, kinderen Gods hebben de wereld qua materiële zaken e.d. niets te bieden, maar tóch bezitten wij iets héél kostbaars: de Naam van Jezus. - *dat geef ik u* – Die Naam moeten wij aan de mensen geven. Hou de Naam van Jezus niet voor jezelf. Want er is kracht in die Naam tot behoud. Doe als Petrus. Hij acteerde onmiddellijk op de nood van de kreupele en de kans om een getuige te zijn.

Toen de kreupele genezen was, ontstond er meteen een grote opschudding onder het volk. En het volk kwam om het fijne ervan te weten. En wat deed Petrus? Hij getuigde meteen over Jezus. Hij sprak niet in algemene termen over God. Vaak doen wij dat wel en verzuimen te spreken over Jezus. Maar Petrus wist dóór de leiding van de Heilige Geest in zijn leven, dat in het geloof in de Naam van Jezus de kracht Gods zit (Hand. 3:12-16).

Petrus en Johannes getuigden met vele woorden over Jezus tegen het volk. En wat gebeurde er? De overpriesters en de hoofdman van de tempel kwamen op de opschudding af, omdat zij geërgerd waren omdat ze leerden over Jezus. Zij werden gearresteerd om verantwoording af te leggen. En opnieuw getuigde Petrus, die niet bang was, onmiddellijk over de Naam van Jezus (Hand. 4:8-12). Wat kunnen wij toch véél van Petrus leren. Eens verloochende hij Jezus omdat hij bevreesd was. Maar nú, nadat hij vervuld was met de kracht van de Heilige Geest (Hand. 2:1 e.v.) was elke vrees verdwenen en vervangen door een brandende, borrelende liefde voor Jezus.

Een kind van God moet weten, dat er goddelijke kracht in de Naam van Jezus is. Als het gaat om de geestelijke strijd, dan strijden wij tegen overheden en machten in de lucht die bestuurd worden door Satan. Maar Satan is een verslagen vijand. En wie versloeg hem? Dat was Jezus! En daarom is Satan bang voor Jezus. Hij is bang voor de heilige Naam van Jezus. Die Naam schakelt hem uit en verlamt hem zodat hij machteloos is. Dus wát is de strategie van Satan? Hij wil de kinderen Gods krachteloos maken door op alle mogelijke manieren te verhinderen om in die Naam van Jezus te acteren.

Dus wat gebeurde er? Aan Petrus en Johannes werd streng verboden om ooit nog over de Naam van Jezus te getuigen. Zij mochten wel over God getuigen, maar niet over Jezus (Hand. 4:18). Maar zoals reeds gezegd had Petrus de goede houding. Hij was niet bang, want het borrelde in Zijn hart van liefde voor Jezus. God moet je meer gehoorzamen dan mensen (Hand. 4:19-20). Oh, laten wij ons toch benaastigen om dezelfde vrijmoedigheid van od te ontvangen.

Zij waren niet bang en gingen gewoon door met het getuigen over Jezus. En opnieuw werden zij gevangen gezet en ter verantwoording geroepen (Hand. 5:27-33). En hoewel de overpriesters en de hoofdman van de tempel de apostelen graag wilden doden, durfden zij dat toch niet te doen. Maar in plaats daarvan geselden zij hen en lieten hen toen gaan. En onmiddellijk gingen de apostelen weer aan de slag om Jezus te verkondigen (Hand. 5:40-42). Wat een wonderbare kracht schuilde er nu in hun harten.

Hoe was het toch mogelijk, dat Petrus die eens Jezus had verloochend, nu onbevreesd en vol vuur de Naam van Jezus verkondigde? Laten wij Luk. 22:31-34 eens lezen. Wat valt ons op?

In vers 31-32 lezen wij, dat Satan begeert om kinderen Gods te ziften als tarwe. D.w.z. om hen te laten afvallen van het geloof in Jezus, van het geloof in de Naam van Jezus. Maar Jezus bidt voor ons. Vers 33 leert ons dat Petrus vuur in zijn hart had. Maar dat vuur was niet gebaseerd om een diepe liefde voor Jezus (Gr. *achapé*), maar op andere zaken, misschien het verlangen om een positie in het Koninkrijk van Jezus te bereiken. Petrus had die diepe liefde niet, omdat hij nog geen ervaring aan de voet van het kruis van Jezus had gehad. En als het dan puntje bij paaltje komt, zul je Jezus eens verloochenen. Laten wij ons hierop goed onderzoeken. Kennen wij de voet van het kruis?

En we zien die verloochening ook gebeuren. Want toen Jezus door de soldaten werd gearresteerd, volgde Petrus van ver. Hier zie je het begin van de verloochening. Toen een lekker warm vuurtje

gestookt was, ging Petrus bij de mensen zitten die Jezus gevangen hadden en Hem bespotten (Luk. 22:54-56).

Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat ons dat ook soms overkomt. Dan zit je bij je collega's en mede-leerlingen. En er worden smerige grappen gemaakt of er wordt gespot. Maar je zwijgt stil. En dan kan het gebeuren, wanneer er opgemerkt wordt – *Jij hoort toch ook bij die Jezus-aanbidders?* – , dat je Hem verloochent, zoals Petrus deed (Luk. 22:56-60). Petrus zei: *Ik ken Hem niet*. M.a.w. die Man is een VREEMDE voor mij. Zijn Naam zegt mij niets. Laten we Jezus om genade smeken, dat ons dit niet zal overkomen.

Maar Petrus had geluk. Hij ontving genade. Want Jezus keek hem aan (Luk. 22:61). Ik denk dat Jezus hart met diepe innerlijke ontferming over Petrus was bewogen. In de ogen van Jezus is er geen beschuldiging, maar alleen Liefde. En wie kijkt in de liefdevolle ogen van Jezus, die komt tot het besef van zonden (Luk. 22:62). Welk een genade mag een arme zondaar toch van Hem ontvangen.

Wij weten uit het Woord van God, dat Petrus volledig door Jezus werd gerehabiliteerd. Zijn zonden werden hem uit genade vergeven. Na de Hemelvaart streed Petrus samen met de 120 discipelen tien dagen lang in de gebeden. Ik denk dat in die gebedsworstelingen, hij tot besef kwam hoe rot zijn karakter eigenlijk was. Toen kwam hij tot besef van de waarde van het kruisoffer van Jezus. Toen vond die diepe bekering plaats. En op die grote Pinksterdag, toen werd Hij vervuld tot overvloeien toe met de Heilige Geest. En begon de Liefde voor Jezus in zijn hart te branden. Broeders en zusters, deze eerste Liefde (Openb. 2:4) moeten wij allemaal bezitten. Dán pas kun je een ware getuige zijn. Dan kun je met brandende liefde over Jezus spreken (Hoogl. 5:8-16). Amen.