

DE TIEN MAAGDEN HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, Jezus' gelijkenis over de tien maagden kunt u vinden in Matt. 25. Het volgt op de belangrijke uitleg van Jezus over Zijn Wederkomst op aarde in Matt. 24. Dan komt Hij onder andere om Zijn Bruid te halen en met haar in het huwelijk te treden. Dan zal ook het 1000-jarige Vredekoninkrijk aanbreken, waarin Jezus Koning zal zijn. In het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel staat Matt. 25 geschreven in het teken van de bloeiende staf van Aäron, welke in de gouden Arke des Verbonds (het beeld van de Bruid) in het Allerheiligdom (het beeld van het 1000-jarige Vrederijk) was geplaatst. Het leert ons dat de Bruid van Jezus Christus zodanig geestelijk zal groeien, dat zij áltijd en overal het Licht van Jezus zal verspreiden (Matt. 5:14,16; Hand. 13:47; Efez. 5:8) en pérmanent geestelijke vruchten (Gal. 5:22) zal dragen. De bloeiende staf van Aäron kunnen we in geestelijk opzicht bezien als een toespitsing van de gouden Kandelaar in het Heiligdom. U kunt een en ander lezen in de studie "[ARKE DES VERBONDS \(3\) in de Tabernakel – de](#)", welke u eveneens op deze website kunt vinden.

Teneinde voortdurend het heldere Licht van Jezus te kunnen verspreiden en permanent vruchten voor Hem voort te brengen, is het noodzakelijk om zowel de reinigingen van de zevenvoudige bloedbesprenkeling óp het gouden Verzoendeksel van de Arke des Verbonds als de reinigingen van de zevenvoudige bloedbesprenkeling vóór de Arke des Verbonds te ondergaan (Lev. 16:14). Zonder deze reinigingen zal de olie (het beeld van de zalving van de Heilige Geest), waarmee wij onze geestelijke lampen brandend houden, opraken en zullen we uiteindelijk zelfs zonder reserveolie komen te zitten. Dan zal het Licht in ons doven.

Het zevenvoudig besprenkelen van bloed van het offerdier óp het Verzoendeksel van de Ark was noodzakelijk om Gods ogen af te dekken tegen de consequenties van de Wet. Het betekent voor de Bruid een volkomen bekleding met de gerechtigheid van Jezus, Gods Offerlam, en een volkomen vrijheid des Geestes.

Het zevenvoudig besprenkelen van het bloed op de aarde vóór de Arke des Verbonds betekent voor de Bruid een volkomen reiniging van alle zondige invloeden van haar vlees. Het bloed doordrenkte het stof der aarde, de substantie waaruit God de mens formeerde.

Deze maar liefst veertien reinigingen verwijzen naar de vele reinigingen, die een getrouw kind van God in zijn of haar leven moet ondergaan. Jezus zoekt een heilige, onberispelijke Bruid (Efez. 5:27) en wil haar karakter zelfs van alle kleine zondetjes, foutjes en onafheden, waar de mensen zo gemakkelijk over heen stappen, met Zijn kostbare Bloed reinigen. Deze zondetjes worden geopenbaard door voortdurende gemeenschap met de Drieënige God: door de diepten van Jezus' Woord (Efez. 5:26), de zalving van de Heilige Geest (2 Thess. 2:13; 1 Petr. 1:2) en de liefdevolle kastijdingen van de Vader (Hebr. 12:4-13).

Vóórdat we de gelijkenis over de tien maagden in Matt. 25 gaan lezen, wil ik eerst een korte schets geven van een Joodse bruiloft in de tijd van Jezus' wandeling op aarde. Het boekje "*Here Comes the Bride*" van Richard Booker kan u nog meer informatie verschaffen.

De uitnodigingen voor de bruiloft werden door persoonlijke afgezanten rondgebracht. Een weigering om te komen werd als een belediging opgevat.

Feestkleding was vereist en wie geen feestkleed had, kreeg een kleed van de bruidegom. Rijke mensen zoals bijvoorbeeld koningen gaven aan al hun gasten een feestkleed voor de bruiloft.

De bruid werd ceremonieel gewassen door de bruidsmeisjes. Zij werd ritueel gebaad, gezalfd en gekleed in haar bruiloftskleed en versierd met sieraden.

Daarna werd de bruid weggebracht naar de plaats van de bruiloft. Ze liep onder een baldakijn gedragen door jongelui en vergezeld door de twee moeders.

Het bruiloftsfeest werd meestal in het huis van de vader van de bruidegom gevierd.

De bruidsmeisjes moesten wachten tot de bruidegom in aantocht was. Dit wachten kon soms erg lang duren en daarom moesten zij waken.

Intussen vermaakte de bruidegom zich in z'n huis prima met zijn vrienden. Denkt u ter vergelijking maar aan de zogenaamde vrijgezellenavond in onze maatschappij.

Op een gegeven moment was de bruidegom uitgefeest en ging dan samen met zijn vrienden in z'n beste kleding op weg naar de plaats van de bruiloft.

De Joodse bruiloftsceremonie werd 's avonds en 's nachts voltrokken ongeveer vanaf het moment van het opgaan van de avondster. Maar als de bruidegom een heel gezellig feest met zijn vrienden had, kon het wel tegen middernacht worden vóórdat hij met zijn vrienden op weg ging naar de plaats van de bruiloft.

Vanaf het moment dat de bruidegom met zijn vrienden, die brandende fakkels droegen, op weg ging, riepen zijn vrienden: *"Ziet, de bruidegom komt!"*. Zij riepen dit langs de gehele route en alle mensen langs de route namen die vreugdekreten over: *"Ziet, de bruidegom komt!"*. Van verre werd het geroep al gehoord.

Het doel van dat geroep was onder andere om de bruidsmeisjes na hun lange wachten wakker en attent te maken, dat de bruidegom in aantocht was. Want het was hun taak om gekleed in hun feestkleed en met brandende lampen de bruidegom tegemoet te gaan en hem naar de plaats van het bruiloftsfeest te vergezellen.

Zij droegen lampen van gebakken klei en moesten die hoog op een stok opheffen. Tevens moesten zij kleine kruikjes gevuld met reserveolie aan koorden bevestigd in hun hand dragen.

Als zij dan de bruidegom naar de plaats van de bruiloft hadden gebracht, dat wil zeggen naar het huis van de vader, dan werd altijd de deur gesloten. Want de ceremonie en het feest werden 's nachts voltrokken, respectievelijk gevierd en men was bang voor ongenode gasten, dieven, rovers of bruidsontvoerders.

Na de huwelijksceremonie en de huwelijksnacht werd soms nog zeven dagen lang door de gasten doorgefeest.

Broeders en zusters, we zullen nu Jezus' gelijkenis over de tien maagden in Matt. 25:1-13 lezen: *"Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwaazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluiimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwaazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal."*

Dit verhaal betreft een gelijkenis, hetgeen wil zeggen dat het een geestelijke betekenis heeft. Er is sprake van tien "maagden", dat wil zeggen van tien "bruidsmeisjes" waarover Richard Booker sprak. We zullen ons kort bepalen bij hun hoge geestelijke standaard.

- Zij waren persoonlijk uitgenodigd en uitverkoren om het bruiloftfeest mee te maken. Zoals ook wij door de Heer persoonlijk uitgenodigd en uitverkoren zijn. Efez. 1:4 – *"Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;"* Openb. 19:9 – *"En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods."*
- Zij hadden het feestkleed voor de bruiloft ontvangen. Dit leert ons dat zij Jezus' kleed van gerechtigheid hadden ontvangen, hetgeen weer betekent dat zij wedergeboren kinderen Gods waren en rein gewassen in het kostbare Bloed van het Lam.

Openb. 7:9-14 – *“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”*

- De Statenvertaling van de bijbel schrijft dat de bruidsmisjes “maagden” waren, in het Grieks “*parthenos*”, dat wil zeggen “*huwbare meisjes die nooit sexuele omgang met een man hebben gehad*”. In die meisjes was geen enkele onreinheid. Zij hadden zichzelf rein en zuiver bewaard, hetgeen ook Gods opdracht aan ons is. 1 Tim. 5:22 – *“Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelf rein.”*
- Zij hadden deelgenomen aan een bijzondere taak, namelijk het voorbereiden en prepareren van de bruid. In schaduwbeeld betekent dit, dat zij hadden deelgehad aan de heiligmaking van de Bruid van het Lam. Dus zij hadden de geestelijke weg omhoog en de kruiswandel achter Jezus doorlopen. Openb. 19:7 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.”*
- Zij hadden brandende lampen. Zij verspreidden dus het Licht van Jezus en Zijn heerlijke Evangelie. Luk. 12:35-36 – *“Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.”*

We verstaan uit dit overzicht, dat deze tien bruidsmisjes een hoog geestelijk niveau hadden. Er was op het eerste gezicht niets op hen aan te merken. Zij waren gereinigd door Jezus' Bloed en door Hem gerechtvaardigd. Zij waren een Licht voor hun omgeving. Dagelijks wandelden zij achter Jezus ondanks moeilijkheden en verdrukkingen. Zij hadden hun levens en hun innerlijk geheiligd en hadden zich van de wereld en de zonde afgescheiden. Hun oude natuur was met Jezus gekruisigd (Rom. 6:6).

Maar tóch was er bij vijf van hen iets aan de hand. Voor de ogen van mensen verborgen, maar niet voor de ogen van Jezus (Openb. 1:14b). Jezus zei immers, dat vijf van hen dwaas waren. Waarom eigenlijk?

Omdat zij geen reserveolie in hun vaten hadden meegenomen. Op het grote moment dat de bruidegom arriveerde, toen het reeds middernacht was, ontbrak hen de olie waardoor hun lampen doofden. In geestelijk schaduwbeeld wil dit zeggen, dat op het meest kritieke ogenblik, als alles duister is en hopeloos lijkt, vlak voor de Komst van Jezus, hen de zalving en het Licht van de Heilige Geest ontbrak.

Is er voor dit falen ook een oorzaak aan te wijzen? Ik denk van wel, broeders en zusters. Ik denk dat de oorzaak te vinden is in het niet volledig hebben ondergaan van álle veertien bloedbesprenkelingen (zie blad 1). Er zijn veel oprechte, wedergeboren kinderen Gods voor wie het wandelen achter Jezus té lang duurt. Het jarenlang volgen Jezus op een moeilijk pad vol met geestelijke obstakels, beproevingen en verdrukkingen valt hen té zwaar. Hierdoor

verslappen zij en houden het niet vol om ook de allerlaatste, vaak pijnlijke, reinigingen aan hun geestelijke levens te ondergaan. Zij hebben in feite de lange geestelijke reis onderschat en zichzelf overschat.

Matt. 7:13-14 – *“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelve vinden.”*

Hand. 14:22 – *“Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.”*

In de houding van de vijf dwaze maagden zien we een bepaalde nonchalance en gemakzucht, wellicht een zekere domheid: *“Relax, ik heb olie genoeg!”* Zij hadden geen reserveolie meegenomen, omdat zij zullen hebben gedacht, dat de bruidegom toch reeds bij het invallen van de avond en bij het opkomen van de avondster zou arriveren, waarna het bruiloftsfeest zou aanvangen. Maar de bruidegom bleef weg. Hij kwam pas bij middernacht!

Waarom duurde het zo lang? Dat kunnen we lezen in 2 Petr. 3:9 – *“De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.”*

Geliefde broeders en zusters, óók de vijf wijze maagden waren in slaap gevallen. Ook voor hen duurde het wachten heel erg lang. Maar zij waren wijs, omdat zij wél reserveolie hadden meegenomen. Zij hadden zich nooit onttrokken aan de leiding van de Heilige Geest. Zij waren zelfs op de moeilijkste momenten van kastijdingen en verdrukkingen in innige gemeenschap met Jezus gebleven en hadden bereidwillig steeds weer opnieuw de diepe reinigingen door het Woord ondergaan. Steeds weer opnieuw en steeds weer opnieuw hadden zij diep verborgen onafheden en zondetjes in hun binnenste ontdekt, aan de Heer beleden en zich laten reinigen door Jezus' Bloed. Daardoor waren hun harten steeds vol gebleven van diepe dankbaarheid jegens Gods grote Liefde, die hen had gezocht en gevonden en gered. Daardoor ook waren hun harten nog steeds overvloeiend met de Heilige Geest gevuld.

Door het lange wachten sukkelden zij dan wel geestelijk in slaap, maar toen de stem klonk: *“De bruidegom komt”*, waren zij onmiddellijk klaarwakker, bereidden en vulden hun lampen met reserveolie en gingen met hem mee. Broeders en zusters, slechts als onze harten overvloeien van dankbaarheid voor Jezus, kunnen we ons reservevat vullen.

Broeders en zusters, bijna hadden de dwaze maagden het einddoel bereikt, maar op het allerlaatste nippertje werd de deur vlak voor hun neus gesloten. Dit wens ik zowel u als mijzelf niet toe! Daarom roep ik u toe en bemoedig u om waakzaam en alert te zijn. Weest u niet moedeloos, waakt en bidt en leef dicht bij Jezus. Onderga bereidwillig alle reinigingen in uw leven, hoe moeilijk het ook kan zijn, want Hij komt heel, heel spoedig terug. God zegene u. Amen.