

JEZUS: LAM, LEEUW, KONING EN BRUIDEGOM (2)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het thema van deze bijbelverkondiging betreft onze Heiland Jezus Christus. Hij wordt, zoals we zagen, getypeerd als een zwak, onschuldig Lam en als Koning én Bruidegom. Maar Jezus is ook te typeren als een sterke Leeuw. Een leeuw is machtig in het gevecht. Zo ook Jezus! Maar Jezus wendt Zijn Kracht ook aan om Zijn Bruid te beschermen. In dit laatste tweede deel komt het aan de orde. Tevens zullen we nog even ingaan op een andere bruid, namelijk satan's bruid, de hoer van Babylon.

Jezus, de Leeuw

Toen het Lam, straks Koning en Bruidegom! En weet u wat Jezus nú is? Nú is Hij de sterke Leeuw van Juda (Openb. 5:5), Die Zijn volk, Zijn Bruid, beschermt. Hij heeft haar gezocht en gevonden toen zij vertrappt in de goot lag, in de modder van zonde en schuld. Maar Hij richtte haar op en reinigde en kleepte haar en tooide haar met sieraden. Leest u Ezech. 16:4-14. God breidde Zijn vleugels over haar uit, d.w.z. nam haar onder Zijn hoede en beschermde haar. Vers 8: *“Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekke uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne.”* In ditzelfde licht mogen wij dan óók Efez. 5:25-27 lezen: *“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

Jezus breidt Zijn vleugels uit over Zijn Geliefde en verzorgt, reinigt en beschermt haar. Ja, Hij verlangt naar een reine, heilige, onberispelijke Bruid.

Jezus is immers Zelf heilig. God kán geen relatie hebben met onbekeerde, niet verlost, onheilige zondaren. Omdat Hij door Zijn heiligheid een ontoegankelijk Licht bewoont (1 Tim. 6:16), kan geen onheilige Hem naderen (Hebr. 12:14; 1 Petr. 1:15-16; 1 Thess. 4:3,7). Hebr. 12:14 – *“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;”*

Verlangen wij om Jezus straks te ontmoeten als Hij terugkomt? Dan zullen wij Hem ook in Zijn Weg en Wil moeten volgen, zodat Hij ons kan heiligen. En daarvoor is het badwater van Gods Woord onmisbaar. Zoals wij net lasen, gaf Jezus juist dat Woord om Zijn aanstaande Bruid te reinigen. Daarbij,..... Jezus Zélf is het Woord (Joh. 1:1,14)!

In de bijbel lezen we dat Gods Woord acteert als een scherp zwaard. Het is als het ware een scalpel in de handen van een vaardige chirurg. Die chirurg is Jezus! Maar wij moeten wél bereid zijn om op Zijn operatietafel te gaan liggen. Hebr. 4:12-13 – *“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.”*

Liefde voor en volledige overgave aan Gods Woord (d.i. Jezus) is absolute noodzaak en een zaak van leven en dood. Getuige ook de paragraaf hierna!

Babylon, de hoer

Noodzakelijk, omdat er ook door satan, de grote imitator van de Here God, een bruid gereed wordt gemaakt. Satan zegt: *“Jezus een Bruid? Dan wil ik ook een bruid! Jezus een stad, een Nieuw Jeruzalem? Dan wil ik ook een stad, Babylon!”* Maar Babylon is een hoer! Dit is waar Gods Woord ons voor waarschuwt. God noemt haar een hoer. M.a.w. zij is een lichaam

waartoe geveinsde schijnchristenen behoren. Door regelmatig te koketteren met de wereld en in Gods ogen overspelig te zijn (Jak. 4:4), kwalificeert (eigenlijk diskwalificeert) men zich op een gegeven ogenblik als hoer. In plaats van steeds reiner te worden, wordt men juist onreiner (Openb. 22:11).

Openb. 17:1-6 – *“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarden, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.”*

Nu zouden eigenlijk alle alarmbellen in ons hart moeten afgaan. Want wij lezen, dat die hoer er óók schitterend uitziet. Nét als de Bruid! Het verschil is alleen te zien door de geoefende, geestelijke ogen van degenen, die Gods Woord met hun hele hart liefhebben! Dit betekent dat zij die Gods Woord niet zo liefhebben, gemakkelijk een prooi van valse leraars kunnen worden.

Over de grote hoer, Babylon, lezen we: *“... Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarden; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.”* (Openb. 18:16).

Over de Bruid, het Nieuwe Jeruzalem, lezen we: *“En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”* (Openb. 19:8).

Ziet u het kenmerkende verschil in de tekst? De hoer Babylon blinkt niet! Zij schijnt niet het innerlijke, heldere licht van Jezus naar buiten toe! Omdat zij niet de innerlijke rechtvaardigmakingen en reinigingen door Gods Woord heeft ervaren.

De vraag die wij ons nu vandaag mogen stellen is: *“Ben ik bereid om Gods Woord lief te hebben, te gehoorzamen? Zelfs als daarvoor diep in mijn karakter gesneden moet worden?”*

Ik wil graag met u lezen in Matth. 23:37 – *“Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.”*

Herkent u de klacht van Jezus? Ook in het licht van de Bruidegom ten opzichte van Zijn Bruid, Die haar, zoals we reeds in Ezech. 16:8 lazen, onder Zijn vleugels wil beschermen? Jeruzalem is immers typebeeld van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid!

Hoezo klacht? Men had volgens Paulus toch een grote ijver tot God? Rom. 10:2 – *“Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.”* Ja, men was ijverig, maar zonder verstand. 1 Joh. 5:20 verklaart waarom: *“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.”*

Zij kenden Gods Woord niet. Zij kenden Jezus niet. Zij kenden Zijn karakter niet, een karakter dat bereid is om zich voor de ander te verootmoedigen en de minste te willen zijn. Zij kenden ook de leiding door de Heilige Geest niet. Zij gebruikten hun verstand verkeerd. Daardoor herkenden zij Jezus niet en verwierpen Hem. Zij kozen Barabbas en zonden Jezus naar het kruis (Joh. 18:38-40). Omdat zij een koning voor het aardse leven zochten, een die hen van de Romeinen zou verlossen. Eentje die wel eventjes orde op zaken zou stellen.

En gewillig gaf Jezus Zich over aan een gruwelijke kruisdood, omdat Hij Zijn Bruid wilde beschermen (Efez. 5:25). Want Hij dacht aan de toekomstige vreugde samen met haar (Hebr. 12:2).

Jezus zei: *“Als een hen haar kuikens heb Ik u onder mijn vleugels willen laten schuilen. Maar u hebt niet gewild.”* Laten we daarom ons eigen hart biddend onderzoeken. Ben ik gewillig?

En laten we de waarschuwing van Gods Woord ter harte nemen. De hoer van Babylon is een lichaam van geveinsde christenen. Een schijnkerk! Natuurlijk roepen ook zij: *“Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren, Hij de grote Koning!”* Dat deden ook de Joden, die Jezus (slechts) voor het aardse leven als hun koning wilden (Joh. 12:13). Maar enkele dagen later riepen zij: *“Kruisig Hem!”* (Joh. 19:6,15).

In Matth. 7:21 zei Jezus dan ook: *“Niet ieder die Here, Here zegt, zal ingaan in Gods Koninkrijk, maar die de wil van God doet.”* En in Joh. 14:23 zei Hij: *“Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren.”*

Dit zou ons moeten doen afvragen, of wij Jezus alleen maar willen kennen als Redder, Die als een Offerlam voor ons stierf, dan wel enkel als beschermende Leeuw.

Zouden wij Jezus ook niet als Koning en Heer moeten leren kennen, Die wij in alles verlangen te gehoorzamen, zodat wij straks heilig en onberispelijk als Bruid voor Hem kunnen staan?

Geliefde broeders en zusters, verlangen wij naar het laatste, dan is de weg van heiligmaking noodzakelijk. Moge de Here Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.