

IS HET KONINKRIJK VAN JEZUS AL GEVESTIGD (2)?

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, deze week vervolgen we de studie met betrekking tot de vraag of het Koninkrijk van Jezus, ook genoemd het zogenaamde 1000-jarige Vrederijk, reeds is begonnen, zoals sommigen denken. In deel 1 behandelden we de visie, dat het Koninkrijk door God zou zijn uitgesteld, nadat Israël Jezus had verworpen en naar het kruis verwezen. In dit deel zullen nog twee visies aan de orde komen.

Zoals reeds in deel 1 werd aangegeven, zijn lezenswaardige boeken: *“Israel, the Church and the Last Days”* van Dan Juster en Keith Intrater, alsmede *“Met Israël op Weg naar de Eindtijd”* van drs. Jan Van Barneveld. Uit deze boeken heb ik dankbaar en rijkelijk mogen putten.

Visie 2: God deed de tijd van het Koninkrijk nog niet aanbreken, omdat eerst nog het Evangelie aan de wereld moest worden gebracht

Volgens de aanhangers van deze visie heeft Jezus, toen Hij voor de eerste keer op aarde kwam, niet meteen Zijn Koninkrijk op aarde gevestigd, omdat Hij éérsst nog Zijn leven op het kruis moest geven voor het verloren mensdom en de wereld nog te weten moest komen, dat God Zélf voor hen was gestorven. Hun uitleg is als volgt:

Een deel van de profetie van Zach. 9:9-10 werd vervuld, namelijk het gedeelte over Jezus' intocht in Jeruzalem op het ezeltje. De rest van deze profetie met betrekking tot de regering en de heerschappij van de Messias echter nog niet. Maar dit was Gods wil! Want de mensen waren nu zo teleurgesteld dat Jezus blijkbaar toch niet de Messias was, dat zij positief reageerden op de roep van de Farizeërs om Hem te kruisigen. De kruisdood van Jezus was immers de wil van de Vader teneinde het zondige mensdom van het verderf te verlossen.

God had middels de engel Gabriël wel aan Zijn moeder Maria verteld, dat Jezus de eeuwige Koning zou zijn (Luk. 1:30-33), maar God had door de mond van Simeon haar ook verteld, dat er een zwaard dwars door haar ziel zou gaan (Luk. 2:35). Toen Maria haar Zoon zo in pijn aan het kruis zag lijden, moet zij beslist aan Simeon's woorden hebben teruggedacht. Zou zij toen hebben gedacht, dat zij zich misschien had vergist? Zou Maria toen aan Jezus' eeuwige koningschap hebben getwijfeld?

In ieder geval waren de Joden wel teleurgesteld over Jezus, alsmede ook Zijn discipelen. Maar God achtte de tijd nog niet rijp voor het 1000-jarige Koninkrijk.

Uit Luk. 19:41-42 blijkt dat Jezus Zelf goed wist, dat bij Zijn intocht te Jeruzalem Gods Koninkrijk nog niet zou aanvangen: *“En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.”* Jezus wist ook, dat Hij door de Joodse geestelijke leiders werd veracht en daarom sprak Hij na Zijn intocht een zeventvoudig “wee” over hen uit en eindigde met een profetie in Matt. 23:39, waarin Hij verwees naar Zijn Wederkomst op aarde: *“Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!”*

Apostel Paulus geeft een reden waarom Israël Jezus verwierp. Israël was ijverig om God te dienen, maar reageerde verkeerd op Gods Wet. Zij waren verblind en verhard in hun eigen gerechtigheid. Zij wilden hun eigen gerechtigheid volgen en kenden Gods rechtvaardigheid in Christus niet. Rom. 10:2-4: *“Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft;”*

De blindheid en verharding van Israël hadden volgens de aanhangers van deze visie een diepe, achterliggende oorzaak. Zij konden immers niet zien, dat Jezus wél de Koning was en niet begrijpen, dat het Koninkrijk nog niet kon worden gevestigd! Hun blindheid en hardhorendheid was Gods ultieme wil geweest. Hij had hun ogen en oren gesloten.

Jes. 6:9-11 – *“Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezès volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde.”*

Dit Woord sprak God persoonlijk vanaf Zijn troon tot Jesaja. God had Zelf de hand in Israël's blindheid en verharding. Jesaja vroeg aan God: *“Hoe lang Heer?”*, m.a.w. *“Hoe lang zal dit duren?”* God antwoordde, dat dit zou duren totdat de steden verwoest zouden worden..... een verwijzing naar de eindtijd.

Meerdere schriftgedeelten spreken over het gesloten zijn van Gods Woord voor Israël en de harten van het Joodse volk! En juist de schriftgedeelten die over Jezus als Messias spreken, begrijpt men niet.

Jes. 8:16 – *“Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen.”*

Jes. 29:10 – *“Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de ziensers heeft Hij verblind.”*

Joh. 5:39-40 – *“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.”*

2 Cor. 3:14-15 – *“Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.”*

Het is de gemakkelijkste weg om te denken, dat alleen door haar zonden Israël niet in staat was (en is) om Jezus als de Messias te herkennen. Zeker niet alléén daarom! Want ook wij, geredde heidenen, zondigen en dikwijls nog véél erger. De verblinding van Israël kán ook géén straf zijn, want Gods oordeel beoogt altijd uiteindelijk bekering te bewerkstelligen en hiervoor is opening van het Woord juist zeer noodzakelijk. Jes. 6:10 zegt juist: *“...noch zich bekere,...”*. Hetgeen betekent: *“....., opdat het (Israël) zich niet bekere.....”*. Dus God Zélf hield en houdt de bekering van Israël (tijdelijk) tegen.

Jes. 6 is zó belangrijk, dat het in het Nieuwe Testament meerdere malen wordt aangehaald.

Joh. 12:37-41 – *“En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.”*

Luk. 8:9-10 – *“En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen? En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.”*

Jezus antwoordde dat Hij tot Zijn discipelen in gelijkenissen sprak, opdat andere Joden die niet in Hem wilden geloven, niet zouden zien en horen, noch verstaan.

Hand. 28:24-28 – *“En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheidde zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot*

onze vaders, Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. Want het hart dezès volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.”

In hun betoog hebben de aanhangers van deze visie nu inmiddels de kern en de beantwoording van de vraag bereikt, waaróm de identiteit van Jezus en de betekenis van het Koninkrijk voor Israël verborgen moesten blijven en waaróm zij verblind moesten zijn. Want we zojuist lazen, gaf Paulus een aanwijzing in vers 28: *“De zaligheid van God is aan de heidenen gezonden en deze zullen (wél) horen.”*

In de brief aan de Romeinen heeft Paulus dit verder uitgelegd. Rom. 11:8,10-13,28 – *“(Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;..... Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaders wil;”* God legde een diepe slaap op Israël en sloot hun ogen en oren. Niet om hen definitief te laten vallen, zodat zij niet meer hersteld konden worden. Neen, maar opdat dáárdóór Gods zaligheid ook de heidenvolkeren zou bereiken. Het feit dat het Joodse volk als geheel de Messias heeft verworpen, werd tot heil en zaligheid van de gehele wereld. God had het plan, dat de prediking over de zaligheid éérst de heidenen zou bereiken. Tot rijkdom van de wereld! Maar ook het gevallen Israël zal zich eens bekeren en haar volheid bereiken (vers 12 en 2 Cor. 3:16). En als Israël haar volheid bereikt, dan zal dat tot nog veel grotere rijkdom van de wereld leiden. En dan zal ook geheel Israël behouden worden (Rom. 11:25-26).

Het past ons daarom, dat wij dankbaar en vol liefde zijn voor Israël en het Joodse volk. Daarom is een verwijt over het ongeloof van de Joden niet terecht, hoewel Israël door haar zonden er natuurlijk ook aan heeft meegewerkt, dat haar zinnen zich verhardden. Maar God zal met Israël een Nieuw Verbond maken. Hebr. 8:8 – *“Want hen berispènde, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;”* Lees ook Jer. 31:31.

Recapitulerend was het nog niet de tijd voor het Koninkrijk, omdat eerst het Evangelie aan de wereld moest worden verkondigd. Daarná zou Israël worden hersteld.

Visie 3: het Koninkrijk was reeds wél, doch nog slechts gedeeltelijk, gekomen

Indien men de bijbel biddend onder leiding van de Heilige Geest leest, kan men niet om visie 2 heen. Het was Gods grote liefde, die bepaalde dat het Evangelie eerst aan de heidenen zou worden verkondigd. Ook de aanhangers van visie 3 zijn het op dit punt met visie 2 eens, hoewel zij menen dat de profeten wél voorzagen, dat Israël het Koninkrijk niet uit Jezus hand zou willen accepteren, opdat eerst de heidenen gered zouden worden.

Maar zij hebben nog een additoneel argument! Want uit de Schrift zou tevens blijken, dat het Koninkrijk reeds wél gedeeltelijk was gekomen, hoewel nog niet volledig. Het herstel van de door de zonde verwoeste schepping was met Jezus' verwerping en kruisdood begonnen, maar nog (lang) niet voltooid.

Met andere woorden, de oprichting van het Koninkrijk komt in twee fases:

1. Éerst een onvolledige, gedeeltelijke fase die geestelijk tot stand komt in de harten van de door Jezus wedergeboren mensen. Jezus zei dat een mens opnieuw geboren moet worden om in het Koninkrijk binnen te mogen komen (Joh. 3:3-5). Leest u in gelijke zin Mat. 3:1-2 en 1 Cor. 15:50. Het is de taak van elke kind van God om de geestelijke opbouw van het Koninkrijk te bevorderen door het Evangelie te verkondigen en mensen aan de voeten van Jezus te brengen. In het Nieuwe Testament wordt, als er over het Koninkrijk wordt gesproken, meestal deze geestelijke fase bedoeld.
2. En dan straks na Jezus' Wederkomst een volledig, feitelijk zichtbaar, daadwerkelijk Koninkrijk waarin Jezus Messias Koning is! Indien in het Oude Testament over het Koninkrijk wordt gesproken, wordt doorgaans deze tweede fase bedoeld.

Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan en de bediening van Johannes de Doper eindigde, ging Jezus hiermee verder. Hij zei: *“Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij.”* Tegen de Farizeërs zei Jezus, dat het Koninkrijk Gods in het innerlijke van de (uiteraard bekeerde) mens huist. In het hart van een goed bekeerde mens heeft de satan geen kans meer. Zijn verderfelijke invloed is verbroken. Voortaan regeert God in zijn hart. Het herstel is begonnen. Alhoewel dit niet wil zeggen, dat de bekeerde mens nooit meer kán zondigen. Luk. 17:20-21 – *“En gevraagd zijnde van de Farizeërs, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.”*

In deze zin kan men terecht zeggen, dat zodra de bekering een feit is, het Koninkrijk Gods in het hart van de bekeerde mens is gekomen. Maar het Koninkrijk (en het herstel) is dan nog niet in zijn volheid is gekomen, maar slechts gedeeltelijk. Dat wil zeggen, wel in geestelijke zin. Want Gods uiteindelijke doel is niet, dat het Koninkrijk geestelijk binnen in het hart blijft, maar dat het naar buiten toe openbaar zal worden en dat de mens samen met Koning Jezus weer op de aarde zal heersen in een hersteld Koninkrijk. Zoals God de mens opdroeg na de schepping (Gen. 1:28)! God Zelf is immers het doel van alles in ons leven.

Jezus genas de zieken en wierp demonen uit. Ook de natuurelementen waren Hem onderworpen. Hij verbrak de macht en de invloed van satan. Hij leerde met autoriteit en niet zoals de schriftgeleerden en Farizeërs leerden. Want zij citeerden slechts wat hun eigen leraren hen hadden onderwezen. Maar Jezus leerde met gezag. In vele teksten in Matt. 5 lezen we dat Hij zei: *“... maar Ik zeg u.....!”* Dat wil zeggen, dat Jezus zei: *“de Wet moet worden toegepast zoals Ik het zeg”*.

Fil. 2:6-8 leert ons, dat Jezus Zijn volledige goddelijke kracht in de hemel had achtergelaten. Desondanks oefende Hij geweldige kracht en autoriteit op aarde uit. Hoewel Hij zei, dat Hij niets van Zichzelf kon doen (Joh. 5:30a)! Het was de kracht van de Heilige Geest in Hem. Jezus stelde Zich geheel open voor en afhankelijk van de Heilige Geest.

Als dan de bijbel zegt dat Jezus de laatste Adam is (1 Cor. 15:45), dan wordt duidelijk dat de wonderen die Jezus verrichtte niet uitsluitend het bewijs van Zijn goddelijkheid zijn, maar een demonstratie van de kracht en autoriteit die de mens zou hebben gehad, indien hij niet in zonde zou zijn gevallen. Daarom kon Jezus ook tegen Zijn volgelingen zeggen, dat zij dezelfde en zelfs grotere werken dan Hij zouden gaan verrichten (Joh. 14:12-14). Maar enkel en alleen in en door de kracht van de Heilige Geest! Alleen door de volheid van de Heilige Geest kan de mens de door God verleende autoriteit over de aarde (Gen. 1:28) uitoefenen. Jezus demonstreerde dus het herstel van de gevallen mens, welke uiteindelijk volledig gerealiseerd zal zijn in het aanstaande Koninkrijk.

De discipelen en ook de schriftgeleerden zagen Jezus' autoriteit en werden met hoop vervuld. Doch uiteindelijk werden zij ongeduldig. Het Koninkrijk kwam maar niet en de Romeinen regeerden nog steeds het land. In deze studie werd dit reeds eerder aangehaald. Zelfs Johannes de Doper begon zijn geloof in Jezus te verliezen. Maar wat de bijbel hierover vermeldt, maakt duidelijk, hoe het Koninkrijk volgens Jezus zou worden geopenbaard.

Matt. 11:2-3 – *“En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen; En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?”*

In Zijn antwoord wees Jezus hem direkt op een profetie van Jesaja. Als de zieken zouden worden genezen, de blinden zouden zien, de lammen zouden lopen en aan de armen het Evangelie zou worden verkondigd, dán zou het Koninkrijk van God worden geopenbaard. Dán zouden de contouren en kenmerken van het 1000-jarig Vrederijk zichtbaar worden. Want in het Koninkrijk zal het herstel zijn gerealiseerd! En dit waren toch juist de tekenen en wonderen in Zijn bediening? M.a.w. Jezus gaf Johannes het antwoord: *“Ja, Ik ben Degene Die komen zou”*.

Matt. 11:4-6 – *“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.”*

Jezus' bediening bereikte z'n climax, toen Hij aan het kruis stierf. Velen verwierpen Hem teleurgesteld. Zij meenden, dat Hij blijkbaar toch niet de Messias was geweest. En degenen die Hem niet hadden verworpen, waren na Zijn dood beslist verward. Zij hadden de tekenen en contouren van het Koninkrijk gezien en hadden verwacht, dat de Romeinen nu uit het land zouden worden geworpen. Maar daar hing hun Messias nu aan het kruis! Alles was tevergeefs geweest!

De discipelen hadden enkele cruciale aspecten vergeten, cq. niet begrepen:

1. Zo had Jezus hen Zelf verteld, dat éerst het Evangelie van het Koninkrijk over de gehele wereld zou moeten worden verkondigd en dat dán pas het einde (en aansluitend dus het Koninkrijk) zou komen. Matt. 24:14 – *“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”*
2. Jesaja had ooit geprofeteerd (en dit werd door Jezus meerdere malen bevestigd), dat dezelfde Messias Die Israël eens zou verlossen, óók als een Dienstknecht zou moeten lijden en sterven als een offer voor Zijn volk.

Pas toen Jezus uit de dood was opgestaan, begonnen de discipelen zich te realiseren, dat Zijn dood en Opstanding moesten gebeuren (Luk. 24:25-27,44-49). Waarna Jezus hen gebod om in Jeruzalem op de belofte van de Heilige Geest te wachten. Want de Wet van God en het Koninkrijk kan slechts door de Heilige Geest op aarde gevestigd worden. Het herstel van de gevallen mens geschiedt slechts door en in Zijn kracht en autoriteit.

Op de grote Pinksterdag na Jezus' Hemelvaart, toen de Heilige Geest werd uitgestort, sprak iedereen in andere tongen (talen) en Petrus zei, dat dit de vervulling was van de profetie van Joël. Hand. 2:16-17 – *“Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.”*

Deze uitstorting van de Heilige Geest was echter een vroege regenuitstorting en geen spade regenuitstorting. Want de volheid van de profetie van Joël 2:28-32, namelijk dat de Geest op álle vlees zou worden uitgestort, dat de zon verduisterd zou worden, de maan in bloed zou worden veranderd en dat er tekenen van vuur zouden zijn, was nog niet vervuld. Echter, God maakte het vanaf deze dag nu wel voor ieder mogelijk om Zijn Geest te ontvangen.

Nét zoals Johannes de Doper riep Petrus ook op tot bekering. Hand. 3:19-21 – *“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is (HJMS, dit is Jezus' Wederkomst); Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting (HJMS, het herstel) aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.”*

Petrus verwees naar de Wederkomst van Christus en het herstel van alle dingen in het einde der tijden en waarover door de profeten reeds gesproken was. Hij wees daarmee dus op het Koninkrijk. En gezien de woorden waarmee hij zijn toespraak aanving: *“Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël”*, legde Petrus verband tussen de uitstorting van de Heilige Geest en het Koninkrijk. Het was het teken, dat de contouren van het tijdperk van het Koninkrijk zichtbaar werden.

De conclusie is volgens de aanhangers van de thans besproken visie dan ook, dat het Koninkrijk met de bediening van Jezus op aarde, Zijn dood en Opstanding, Zijn hemelvaart en met de vroege regenuitstorting van de Heilige Geest gedéeltelijk is aangevangen. Dat wil zeggen, alléén nog slechts beperkt en dan met name voor hen die zich bekeerden en Jezus in hun hart ontvingen. Satans macht en invloed is in hun harten verbroken. En daar waar zijn verderfelijke invloed verdwenen is, is Gods Koninkrijk gekomen. Het Koninkrijk was begonnen, maar nog niet in zijn volheid. Het herstel was begonnen, maar nog niet volledig. Ziekte en dood heersen immers nog en satan beïnvloedt nog steeds mensen, met name hen die Jezus niet hebben aangenomen.

Daarom zei Petrus: *“Dit is het, wat door Joël gesproken is”*. Hij zei dat het Koninkrijk was gekomen, maar hij zei ook: *“En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting”*. Hiermee zei Petrus, dat het volle herstel (de wederoprichting) en het Koninkrijk nog moest komen en wel bij Jezus' Wederkomst. Dan zal de invloed en macht van satan voor honderd procent worden verbroken. De spade regenuitstorting van Gods Heilige Geest is daarbij van essentieel belang.

De profetie van Joël zal dan geheel zijn vervuld en dan zal ook het Koninkrijk van God volledig zijn geopenbaard. Dan zal iedereen Gods wetten gaan gehoorzamen en zal Gods vrede op de aarde heersen. Doordat satan gebonden zal zijn.

Geliefde broeders en zusters, in het derde en laatste deel van deze studie zal kort ingegaan worden op Jezus' prediking over het Koninkrijk. Ook zullen de verschillende visies dan worden geëvalueerd.

Moge onze Heiland u en mij zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)