

JEZUS KOMT SPOEDIG TERUG

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de boodschap van deze week is bijzonder actueel en bestemd voor jong en oud, arm of rijk, pás of reeds jarenlang bekeerd. De boodschap is ook bestemd voor hen, die Jezus nog niet hebben aangenomen als persoonlijke Redder en Verlosser, namelijk de Here Jezus Christus, Gods Zoon, komt terug! Heel spoedig! Tweeduizend jaar geleden werd Hij als een onschuldige baby op aarde geboren om drieëndertig jaar later aan het kruis Zijn leven te geven als straf voor ónze zonden. Dat was de eerste maal, dat Hij naar de aarde kwam. Maar de bijbel zegt dat Jezus terug zal komen. Als Bruidegom voor Zijn Bruid, de Gemeente. De boodschap van Zijn Wederkomst is voor haar een heerlijke boodschap. Maar Jezus komt óók als Koning **én** Rechter. En met name degenen, die Jezus tot op heden hebben verworpen of nog niet in hun hart hebben aanvaard, én degenen die eigenlijk slechts naamchristenen zijn en niet gereed om Jezus te ontmoeten, doen er goed aan om dit te beseffen. Gods kinderen hebben echter niets te vrezen, want welke liefhebbende Bruidegom zal Zijn aanstaande Bruid veroordelen als Hij komt om haar tot Zich te nemen? Geen enkele toch! Prijst God!

En we leven reeds in het laatste der dagen. Het is eindtijd geworden. De genadetijd van de Heilige Geest is bijna verstreken. De omstandigheden in de wereld worden zwaarder en zwaarder. De in de bijbel voorspelde weeën zijn begonnen over de aarde te gaan in de vorm van aardbevingen, tsunami's, ziekten, oorlogen, crises, etc. Geboorteweën hebben als kenmerk om elkaar steeds sneller op te volgen en steeds heviger te worden tót de climax zich voordoet: de geboorte van de baby! Heeft u bemerkt dat de problemen in de wereld zich steeds vaker voordoen en steeds zwaarder worden? De climax zal Jezus' Komst zijn! De geestelijke druk zal ook voor Gods kinderen steeds zwaarder worden. Om hen heen stijgt de wetteloosheid ten top. De goorste zonden worden schaamteloos bedreven en mensens levens lijken niets meer waard te zijn. De mensen leven uitsluitend nog voor lichamelijk genot en voor materiële zaken. Maar dit alles zet Gods kinderen er toe aan om te waken en te bidden en zich gereed te maken voor Jezus' Wederkomst.

Openb. 22:17,20 – *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet..... Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”*

We lezen hier over een dubbele uitnodiging. De Gemeente, Christus' Lichaam en Bruid, nodigt Hem uit om spoedig terug te komen, terwijl Hij ieder mens die dorst heeft, indringend uitnodigt om te drinken van Zijn levend water. En Hij zegt dat Hij haastiglijk komt, dat wil zeggen heel spoedig!

De Bruid gaat verlangen naar Jezus' Komst. En samen met de Heilige Geest zal zij steeds vaker bidden: *“Kom toch spoedig, Heer!”* Herkent u het, dat wanneer een vreselijke ramp met duizenden doden de aarde weer eens heeft getroffen of als bijvoorbeeld weer eens een gezin met kinderen is afgeslacht, u verzucht: *“Oh, Jezus, kom toch spoedig?”* Hoe meer de kinderen Gods gaan verlangen naar de Komst van Jezus, hoe eerder Hij zal komen. Zo is het in het natuurlijke leven toch ook tussen een aanstaande bruid en bruidegom? Ze verlangen naar elkaar en willen graag bij elkaar zijn.

Maar als Gods kinderen massaal gaan bidden: *“Kom toch, Jezus”*, dan zijn de ongelovige mensen en schijnchristenen in groot gevaar. Want zodra het wederzijdse verlangen tussen de hemelse Bruidegom Jezus Christus en Zijn Bruid, de Gemeente, groot genoeg is, dan komt Hij terug. Natuurlijk als Bruidegom voor Zijn Bruid, maar voor hen die Hem verworpen hebben komt Hij als Koning en oordelend Rechter. Daarom roep ik u toe om Jezus met uw hele hart aan te nemen, Hem lief te hebben en te verwachten. Dan zal de dag van Zijn Wederkomst ook voor u een fantastische dag worden.

Wat zegt de bijbel over Jezus' Wederkomst? We zullen enkele facetten bekijken. Maar wilt u in uw gedachten vasthouden, dat Jezus' Bruid bij monde van de Heilige Geest óók uitroept: *"En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet."*

De bijbel zegt, dat Zijn Wederkomst **zichtbaar** zal zijn voor iedereen. Openb. 1:7 – *"Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen."* Óók de mensen die Hem verwerpen, zullen Hem zien komen, maar dan zal het voor hen te laat zijn om zich nog te bekeren. Voorts zal de gehele wereld kort voor Jezus' Wederkomst worden opgeschrikt door geweldige verschijnselen in de lucht, waardoor van Godswege hun aandacht ten volle zal worden gericht op Zijn Wederkomst. Matt. 24:29-30 – *"En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid."*

Dit is de voor iedereen zichtbare Komst van Jezus, welke zal plaatsvinden ná een intense, wereldwijde verdrukking (de Grote Verdrukking). Dan zullen degenen die steeds Jezus hebben verworpen huilen van ellende en van berouw en angst haast onder de grond weg willen kruipen.

Maar er zal vóór de zichtbare Wederkomst éérs nog een **onzichtbare** Komst van Jezus plaatsvinden. Helaas zijn niet alle kinderen Gods daarvan op de hoogte, maar het werd aan apostel Paulus geopenbaard. Vóór Jezus' zichtbare Wederkomst zullen grote oordelen over de wereld gaan. Oordelen die eerst nog waarschuwen en tot bekering oproepen. Doch dáárna oordelen vol van Gods toorn! Jezus komt echter uit liefde voor Zijn Bruid speciaal om haar op te halen, zodat zij deze zwaarste oordelen van Gods toorn niet zal hoeven mee te maken. In sommige kringen wordt dit de zogenaamde 'Wegname' genoemd, in andere kringen de 'Opname'. Maar dit is niet het moment om op het theologische verschil in te gaan.

In verband met deze onzichtbare Komst van Jezus wil ik eerst Hand. 8:39 lezen: *"En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap."* In opdracht van de Heilige Geest had Filippus tegen de Moorse kamerling over Jezus getuigd en nu was zijn opdracht beëindigd. Waarna de Geest hem op spectaculaire wijze wegnam. Want heel plotseling en onverwacht werd Filippus in een oogwenk weggenomen. In de Statenvertaling komt dit niet tot uiting, maar het in de grondtekst gebruikte Griekse werkwoord is *"har'pazo"*, hetgeen *"plotseling snel en met geweld wegrukken"* betekent. Evenzo wordt in Openb. 12:5 ten aanzien van het kind dat tot Gods troon werd *"weggerukt"*, het werkwoord *"har'pazo"* gebruikt. Laten we ons met deze kennis dan nu richten op 1 Thess. 4:16-17 – *"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en also zullen wij altijd met den Heere wezen."*

De uitdrukking *"opgenomen worden"* is de vertaling van, u raadt het al, het werkwoord *"har'pazo"*. Spoedig zal het moment daar zijn, dat allen die **in** Christus leven (of reeds eerder **in** Christus gestorven zijn) worden weggerukt van de aarde, de Here Jezus tegemoet, Die speciaal is gekomen om Zijn Bruid op te halen. Jezus zal uit de hemel neerdalen en roepen. De bazuinen zullen klinken, maar slechts Gods kinderen, Zijn Bruid, zullen het horen en Jezus in de lucht ontmoeten. Nog levend of reeds in het graf liggend zullen zij het horen (Joh. 5:25). De hemelse stem zal enkel en alleen in hun harten klinken.

De ongelovige wereldlingen zullen hier niets van bemerken. Tótdat het te laat is en miljoenen mensen van de aarde zullen zijn weggenomen. Wie dit moment zal missen, zal in de grote Verdrukking terecht komen. Dan zal worden geëist dat men de Antichrist aanbidt en Jezus afzweert. Of men zal moeten sterven!

Er zijn kinderen Gods die vrees hebben voor deze onverwachte gebeurtenis. Dat is echter niet nodig. Er geldt slechts één voorwaarde om te worden meegevoerd, namelijk in Christus zijn! Wij behoeven nog niet volmaakt te zijn. Dankt God voor Zijn genade.

Maar er zal beslist paniek uitbreken. Want er zal dwars door alle gelederen een dramatische scheiding plaatsvinden. Luk. 17:34-36 – *“Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.”*

De ongelovige man of vrouw zal op dát moment worden achtergelaten door de echtgeno(o)t(e), die Jezus tegemoet gaat. Een gemeente die uit enkel schijnchristenen bestaat, zal achterblijven. De prediker die alleen maar werkte voor eigen roem en glorie zal achterblijven. Wat een treurnis zal er dan in de harten van de achtergelatenen zijn: *“Oh, had ik toch maar!”*

Tegelijkertijd met deze plotselinge Opname, danwel Wegname, zullen Gods kinderen in een ogenblik, in een oogwenk, worden veranderd en een onverderfelijk opstandingslichaam ontvangen. Hier herkennen we het verband met het plotseling van de aarde weggerukt worden. 1 Cor. 15:51-52 – *“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”*

Een *“punt des tijds”* is in het Grieks *“atomos”*, dat wil zeggen *“een ondeelbaar tijdsmoment”*, dus de kleinste fractie van een seconde. In dat ene moment zullen wij een geweldig, heerlijk en volmaakt, onverderfelijk en onsterfelijk lichaam ontvangen, om daarmee Jezus te ontmoeten (1 Joh. 3:2-3). Hallelujah!

Broeders en zusters, hoe weten wij dat Jezus' Komst nu bijna te gebeuren staat? En bedenk dus dat Hij allereerst onverwachts terugkomt om Zijn Bruid op te halen.

De bijbel spreekt bij monde van Jezus over tijden van hongersnoden, aardbevingen, ziekten, oorlogen. Ook over een tijd van grote geestelijke afval. Hier wil ik nu niet op ingaan, want vele mensen beargumenteren dan dat rampen en afval er altijd al zijn geweest. Ook wil ik nu niet ingaan op de politieke aspecten, die vooral in de boeken Daniël en Openbaring worden behandeld. Want telkens als de politieke verhoudingen in de wereld veranderen, moeten de bijbeluitleggers hun eerdere standpunten weer bijstellen.

Neen, vandaag wil ik stilstaan bij Jezus' advies om in het bijzonder te letten op de vijgeboom. Jezus gaf antwoord op een vraag van Zijn discipelen in Matt. 24:3, welk het teken zou zijn van Zijn toekomst en van de voleinding van de wereld. Matt. 24:32-33 – *“En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat **de zomer** nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.”*

Israël wordt in de bijbel soms uitgebeeld als een olijfboom (Deut. 8:8; Ps. 52:10; Jer. 11:16; Rom. 11:24). Dan gaat het met name om het geestelijke aspect. Namelijk Israël, dat aan de wereld geestelijke voeding en olie verschaft. Dit is beslist een van de redenen, waarom de bijbel ons leert om voor Israël te bidden (Gen. 12:3). Wie Israël zegent, wordt door God gezegend! Wie Israël vervloekt, wordt door God vervloekt! Want wij hebben alle reden om dankbaar te zijn. Immers hebben wij onze Heiland Jezus Christus en het reddende Evangelie ontvangen door middel van het Joodse volk. Helaas heeft Israël Jezus voor een zekere tijd verworpen, maar in de eindtijd zal Israël zich bekeren en wederom voor de wereld tot grote zegen worden, wanneer in de tijd van de Grote Verdrukking 144.000 Joodse dienstknechten van God overal het levende Woord zullen verkondigen (Openb. 7:1 e.v.).

De Midrasj zegt dat Israël met een olijfboom wordt vergeleken omdat, zoals de olijf pas olie voortbrengt nadat hij is fijngestampt, Israël pas na veel lijden de rechte weg zal vinden. En zoals de olijfboom nooit zijn bladeren verliest, zal ook Israël nooit vernietigd worden.

In de bijbel is echter ook de vijgeboom een beeld voor Israël, maar nu als land of natie (Hos. 9:10, Joël 1:6-7). Als Jezus ons dan adviseert om te leren van de vijgeboom – een boom die in de winter (verdrukking!) volkomen kaal is – bedoelt Hij om van **de natie Israël** te leren.

In het jaar 70 ná Christus werden Jeruzalem en de tempel volkomen door de Romeinen verwoest. Ontelbare Joden werden vermoord. De overlevenden werden uit Israël verbannen en over de hele aarde verstrooid. Totdat de bladeren van de vijgeboom weer begonnen uit te sprouiten! De Joden begonnen na ongeveer 1800 lange jaren van verbanning weer terug te keren. Op 14 mei 1948 werd opnieuw de staat Israël gesticht, terwijl op 7 juni 1967 de stad Jeruzalem veroverd werd. Het verwoeste en verwilderde land wordt nu weer opgebouwd en hersteld. Daarmee is de zomer van Jezus' Wederkomst nabij! In dit verband dienen we ons te realiseren, dat het Hebreeuwse woord voor "zomer" ("kajiets") óók kan worden gelezen als "oogst", alsmede "einde", terwijl er tevens een relatie is met "oordeel" (Amos 8:1-3). Israëls herstel is bijna voltooid. De profetie in Ezech. 37 over Israëls herstel (vers 11) is vrijwel geheel vervuld. De dorre doodsbeenderen zijn op Gods Woord tot elkaar genaderd en er is weer vlees en huid op de botten gekomen. Alleen ontbreekt nog het gezonde, geestelijke leven in Israël. God moet volgens dit visioen nog Zijn levendmakende Geest in Israël blazen. Maar dat zal spoedig gebeuren en dan zal de vijgeboom weer groen en gezond zijn. Daarom staat Jezus' Komst vlak voor de deur.

Hand. 1:9-11 – *"En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal **alzo** komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren."*

Voor de ogen van de discipelen vanaf de Olijfberg te Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat voer Jezus tweeduizend jaar geleden op de wolken naar Zijn Vader in de hemel terug. Wat zeiden de engelen toen tegen de discipelen? Ze zeiden dat Jezus alzó terug zal komen. Bijbeluitleggers verklaren, dat dit betekent dat Jezus onder dezelfde natuurlijke, politieke, sociale en demografische omstandigheden als toen terug zal komen. En het is verbazingwekkend hoeveel omstandigheden op dit moment volstrekt vergelijkbaar zijn met die van tweeduizend jaar geleden.

Natuurlijk komt Jezus op de wolken terug (Dan. 7:13; Matt. 24:30; Openb. 1:7; 14:14) én op dezelfde plaats, dus op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zach. 14:4).

Maar net als toen is Jeruzalem nu eindelijk weer de hoofdstad van een Joodse staat.

Joden bevolken weer net als toen hun eigen land. Met net als toen heel gewone mensen, die proberen een normaal leven te leiden en de dagelijkse kost te verdienen.

Ook nu zijn er weer vele groeperingen van orthodoxe Joden. Net als toen Farizeeërs, Sadduceeërs, Zeloten, Essenen, Chasidiem en allerlei groeperingen van schriftgeleerden.

Net als toen veel mensen werden beïnvloed door het Griekse filosofische gedachtengoed, zijn er nu ook weer vele ongelovige, seculiere mensen in Israël.

Er is nu in Israël weer een Sanhedrin, het hoogste Joodse gerechtshof, dat net als in de dagen van Jezus uit 71 wetgeleerden en rabbijnen bestaat.

Inmiddels nemen langzaam maar zeker steeds meer Joden Jezus aan als hun Messias. Net zoals toen de eerste Joodse christenen zijn er nu dus weer volgelingen van Jezus in Israël.

En helaas ervaren zij veel hinder van orthodoxe Joden, net zoals toen Jezus' volgelingen.

Er ontbreken thans nog slechts drie zaken:

1. Zo werd Israël toendertijd door de Romeinen bezet. Maar ook nu staan we vlak voor een hernieuwde bezetting. Want in Zach. 12:2-3; 14:2-3 lezen we, dat (vlák voor Jezus' Wederkomst) de volkeren zich tegen Israël zullen keren en het land zullen bezetten, waarbij 'the big issue' de stad Jeruzalem zal zijn. Het oude Romeinse rijk is zich weer aan het herstellen en ontwikkelt zich nu razendsnel in de gedaante van de EU. En iedereen die kranten leest en

het nieuws op de televisie volgt, weet hoezeer de EU gekant is tegen Israël en zich achter de Palestijnen schaart.

2. Maar voordat het zover is, zal er eerst een vredesverdrag worden gesloten tussen Israël en de Palestijnen, waarbij het voor de hand ligt dat de Antichrist de grote animator van dit verdrag zal zijn (1 Thess. 5:2-3; Jes. 28:18; Dan. 9:27).

3. Een andere ontbrekende zaak is, dat er toen in Jeruzalem een tempel was om God te aanbidden. Maar nu nog niet! Men werkt in Israël echter hard aan plannen voor de bouw van een nieuwe tempel. In feite is alles reeds voorbereid. Een hinderpaal is echter dat op de Tempelberg enkele islamitische heiligdommen staan. Daarom denkt men thans na om op een andere plek op de Tempelberg, die in feite groot genoeg is, te bouwen of zelfs op een andere plek in Jeruzalem. Maar de (nieuwe) tempel komt er beslist, want de bijbel zegt dat de Antichrist zijn intrek in die tempel zal nemen (2 Thess. 2:3-4; Matt. 24:15).

Het feit dat langzaam maar zeker de omstandigheden in het huidige Israël gaan overéenkomen met de omstandigheden ten tijde van Jezus' Hemelvaart, duidt erop dat de bladeren van de vijgeboom Israël nu zijn uitgesproten en dat de geestelijke zomer van de Wederkomst van Jezus nabij is. En daarmee de grote oogst, het einde en het oordeel. De grote zielenoogst staat voor de deur. En de vraag die ieder zichzelf nu zou moeten stellen is, of hij of zij tot het rijpe koren behoort of tot het onkruid. Waarbij hij of zij niet uit het oog mag verliezen, dat thans ook de moeilijke tijd van geestelijke afval is aangebroken (2 Thess. 2:3).

In het begin van deze prediking hebben we Openb. 22:17 gelezen, dat in verband met Jezus' Wederkomst zegt: *"En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet."*

Welk een wondervolle, voor ieder open uitnodiging klinkt er in toch deze tekst. Daarom wil ik nu Luk. 13:11-16 met u lezen: *"En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God. En de overste der synagoge, kwalijk nemende, dat Jezus op den sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn zes dagen, in welke men moet werken; komt dan in dezelve, en laat u genezen, en niet op den dag des sabbats. De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, **en leidt hem heen om te doen drinken?** En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?"*

De vrouw moest van haar banden worden bevrijd om te kunnen drinken van het levende water van Jezus. Op wie wijst deze vrouw, broeders en zusters? Welk schaduwbeeld zien we hier?

Allereerst wijst zij op het Joodse volk. Zij was een dochter van Abraham en was 18 jaar kromgebogen geweest. De 18 jaren duiden op de 1800 jaren, dat het volk Israël (zoals u weet afstammelingen van Abraham) op dat moment al geestelijk kromgebogen was, ontrouw en ongehoorzaam aan God. Slechts enkelen van hen, waaronder deze vrouw, hadden in Jezus hun Messias herkend. Tussen Abraham en de geboorte van Jezus op aarde waren ongeveer 1800 jaren verstreken. De profetie in deze gebeurtenis is dáárnaast, dat de Joden na ongeveer 1800 jaren van wereldwijde verbanning naar Israël begonnen terug te keren. De vrouw wijst ook op de gemeente, want de bijbel zegt, dat Gods kinderen het ware zaad van Abraham zijn (Rom. 2:28-29; 9:6-8; Gal. 3:7). Nadat de allereerste gemeente, de zogenaamde vroege regengemeente, 100-150 jaar had gebloeid, begon langzaam het geestelijke verval. Een verval dat ongeveer 1800 jaren duurde. Want het duurde tot het begin van de 20^e eeuw, dat de Gemeente weer tekenen van geestelijk herstel begon te vertonen, gepaard gaande met uitstortingen van de Heilige Geest. Maar nog slechts een minderheid leeft in verwachting van Jezus' Wederkomst.

Tenslotte wijst de kromgebogen vrouw uiteraard ook op u en op mij, die zo vaak tekort schieten in ons geestelijke leven.

Waar zou die kromgebogen houding toch op kunnen wijzen, broeders en zusters? Mag ik u zo maar enkele gedachten doorgeven?

In de Statenvertaling wordt gesproken van een “*geest der zwakheid*”, maar het Griekse grondwoord “*pneuma astheneias*” betekent letterlijk een “*geest die krachteloos maakt*”. Er waren in de vrouw dus demonische machten aan het werk, broeders en zusters. Dat moet ons alert maken, want satan doet alles om ons van Gods raadsplan af te houden. Hij wil ons naar beneden gericht houden in plaats van op de Allerhoogste in de hemel.

Ik denk dat de kromme houding daarom verwijst naar gebrek aan aanbidding en lofprijs. Want als we Jezus met heel ons hart danken en aanbidden, rechten we onszelf automatisch, keren ons aangezicht naar de hemel en heffen onze handen op.

De verkromming wijst tevens op een aards en materialistisch leven zonder Jezus.

Ik denk dat het ook verwijst naar de kritiek die we vaak op anderen kunnen hebben. De vrouw keek voortdurend naar beneden en zag dus enkel stof der aarde en vuile, stoffige voeten. Is het niet zo dat we juist andermans fouten snel zien, maar onze fouten negeren? Voorts denk ik dat het ook verwijst naar de schijnbaar vrome, dee’moedige houding om steeds maar weer op eigen fouten te blijven blikken zonder wérkelijk in het geloof te gaan staan en door Jezus te worden bevrijd.

Tenslotte denk ik dat die kromme houding verwijst naar het niet weten te onderscheiden van de tekenen des tijds (in het bijzonder van de eindtijd), doch alleen maar aandacht te hebben voor het eigen beperkte wereldje. Dit was Jezus’ klacht tegen de Farizeeërs (Matt. 16:1-3).

Maar vandaag is het de dag, óók voor ons, om door Jezus te worden vrijgemaakt. Hallelujah! Er was beslist geloof in het hart van deze vrouw gekomen, want Jezus zag de geestelijke dorst in haar hart. Hij riep haar, maakte haar vrij en liet haar drinken! Is Hij niet wondervol?

Natuurlijk was er ook kritiek. Maar laten we nog eens Jezus’ profetische woorden bezien. Luk. 13:15b-16 – *“Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?”*

De dag van sabbat, de Joodse rustdag, verwijst naar het heerlijke Koninkrijk van Vrede dat meteen na de Wederkomst van Jezus zal aanbreken. Als dit Koninkrijk aanbreekt, moeten wij allen vrij zijn. Vrijgemaakt van onze (eventuele) kromme, geestelijke houding. Opdat we Zijn Wederkomst met opgeheven hoofd en hart kunnen verwachten! Wat we daarvoor onder andere nodig hebben, is geestelijke dorst en verlangen om gezond te worden! Zodat Jezus ons overvloedig te drinken kan geven van Zijn Geest (Joh. 7:37-39).

Daarom, geliefde broeders en zusters, Jezus wil zien, dat u in geloof verlangt, ja, dorst naar vrijmaking. Dan zal Hij het wonder verrichten. Want Hij komt héél spoedig terug.

Openb. 22:17 – *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.”*

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.