

JEZUS KOMT SPOEDIG!

hjms

Geliefde lezers en (aanstaande) broeders en zusters, Jezus Christus, de Redder der wereld, komt heel spoedig terug.

Deze dag zal een heel bijzondere dag zijn. Het zal een onbeschrijfelijk vreugdevolle dag zijn voor hen die Jezus navolgen. Het zal echter een zeer droevige dag zijn voor hen die Jezus hebben verworpen.

De Bijbel zegt dat God de wereld zó lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen (Joh. 3:16). Want God kon het niet met Zijn Liefde voor de mens verenigen, dat zij door hun vele zonden voor eeuwig verloren zouden moeten gaan.

Hij zond Jezus, Zijn Zoon, om op aarde geboren te worden teneinde op een dag als straf voor de zonden van álle mensen te sterven. Zodat zij die in dat geweldige Offer zouden geloven en het zouden aanvaarden, voor eeuwig gered zouden zijn.

Jezus stierf aan het kruis van Golgotha en werd begraven. Maar Hij bleef niet dood! Neen, na drie dagen stond Hij op uit het graf door de ontzagwekkende Opstandingskracht van de Heilige Geest. Jezus leeft! Hallelujah! En ná veertig dagen keerde Hij terug naar de hemel om daar alles voor te bereiden en gereed te maken voor de komst van alle mensen, die in Hem zouden gaan geloven.

Bijna is het zover en dan komt Hij Zijn Gemeente ophalen.

Maar Zijn Wederkomst zal een dag van ellende zijn voor allen, die Zijn Kruisoffer hebben verworpen. Hun zonden zullen hen in het eeuwige verderf brengen.

Met deze prediking wil ik u tot nadenken bewegen.

Het is simpelweg een opsomming van de door de Bijbel genoemde omstandigheden en tekenen, die vlak voor Jezus' Wederkomst zullen geschieden. Maar ik wil met deze opsomming een beroep op u doen en u vragen om deze omstandigheden en tekenen eens te vergelijken met onze huidige wereld. Opdat u tot geloof zult komen als u ontdekt, dat de Bijbel precies alles correct heeft voorgezegd. Want u ziet immers dat deze dingen letterlijk rondom u heen aan het gebeuren zijn! En opdat de gemakzuchtige houding van "*oh, het zal mijn tijd wel duren*" uit onze harten, ook uit mijn hart, zal verdwijnen.

Jezus zei met betrekking tot deze tekenen, dat "*als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.*" (Luk. 21:28)

Over welke tekenen, die vlak voor Jezus' Wederkomst zullen gebeuren, spreekt de Bijbel?

Jezus zei dat de mensen, net zoals zij dat deden in de dagen van Noach en dus vlak voordat de zondvloed over de aarde kwam, zich zullen uitleven in overmatig eten en drinken en in overmatige seksualiteit (Luk. 17:26-27). Maar in de Bijbel lezen we ook, dat in die tijd de harten van de mensen gevuld waren met boosheid en wrevel (Gen. 6:5).

Jezus zei voorts, dat de mensen dan zullen zijn als in de dagen van Lot, vlak voordat het oordeelsvuur van God op Sodom en Gomorra neerkwam. De mensen lieten toen hun levens vooral bepalen door materiële zaken en door de economie (Luk. 17:28-29). Voorts was agressieve homosexualiteit kenmerkend in Sodom en Gomorra (Gen. 19:4-8).

In de dagen vlak voor Jezus' Wederkomst zullen er dus zware tijden komen, omdat de mensen boos, agressief, genotzuchtig en materialistisch (lees egoïstisch) zullen zijn. De zonden en de ongerechtigheid zullen worden vermenigvuldigd, terwijl de liefde juist zal verkillen. Verleiders zullen met valse leerstellingen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Christenen en Joden zullen worden vervolgd. De wereld zal worden geteisterd door oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen (Matt. 24:3-14).

De apostel Paulus profeteerde specifiek over het boze karakter van de mensen in de laatste dagen vlak voor de Wederkomst van Jezus. Zoals ik net al aangaf zullen juist die boze karakters ten grondslag liggen aan de zware tijden die zullen komen. Paulus zei dat de mensen liefhebbers van zichzelf zullen zijn, geldgierig, verwaand, hoogmoedig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig en wreed, zonder liefde voor goede mensen, verraders, roekeloos, zonder natuurlijke liefde en liefhebbers van wellusten (2 Tim. 3:1-5).

Er zullen zich vlak voor Jezus' Wederkomst grote milieurampen gaan voordoen. De zee zal zich zo dreigend gaan gedragen, dat de volkeren de angst om het hart zal slaan. Er zullen hoge watergolven komen. De aarde, de zee en de rivieren zullen worden aangetast en zullen vervuilen (Luk. 21:25-26; Openb. 8:7-11).

Er zullen zich bijzondere gebeurtenissen in het Midden-Oosten afspelen. Het volk van Israël zal terugkeren naar hun land Israël en weer worden hersteld (Ezech. 39:23-29). Jezus wees uitdrukkelijk op de gebeurtenissen rond de vijgeboom Israël (Luk. 21:29-33).

Weest u eerlijk? Is het niet zo dat deze voorzeggingen zich nu allemaal aan het voltrekken zijn? Staat Israël niet vrijwel dagelijks in het brandpunt van de belangstelling? Zijn de milieu-vervuiling, de klimaatveranderingen en de stijging van de zeespiegel geen hot-items? Zijn de mensen niet puur materialistisch geworden en slechts belust op genot? Zijn zij niet totaal onverdraagzaam geworden? Wordt de wereld niet geteisterd door oorlogen en rampen?

Is het toeval dat al deze dingen duizenden jaren geleden voorzeggd zijn? En is het toeval dat zij nu allemaal vrijwel tegelijkertijd worden vervuld?

Neen, al deze dingen wijzen maar op één ding: Jezus Christus, Gods Zoon en de komende Rechter en Koning komt spoedig! Om te belonen, maar ook om te oordelen.

God wilde ons door middel van de Bijbel waarschuwen om ons hart gereed te maken voor Jezus' Komst. Want Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren zal gaan. Hij wil graag dat ieder mens behouden zal worden. Daarom, bekeert u van uw zonden, want hoewel God de zondaar van harte liefheeft, haat Hij de zonde.

Aan welke kant van de streep zullen wij staan? Aan de goede of aan de verkeerde?

Als wij ons realiseren en geloven dat Jezus spoedig komt, laten wij ons dan gereed maken. Hiertoe riep de apostel Petrus ons op:

“Als dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden mag worden in vrede;”

Ik roep u op om Jezus als uw Verlosser aan te nemen. Hij stierf voor uw zonden in uw plaats aan het kruis. Belijdt uw zonden en geloof in Hem en volg Hem voortaan. Laat uw hart door Hem reinigen. Leef voortaan in heiligmaking. Dan zult u op de dag dat Jezus terugkomt, Hem met vreugde mogen ontmoeten om daarna de eeuwigheid met Hem in heerlijkheid door te brengen. Amen.