

KOMEN TOT JEZUS

HJM Sales, 28-06-2020

Lieve mensen, jongeren, broeders, zusters, ik meen dat wie Jezus heeft aangenomen het belang onderkent om tot Hem te komen. Vandaag wil ik aan dat 'komen' enkele woorden wijden. Niet in de laatste plaats omdat menigeeen soms óók ervaart, dat de hemel wel koper lijkt. Ik in elk geval wel! U ook? Trots, hoogmoed, ongehoorzaamheid aan God en eigen kracht zijn vaak oorzaken (Lev. 26:19; Deut. 28:23).

De preek van vandaag mag u daarom niet missen. Want God de Vader heeft bepaald dat wie van de eeuwige hel gered wil worden, tot Zijn Zoon Jezus móét komen en móét geloven in Zijn Offer aan het Kruis (Joh. 3:14-18). Vandaar deze preek! Ook twijfelaars onder ons zullen hopelijk hiervan een positief duwtje ontvangen.

Ongelovige mensen aarzelen om tot Jezus te komen. Gevoed door wantrouwen, ongeloof en vrees om een prijs te moeten betalen! Dat was ook zo bij Nathanaël. Johannes de Doper had de mensen gewezen op Jezus, Gods Lam, en Andréas, Petrus en Filippus besloten om Jezus voortaan te volgen. Filippus ontmoette vervolgens Nathanaël en vertelde hem dat Jezus de voorzegde Messias uit Nazareth was. De éérste reactie van Nathanaël (Joh. 1:47) was, of er uit Nazareth wel iets goeds kon komen. In eerste instantie aarzelde hij, maar op aandringen van Filippus kwam hij toch tot Jezus, Die zijn aarzeling niet erg vond, omdat Hij die beschouwde als oprechtheid. Heel bemoedigend niet?

Het komen tot Jezus, komen tot God als onze Vader, kan erg verschillen naar gelang het stadium van ons geestelijke leven, dat grofweg drie fasen kent: 1. het begin na de bekering, 2. halverwege en 3. nog later!

1. Ik hoef eigenlijk niet het voorbeeld te geven van de peuter die tot papa komt. U herkent beslist zelf het beeld. Papa zit gehurkt en heeft ervoor gezorgd dat er geen obstakels zijn. Dan spreidt hij zijn armen wijd uiteen en roept: '....., *kom bij papa*' en daar rent het recht in de armen van papa. Dit mogen we gerust ook geestelijk zo zien. Wat ik bij anderen zag en mijn eigen ervaring is, dat God de Vader bij nog jonge christenen snel en gemakkelijk obstakels, welke verhinderen tot Hem te komen, opruimt. Daarom is het zo jammer, dat jongeren door alle afleidingen in de wereld moeilijk tot Jezus komen. Zo hielp Hij mij bovennatuurlijk om tot Hem te komen! Dat was vlak na mijn bekering. Als Hij dat niet gedaan had, was ik wellicht afgehaakt. Jonge, nog vurige christenen komen gemakkelijk tot Jezus, zoals peuters tot hun papa, en Hij komt hen tegemoet.

2. Maar dit kan enorm verschillen als de peuter in de puberteit of tot volwassenheid komt. Het komen tot papa en hem in de armen vallen kan dan soms moeilijk zijn. Het probleem in normale, gezonde situaties is niet papa die altijd voor zijn kind klaar staat, maar het kind zelf dat groeiend naar volwassenheid allerlei innerlijke veranderingen ervaart. Evenzo kan dit in het geestelijke leven voor 'gevorderde' christenen ook moeilijk zijn. Jezus nodigt mensen in algemene termen uit om tot Hem te komen. Matth. 11:28 HSV – *“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.”* Maar de mens en vreemd genoeg juist ook 'gevorderde' christenen, die al een tijdje op weg zijn, moeten daar dan nog vaak eerst een nachtje over slapen.

Is het komen tot Jezus voor prille christenen soms al moeilijk (hoewel Hij dan zeker allerlei obstakels voor ons uit de weg ruimt), het tot Hem blijven komen kan in het verloop van het verdere geestelijke leven ook moeilijk zijn. Dan zijn er momenten dat alles wat stroever gaat. En je verlangt terug naar die vurige tijd. Daarom ook riep Jezus in Joh. 7:37 nadrukkelijk tot dorstigen om tot Hem te komen en van Hem te drinken. Dat bedoelde Hij geestelijk. Sprekend tot gelovigen! Ongelovige mensen hongeren of dorsten vaak innerlijk naar iets, maar kunnen er geen vinger op leggen. Ze hunkeren naar een zekere bevrediging, maar vinden het niet. Christenen weten echter dat in Jezus diepe vrede te vinden is. Maar hoe dan wel? De vrede vinden we via Gods Woord en Zijn Heilige Geest. Jes. 55:1 HSV – *“O, alle dorstigen! kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk!”* Wijn en melk zijn bijbelse synoniemen voor respectievelijk Gods Geest en Gods Woord.

3. Voor 'ervaren' christenen is Luk. 11:5-9 NBV leerzaam, want Jezus zei tegen Zijn discipelen: *“.....Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van mij is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.”*

Dit schriftdeel wordt vaak de gelijkenis van de onbeschaamde vriend genoemd. We moeten het lezen in de context van de voorgaande verzen 1-4, waar Jezus Zijn discipelen leerde te bidden en hen het Onze Vader

onderwees. In dat gebed vraagt men God als Vader om brood en leiding en ook om vergeving en verlossing van de boze.

Het is duidelijk dat de gelijkenis met die ruimhartige hulpvaardige vriend ook God de Vader bedoelt. Ook al komen wij midden in de nacht of op het onmogelijkste tijdstip tot Jezus of de Vader (bedenk dat Vader en Zoon Een zijn én dat Jezus Middelaar is), dan nog komen wij nooit tevergeefs. God zal ons altijd hulp bieden. Maar Hij leent niet uit, nee, Hij gééft het. Dus zei Jezus in de gelijkenis: *'Bidt en u zal gegeven worden.'*

Terwijl juist zij beter moeten weten, want volwassen geworden, kunnen 'ervaren' christenen moeite hebben met vragen. Hulp ontvangen kan voor hen (*en mij!*) moeilijk zijn. Zij doppen liever hun eigen boontjes, willen zich een houding aanmeten van geen hulp te behoeven en lijden liever. *'Ik red mijzelf wel, ik klaar de klus zelf wel.'* Maar, lieve mensen, jongeren, we kunnen slechts recht voor God staan als wij het geschenk van verzoening met Hem door Jezus ten volle aannemen. Het werk is geheel volbracht, zodat we in Jezus mogen rusten. En het is dus geen lening! Peuters hebben geen moeite om iets van papa te ontvangen. Sta daarom tot God in de verhouding van peuter tot papa!

Wat ik mij afvraag is of er wel écht iemand van een reis in het holst van de nacht was teruggekomen, zoals de gelijkenis verhaalt. En wilde Jezus soms dat wij bij deze vraag stilstaan? Kan het niet om de persoon (de bewoner) zélf gaan, die bij een gulle vriend aanklopt en hem vraagt om brood uit te lenen? Dus iemand die zélf om hulp verlegen zit, er omheen draait, en dan uiteindelijk met een mooi verhaal aanklopt bij die gulle vriend? Weer komt die 'ervaren' christen in beeld, die moeite heeft hulp te vragen en moeite ervaart om oprecht tot God de Vader te komen. De tekst *'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden'* is echter duidelijk, waaruit te meer blijkt, dat wij in nood niet moeten aarzelen om tot God te komen.

Jakobus ging in op de situatie van de 'ervaren' christen, die tot God wil komen, maar Hem niet meer ervaart. Blijkbaar reden om Hem dus geen hulp meer te vragen! Jakobus noemde in Jak. 4:1-4 als grote oorzaak verkeerde, innerlijke wellusten en verlangens naar de 'wereld', waardoor het gebed God niet meer bereikt. En hij adviseerde in Jak.4:7-8 NBV – *"Zo onderwerpt u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader (kom) tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, weifelaars."* Bent u zo'n 'ervaren' christen? Onderwerp u dan aan God, verneder uzelf, biedt weerstand aan de duivel die u wil verleiden en uw hart wil vullen met wereldse verlangens en laat Jezus' Bloed u reinigen. Bedelaars smeken

om hulp en schamen zich niet om te bedelen. En de armen van geest (*innerlijke armoede*) hebben geen moeite om God te vragen. Wie zó tot Hem komt, zal ervaren dat Hij met open armen u tegemoet komt.

Wat moeten wij dus doen? Indien wij geestelijke armoede ervaren, is het goed dat wij met een oprecht hart tot God komen. Maar wordt voortaan wel opnieuw die vurige, jonge christen, die tot Jezus komt en bij Zijn hart schuilt. Wordt als Petrus toen hij Jezus nog niet lang volgde en spontaan midden in een zware storm reageerde op Zijn uitnodiging om óók op water te lopen. Matt. 14:24-32 SV – *“En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren (= golven); want de wind was hun tegen. Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee..... En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind.”* Wordt als Petrus toen hij ook in zware omstandigheden nog het geloof van een peuter had. Maar copiëer zijn reactie niet toen hij op de storm en op zichzelf wandelend op water begon te zien en daardoor de blik op Jezus verloor.

Lieve mensen, zie op Jezus en door Hem op de Vader. Focus uzelf op Hem. Voel Zijn aantrekkingskracht? Hoor Zijn zachte stem. Ook nu nog, vandaag. Maar herken ook de weerstand in uw hart? Kom tot Hem en ervaar dat het persoonlijk contact met Jezus alles verandert. Hij fluistert zacht: *‘Kom tot Mij, drink van Mij!’* Hoort u Hem fluisteren? Laat uw eigen wil los en vertrouw uzelf aan Jezus toe. Dan zult u diepe rust ervaren.

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen.