

DE KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (1) - Inleiding HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in de studie over de historische, Israëlitische Tabernakel mochten we heerlijke schaduwbeelden en diepe, geestelijke betekenissen ontdekken met betrekking tot Gods raadsplan aangaande de mens. Uiterst precies legde God in elk onderdeel van de Tabernakel Zijn volkomen wil, Zijn plan en Zijn weg vast tot een eeuwige verlossing van het in zonden gevallen mensdom. En we hebben gezien, dat daarbij alles draaide om Zijn geliefde Zoon, de Here Jezus Christus, onze Heiland, Heer en Meester. Elk onderdeel, elk object verwees naar Hem. Hij alleen is onze Verlosser! Hallelujah! Jezus was als het Woord Gods (Joh. 1:11,14) niet enkel de Schepper, maar Hij was ook Degene door Wie God ons verlossing heeft gebracht. De bijbel zegt dan ook, dat Jezus de spil is, waarom alles draait. Hij is het levende Woord van God, door Wie alles wordt gedragen.

Hebr. 1:3a – *“Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht,;”*
Col. 1:16-17 – *“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;”*

Als wij dit alles zo overdenken, behoeft het ons ook niet te verbazen, dat God in de kleding van de priesters, die per slot van rekening Hem juist in die historische Tabernakel dienden, schaduwbeelden en geestelijke betekenissen heeft geplaatst.

In een aantal studies wil ik daarom met u een blik werpen op de kleding van met name de hogepriester Aäron. In Ex. 28:4 wordt deze kleding kort als volgt beschreven: *“Dit nu zijn de klederen, die zij maken zullen: een borstlap, en een efod, en een mantel, en een rok vol oogjes, een hoed en een gordel; zij zullen dan voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, en”* De hogepriesterlijke kleding wordt vervolgens uitvoerig beschreven in het vervolg van Ex. 28. Nogmaals samengevat bestond zij uit:

- een efod;
- een vierkante borstlap des gerichts;
- een blauwe mantel des efods;
- een linnen rok vol oogjes;
- een hoed met een gouden plaat;
- een gordel;
- een linnen onderbroek.

Broeders en zusters, het is goed dat we vóóraf enkele zaken goed tot onze harten laten doordringen. Vandaar deze inleiding, voordat ik daadwerkelijk met de bespreking van de kleding begin.

De geestelijke betekenis van kleding

Allereerst dienen we te weten wat de geestelijke betekenis van kleding volgens de bijbel is. Toen Adam en Eva nog in volle harmonie met God in het paradijs leefden, waren zij naakt doch zij schaamden zich niet (Gen. 2:25). De reden dat zij zich niet schaamden, is niet zo moeilijk te verstaan. Zij hadden immers nog nooit gezondigd en hun harten, gedachten en gewetens waren volkomen zuiver en rein. Er was geen enkele verkeerde begeerte of lust in hen. Maar zodra zij hadden gezondigd, werden hun ogen geopend en ontdekten zij, dat zij naakt waren. En het eerste wat zij deden, was zichzelf met schorten van vijgenbladeren bedekken (Gen. 3:7). En er kwam vrees in hun harten voor God, Wiens ogen alles doorgronden, zodat zij zich voor Hem verborgen. Die vrees had alles te maken met hun zonde

en daardoor geopenbaarde naaktheid. Gen. 3:10 – *“En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.”*

Welk een indringend geestelijk schaduwbeeld mogen we hier ontdekken met betrekking tot de levenswandel van de mens. De mens die in zonde is gevallen en zich, bewust zijnde van de zonde, meteen uit angst voor God verbergt. Hetgeen ook de reden is, waarom de gevallen mens God niet wil erkennen. Want het liefst wil eigenlijk men de zonde continueren maar is er toch ook diep in het hart verscholen angst voor God. Het menselijk geweten blijft echter knagen. Desondanks heeft de mens toch liever niet, dat God en de mensen in de omgeving z'n zondige naaktheid zien en kennen. En dús bedekt de mens zich met de vigebladeren van eigen kracht en inzicht en andere menselijke oplossingen. De mens toont liever zichzelf niét, zoals hij in feite wél is, namelijk zondig.

Weet u wat God toen onmiddellijk deed? Hij nam die vigebladeren van Adam en Eva weg en slachtte dieren en bedekte hen met de vellen van die dieren. Gen. 3:21 – *“En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.”*

Hier zien we het toen nog verborgen raadsplan van God, dat Hij eens Zijn eigen zoon Jezus Christus zou offeren om op het kruishout van Golgotha te worden geslacht voor de in zonde gevallen mens, teneinde diens zonde weg te wassen met Jezus' eigen Bloed en hem te bedekken met het “vel” (dit woord is beslist niet oneerbiedig bedoeld!), dat wil zeggen de klederen van Jezus' gerechtigheid en heerlijkheid. De bijbel leert ons in Rom. 13:14a “..... doet aan den Heere Jezus Christus,.....”. Ieder die de zonden belijdt bij God en het Offer van Jezus aanneemt, zal worden bekleed met Jezus' volmaakte gerechtigheid en daardoor weer in vrede met God kunnen leven. Rom. 5:1 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (HJMS, mét) God, door onzen Heere Jezus Christus;”*

Broeders en zusters, de bijbel zegt zo duidelijk dat onze kleding, dat wil zeggen onze levenswandel en z'n innerlijke bron, het hart, door Jezus' Bloed moet worden schoon gewassen. Openb. 3:18 – *“Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.”* Openb. 7:13-14 – *“ En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”* Openb. 16:15 – *“Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.”*

De Israëlitische hogepriester is een schaduwbeeld van Jezus

Het tweede punt wat wij ons moeten realiseren is, dat de Israëlitische hogepriester, wiens meest belangrijke taak de bediening in het Allerheiligdom van de Tabernakel was (Lev. 16), een schaduwbeeld is van Jezus. Dit wordt ons natuurlijk reeds duidelijk als we bedenken, dat élk onderdeel, elk object in de Tabernakel naar Hem verwees. Maar het wordt ons in de Hebreeënbrieff ook uitvoerig verklaard en uit de doeken gedaan. Jezus is onze geweldige Hogepriester, Die in het Allerheiligdom van de ware Tabernakel in de hemel is aangekomen om daar een eeuwige, hemelse, hogepriesterlijke bediening op Zich te nemen. Het is Jezus, onze Hogepriester, Die met eeuwige, onverwelkelijke en onvergankelijke Opstandingskracht met macht en eer op de troon aan Gods rechterhand is gezeten en bewerkt dat wij Zijn Verzoeningswerk en Zijn eeuwige, onvergankelijke Opstandingskracht dáádwerkelijk ons in onze harten toeëigenen. Het is die Hemelse Hogepriester, Die met vól innerlijk medelijden en liefde ons wil helpen, voor ons bidt en voor ons verzoening doet. Als wij déze blik op Hem ontvangen, dan gaan wij wérkelijk Zijn rust in, vol vertrouwen dat Hij alles zal voleindigen.

Hebr. 2:17-18 – *“Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.”*

Hebr. 4:14-16 – *“Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.”*

Hebr. 5:5-6 – *“Alzo heeft ook Christus Zichzelve niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.”*

Hebr. 7:24-25 – *“Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”*

Hebr. 8:1-2 – *“De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: Een Bedienaar des heilighdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.”*

De hogepriesterlijke kleding diende om de hogepriester te heiligen

Voorts moeten wij vooraf goed weten, dat er voor de Israëlitische hogepriester *“heilige klederen”* gemaakt moesten worden, om hem te *“heiligen”*, zodat hij vervolgens conform Gods wil Hem kon dienen in het priesterambt. De kleding moest dus heilig zijn en tot heerlijkheid en sieraad.

Ex. 28:2-3 – *“En gij zult voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot allen, die wijs van hart zijn, die Ik met den geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aäron klederen maken, om hem te heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene.*

De kleding van de hogepriester moest heilige kleding zijn. Het spreekt vanzelf, dat hiermee duidelijk wordt, dat zijn levenswandel en zijn hart volkomen gereinigd en overgegeven moest zijn, wilde hij zijn priesterambt naar Gods wil en welbehagen vervullen. Uiteraard gold en geldt dit ook voor de andere (gewone) priesters.

In de studies over de Tabernakel op deze website kwam reeds vaak de Hebreeuwse grondbetekenis van de woorden *“heilig, heiligen”* aan de orde. Erg lang zullen we hier daarom niet bij stilstaan. *“Heilig”* (in het Hebreeuws *“kodesj”* – קֹדֶשׁ) betekent *“apart gezet, afgezonderd zijn, rein zijn, toegewijd zijn”*. Het spreekt voor zich, dat de betekenis van het werkwoord *“heiligen”* in dezelfde lijn ligt.

De hogepriester en ook alle andere priesters moesten geheiligd zijn om de Heere God in het priesterambt te dienen (Ex. 29:1). Zij moesten dus afgezonderd en apart gezet zijn voor de Heer en zich volkomen aan Hem toewijden.

Wijlen bijbelleraar br. C. Totays vatte de betekenis van *“heiligen”* daarom kort samen als *“apart zetten ván iets vóór iets”*. Dat wil zeggen, jezelf afzonderen van de wereld en dat oude zondige leven voor je allerliefste, Jezus Christus, de Hemelbruidegom.

Wijlen bijbelleraar br. Andrew Murray verklaarde, dat het woord *“heiligen”* nog veel dieper gaat dan jezelf afzonderen voor God en aan Hem toewijden. Dát raakt meer de uiterlijke dingen. Heiligen is met God in gemeenschap komen en van het leven Gods ontvangen, omdat je Hem zoekt om Wie Hij is. Zo is het natuurlijk ook. Als wij heel veel van Jezus houden en naar Hem verlangen, dan zullen wij intens de gemeenschap met Hem, onze Bruidegom, zoeken.

Indien deze heiligheid werkelijk in ons en onze levenswandel gevonden wordt, dan zal het zijn tot heerlijkheid en sieraad. Het spreekt voor zich, dat het zal zijn tot heerlijkheid van onze grote, liefdevolle en genadige God. Aan Hem komt alle heerlijkheid toe! En als onze levens en oude karakters werkelijk veranderd zijn en wij geestelijke vruchten voortbrengen, dan is dat alleen en uitsluitend aan Hem te danken. Aan God de Vader, Die ons zo liefhad, dat Hij Zijn enige Zoon overgaf om voor ons te sterven.

Broeders en zusters, denkt u toch beslist niet dat heiliging een simpele of vanzelfsprekende zaak is. Gods Woord benadrukt niet voor niets, dat de hogepriester Aäron heilige klederen moest dragen. Het duidt er mede op, dat onze hemelse Hogepriester Jezus, óók heilige klederen moest dragen. Met andere woorden, Gods éigen Zoon, Die notabene het levende Woord Zelf én God is (Jes. 9:5; Joh. 1:1,14; Rom. 9:5; 1 Tim. 3:16; 1 Joh. 5:20), moest óók geheiligd worden. Waarom? Omdat Hij als Mens werd geboren en daarom gehoorzaamheid aan God de Vader moest leren. De weg daartoe was verzoeking en lijden. Het produkt was heiligheid en volmaaktheid.

Hebr. 2:9-10 – *“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.”*

Hebr. 4:14-15 – *“Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgedaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.”*

Hebr. 5:7-9 – *“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”*

Toen Jezus elke verzoeking had wederstaan en niet alleen Zijn aardse omwandeling in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader had volbracht, maar óók het voor Hem weggelegde lijden, ja, zelfs een vreselijke kruisdood gewillig had ondergaan, toen ontving Hij grote eer en heerlijkheid.

Fil. 2:9-11 – *“Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”*

Hebr. 2:9a – *“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond,.....”*

Een heilige levenswandel is tot heerlijkheid en sieraad van God

Broeders en zusters, verstaat u nu de geestelijke achtergrond van het schriftdeel, dat de heilige kleding (levenswandel) van de hogepriester Aäron tot heerlijkheid en sieraad zou zijn. Ex. 28:2 – *“En gij zult voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad.”* Het wijst rechtstreeks naar Jezus, Die (door intens lijden) geheiligd en volmaakt zijnde, nu als onze immer actieve Hogepriester aan Gods rechterhand is gezeten en daar de Hem toekomende eer en heerlijkheid ontvangt.

Het met *“heerlijkheid”* vertaalde Hebreeuwse woord is *“kaavod”* (כבוד), hetgeen betekent *“eer, heerlijkheid, glorie, hulde, pracht, luister, waardigheid, eerbied”*. Dit woord is afgeleid van *“kaaved”* (כבד), dat *“zwaar (zijn)”* betekent, bijvoorbeeld in de zin van *“rijk zijn, eerbaar zijn, ontelbaar zijn, overvloed”*. Ja, aan onze rijke, eeuwige God komt alle lof en eer en glorie en luister toe. Welk mens zal ooit de woorden vinden om Hem naar behoren te eren?

Maar natuurlijk zal er ook een beetje glorie op ons afstralen, als de mensen ons eren, omdat zij zien dat we met heel ons hart en in alle oprechtheid God en de zielen willen dienen. Dus

is volgens Ex. 28:2 een heilige levenswandel óók tot sieraad. Jezus' volmaakte, aardse wandel maakte Hem reeds bij leven tot een niet te bevatten, onbeschrijfelijk schitterend Sieraad. Omdat Hij gewillig en gehoorzaam het proces van heiliging onderging en vol van liefde en innerlijk erbarmen over de behoeftigen was bewogen. Jezus straalde als een schitterende Diamant. Maar de Heiland verlangt, dat ook onze levenswandel rein en heilig voor Hem is en dat onze harten Hem vurig liefhebben. Dan maakt het ook ons sieraden. Het voor "sieraad" gebruikte Hebreeuwse woord is "tieperret" (תפארת), dat "schoonheid, sieraad, bevalligheid, dapperheid, sierlijkheid, heerlijkheid" betekent. Dit woord is afgeleid van het werkwoord "paa-ar" (פאר), dat "glanzen, schijnen, stralen", maar ook "verfraaien, versieren, iets duidelijk maken" betekent.

In de drie teksten uit de Hebreeënbrief lezen we reeds, dat Jezus door gehoorzaamheid geheiligd moest worden. Als we goed lezen, geldt dat óók voor ons. Door gehoorzaamheid aan Hem, worden ook wij geheiligd. Hebr. 5:9 – "En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;"

Als wij hierin gewillig zijn, dan zullen wij tot sieraden worden veranderd en zullen wij gaan glanzen en stralen voor Hem. Heel onze omgeving zal dan worden verlicht en aangetrokken. Oh, broeders en zusters, als ik dit zo overdenk, dan worden mijn gedachten bepaald bij Openb. 19:7-8 – "Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen."

Merkt u op, dat de Heilige Geest in dit schriftgedeelte nauw verband legt tussen de kledij van de Bruid (haar gereinigde en geheiligde levenswandel) en haar stralen en blinken?

De heilige kleding had als doel om God op de juiste wijze als priester te dienen.

Ex. 28:3b – "....., dat zij voor Aäron klederen maken, om hem te heiligen, dat **hij Mij het priesterambt bediene.**"

"Mij het priesterambt bedienen" is in het Hebreeuws "le-kaahano-lie" (לכהנו-לי), wat letterlijk betekent "Mij bemiddelen". Het Hebreeuwse werkwoord voor "bemiddelen" is "kaahan" (כהן). Een priester is een "koohen" (כוהן), een "bemiddelaar". Iemand die God het priesterambt bedient, bemiddelt. Hij staat tussen God en het volk. Hij brengt de wensen en verlangens van God over bij de mensen en hij brengt de noden en de verlangens van de mensen over bij God. Hebr. 5:1-2a – "Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden; Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden,....."

Jezus, de hemelse Hogepriester, Die in het hemelse Allerheiligdom verzoening voor ons doet, Die medelijden met ons heeft, voor ons bidt en ons te hulp komt in verzoeken, is óók onze Voorspraak en Middelaar. Hij is in eeuwigheid volmaakt heilig en daarom is Zijn gebed en Zijn pleiten voor ons óók volmaakt. En Hij zei in Joh. 11:41b-42a, dat God de Vader Zijn gebeden áltijd hoort: "..... En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij áltijd hoort;"

Oh, broeders en zusters, prijst God voor altijd en dankt Hem met uw gehele hart! Wat is het toch een voorrecht, dat wij zo'n volmaakte, geweldige Pleiter hebben, een Advocaat die geen € 300 per uur kost, maar Die met hart en ziel vol liefde Zijn volmaakte bemiddelingswerk voor ons verricht.

1 Joh. 2:1 – "Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;"

1 Tim. 2:5 – "Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;"

Wat een voorrecht ook, dat wij eveneens priesters van de Allerhoogste God en daarom ook middelaars mogen zijn. Door Jezus' Verlossingswerk! Openb. 1:5-6 – "En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der

*koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;
” Jezus verwacht van ons, dat ook wij nu in de bres zullen staan voor onze behoeftige broeders en zusters. Hij verwacht dat ook wij bij God de Vader voor de zwakken zullen pleiten. Hij verwacht ook van ons bewogen harten voor zielen, die op weg zijn om verloren te gaan, en dat wij pleiten voor hun zielenheil. Maar dan is het wel noodzakelijk, dat wij eveneens gekleed zullen gaan in heilige kledij. Gereinigd en gerechtvaardigd door het Bloed van Jezus! Ex. 28:4b – “; zij zullen dan voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, **en voor zijn zonen**, om Mij het priesterambt te bedienen.”*

Broeders en zusters, een studie over de kleding van de hogepriester gaat uiteraard over de hogepriester. Hoofdstuk 28 van Exodus gaat daar met al z'n 43 verzen nagenoeg geheel over. De laatste vier verzen gaan echter over de kleding van de (gewone) priesters. Het belangrijkste voorschrift was, dat zij witlinnen rokken moesten dragen **tot heerlijkheid en sieraad** (Ex. 28:40-41). Het is alleen en uitsluitend door Jezus, dat wij nu als Gods priesters geestelijk mogen wandelen in de kledij van Jezus' gerechtigheid. Het is door Jezus, dat wij nu onze oude ongelovige, vleselijke en materialistische levenswijze hebben mogen verlaten en mogen stralen en glanzen.

Jezus gaf ons het volmaakte voorbeeld hoe wij moeten wandelen. Laten wij daarom onze levens in Zijn leven weerspiegelen en Hem navolgen en zelfs imiteren. Hoe moeilijk het wellicht soms ook kan en zal zijn!

1 Petr. 2:21 – *“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; “*

Efez. 5:1-2 – *“Zijt dan navolgers Gods (Grieks “mime'tes”, d.w.z. “nabootsers, imitators”), als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.”*

Broeders en zusters, in de volgende delen van deze studie zullen we de geestelijke achtergronden van elk hogepriesterlijk kledingstuk bestuderen. We zullen daarbij heerlijke, geestelijke verborgenheden mogen ontdekken. We zullen ontdekken dat alle aspecten van Jezus' aardse dienstbetoon en Verlossingswerk, inclusief Zijn dood, Opstanding en Hemelvaart, in de hogepriesterlijke kleding gezien kunnen worden.

Moge onze geliefde Heiland en hemelse Hogepriester u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)